

Leidraad

Contactblad van de Hervormde Gemeente Vinkeveen



Chris van
Sligtenhorst:
**‘Mensen
waarderen het
dat iemand naar
hen omziet in
deze egoïstische
wereld’**

Veranderingen

Voor oplettende lezers zal duidelijk zijn dat deze Leidraad qua uiterlijk iets gewijzigd is ten opzichte van vorige edities. U ziet het al aan de indeling van deze pagina.

De reden daarvoor is van praktische aard: de computer waarop de vorige werden gemaakt, is niet meer. Omdat het document helemaal opnieuw gemaakt moest worden, was dat meteen een goede reden om de boel wat op te frissen.

In deze Leidraad laten we in het estafettegesprek 'van mond tot mond' Chris van Slightenhorst aan het woord, die iets vertelt over zijn pastorale werk, dat hij in onze gemeente mag doen sinds enige tijd. Hij vertelt daarbij ook over zijn studie, de verhuizing en allerlei zaken die zijn leven op dit moment hectisch maken.

Ook Christine Smit vertelt over een op handen staande verandering. Ze vertelt hoe ze het ervaart om als oma 'in verwachting' te zijn van een kleinkind. Ze gunt ons daarbij een blik in haar hart.

De meditatie in dit nummer zet ons stil bij het cruciale belang van het gebed. Temidden van alles wat er in ons leven kan gebeuren en veranderen, staat dit feit: God hoort degene die tot Hem roept, en op Zijn goedertierenheid hoopt.

Veel leesplezier!

COLOFON

Dit blad is een uitgave van de Hervormde gemeente te Vinkeveen. Het verschijnt vier keer per jaar

Redactie :
Chris-Jan de Leeuw
Hanna Simons
Ageeth Oudshoorn
De redactie heeft het recht om ingezonden artikelen wel/niet te plaatsen, dan wel de tekst aan te passen.
Kopijadres
Ageeth Oudshoorn
pamuilwijk@hotmail.com

VOLGENDE SLUITINGS-
DATUM KOPIJ:
6 augustus 2014
Graag op tijd inleveren!

GELEZEN

'God de Vader gaf Zijn Zoon. Wee degenen die zonder Hem met oplossingen voor de kerk bezig zijn'

DS. W. VISSCHER

Bidden is onmisbaar

Mag ik u iets vragen? Bidt u wel? U bent de enige die antwoord kan geven op die vraag. Of u persoonlijk bidt, op die vraag kan alleen u antwoord geven. Dat is een zaak tussen God en u. de vraag 'Bidt u wel?' is belangrijk om te stellen. Ik zal u vertellen waarom.

TEKST VAN J.C. RYLE

N iemand wordt behouden vanwege zijn gebeden, maar niemand kan behouden worden zonder te bidden! Het is noodzakelijk dat u bidt, want zonder gebed is het niet mogelijk dat u God leert kennen. Wilt u iemand leren kennen, dan is het nodig dat u met die ander spreekt. Als we bij God in de hemel willen zijn, dan moeten we hier op aarde Zijn vrienden zijn. Als we Zijn vrienden willen zijn, dan moeten wij bidden. Zonder gebed betekent ook zonder God, zonder Christus, zonder genade, zonder hoop en zonder hemel. Het gebed is met andere woorden hét kenmerk van een ware christen. Zijn eerste levensteken na de wedergeboorte is bidden. Dag en nacht roepen Gods kinderen tot Hem. Zwijgen hoort er niet bij. Ze moeten bidden. De goddelozen roepen God niet aan. Gods kinderen daarentegen zijn altijd mensen van gebed. Als iemand niet bidt, is dat een duidelijk bewijs dat hij nog geen waarachtig christen is. Het is de eerste daad van het geloof dat iemand spreekt met God. Geloven en niet bidden kan niet samengaan.

Als we bij God in de hemel willen zijn, dan moeten we hier op aarde Zijn vrienden zijn. Als we Zijn vrienden willen zijn, dan moeten wij bidden

Persoonlijk gebed

Ik geloof dat het persoonlijk gebed sterk verwaarloosd wordt en dat het overgrote deel van de belijdende christenen helemaal niet bidt. Hierin schuilt een groot gevaar. Alles van God wordt gebruikt. Zijn schepping. Eten en drinken worden genoten, maar spreken tot God is er niet bij. Ten diepste is dat leven als de beesten die vergaan. Het is niet alleen belangrijk dat we over God kunnen spreken, maar ook tot God. Het gebed vraagt om concentratie. Gebeden opdreunen zonder dat we het menen is geen bidden. Naar zulke gebeden luistert God niet. Ook kunnen bidden en zondigen niet samengaan. Want het gebed zal de zonde verteren of de zonde zal het gebed verstikken. Toch wil ik u

bemoedigen. Hoe zondig u ook bent, er is altijd een weg waardoor u tot God de Vader kunt naderen. Jezus Christus heeft die weg geopend door het offer dat Hij aan het kruis gebracht heeft. De naam van Jezus is een paspoort dat altijd toegang geeft voor onze gebeden. Zoek daarom bijstand voor uw gebeden bij de Heilige Geest, Die zal u woorden geven. De Heilige Geest bidt voor u.

Bemoediging?

En denk aan het woord van de Heere Jezus: Bidt, en u zal gegeven worden. Een aanmoediging om te bidden. Het gebed verzet bergen in het hart van de zee. Denk niet gering over het gebed. Ik durf met vertrouwen te stellen dat het voornaamste middel waardoor gelovigen groot geworden zijn in de kerk van Christus het voortdurend persoonlijk gebed is. Als u kijkt naar het leven van heiligen en martelaars, moet u dan niet van hen zeggen: het waren mensen van gebed?

Wie wil groeien in de genade en een echt heilig christen wil zijn moet nooit de waarde van het gebed vergeten, want gebed bewaart voor terugval in het geestelijke

leven. Daarom: vergeet niet te bidden. Het is het beste recept. Alles bij God brengen. Dat advies geeft Gods Woord u.

Bidden kan het kruis dat u moet dragen lichter maken, hoe zwaar dat ook is. Door het gebed staat Christus aan uw kant om u te helpen dat kruis te dragen.

Terwijl u spreekt, luistert Jezus. Blijf bidden, en er zal zonder enige twijfel een antwoord komen

Oproep tot gebed

Ik moet u ernstig waarschuwen. Leven zonder bidden is geen leven. U zegt: Ik weet niet hoe te bidden! Bidden is iets heel eenvoudigs. U hoeft alleen tot God te spreken. Daar is geen wijsheid voor nodig. De meest ongeletterde mens kan nog wel iets tot God zeggen. Het heeft daarom ook geen zin om te zeggen dat u nog niet bekeerd bent. U moet roepen. Roept

Hem aan! Wilt u een nieuw hart? Vraag het aan de Heere. En bedenk wat tot uw eeuwige vrede dient, voordat Christus komt om u te oordelen.

Ik waarschuw u in alle liefde. Wees op uw hoede, anders zal het einde van uw ziel zo zijn. De zaligheid is zo dichtbij. Laat u de hemel niet ontgaan omdat u er niet om wilde vragen. Smeek Hem als een drenkeling in nood: Save My Soul. Stel niet uit, want uitstel komt van de duivel. Ga zoals u bent tot Hem, Die redden kan en wil. En kies uw tijden en gelegenheden. Het gebed is één van de belangrijkste dingen van iedere dag. Laat bidden een vaste gewoonte zijn. Wanhoop niet als u niet meteen antwoord krijgt. Terwijl u spreekt, luistert Jezus. Blijf bidden, en er zal zonder enige twijfel een antwoord komen.

Het zaad en de akker

**Dr.H.F.Kohlbrugge preekte op zondagmorgen 9 augustus 1857 in Nigtevecht over de gelijkenis van het zaad Lucas 8:4-15
Hier een gedeelte uit zijn voorrede:**

‘Onder alle gelijkenissen van de Heere Jezus is er een die overbekend is, maar waar van de inhoud door weinigen erkend wordt met werkelijke toepassing op zichzelf. Dat is de gelijkenis van de zaaier van het zaad.

In deze gelijkenis worden mensen die werkelijk niet afkerig zijn van het Woord, maar van wie het hart er juist naar uitgaat, vergeleken met een akker waarin het zaad geworpen wordt. Zij zijn mensen die het Woord van de Heere horen en van hen wordt gezegd dat het Woord in hun hart komt.

Het Woord van het Koninkrijk Gods wordt in deze gelijkenis vergeleken met goed zaad, en de Heere vergelijkt Zichzelf met een zaaier.

Hoewel door de Heere Zelf het Woord in het hart gezaaid wordt, brengt toch niet de hele akker vrucht voort. Integendeel, er zijn gedeelten die het zaad ontvangen, zonder dat er vrucht komt of de vrucht voldragen wordt.

Die delen van de akker die geen vrucht voortbrengen, worden van de rest van de akker onderscheiden. Het zaad werkt er slechts tijdelijk of is er, afhankelijk van de gesteldheid van de grond, in het geheel niet.

De rest van de akker voldoet aan het doel van het zaaier, het doel waartoe hij zijn zaad zaaide.

Wij zijn pas goede aarde als wij voor de grote Kenner van de harten ons hebben aangeklaagd en veroordeeld. Wij moeten ons eigen beeld zien in die delen van de akker, die de landman met verdriet moet aanzien, omdat ze het gezaaide zaad niet aan hem teruggeven overeenkomstig het doel waartoe hij het daarin zaaide.’



De bibliotheek is tijdens de verbouwing in de maanden mei-juni en de vakantie maanden juli-augustus alleen de woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur open. Lukt het niet om de gewone ingang te gebruiken dan kunt u/jij gebruik maken van de brandtrap achterom via het hek van begraaf-

plaats gelijk rechts waar de bibliotheek zo bereikbaar is. Welkom!

Kijk in het kerkblad en op het raambiljet voor eventuele wijzigingen!

De kinderen van het basisonderwijs en daaronder mogen de boeken gratis lenen! U/jij kunt de boeken lenen voor 25 euro cent per week.

VOLWASSENEN

Tamera Alexander:

1. Fluister zacht haar naam

Olivia Aberdeen is een getraumatiseerde weduwe. Haar man die verrader van het Zuiden was is doodgeschoten. Olivia wordt met de nek aangekeken door de maatschappij. Ze gaat op de uitnodiging in van haar tante Elizabeth om als hoofd de leiding te geven aan de huishouding. Maar al gauw ontdekt ze andere redenen voor haar komst door de Generaal. Ze voelt zich hier niet echt veilig. Dan krijgt ze temaken met Ridley A. Cooper waar ze diepere gevoelens voor koestert. Maar is deze man wel echt een man van het Zuiden? Gebrandmerkt als verrader en zoon van het Zuiden die vecht voor

de Unie en strijd om zijn eigen oorlog te beëindigen. Ridley is stellig van plan om in de voetsporen van het stalhoofd Bob Green van Belle Meade te evenaren. Ridley wil graag met zijn verleden in het reine zien te komen en Olivia willen zich niet meer laten bedriegen.

Lyn Austin: 1. Zacharia keer terug

Het volk Israël leeft al jaren in ballingschap. Iddo de oude priester moet met lede ogen toezien dat zijn familie afdwaalden van het geloof. Maar nu koestert hij weer een sprankje hoop, want de koning Cyrus geeft de Israëlieten toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. Tot Iddo's grote verdriet wilde zijn kinderen niet mee. Zijn oudste kleinzoon Za-

charia zit in een dilemma. Hij heeft verlangens om met zijn grootvader Iddo naar Jeruzalem te gaan, maar vindt het erg om zijn familie in Babylon achter te gaan laten. Dan op een dag hoort Zacharia Gods stem die hem aanspoort om met grootvader naar het land dat Hij zijn volk beloofde. Met een handjevol mensen gaat Zacharia toch mee op reis naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen.

Shawn Hoffman: Bokser in Auschwitz

Aangrijpend verhaal over Samson die in Auschwitz letterlijk moet vechten voor zijn leven. Indrukwekkend is zijn persoonlijke zoektocht naar God. Samson had eerst de gedachte dat God niet bestaat. Dit kwam door het

duivelse geweld om hem heen. Waar vooral de kamparts Mengele op gruwelijke wijze aan meewerkte. De vriendschap met een katholieke monnik die ook in Auschwitz gevangen zat, was een begin van verandering in Samsons denken te bemerken.

Karen Kingsbury: De brug

In het stadje Franklin was de boekhandel De Brug dertig jaar een begrip. Helemaal door een overstroming werden bijna alle boeken vernietigd. De eigenaars Charlie en Donna zijn ten einde raad als zelfs de bank ook niet meer garant kan staan. Gitarist Ryan en zijn vroegere vriendin Molly brachten vele uren daar door. Molly had tegen Ryan gezegd dat hij zijn dromen moest gaan na jagen. Na een mislukte carrière komt hij er dan pas achter dat Molly zijn enige echte droom was.....

Karen Kingsbury: 5. Verbonden (Dayne Matthews serie)

Katy kijkt erg uit naar haar trouwdag met Dayne. Terwijl de voorbereidingen vaste vormen krijgt,

ontvangt ze het tragische nieuws over haar aanstaande en reist met de familie Baxter naar Los Angeles om dicht bij Dayne te kunnen zijn. Door brutale achtervolgers is Dayne frontaal op een bestelwagen gebotst en is in coma geraakt. Luke Baxter probeert de journalisten op afstand van zijn familie te houden. Zelf loopt hij met zijn gevoelens rond of hij Katy en Dayne kans op hun geluk wel gunt...

Roberta Rich: De vroedvrouw van Venetië

Speelt zich af in 1575. Hannah Levi is een joodse vroedvrouw die door de pauselijke edict verboden wordt om christenen medische hulp te geven. Maar dan krijgt zij een dringend verzoek van de christelijke graaf Padovani om bij zijn vrouw hun kindje te komen verlossen. Toch heeft ze toegestemd tegen een onnoemelijk hoog bedrag voor haar diensten. Om daarmee haar man vrij te kunnen kopen die op Malta vastzit. Grote gevolgen heeft Hannah's beslissing. Ze komt in een web van verraad familievetes en hebzucht terecht,

Waardoor haar leven en die van de geredde baby in gevaar is. Maar dan komt de schuwe Hannah tot grote daden....

MaryLu Tyndall: Een sluier van parels

In West Virginia 1811 in de volle stad Charleston met immigranten is een weg gelopen slaaf Adalia dokterassistente. Ze heeft gelukkig een lichte huid, zodat niemand haar afkomst vermoedt. Morgan, zoon van een rijke plantage-eigenaar laat zijn oog op Adalia vallen. Ze komt in zijn wereld van glamour. Ze vindt het erg moeilijk om zich te midden van slavendrijvers te bevinden die zich jaloers en achterdochtig gedragen. Wat als haar geheim ontdekt wordt?

Karen Witemeyer: Buit-Gemaakt

Aankomend dominee Crocket Archer is op weg naar Brenham. Als hij in een trein zit wordt die overvallen en hij wordt meegenomen en aan een dochter van de treinrover gegeven die om een dominee voor haar verjaardag had gevraagd. Hij is vast-

besloten om te ontsnappen. Joanne Robbins heeft lang om een predikant gebeden om het onbruikbare oude kerkje nieuw leven in te blazen naar de laatste wens van haar moeder op het sterfbed. Maar ze merkt wel dat hij niet uit vrije wil gekomen is en dat zijn toekomstdromen naar elders wenken.

JEUGD

Blijdorp, J.W.

3.4.5. Maf – kinderen (bl)
Mark, R.

1. Brand in Berlijn (bl)

2. Verzet in Frankrijk

3. Klopjacht in Parijs

Steeg, H.

1.2.3. Dubbel serie (geel)

Suijker, T.

Fleur en Luuk: Logeerstal

(gr) zeehond.avont.

Verweerd, J+ Klapwijk, Vr.

Daan en Roos:

Info: Avi 2:

Bouwmarkt, Heimwee,

(gr)

Vliegveld, Water

Info: Avi E3:

Schoolarts, Baby's

Info: Avi M4: 112 Hulp-

dienst, Winter

Vogelaar, G.v.

1.9.10. Han en Hanneke

(gr)

Wander, N.

3. Ik vergeet je (Anne-Li)

ge

Wiersema, B.

7.8.9. Secr.Det.Bur.

Iris&Ko

GELEZEN

Aangevochten geloof

DR A. DE REUVER

Velen zuchten onder de tucht van de Wet. De boze wil zo God maken tot een harde Heere. Maar de Wet is niet los van het Evangelie verkrijgbaar. De Wet is een hamer in Gods hand, het heeft tot doel om daarmee onze dwaze werkheiligheid in stukken te slaan.

Telkens weer beklemtoont Luther de harde, maar heilzame tucht van de Wet. De Wet arresteert ons, velt ons doodvonnis, ontnemt ons alle grond onder de voeten. Intussen heeft God hiermee geen andere bedoeling dan ons te funderen op de enige Steenrots, die niet wankelt. Daar jaagt de Wet ons heen. Althans, de Wet in haar samenhang met het Evangelie.

Het geweten wordt door de Wet heilzaam verschrikt, wanneer ons in de prediking gezegd wordt dat Christus de Wet voor ons zo duur moest vervullen. Hij werd vervloekt voor mijn zonden. Op deze wijze maakt het Evangelie uit de Wet een tuchtmeester (onderwijzer) tot Christus. Wet en Evangelie horen bij elkaar. Ze zijn te vergelijken met de rails van een spoorbaan. Beiden zijn nodig. Wie op één rail wil gaan, de Wet, ontspoorst in het Evangelie. Maar andersom is even funest.

Getuige zijn

MARK CAHILL

1. Wat doet u vandaag wat over meer dan honderd jaar nog belangrijk is?

‘Honderd jaren na nu, wat zal dan het enige zijn dat echt belangrijk is? Het enige dat belangrijk is, is wie er in de hemel is en wie in de hel. En als het dán het enige is dat belangrijk is, dan moest het ook nú een van onze grootste zorgen zijn. Jezus vertelt ons in Mattheüs 18 vers 11: ‘De Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken, wat verloren was.’ Als het voor Jezus van het hoogste belang is om de verlorenen te bereiken, moet dat dan ook voor u niet van groot belang zijn? De eigenlijke vraag is, wat voor ding van betekenis doet u vandaag dat over meer dan honderd jaar na nu belangrijk is?’

2. Maakt het verschil?

‘Twee Korinthiërs 5 vers 10 verzekert ons: ‘Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, zodat een ieder wegdraagt, wat door het lichaam geschiedt, in overeenstemming met wat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.’ We zullen allen één voor één voor de God van dit heelal verschijnen. Kunt u het zich voorstellen? Denkt u dat het op die dag iets uitmaakt of u vrijmoedig van uw geloof hebt getuigd tot ongelovigen? Of u tot een totaal verloren en stervende wereld hebt gesproken over het enige Antwoord voor de ziel – Jezus? Ja toch!’

3. Iedereen heeft een besef van eeuwigheid

‘Elke dag sterven er zo’n driehonderdduizend mensen. Ik vraag me af waar zij de eeuwigheid zullen doorbrengen. Gewoonlijk denken we dat mensen niet met ons willen praten over de eeuwigheid en de Heere Jezus. Dat is echter niet anders dan een leugen van de duivel. Prediker 3 vers 11 zegt, dat God de eeuw(igheid) in het hart van de mens heeft gelegd. God heeft in het hart van iedere man en van iedere vrouw een besef gelegd van de eeuwigheid. Het maakt niet uit hoe diep mensen het wegstoppen, het is er nog steeds. Het is onze taak hen te helpen er achter te komen wat hen in de eeuwigheid wacht, Wie God is, en hoe zij in Hem kunnen leren geloven en volgens Zijn wil leven.’

4. Eén ding kunt u in de hemel niet doen

‘Ik verzeker u dat er in de hemel één ding is dat u niet kunt doen. U kunt in de hemel God verheerlijken. Maar één ding dat u in de hemel niet kunt doen, is van uw geloof getuigen tegenover een ongelovige. Realiseert u zich goed dat, op het moment dat u uw laatste adem uitblaast, u nooit meer in staat zult zijn om met een verloren mens te praten? Omdat dit zo is, zou het niet een zaak van het hoogste belang moeten zijn, om op aarde verloren mensen te bereiken, zo lang u kunt?’

GEMEENTEAGENDA

Dag Tijd Activiteit

Juni

08		1e Pinksterdag
	09:30	Kerkdienst
	18:30	Kerkdienst
09	09:30	Kerkdienst
11	18:30	Avondklanken
	19:00	Bibliotheek
15	09:30	Kerkdienst
	18:30	Kerkdienst
18	18:30	Avondklanken
	19:00	Bibliotheek
22	09:30	Kerkdienst
	18:30	Kerkdienst
25	18:30	Avondklanken
	19:00	Bibliotheek
28	09:00	Oud papier ophalen
29	09:30	Kerkdienst
	18:30	Kerkdienst

Juli

02	19:00	Bibliotheek
06	09:30	Kerkdienst
	18:30	Kerkdienst
09	19:00	Bibliotheek
13	09:30	Kerkdienst
	18:30	Kerkdienst
14	20:00	VBW
15	10:00	VBW - Kinderfeest
	19:00	VBW - Bazaar
16	10:00	VBW - Kinderfeest met lunch en spelmiddag
	19:00	Bibliotheek
	19:00	VBW - Summer Teen Event
17	10:00	VBW - Kinderfeest
	18:30	VBW - Summer Teen Event BBQ
	21:30	VBW - Summer Youth Event - Late Night

18	10:00	VBW - Kinderfeest
	19:00	VBW - Kinderfeest theater
19	10:00	VBW - Kinderfeest
20	09:30	Kerkdienst - afsluiting VBW
	18:30	Kerkdienst
23	19:00	Bibliotheek
27	09:30	Kerkdienst
	18:30	Kerkdienst
30	19:00	Bibliotheek

Augustus

03	09:30	Kerkdienst
	18:30	Kerkdienst
06	19:00	Bibliotheek
10	09:30	Kerkdienst
	18:30	Kerkdienst
13	19:00	Bibliotheek
17	09:30	Kerkdienst
	18:30	Kerkdienst
20	19:00	Bibliotheek
23	09:00	Rommelmart
24	09:30	Kerkdienst
	18:30	Kerkdienst
26	19:30	Passage vrouwen Vinkeveen
27	19:00	Bibliotheek
30	09:00	Oud papier ophalen
31	09:30	Kerkdienst
	18:30	Kerkdienst

September

03	15:00	Bibliotheek
	19:00	Bibliotheek
04	19:30	Censura Morem
	20:45	Vorbereidingskring
07	09:30	Kerkdienst, H. Avondmaal
	18:30	Kerkdienst - Nabetrachting
10	15:00	Bibliotheek
	19:00	Bibliotheek
14	09:30	Kerkdienst
	18:30	Kerkdienst

Bankroet als basis

DS. R. VAN DER WOLF

‘De Dordtse Leerregels willen bepaald geen hoogstandje van theologisch kunnen en dogmatisch redeneren zijn. Ze willen ons bij de kinderlijke eenvoud en standvastigheid van het geloof in Jezus bewaren, de enige en volkomen Verlosser van zonden.

Daarom begint dit getuigenis met het totale bankroet van de mens.

Wie dat niet goed voor ogen heeft en houdt, gaat vroeg of laat vragen stellen die in de richting komen van een rechtszaak tegen God. Vanuit de verkeerde vraagstelling hoe God aan mensen voorbij kan gaan en hoe de HEERE – die liefde is – mensen aan de eeuwige ondergang prijs kan geven.

Zwijgen

Het belangrijkste in deze vragen is de belijdenis dat een mens door de zonde rechteloos geworden is. Hij heeft zich onder de zonde verkocht en is slaaf geworden van de heerschappij die de duivel voert. Door God uit het stof tot leven gebracht, heeft hij zijn Maker en Schepper verloochend en verlaten. Dat leert te zwijgen. Hoe zou het maaksel tegen zijn Maker zeggen; wat doet U (Jes. 29: 16)? De hele wereld is voor God strafwaardig (Rom. 3: 19). Joden dus. Grieken. Romeinen. Tukkers en Saksen. Niemand is rechtvaardig en allen zijn tezamen afgeweken (Ps. 14: 3).

Geen rechtszaak tegen God

Er staan veel teksten in de Schrift die ons met alle klem en overduidelijk te verstaan geven, dat een mens niet moet menen tegen God een rechtszaak aan te kunnen spannen. Integendeel. God opent Zijn rechtsgeding tegen een goddeloze mensheid en een volk dat niet luisteren wil. De mens heeft zichzelf van het leven en God van Zijn scepel beroofd. Daarom noemt de catechismus ons terecht arme misdadigers. Niet omdat we zielig zijn. Maar omdat we niets hebben om daar verandering in aan te brengen.

Duivelse listigheid

Gód heeft rechten. God zou God niet zijn, als Hij dat recht zou laten varen. En dus verdienen wij niet anders dan de eeuwige dood. “God zou niemand onrecht gedaan hebben, als Hij besloten had het hele menselijke geslacht aan zonde en vervloeking over te laten en vanwege de zonde te veroordelen” zeggen de Dordtse Leergels dan ook. Zo begint de belijdenis, Ze zet eerst het recht van God recht. Dat is nodig. Want met een duivelse listigheid wordt dat recht betwist, betwijfeld en ontkend. Alsof er nog enig goeds in de mens zou zijn. Integendeel. “Ik nader U, het hoofd gebogen, Gij kunt o Heer, geen kwaad gedogen; ga met Uw knecht niet in ’t gericht. Doe hem niet weg van voor uw ogen; wie is rechtvaardig in Uw licht?” Als God dat gebed verhoort, doet Hij dat uit vrije wil. Niet omdat Hij ergens aan gebonden is of iets verplicht zou zijn.



Petrus spreekt met Pinkstaren de mensen toe. – Handelingen 2:14-40.

“Hier boven komen ze nooit...”

Reinout en Arenda van Heiningen werken als gemeentestichters in het noordoosten van Thailand. In dit gebied, Isaan, zijn nauwelijks kerken. Bijna iedereen die er woont heeft het Evangelie nog nooit gehoord. Reinout en Arenda werken in de stad Yang Sisurat.

Reinout en Arenda: “Pasen ligt al weer een poos achter ons. Voor de kerk in Yang Sisurat was het een bijzondere Pasen. Ten eerste omdat het het eerste paasfeest was dat ooit in Yang Sisurat werd gevierd. Ten tweede omdat we het vierden met alle kerken die in de afgelopen periode in Isaan zijn gesticht. De meeste van deze kerken zijn nog erg klein en hebben veelal nieuwe christenen. Daarom is het zo bemoedigend voor hen om andere broeders en zusters te ontmoeten.

Paasverhaal

We waren in totaal met zo'n 120 mensen vanuit verschillende provincies. Een Thaise vriend en voorganger, Surachet, kwam preken. Het programma duurde de hele dag. Met koffie voor de dienst, getuigenissen in de dienst, het paasverhaal, avondmaal, een gezamenlijke maaltijd en activiteiten in de middag was het een mooi paasfeest.

Meebidden

De eerste OMF-zendingen begonnen ruim 7 jaar geleden met zendingswerk in Isaan. Door Gods genade zijn er veel kerken gestart. Bid u/jij mee dat er volgend jaar nog meer mensen het paasfeest mee zullen vieren?”

Volg Reinout en Arenda van Heiningen op www.vanheiningenthailand.blogspot.de.

De meeste van deze kerken zijn nog erg klein en hebben veelal nieuwe christenen. Daarom is het zo bemoedigend voor hen om andere broeders en zusters te ontmoeten

PREEKROOSTER

06 Juli	09.30 uur	Prop. A.J. Hagedoorn (Meerkerk)
	18.30 uur	Ds. G.H. Kruijmer (Lage Vuursche)
13 Juli	09.30 uur	Ds. A.D. Goijert (Nijkerk)
	18.30 uur	Ds. J.P. Nap (Lunteren)
20 Juli	09.30 uur	Ds. T.C. de Leeuw (s'Greveldn Cpll)-(Afsluiting VBW)
	18.30 uur	Ds. A. Simons Montfoort
27 Juli	09.30 uur	Ds. A.A.A. Prosman (Nijkerk)
	18.30 uur	Prop. J.W. van den Bosch (Woerden)
03 Aug.	09.30 uur	Ds. B. den Butter (Huizen)
	18.30 uur	Prop. J.A. de Kruijf (Oud Alblas)
10 Aug.	09.30 uur	Ds. H.G. van der Ziel (Ooltgensplaat)
	18.30 uur	Ds. B.A. Belder (Brakel)
17 Aug.	09.30 uur	Ds. C. Hoogerwerf (Doorn)
	18.30 uur	Ds. L. Quist (Groot Ammers)
24 Aug.	09.30 uur	Prop. E. Bogert (Waarder)
	18.30 uur	Ds. J. Niesing (Lienden)
31 Aug.	09.30 uur	Ds. T. Cammeraat (Veenendaal)(Voorber.H.Avonddmaal)
	18.30 uur	Ds. A. van Vuuren (Amstelveen)
07 Sep.	09.30 uur	Ds. P. Molenaar (Lunteren) (Bed.H.Avonddmaal)
	18.30 uur	Ds. W. Markus (Bergschenhoek)---(Nabetr. H. Avonddmaal)
14 Sep.	09.30 uur	Ds. B.J. van der Graaf (Amsterdam)
	18.30 uur	Ds. J.P.J. Voets (Nijkerk)
21 Sep.	09.30 uur	Ds. B. Oosterom (Oudewater)
	18.30 uur	Ds. J.W. Hooydonk (Kockengen)(O.W.+ pr.bespr)
28 Sep.	09.30 uur	Ds. M.F. van Binnendijk (Rotterdam)
	18.30 uur	Ds. E.K.Foppen (Gorinchem)

ROOSTER MARIAOORD

JUNI	1	drs. W.J. Gijzel	
	15	ds. P. Veerman	Wilnis
JULI	6	ds. A.W. Aarnoutse	Vinkeveen
	20	dhr. A. van Hilten	Uithoorn
AUGUSTUS	3	mw. B. van den Oord-Vader	Maarssen
	17	dhr. J. Schoenmaker	Leimuider
	31	dhr. A. van Hilten	Uithoorn
SEPTEMBER	7	ds. A.A. van den Berge	Wilnis
	21	drs. W.J. Gijzel	HEILIG AVONDDMAAL

In de rubriek 'van mond tot mond' komen diverse mensen aan het woord over kerk en geloven in God. Geïnterviewden kiezen aan het eind van het interview een willekeurig persoon uit, uit de kerkelijke of burgerlijke gemeente, aan wie ze een persoonlijke vraag willen stellen.

CHRIS VAN
SLIGTENHORST:

**'Heel
wonderlijk
hoe alles
gelopen is'**

De vorige keer, alweer een tijdje geleden, kon u lezen hoe Arie Simons het leven heeft ervaren, en nog steeds ervaart, als zoon van een dominee en het gemeentelven in Vinkeveen. Hij wilde eerst graag een vraag stellen aan zijn kennis dhr. Bareman, maar dit is wegens omstandigheden niet gelukt. Daarom stelt Arie de volgende vraag aan Chris van Sligtenhorst: Wat houdt het pastoraat in wat u doet in onze gemeente en helpt dit u ook bij uw studie?

DOOR HANNA SIMONS

Chris is bezig met het tweede jaar van zijn studie 'Godsdienst en Pastoraal Werk' aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Hiervoor heeft hij de tweejarige vooropleiding gedaan om tot het HBO te worden toegelaten. Toen dominee Simons vertrok naar Montfoort is hij gevraagd om het pastoraat van onze gemeente op zich te nemen. Dit alles doet hij nu naast zijn werk.

Hoe kun je dit allemaal combineren?

'Om eerlijk te zijn had ik er nooit aan gedacht dat ik het pastoraat van Vinkeveen op me zou nemen toen dominee Simons weg ging,' vertelt Chris. 'Vorig jaar heb ik stage gelopen bij dominee Breure in Waarder en dat dacht ik dit jaar weer te gaan doen. De vraag van de kerkenraad of ik het pastoraat wilde doen kwam totaal als een verrassing eigenlijk.

In het begin dacht ik het niet te doen, het was eigenlijk niet te combineren. Ik besteed per week 25 uur aan mijn studie en daarnaast werk ik ook nog 35 tot 40 uur. Toen boden de kerkrentmeesters mij in een gesprek een reële vergoeding aan voor het werk wat ik zou gaan doen, zodat ik minder uren zou kunnen gaan werken, maar toch alle onkosten kon betalen. Ook vonden zij het fijn dat iemand het pastoraat op zich zou nemen die de mensen al kennen. Ik heb er een paar dagen over nagedacht en uiteindelijk heb ik toegestemd.

Wel moet ik eerlijk zeggen dat het nu heel erg druk is. In de winter was het wel te doen, maar nu is de situatie iets anders; ik ben bezig met verhuizen, heb het erg druk met mijn studie en het is hoogseizoen voor mijn hoveniersbedrijf. Wel vind ik het heel wonderlijk hoe het allemaal gelopen is; ik had het nooit gedacht, maar ben toch gevraagd en de kerkenraad is mij tegemoet gekomen en zo is toch alles mogelijk gemaakt. Daar ben ik verwonderd over.'

Vind je het pastoraat mooi om te doen?

'Ik vind het bijzonder mooi werk om te doen. Mensen bezoeken die het moeilijk hebben of eenzaam zijn, met hen een stukje Bijbel lezen en bidden, meeleven en in nood iets aan kunnen reiken is heel mooi. Dit werk heeft echt mijn hart.

Verder leidt ik de ouderenkring en houdt eens per maand een weekafsluiting in Zuiderhof en Nieuw Avondlicht. Ik begon met schroom aan de ouderenkring. Ik dacht dat het terug zou lopen nu dominee Simons er niet meer zou zijn, omdat velen toch aan hem gehecht waren geraakt. Maar tot mijn verwondering komen er steeds meer ouderen. Daar word ik stil van.'

Zijn er moeilijke kanten aan dit werk?

'Zaker, dat ik het mooi werk vind neemt niet weg dat het zwaar kan wegen, het vergt veel energie. Je hoort heel veel nood, ook blijde dingen, maar vooral veel nood en dat gaat me echt aan het hart. Soms loop ik daar dagen mee, maar je kan

er niet met iemand anders over praten, omdat wat mensen mij vertellen vertrouwelijk is. Ik zie daarom wel het belang van het pastoraat in, mensen waarderen het dat iemand naar hen omziet in deze egoïstische wereld waarin eigenlijk niemand naar je omziet. Dat de kerk dat wel doet is voor mensen toch bijzonder. Ik merk met dit werk dat veel mensen teleurgesteld zijn en eenzaam, interesse in mensen is waardevol.

Ook is voorzichtigheid van belang als je bij iemand op gesprek bent. Je kan zelf iets vinden, iets denken, een mening hebben, maar op dat moment ben je er voor die ander, dan doet het er helemaal niet toe wat jouw mening is. Dat is wel iets wat je moet leren.

Wat ik ook moeilijk vind is als je zelf emotioneel betrokken bent, bijvoorbeeld bij een sterfgeval. Dan weegt het allemaal dubbel zo zwaar. Maar ook dat heeft een mooie kant; omdat je weet wat de familie heeft doorstaan kan je daarin meelevend, je kent ze.

Op een dag ging ik op bezoek bij iemand in het ziekenhuis, maar toen ik binnen kwam, zat de hele kamer vol. Dan moet je wel een drempel over, maar je wil wel doen waarvoor je komt; een pastoraal gesprek houden.

Een leerproces, maar wat is er mooier dan spreken over Jezus Christus en over wat Hij heeft gedaan?’

Komt het pastorale werk in onze gemeente ook uw studie ten goede?

‘Ik heb het pastoraat nu in de plaats van mijn stage, dus ik kan mijn stageopdrachten doen tijdens het pastoraat. Ook leer ik er heel veel van. Toen ik in de kerkenraad zat ben ik ook vaak op huisbezoek geweest, maar dan ga je met z’n tweeën, dat is toch anders dan alleen.

Ik ben bewogen met het zielenheil van mensen, maar je voelt toch een bepaalde beperktheid. Sommige mensen praten moeilijk, of waarderen het niet, maar ik heb een sterk verlangen mensen te wijzen op Christus.

Wel voelt het volgen van de studie soms als afbraak; ik heb toch 15 jaar gewerkt aan mijn eigen hoveniersbedrijf en het ging altijd goed. Maar door de studie moest ik minder gaan werken en hebben we ons huis moeten verkopen. Het is afgebroken worden, maar ik heb er volledig vrede mee. Het is wonderlijk dat God mensen roept die van zichzelf onbekwaam zijn en het is ook wonderlijk om te zien hoe Hij helpt.’

Aan wie zou u de volgende vraag willen stellen?

‘Aan dhr. Kraai. Hij zit nog niet zo lang bij ons in de kerkenraad, maar heeft wel ervaring bij een andere gemeente. Ik wil hem vragen hoe het eraan gaat als ambtsdrager te zijn in de Hervormde gemeente Vinkeveen en wie of wat zijn verlaten, drijfveer en hoop is.’

Oma...

DOOR CHRISTINE SMIT

Hoe vind je het nou om oma te worden? Die vraag is me veel gesteld de afgelopen tijd.

Om die te beantwoorden moet ik u een kijkje in mijn hart gunnen; het is niet zo maar te beschrijven. Als je dochter naast je komt staan bij het aanrecht en zegt; "Mama, ik ben in verwachting, we hebben gisteren de test gedaan..., het is écht waar!", ja, dan kun je even niets zeggen, zoveel golft er over je heen.

Dankbaarheid. Wonderlijk. Blijdschap. Ontroering. Het zware kruis van kinderloosheid hoeft ze niet te dragen...

Is dit onze kleine meid die op een grijze zondagavond in november werd geboren? En is dit echt al 23 jaar geleden? Nu mag ze zelf moeder worden; een hartenwens en gebed is verhoord... Ze draagt om haar buik een prachtige band met een tekst uit Samuel 2: "Ik bad om dit kind, en de HEERE heeft mij gegeven wat ik van Hem gebeden heb."

Wat zou je nog meer verlangen? Als het maar gezond is, zei mijn buurman gisteren nog tegen me. We stonden samen de klimophaag te snoeien. Gezond zijn is een grote zegen, maar zo niet, dan ben je ook van harte welkom geliefde kleine; en zal ik met nog meer zorg op je willen passen...

Nee, het verlangen is dat het niet alleen geboren wordt maar dat het ook wedergeboren wordt. Als ik mijn gedachten laat gaan wordt ik stil. Op het erf van het Verbond ontvangen en straks geboren. Uit twee geslachten waar de Naam van de HEERE wordt beleden. (Over)grootvaders en moeders die eeuwig God mogen grootmaken. En dan de belofte uit Deuteronomium 7:9. "Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Hij is dé God, de getrouwe God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties."

"O Heere wat bent U goed dat deze kleine het teken van dat Verbond straks mag ontvangen! Heere, neig ook dit kleine hartje al heel jong, en voeg het saam, tot de vrees van Uwe Naam."

Wat een verantwoordelijke taak om oma of opa te zijn. Of gemeentelid. Want de kinderen van de gemeente zijn ook onze kinderen. Bid daarom mee, lezer of lezeres.

Nee, meer verlang ik niet. Want de HEERE zegt zelf: "Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en alle andere dingen zullen u erbij gegeven worden."

Nu ben ik weer terug bij de beginvraag, hoe het is om oma te worden?

Zó is het dus om oma te worden!

WISSELLIJST

DOOR **HANNA VAN SLIGTENHORST**

