



Dag thema:

Écht gelukkig!



Interview:

Ariën Meerkerk



Afsluiting:

BBQ



Opkomst:

86 kinderen

Uitnodiging

Na de speciale VBW kerkdienst is de VBW 2011 dan nu echt helemaal voorbij. Maar, niet getreurd, na de zomervakantie begint de zondagschool weer. Iedere zondag van 11.00 tot 12.00 in het verenigingsgebouw in Vinkeveen. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Kom jij ook?

Net als voor de vogels

Door Sabrina Rietveld



'Echt wel', klonk het vanmorgen een paar keer luid uit de tent, uit bijna honderd kindermondjes. De mensen buiten de tent moeten nu zeker weten wat het thema van de VBW was. Vandaag hoorden we dat we niet bezorgd hoeven te zijn. Aan de hand van sprekende tekeningen werd de Bergrede, onderwijs van Jezus, uitgelegd. Iedereen is wel eens bezorgd. Over bijvoorbeeld je speelgoedvoorraad (zoals Joris), vriendjes, vriendinnetjes, papa's en mama's, broertjes en zusjes, werk en school... Jezus zegt dat we ons geen zorgen hoeven te maken over ons leven. Natuurlijk, je zorgt voor brood op de plank en doet goed je best op school. Jezus vindt dat heel goed, maar Hij zegt ook dat je je door deze dingen niet in beslag moet laten nemen. Hij wil dat je erop vertrouwt dat Hij voor je zal zorgen. Net als voor bijvoorbeeld de vogels. Vogels leggen geen voedselvoorraad aan. God zorgt ervoor dat zij voedsel genoeg hebben.

Interview Ariën Meerkerk

Door Philinde van Selm



Waar kom je vandaan?

Nieuwer ter Aa

Vindt je het leuk hier?

Ja!

Wat vindt je het leukste?

Alles

Wat zijn je lievelingsliedjes?

Jozef zoekt zijn grote broers en Bob de Bouwer.

Verder heeft Ariën een interessant verhaal over hoe de kraan is uitgevonden:

"God had de mensen meer verstand gegeven. De mensen zagen het water in de sloot en ze hadden ook stalen buizen. Toen dachten ze, we kunnen water door die buizen doen. En toen bedachten ze ook nog waterzuivering. En toen hadden ze kranen uitgevonden."

Niet zomaar poppenkast

Door Wouter Kroese



Kinderen opvoeden begint met het bijbrengen van bewustwording. Dat kan door kunst; kinderen moeten leren dat cultuur leuk is. Ouders, uw kinderen hebben de afgelopen week héél véél cultuur opgesnoven. Dagelijks hebben zij een poppenspel bekeken. Onderschat de poppenkast zeker niet! De VBW-poppenkast overstijgt het genre 'musical' en nadert de 'opera'.

Elke ochtend was er een nieuwe poppenkast met nieuwe, diepuitgewerkte personages. De avonturen speelden zich af rondom Joris en Maartje. Maar wist u ook dat de scriptschrijver achter elk avontuur een link met het Bijbelverhaal van desbetreffende dag had gemaakt? Een overzichtje: Dinsdag: zoals de

leiding (Anneke) Joris redde met zijn cadeau voor Maartje, zo redde Jezus de bruiloft in Kana. Woensdag: Zoals de tandarts Joris' kiespijn genas, zo genas Jezus ook dove en blinde mensen. Donderdag: Hoewel tante Diny eng leek, verzorgde ze Joris en Maartje perfect; Joris kreeg info voor zijn spreukbeurt over papegaaiën en kreeg lekkere koekjes. Jezus verzorgde de mensen ook perfect met de vijf broden en twee vissen toen ze honger hadden; er was zelfs over. Vrijdag: Maartje wilde eerst zien dat Joris' opa een coole truc kon, zo wilde Thomas ook eerst zien dat Jezus 'Zijn coole truc kon'. Let op: beiden geloofden uiteindelijk! Zaterdag: Zoals Joris niet bezorgd moet zijn over het wel en wee van zijn speelgoed zo moeten wij - u en ik - niet bezorgd en Jezus vertrouwen dat hij voor onze kleding e.a. zorgt.

De mensen 'behind the scenes' hebben ervan genoten; van het doen 'an sich' t/m de waardering van de kinderen voor de poppenkast. Vooral de kleine kinderen vonden het adembenemend; sommige oudere kinderen dachten dat ze achter de poppenkast stiekem snoepjes aan het eten waren, maar het was meer wat daar gebeurde =).

Foto van de dag

