



Dagthema:

Begin  
opnieuw!



Interview:

Franz-Jozef, Daan,  
Boaz en Justin



Avondprogramma:

Tieneravond II



Opkomst:

78 kinderen

## Opnieuw geboren worden?!

Door Petra Boer



Opnieuw een stralende ochtend en een tent vol kinderen! "Dit is de dag, die de Heer ons geeft" wordt uit volle borst meegezongen. Vandaag vertelt Ab het verhaal. Maar eerst veel zingen, samen bidden en kijken naar professor Boem. Professor Boem is vandaag zenuwachtig, want haar leermeester, die ze al 20 jaar niet heeft gezien, komt bij haar op bezoek. Natuurlijk doet ze ook vandaag weer een proefje. De bedoeling is dat ze een lichtgevende vloeistof maakt, maar helaas... ook vandaag gaat dat niet vanzelf. Gelukkig helpt haar leermeester haar. Hij biedt haar ook aan om nog wat les te geven. En dat wil ze maar al te graag, want stiekem vindt ze hem wel erg leuk. Hierna gaan de oudste kinderen naar hun

bijbelleesgroepjes en de andere kinderen luisteren in de tent naar het verhaal. Ab vertelt dat er in de nacht een belangrijke man, Nikodemus, bij de Heere Jezus kwam. Hij wilde graag met Jezus praten. Het gesprek ging over opnieuw geboren worden. Niet in de buik van je moeder, maar in je hart. Dat je een hart krijgt dat van de Heere Jezus houdt. Het is het belangrijkste in je leven dat je naar de Heere Jezus kijkt. Iedere dag weer, want iedereen die in Hem gelooft, gaat niet verloren, maar heeft het eeuwige leven. Na het bijbelverhaal is het weer tijd om te knutselen. Een leuk werkje. We versieren een kaars met was. Wie snel klaar is, speelt nog even buiten. En dan weer snel terug in de tent om de weettekst nog een keer goed te oefenen. Om 12.00 uur gaan we, met een mooie cd met alle liedjes en verhalen, voldaan weer naar huis.

## Kom uit die boom!

Door Nico-Jan de Haan jr.

Er stond weer een tieneravond op de planning. Dit keer hield het in: barbecue, spel, Bijbelstudie en kampvuur. We gingen dus met z'n allen eten. We zaten gezellig met z'n allen in een grote kring. Silvia begon met ons voor het eten. Er lag van alles: bolletjes, saus, komkommer en natuurlijk het vlees op de BBQ. Toen iedereen genoeg had gegeten gingen we over naar het spel. We hadden twee spellen deze avond: 'Wie ben ik' en '30 seconds'. De bedoeling van 'wie ben ik' is om zo snel mogelijk te raden wie hij/zij is door middel van vragen die alleen met ja en nee beantwoord mogen worden. Bij '30 seconds' moet je proberen binnen 30 seconden 5 voorwerpen, zangers, plaatsen, etc. te omschrijven waardoor je team het kan raden. Het was erg geslaagd en iedereen deed goed mee.



We gingen verder met de Bijbelstudie van gisteravond. We lazen uit: Lukas 19 : 1-10. We gingen in groepjes uit elkaar en hebben nog vragen met elkaar besproken. We leerden hoe je iemand uit die boom konden halen zoals Jezus dat bij Zacheüs deed. We sloten de avond af met gebed. Daarna werd het kampvuur nog aangestoken. Marshmallows werden bereid en er werd gezellig met elkaar wat gedronken en gegeten. Al met al een zeer geslaagde avond! Opkomst 48 tieners!

## Interview Franz-Jozef, Daan, Boaz en Justin

Door Debora Verbruggen

Wie van jullie is er verliefd?

Justin Smit, op een leidster van de VBW. Hij heeft haar mobiele nummer al!



Waar ging het verhaal vandaag over?

Over Nicodemus die naar Jezus gaat, over opnieuw geboren worden.

Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld, opnieuw geboren worden?

Als je bij de Heere Jezus hoort, dan heb je een nieuw leven met God.

Wat hebben jullie gemaakt en wat heeft dat met het verhaal te maken?

Een kaars, waar het donker wordt geeft de Heere Jezus licht. Hij is altijd bij ons.

## Foto van de dag

