

Leidraad

CONTACTBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VINKEVEEN



Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Joh. 3:16)

'De Schrift blijkt zelf de mogelijkheid te bieden om ieder mens, wie dan ook en waar en in welke tijd dan ook, met het evangelie te bereiken'

Dr. C. Graafland in 'Gereformeerden op zoek naar God'

COLOFON

Dit blad is een uitgave van de Hervormde Gemeente Vinkeveen.
Het verschijnt vier keer per jaar.

REDACTIE

Ds. J.T. Maas

Ageeth Oudshoorn

Hanna Simons

Ria van der Vliet

De redactie heeft het recht om ingezonden artikelen wel/niet te plaatsen,
dan wel de tekst aan te passen.

KOPIJADRES

Ageeth Oudshoorn

pamuilwijk@hotmail.com

VOLGENDE SLUITINGSDATUM KOPIJ:

16 februari 2018

WOORD VOORAF

Het teken

En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.

Lukas 2:12

Dit zal voor u het teken zijn...

Wat is de Heere toch een zorgende God!

Wat komt Hij dichtbij, bij de herders, maar ook bij u.

Hij vraagt geloof.

Maar geeft ook een teken.

Ja, voor de herders toen: hét teken!

Een bewijsteken... De kinderen kennen dat ook.

Bijvoorbeeld als er ergens een baby is geboren.

Het bewijs ervan zie je dan meestal buiten al: er hangen ballonnen.

Als je op kraambezoek gaat zie je al meteen: daar moeten we zijn!

Binnen zie je de baby.

Een teken.

Dat kan helpen.

Zo wil de Geest helpen.

Hij wil de herders helpen: de Messias, de Redder der wereld, is echt geboren.

Ik geef een teken.

Hij wil ook jou helpen
Het bewijs geven. .
Het bevestigen.



Een teken: in de doop.
In het Heilig Avondmaal.
Een teken.

Ja, dat is ook de bijbel: vol met woorden van God.

Hij wil bevestigen: Ik ben er.

Ik ben de Betrouwbare.

Misschien hoop jij ook op een teken... nu, Jezus Christus,
Hij is hét teken!

ds. J.T. Maas



Tekening gemaakt door Eva de Vree

80 JAAR MARIA-OORD 1937-2017

Protestants Vrijwilligerswerk in Maria-Oord 1971-2017

DE AANLOOP

Huize Maria-Oord is in het jaar 1937 gesticht als Rooms Katholiek Bejaardenhuis door de Zusters Franciscanessen. Rond 1960 is men overgeschakeld en uitgegroeid van bejaardenhuis naar het huidige Verpleeg- en Verzorgingshuis Zuwe Maria-Oord, met daarnaast bejaardenwoningen Vinkenoord. In 1971 zocht Zuster Rumolda, de directeur, contact met mevr. A. Koster-Vulperhorst, leidster van de Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening in Vinkeveen (VVH). Zij vroeg of er dames waren die met de bewoners wilden wandelen, of een gesprek wilden voeren op de kamer. Later dat jaar kwam de vraag of er een gezamenlijke Kerstviering gehouden kon worden, met ondersteuning van de VVH. Aan ds. P.N.B. Pool, gereformeerd predikant te Vinkeveen, werd gevraagd of hij de Kerstviering wilde leiden. Met de Vrouwelijke Vrijwilligers en het personeel werd er een Kerstviering voor alle bewoners gehouden. In de jaren erna is de Kerstviering voor de bewoners gehandhaafd.



Mw. A. Koster-Vulperhorst

Als vervolg hierop werd in 1972 **één keer per drie weken** op dinsdagmiddag een protestantse kerkdienst gehouden in zaal Tuinzicht. Ds. C.J. van den Broek, hervormd predikant te Vinkeveen, maakte een rooster met predikanten uit de regio. Op de andere dinsdagen werd er 's avonds een preekband afgespeeld in de huiskamer van De Zwaluw, beluisterd door enkele bewoners, met hulp van P.

Koster, ouderling van de Hervormde gemeente en o.a. mevr. B. Kroesevan de Bunte, vrijwilliger.

DIENSTEN IN DE WEEK

Vanaf mei 1984 hield een predikant **iedere** dinsdagmiddag een meditatie in zaal Tuinzicht, aanvang van de dienst om 15.00 uur.

Het predikanten schema was als volgt:

week 1: ds. Kleiberg, hervormd.

week 2: ds. van der Wal, geref.

week 3: dhr. Grandia, bijstand in pastoraat.

week 4 en evt. week 5: predikanten uit de regio.

Voor het begeleiden van de bewoners van en naar hun kamers en het ondersteunen van het zingen, werden gereformeerde en hervormde dames uit Vinkeveen gevraagd. Ook familieleden wilden hier graag bij



Mw. N. Kroon-Hoogendoorn

helpen. De heer J.A. Bastiaanse werd per 1 januari 1975 benoemd als adjunct directeur Maria-Oord en Vinkenoord. Hij ondersteunde de activiteiten van de kerkelijke contactpersonen mevr. A. Koster-Vulperhorst en mevr. N. Kroon-Hoogendoorn door de mutaties van bewoners regelmatig door te geven. Na het afscheid van Zuster Rumolda werd de heer J.A. Bastiaanse benoemd tot directeur. Deze directeur vond het kerkelijk vrijwilligerswerk zo belangrijk voor de bewoners dat er een procedure werd gestart om een predikant te benoemen voor 50%.

AANSTELLING PREDIKANT

Op zondag 29 september 1985 wordt **H.U. de Vries** door de Gereformeerde kerk bevestigd tot predikant, met bijzondere opdracht. Voortaan werden de kerkdiensten op zondagmorgen gehouden in de activiteitenruimte op de 2^e etage, aanvang 10 uur. Eenmaal per kwartaal werd in de middag een bespreking en voorlichting gehouden omtrent de gang van zaken voor en tijdens de kerkdiensten. Jaarlijks was er een bijeenkomst met een lezing én gourmetten of een koud buffet. De dames Koster en Kroon maakten nu per 3 maanden een rooster voor alle kerkvrijwilligers, waarop men kon zien op welke afdeling men ingedeeld was. Ook werden de psalmboeken vervangen door liedboeken. Maria-Oord verleende medewerking door de gekozen liederen op groot formaat aan te leveren. Vrijwilligers waren dagen in de weer om de grote liedbladen in een ringband te knippen. Het resultaat was keurig; een groene omslag en een zwart ruggetje. Ds. H.U. de Vries vertrok op 28 juli 1991 naar de Plaskerk te Raalte. Benoemd werd per 1 september 1991 **ds. G.W. Oostermann** uit Amsterdam. Ds. G.W. Oostermann werd bevestigd tot predikant met een bijzondere opdracht op 13 oktober 1991 in de Gereformeerde kerk in Vinkeveen. Na enige tijd kreeg hij een woning in Baambrugge aangeboden. Tijdens zijn Maria-Oord periode werd ds. G.W.

Oostermann bevestigd op 4 juli 1993 tot predikant in Tienhoven. Zijn huwelijk vierden we op 18 juni 1995. Hij heeft in februari 1997 afscheid van ons genomen.

Op 22 maart 1993 nam mw. A. Koster-Vulperhorst afscheid. Zij werd bedankt voor het leiding geven aan de vrijwilligers vanaf 1971. De leiding in de Kerkelijke Commissie werd overgenomen door: Nel Kroon-Hoogendoorn en Pie Samsom-van der Vliet. In 1996 was er een bijeenkomst o.l.v. ds. Gert Oostermann en drs. Els Speet over het onderwerp: "Een nieuwe zorgvisie; een nieuwe visie op kerkdiensten?" De huidige kerkdienst deed geen recht aan de kerkganger die ernstig dement is. In vervolg hierop werd er een enquête uitgedeeld over dit onderwerp met o.a. vragen, die allemaal gingen over het organiseren van aparte kerkdiensten voor dementerenden. Hierop kwamen 18 papieren terug.

KOMEN EN GAAN

In 1994 vertrok de heer J.A. Bastiaanse om van zijn pensioen te genieten en de volgende directeur werd de heer H.B. Pommerantz. Ook het vrijwilligerswerk kreeg een wisseling van de wacht. Mw. W.J.E. Kippers verlaat Maria-Oord en in 1995 werd mw. Dicky Wanders de nieuwe coördinator.

Voortaan is er in het voorjaar een thema-avond en in het najaar een feest-avond voor **alle** vrijwilligers.



directeur J.A. Bastiaanse

Drs. J.C.R Wijngaard werd aangesteld als geestelijk verzorger per 1 maart 1997. Hij had nog geen kerkelijk examen afgelegd, daardoor mocht hij het Heilig Avondmaal niet bedienen, dit werd vervuld door ds. W. Venema van de Gereformeerde kerk te Vinkeveen.

Pastor Wijngaard zat vol plannen. Een bijbelkring werd opgestart met de frequentie van één keer in de maand. Voor de PG bewoners kwam er een aparte bijeenkomst in de zaal tussen Rietvink en Nachtegaal, te beginnen op de tweede dinsdag van de maand. Mw. N. Kroon-Hoogendoorn nam maart 1998 afscheid als Kerkelijk Commissielid, zij was actief vanaf 1975. Haar opvolger werd Mw. T. Verlaan-Verbruggen.

Door de verbouwingen werd de grote feestavond in 1997 uitgesteld. In 1998 werd een Feestweek gepland van 3 t/m 9 oktober. Het 60-jarig Jubileum vierden we met een gezamenlijke kerkdienst op zondag 4 oktober 1998 in de recreatiezaal. Mei 1999 kwam er een grote vergadering met alle kerkvrijwilligers o.l.v. de pastores E. Speet en J. Wijngaard. Het onderwerp was: "Een gewone zondag in Maria-Oord" toegelicht door twee personeelsleden. De knelpunten zijn op zondag: bewoners wassen, kleden en ontbijten, toilet gebruik, jas aantrekken en dan komt er "te vroeg" een vrijwilliger om de bewoner naar de kerkdienst te begeleiden. Er volgde een levendige discussie; misschien kan er hulp van de vrijwilliger bij het ontbijt komen, evaluatie volgde.

In deze zomer genoten we van een heerlijke barbecue bij Chris en Mijnie Ende. In 2000 waren we allen te gast bij Pie en Wim Samsom voor een barbecue. In april 2000 ging drs. J. Wijngaard met zijn gezin verhuizen naar Houten. Zij sloten zich aan bij de woongroep stichting TIMON om ontspoorde jeugd te begeleiden.

De oude psalm-en liedboeken waren aan vervanging toe. In september 2001 werden de plaatselijke kerken benaderd voor een geldelijke bijdrage om de oude boeken te vervangen. Het resultaat is een stevige blauwe A4-ringband met psalmen en liederen in groot letter formaat.

J. Wijngaard heeft zijn kerkelijk examen gedaan en werd bevestigd tot predikant met een bijzondere opdracht op 10 april 2005 in de Gereformeerde kerk in Vinkeveen. Ds. J. Wijngaard stelde een Pastorale Begeleidingscommissie in, waarvan hij zelf voorzitter was. Als gereformeerd ambtsdrager had zitting in de commissie: M. de Haan-de Jong en als hervormde ambtsdrager: A. Smit. Ger. vrijwilligers: A. Kruiswijk en T. Verlaan-Verbruggen. Herv. vrijwilligers: M. de Leeuw-Boer en P. Samsom-van der Vliet. De avondmaalsvieringen worden ambtshalve bijgewoond door een ouderling en diaken uit de Gereformeerde kerk. Op 5 november 2005 was er een gezamenlijke zegening en zalving van zieken door ds. J. Wijngaard, pastor E. Speet en pastoor W. Vernooy. De vrijwilligers werden hierover uitgebreid voorgelicht in maart 2006. Er ontstond een levendige discussie. Ds. Wijngaard nam een beroep aan als geestelijk verzorger bij Stichting Quarijn, locatie Het Zonnehuis te Doorn. De bevestiging was op 18 maart 2007 in de Maartenskerk te Doorn. We namen afscheid van ds. Wijngaard op 21 januari 2007. In februari 2007 werd de vacature snel vervuld, door **mevrouw drs. W.J. Gijzel**

uit Vinkeveen. Zij heeft nog geen kerkelijk examen gedaan. Op 25 april kwamen we bij elkaar voor nadere kennis making. Mevrouw Gijzel is gehuwd met ds. A.W. Aarnoutse, Gereformeerd predikant te Vinkeveen en zij hebben twee kinderen. In juni 2007 een blij bericht, onze geestelijk verzorger is zwanger! Zij zal tot eind 2007 met verlof gaan. Op 30 augustus 2007 werd dochter Anne-Marijn geboren, zusje van Meike en Pieter. Helaas is per 1 januari 2014 door bezuinigingen de functie van geestelijk verzorger gehalveerd en wordt **Janine Gijzel** overgeplaatst naar Utrecht, locatie zorgcentrum Rosendael. Marjan de Leeuw en Teuni Verlaan met pastor Els Speet regelen nu de roosters voor predikanten en vrijwilligers.

BIJBELGROEP Klein Schalig Wonen (KSW)

Vanuit kleinschalig wonen was er behoefte aan een Bijbelgroepje. Mw. ds. A.A. van den Berge, vervangster tijdens zwangerschaps verlof, had in 2007 hierin het initiatief genomen. De bewoners van KSW **3** komen één keer per maand bij elkaar om te bidden, zingen en praten over een Bijbelgedeelte. Wim van Aalst begeleidt de bewoners naar de bijeenkomsten. Mei 2008 vroeg J. Gijzel om vrijwilligers voor een Bijbelgroepje in KSW **1**. Pie Samsom en Anna van Golen meldden zich hiervoor aan. Pie Samsom wilde stoppen als coördinator van de vrijwilligers. Marjan de Leeuw en Teuni Verlaan gaan hiermee verder. In 2011 is Wim van Aalst gestopt, zijn opvolger wordt Minie Vis. Door het vertrek van pastor J. Gijzel is er nu ook géén Bijbelgroep meer.

HERDENKINGSBIJEENKOMST

Vanaf 2001 startte er een werkgroep Herdenkingsbijeenkomsten, op initiatief van mw. Ans Postma en drs. Janco Wijngaard. Twee maal per jaar wordt er nog steeds een herdenkingsbijeenkomst gehouden met de familie van overleden bewoners. Het is een sobere plechtigheid waarbij voor elke overleden persoon een roos in een vaas op tafel gezet wordt. Ook symboliseert ieder lichtje op tafel een geliefd persoon. De avond wordt gevuld met een inleidend woord, muziek en gedichten. Afsluitend wordt er gezamenlijk een lied gezongen.

COLLECTEGELD

Tijdens de kerkdiensten wordt er gecollecteerd. Vanaf 1984 is voorgeschreven dat alle gelden bij de administratie van Maria-Oord afgegeven worden. Eenmaal per jaar werd er door de vrijwilligers goede doelen aangewezen en dat werd door Maria-Oord betaald. Het overige geld werd gereserveerd

voor vergoeding predikanten. In 1989 ging er een brief naar de directie van Maria-Oord, dat de helft van de collecten door ons *zelf* beheerd zal worden, om te besteden aan goede doelen. Tevens werd gevraagd wat de besteding van de andere helft van het geld was. De directie heeft met ds. H.U. de Vries afgesproken dat de protestantse gelden door de kerkelijk contactpersonen zelf beheerd kunnen worden.

ORGEL

Onze eerste organist was mevrouw Any Strubbe-van der Plas. Zij speelde op een elektrisch harmonium. Later werden de heren Mart Kamminga en Antoon Smit erbij gevraagd om volgens rooster de gemeentezang te begeleiden. Later meldde de heer Jaap Klapwijk zich aan en hij speelt alweer vele jaren mee. Tijdens de verbouwing werd het oude elektrische pijporgel uit de Kapel gebruikt. Het had één klavier en door een paneel op te klappen waren de orgelpijpen op volle sterkte te beluisteren



dhr. Mart Kamminga

In 2008 werd er weer een nieuwe organist bij gezocht. Dit resulteerde in de aanmelding van Jonathan Stam uit Wilnis. Hij vond echter het orgel niet van goede kwaliteit, dit was te begrijpen want er stond nog steeds het oude orgel uit de Kapel. Hij stelde voor om een ander orgel aan te schaffen. Met sponsorgeld van de plaatselijke kerken en

de Rabobank in De Ronde Venen zijn de deskundigen Jonathan Stam en Gerard Bramer op zoek gegaan. Het is een DOMUS-orgel geworden, met 2 klavieren en een volledig voetpedaal. De samenzang wordt door dit nieuwe geluid krachtiger en melodieuzer ondersteund.

AFSLUITING VAN HET SEIZOEN

Vanaf 1999 beginnen we het zomerseizoen met een gezamenlijke maaltijd. We zijn uitgenodigd bij de familie Ende in het oude Spoorhuis en de gigantisch grote tuin. Een heerlijke avond met barbecue en veel gesprekken en lolletjes. Het jaar daarop waren we welkom op het erf van de familie Sam-

som. Zij hebben een prachtige tuin met vele zitjes aan het water en we genoten van een smakelijke barbecue. Vanaf 2001 zijn we nu al zestien jaren



te gast bij de familie Kroon aan de Baambrugse Zuwe. Met een heerlijke lange tuin en aan het water. De grote partytenten waren soms nodig tegen de regen, soms tegen de zon. We beginnen zo'n avond met een welkom van de pastor, lezing uit de Bijbel met een korte toelichting, een gebed en soms een lied. Na vele jaren barbecue is er nu gekozen voor een warm/koud buffet van poelier De Haan. Na de maaltijd

wensen we elkaar (indien mogelijk) een goede zomer en een fijne vakantie.

ZUWE MARIA-OORD

In 2000 werd Maria-Oord opgenomen in zorggroep Utrecht West ZUWE. Een samenwerkingsverband van Hofpoort Ziekenhuis Woerden, Zorgcentra Maria-Oord en Zorgcentra Snavelenburg. Ook Thuiszorg Weidesticht werd verbonden met deze instanties. De vrijwilligers kregen informatie over het huisvestingsplan, de renovatie en de nieuwbouw. Het oude gebouw was niet meer geschikt voor zorgbehoeftige bewoners. Hiervoor werd nieuw gebouwd langs de Kerklaan. Voor de PG bewoners werden woningen gebouwd voor 50 personen én

werd de laagbouw verbouwd voor 44 bewoners. Dit alles voor meer privacy en kleinschalig wonen. In 2004 verliet directeur H. Pommerantz Maria-Oord, de nieuwe locatiemanager werd de heer Martin Joziase. De grote verbouwing was begonnen. De kerkdiensten kwamen in de knel omdat



de brandweer de 3^e etage afkeurde voor grote groepen. Zo lang het kon werd de kerkdienst gehouden in de activiteiten

KERKZAAL

ruimte, daarna verhuisden we naar de recreatiezaal. Er was om de week een RK en Protestantse dienst, aanvang 10.30 uur. April 2007 kregen we uitgebreide informatie over onze gezamenlijke kerkzaal voor wat betreft de inrichting. In de zaal komt een liturgische tafel. Het is een vernuftig ontwerp met een bijzondere vormgeving. Het geheel is verrijdbaar en het tafelblad opklapbaar

JONGERENGROEP

Vanaf 2008 komen kerkelijke jeugdgroepen uit Vinkeveen en Wilnis kennismaken met de kerkdiensten op Maria-Oord. Voor de jongeren heel leerzaam om zo één keer per jaar eens mee te lopen. Voor de oudere vrijwilliger een flinke steun bij het begeleiden van de bewoners. Ook onze jeugd zal in 2017 een kerkdienst bijwonen. Nieuwe predikanten in De Ronde Venen worden uitgenodigd om een dienst op Maria-Oord te leiden. De organisatorische leiding is in handen van Teuni Verlaan-Verbrugen en Marjan de Leeuw-Boer. In het 4^e kwartaal 2017 zijn er 4 organisten en 45 vrijwilligers. Zij maken van de activiteitenruimte een Kerkzaal en halen bewoners van hun kamers om met elkaar Kerk te zijn.

KOOR

De heren Jan Steenbeek en Gijs Wagenaar hebben een idee aangedragen om bij speciale gelegenheden de dienst op te luisteren met een gelegenheidskoor. Met Pasen 2010 was het eerste optreden door diverse vrijwilligers onder leiding van Mary van Dijke, Jaap Klapwijk achter de piano en Grada van Ankeren met de dwarsfluit. De koorleding bestaat uit paars en zwart, met zwarte koormappen. De reacties uit de zaal waren enthousiast. De volgende gelegenheid was Kerst 2010 waarin ook vele RK zangers het geheel versterkten. Ook Pasen 2011 was het koor weer te beluisteren. Dit koor is bijna niet meer weg te denken bij deze kerkelijke feestdagen.



FESTIVITEITEN

De manager Welzijn van Maria-Oord, Dicky Wanders, vroeg een protestantse kerkvrijwilliger die zitting wilde nemen in de activiteitencommissie. Pie Samsom heeft ons jaren vertegenwoordigd en wilde er mee stoppen. Fijn dat Mini Vis uit Wilnis haar taak wil overnemen.

Een woord van dank voor Pie Samsom die vanaf 1993 namens de vrijwilligers overleg pleegde met de pastor en de activiteitencommissie. Tot nu toe maakt zij met veel enthousiasme kennis met alle nieuwe bewoners, en jarige bewoners bezoekt zij met een felicitatiekaart. Zij leeft mee in lief en leed. Zo vertegenwoordigt zij de protestantse gemeenschap op Maria-Oord.

In 1986 werd er een WA-verzekering afgesloten voor alle geregistreerde vrijwilligers op Maria-Oord.

In het jaar 2011 is dat dus **25 jaar** geleden en daarom vieren we dit met vele activiteiten. Voor het jubileumjaar 2011 wordt een extra commissielid gevraagd. Anna van Golen zal de commissie tijdelijk aanvullen. Het jubileumjaar wordt op dinsdag 15 november 2011 afgesloten met een spetterende feestavond!!!!



Pie Samsom-van der Vliet

CAREYN Maria-Oord wordt in 2012 de nieuwe naam van Zuwe Zorg Maria-Oord en onderdeel van een grote landelijke organisatie. Onze regering heeft per 2015 nieuwe zorgwetten aangenomen, zoals ZvW, Wmo en Wlz. Er komt een opname stop voor Vinkenoord en vanaf 2016 wordt deze zorg niet meer vergoed. Hierdoor worden nieuwe bewoners niet zo makkelijk meer opgenomen. In 2017 een grote verbouwing in Vinkenoord voor huisvesting van jongeren via Amerpoort. Ook het zusterhuis wordt verbouwd in 39 huurappartementen en op de begane grond bedrijfsruimten die verhuurd worden door GroenWest. In 2014 is er een vergadering met belangstellenden over de invulling van deze ruimte. In 2016 wordt "De Broedplaats" onder veel belangstelling geopend. Het is een gastvrije ruimte waar van alles te beleven is o.a. Bibliotheek, Servicepunt gemeente, Koffie hoekje en Repair Café.

Idee en tekst van Anna van Golen-Koster
Met dank en ter herinnering aan alle vrijwilligers van het eerste uur.

Wordt vervolgd.

DE BIBLIOTHEEK

De bibliotheek is te vinden op de bovenetage van gebouw Maranatha en houdt woensdags, zowel de **middag**, van **15.00-16.00 uur**, als de **avond**, van **19.00-20.00 uur**, een **uitleenuur**. Jong en oud kunnen de boeken voor 25 euro cent per week komen lenen. Welkom!

NIEUWE BOEKEN VOLWASSENEN

Elizabeth Camden: Mooier dan dromen

Als bibliothecaresse van de beroemde Library of Congress leidt Anna O'Brien een rustig leven. Totdat ze een fout in een rapport ontdekt over de gezonken Culpeper. Anna trekt aan de bel en komt er achter dat er meer aan de hand is en gaat op onderzoek uit. Luke Callahan een invloedrijke congreslid wordt helaas gedegradeerd naar een commissie. Probeert alles in werk te stellen om weer een voet aan de grond te krijgen in het Congres. Dan komt Anna als bibliothecaresse met haar vraag aan Luke om haar te helpen aan informatie over het verdwenen schip. Hij ziet zijn kans schoon en stemt grif toe.

M.S. Clark & L. Gould: Het gebed van mijn zus

Doordat Celeste Talbot valt voor een Engelse soldaat die overgeplaatst wordt naar de koloniën, verlaat ze haar hugenotenfamilie en vertrekt naar Amerika. Op de boot beseft Celeste pas dat haar zusje Berta is ontvoerd en gedwongen ook op deze boot verblijft. Zal ze de zwierige soldaat of de waakzame timmerman kunnen vertrouwen? Maddee Talbot neemt haar zusje Nicole die door haar verslaving aan drugs uit elkaar groeide in huis die een ernstig autoongeluk heeft gehad. Hoop op een goed begin voor een beter leven voor Nicole. Maar dan krijgen ze ook nog eens met een schimmig figuur uit Nicole's leven te maken.

Jody Hedlund: Een lied in de storm

Het verhaal van Amazing Grace In Engeland midden de achttiende eeuw werd John Newton meteen verliefd op Polly Catlett. Haar vader verbood het haar om omgang met John te hebben. Als hij bij de marine gaat blijft Polly altijd in zijn gedachten. Na vier jaar werd John door zijn familie verzocht om terug te komen waar hij niet voor voelt omdat hij zich ondertussen in de slavenhandel heeft gestort. Dan keert hij uiteindelijk terug en gaat aan boord van het schip naar Engeland. Waar hij in een hevige storm terecht komt en hem daardoor tot inkeer komt en zich bekeert tot het christelijk

geloof. Zal hij Polly ervan kunnen overtuigen dat zijn leven is verbeterd en hij haar liefde waard is?

Karen Kingsbury: 3. Volg je hart serie: Angels walking. 1. Altijd bij je 2. In mijn dromen

Toch verhuist de ernstige zieke Mary Catherine tegen het advies van haar dokter om daar in Oeganda een weeshuis op te zetten. Marcus de topvoetballer waar zij verliefd op is geworden is tegen dit plan en anderen weet niet hoe zorgelijk haar hartproblemen zijn. Na een hele poos niets van Mary gehoord te hebben kreeg hij een brief met slecht nieuws. Dat bevestigt zijn gevoel vanbinnen dat er iets niet in orde is. Dan besluit hij gauw om haar te gaan halen om haar naar een goed ziekenhuis te brengen voor het te laat is. Is er nog hoop voor Mary Catherine en Marcus?

Tracie Peterson: 1. Kostbare genade

Serie: Op de grens van het wilde westen Grace die al een hoop tegenspoed moest ontberen neemt ze haar verantwoordelijkheid voor haar zusjes Hope en Mercy nadat hun ouders gestorven zijn. Ze neemt de beslissing om naar het westen te trekken. Grace is bijzonder dankbaar dat ze mogen overwinteren bij de zendingpost Dr. Whitman en zijn vrouw. Dan ontmoet Grace Alex de pelsjager die haar irriteert en ook intrigeert. Er breekt in een groot gebied rond de zendingspost de mazelen uit. Ook bij de Cayuse-Indianen. Grace krijgt als geneeskundige, hulp hier van Alex. De spanningen tussen de pioniers en de inheemse bevolking lopen hoog op voor iedereen en zijn allen in gevaar.

Deborah Raney: Moederhart

Nu de dochters aan het studeren zijn van Anna Marquette grijpt zij haar kans om haar oude droom op te pakken om psychologie te gaan studeren. Tijdens een collegevrije week gaat zij met haar man Paul mee op een zakenreis naar Orlando. Helaas wordt Anna op een avond aangevallen en verkracht. Een groot drama. Anna heeft tijd nodig om hiervan te herstellen. Maar zowel haar relatie met God en haar man wordt zwaar op de proef gesteld als zij ontdekt dat ze zwanger is. Is haar huwelijk hier tegen bestand. Wel begint Anna te geloven dat God wel degelijk een plan met haar heeft en dat ze op Hem moet vertrouwen.

Gerda Ronhaar: 9. Wel en wee in de Duiventil (voor tienermeisjes)

‘DONKER EN LICHT’

Met de donkere maanden zijn ook de feestdagen weer begonnen. Eind oktober werd het 'feestseizoen' ingeluid met Halloween, een feest dat ook in Nederland steeds meer gevierd wordt. Dat het een feest is waar je beter niet aan mee kunt doen weten de meesten wel, maar hoeveel vat de duivel eigenlijk echt heeft beseffen we vaak niet. Het trof mij heel erg toen ik één van mijn oppaskinderen naar de openbare school bracht. Ik wist dat alle kinderen een dag verkleed naar school mochten, mijn oppaskind had mij namelijk al gewaarschuwd dat ze *“gewoon een spinprinses, maar verder niks engs, hoor”* zou zijn, maar wat we zagen toen we het schoolhek passeerden maakte diepe indruk: een schoolplein vol met kleine duivels. Zombies, hakbijlen door het hoofd, demonen... al die kinderen, dansend voor de duivel rond de poel van vuur en zwavel. Spelenderwijs, zouden zij allemaal verloren gaan? Hun ouders staan er lachend bij te praten. Terrein van de duivel. Ik weet zeker dat als wij de geestelijke wereld konden zien het er zwart zou zien van echte demonen. En daar liep ik als christen tussen. Ik zei niets, ik deed er niets aan.

Het maakte me van slag. Natuurlijk probeer ik uit te dragen wat de Heere Jezus voor mij betekent in mijn dagelijks leven en naar de mensen die ik ken, ik in mijn klein hoekje. Maar het kan toch niet dat ik de rest dan maar moet laten voor wat ze zijn? Als gemeente houden we het over het algemeen toch vaak makkelijk, ben ik bang. We evangeliseren wel, maar erg kleinschalig. Veel verder dan onze buurman gaan we vaak niet. We vergeten dat al die mensen een eeuwige dood zullen sterven. We vergeten dat hun, onze Schepper daar verdriet van heeft. We vergeten dat de schepping nooit zo bedoeld is, dat eigenlijk helemaal niemand verloren hoort te gaan. Want: wat kun je doen?

Ik denk dat gebed om redding in de eerste plaats noodzakelijk is, maar ook gebed om een manier om meer mensen te bereiken dan onze eigen kenniskring. Het Vakantie Bijbel Werk is een mooi begin, ook omdat kinderen de belangrijkste doelgroep zijn. Zij hebben hun mening nog niet gevormd en zullen later in hun leven alles wat zij tegenkomen meenemen bij het besluiten wat zij belangrijk vinden of niet. Het leuke Halloween feest op

school, maar ook de christenen die zij ontmoet hebben. Maar er blijft wel een flinke groep over. Moeten we echt wachten tot die mensen naar ons toe komen? Het lijkt een donkere cirkel die doorbroken moet worden.

En dan is daar kerst! God Zelf brengt na een duistere periode Licht naar de wereld, Het Licht! Redding! Na het vieren van de dood tijdens Halloween vieren wij het leven in Christus, omdat God Zelf naar ons toekwam in Zijn Zoon om onze Zaligmaker te worden. Niet ik, wij, de gemeente, maar Christus Zelf!

We hoeven niets te verzinnen om het christendom leuker te maken, we hoeven alleen maar te vertellen wat onze God voor ons gedaan heeft. Het kerstfeest, hoewel vaak niet het ware christelijke kerstfeest, wordt nog altijd wereldwijd gevierd. Laten we doen waar God ons toe geroepen heeft, vooral tijdens het kerstfeest. Laten we doorvertellen wat onze Redder heeft gedaan, wat Redding met een hoofdletter R eigenlijk inhoudt. Dit is onze kans evangelisatie groots aan te pakken, omdat God dat al heeft gedaan.

Elk groots evenement begint klein, in onze eigen binnenkamer. Zijn wij als christenen echt begaan met de wereld? Zien wij de noodzaak onze medemens te vertellen dat er Redding nodig is? Kennen mensen ons als christen en is dat iets positiefs of zijn we daar verder wat gesloten over? Of stoten we er zelfs mensen mee af omdat veel niet te rijmen is met wat we zeggen te geloven?

Hebben we wel oog voor de geestelijke strijd die er is? Strijden wij mee met het Licht door vurige gebeden in onze binnenkamer en in de gemeente met elkaar?

Laten we echt Kerstfeest vieren en onze krachten in Christus bundelen tegen het duister tot Hij terug komt. Maranatha!

Hanna Simons

En ieder die gelooft in de Heere Jezus, zal de Geest ontvangen. En ieder die de Geest ontvangt, zal dit openbaar maken door rivieren van levend water af te geven.

R.M. MacCheyne in 'De Bruidegom tegemoet'

MUTATIES LEDENBESTAND

Fam. Gijzen-van Dulken, Baambrugse Zuwe 56, verhuisd; vorig adres Cuilensmeer 12

Mw. Vlug-Woud, Cuilensmeer 38, verhuisd naar Loenen a/d Vecht

Mw. H.J. Schreurs-Verhoek, Donkereind 15, verhuisd Veenendaal

Mw. M. Koek, Gruttolaan 15, op verzoek n.a.v. Kerkbalans uitgeschreven

Mw. A.W. Kroese, Herenweg 10, verhuisd; vorig adres Donkereind 5

Mw. J.J. Kroese-van Dieren, Herenweg 19B, nieuw binnengekomen via Morgenster

Fam. Simons-Stolk (4 pers.), Julianalaan 27, overgeschreven naar Herv.Nieuwer ter Aa

Mw. L. Hoogendoorn, Kerkelanden 69, binnengekomen vanuit Nieuwer ter Aa

Mw. G.D. de Bruijn, Kerkelanden 72, overgeschreven naar Hervormd Gem. Wilnis

Dhr. H. Molenaars, Kievitslaan 83, op verzoek n.a.v. Kerkbalans uitgeschreven.

Dhr. J. de Haan, Meerkoetlaan 105, op verzoek n.a.v. Kerkbalans uitgeschreven.

Dhr. G. Bouthoorn, Maria-Oord, overgeschreven naar Hervormde Gem. Nieuwer ter Aa

Mw. G.M. Nap-op 't Landt, Maria-Oord, overgeschreven naar Hervormd Kockengen

Mw. M.K. de Haan-Korver, Maria-Oord, verhuisd van Zwanenhof 8 naar Maria-Oord

Mw. C. de Mari-Bijker, voorheen Waverbancken 12, adres onbekend; uitgeschreven

Mw. C.P.A. de Mari, voorheen Waverbancken 12, adres onbekend; uitgeschreven

Dhr. V.P.D. de Mari, voorheen Waverbancken 12, adres onbekend; uitgeschreven

Dhr. A.A. Kroon, Waverbancken 30, verhuisd naar Amsterdam

Mw. C. Kroon-de Haan, Zuiderhof /31, overleden d.d. 10 november 2017

Mw. H. de Haan-de Lange, Zwanenhof 23, verhuisd; vorig adres Herenweg 194

ROOSTER MARIA-OORD

7-jan ds. T. Wielsma	25-feb E. Speet
14-jan E. Speet	4-mrt Dhr. A. van Hilten
21-jan ds. M. van der Wilt	11-mrt E. Speet
28-jan E. Speet	18-mrt Ds A. van den Berge - Geudeke
4-feb ds. G. Vlijm	25-mrt E. Speet
11-feb E. Speet	30-mrt Dhr. J. Schoenmaker
18-feb ds J.T. Maas	31-mrt E. Speet

Zien naar Jezus

In Duitsland sprak ik eens tot een groep jonge mensen over de rijkdommen die we bezitten in Christus Jezus. Duitsers zijn vaak wat gereserveerd, en toen ik hun vroeg om nog wat na te blijven voor een gesprek, bleven er maar zeven. Het ijs was spoedig gebroken.

Zij vertelden mij over hun moeilijkheden. Een meisje zei: 'Ik ben zo ontrouw. Ik wil wel, maar mijn geloof is zo wisselvallig. Nu ik u heb horen spreken, voel ik me zeker, maar morgen? Ik weet niet of het me dan zal lukken.'

Ik zei tegen haar: 'Toen ik nog horlogemaa-ster was, had ik soms nieuwe horloges die niet goed liepen. Ik repareerde ze niet zelf, maar stuurde ze terug naar de fabrikant. Als hij ze had gerepareerd, liepen ze volmaakt. Dat doe ik ook met mijn geloof. Jezus is de Leidsman en Voleinder van ons geloof. Als mijn geloof niet goed functioneert, geef ik het terug aan de hemelse Maker. En als Hij het heeft gerepareerd, werkt het volmaakt!' Laten we meer en meer opzien naar Jezus, en niet zien op ons geloof. Laten we niet letten op de storm om ons heen, maar op Hem; dan kunnen we zelfs op de golven lopen.



Maak u geen zorgen over wat u niet begrijpt van de Bijbel. Maak u zorgen over wat u wel begrijpt, maar niet in praktijk brengt.



Een bezoeker zag een verpleegster die de wonden van een melaatse verbond. 'Dat zou ik voor geen miljoen gulden willen doen,' zei de vrouw. De verpleegster antwoordde: 'Ik ook niet, maar voor Jezus doe ik het voor niets.'



Citaten uit : 'Zonder Hem kan ik niets doen', geschreven door Corrie ten Boom



GEMEENTE AGENDA

Januari

- 1 11:00 Nieuwjaarsreceptie
- 3 15:00 Bibliotheek
- 18:30 Avondklanken
- 19:00 Bibliotheek
- 7 11:00 Zondagsschool Samuël
- 20:15 De Springplank
- 20:00 Zingen bij het orgel
- 8 18:45 Catechisatie
- 20:00 Wees een Zegen
- 9 09:30 Ouderenbijbelkring
- 09:30 Vrouwen rond de bijbel
- 19:30 Belijdeniscatechisatie
- 10 15:00 Bibliotheek
- 18:30 Avondklanken
- 19:00 Bibliotheek
- 11 20:00 Vergadering zondagsschool
- 12 19:00 Club 1, 2 en 3
- 20:15 Club 4
- 14 11:00 Zondagsschool Samuël
- 20:15 De Springplank
- 15 18:45 Catechisatie
- 20:00 Bijbelkring
- 16 19:30 Belijdeniscatechisatie
- 17 15:00 Bibliotheek
- 18:30 Avondklanken
- 19:00 Bibliotheek
- 19 19:00 Club 1, 2 en 3
- 20:15 Club 4
- 21 11:00 Zondagsschool Samuël
- 22 18:45 Catechisatie
- 23 19:30 Belijdeniscatechisatie
- 24 15:00 Bibliotheek
- 18:30 Avondklanken
- 19:00 Bibliotheek
- 26 19:00 Club 1, 2 en 3
- 20:15 Club 4
- 28 11:00 Zondagsschool Samuël
- 20:00 Zingen bij het orgel
- 20:15 De Springplank
- 29 18:45 Catechisatie
- 20:00 Wees een Zegen
- 30 19:30 Belijdeniscatechisatie
- 31 15:00 Bibliotheek
- 18:30 Avondklanken
- 19:00 Bibliotheek

Februari

- 2 19:00 Club 1, 2 en 3
- 20:15 Club 4
- 4 11:00 Zondagsschool Samuël
- 5 18:45 Catechisatie
- 20:00 Bijbelkring
- 6 09:30 Ouderenbijbelkring
- 19:30 Belijdeniscatechisatie
- 7 15:00 Bibliotheek
- 18:30 Avondklanken
- 19:00 Bibliotheek
- 9 19:00 Club 1, 2 en 3
- 20:15 Club 4
- 11 11:00 Zondagsschool Samuël
- 20:15 De Springplank
- 12 18:45 Catechisatie
- 13 09:30 Vrouwen rond de Bijbel
- 19:30 Belijdeniscatechisatie
- 14 15:00 Bibliotheek
- 18:30 Avondklanken
- 19:00 Bibliotheek
- 16 19:00 Club 1, 2 en 3
- 20:15 Club 4
- 18 11:00 Zondagsschool Samuël
- 19 18:45 Catechisatie
- 20:00 Wees een Zegen
- 20 19:30 Belijdeniscatechisatie
- 21 15:00 Bibliotheek
- 18:30 Avondklanken
- 23 19:00 Club 1, 2 en 3
- 20:15 Club 4
- 25 20:15 De Springplank
- 20:00 Zingen bij het orgel
- 26 20:00 Bijbelkring
- 28 15:00 Bibliotheek
- 18:30 Avondklanken
- 19:00 Bibliotheek

Maart

- 4 11:00 Zondagsschool Samuël
- 5 18:45 Catechisatie
- 6 09:30 Ouderenbijbelkring
- 19:30 Belijdeniscatechisatie
- 7 15:00 Bibliotheek
- 18:30 Avondklanken
- 19:00 Bibliotheek
- 9 19:00 Club 1, 2 en 3
- 20:15 Club 4
- 11 20:15 De Springplank
- 12 20:00 Wees een Zegen
- 13 09:30 Vrouwen rond de bijbel
- 20:00 Aannemingsavond
- 15 19:00 Bibliotheek
- 16 19:00 Club 1, 2 en 3
- 20:15 Club 4
- 18 11:00 Zondagsschool Samuël
- 19 19:00 Catechisatie - slotavond
- 20:00 Bijbelkring
- 20 19:30 Belijdeniscatechisatie
- 21 15:00 Bibliotheek
- 18:30 Avondklanken
- 19:00 Bibliotheek
- 23 19:00 Club 1, 2 en 3
- 20:15 Club 4
- 25 20:00 Zingen bij het orgel
- 26 20:00 Wees een Zegen
- 28 15:00 Bibliotheek
- 18:30 Avondklanken
- 19:00 Bibliotheek

PREEKROOSTER

- 1-jan 09.30 uur ds. J.T.Maas - **Nieuwjaarsdag**
- 7-jan 09.30 uur ds. J.T. Maas - **Bevestiging ambtsdragers**
18.30 uur ds. J.T. Maas
- 14-jan 09.30 uur ds. M.F. van Binnendijk (Rotterdam)
18.30 uur ds. J.T. Maas
- 21-jan 09.30 uur ds. J.T. Maas
18.30 uur ds. A.D. Goijert (Nijkerk)
- 28-jan 09.30 uur ds. F. Maaijen (Zwijndrecht)
18.30 uur ds. J.T. Maas
- 4-feb 09.30 uur ds. J.T. Maas
18.30 uur ds. J.W. Hooydonk (Kockengen)
- 11-feb 09.30 uur ds. J.T. Maas
18.30 uur ds. J.T. Maas
- 18-feb 09.30 uur ds. M. Aangeenbrug (Apeldoorn)
18.30 uur ds. J.T. Maas
- 25-feb 09.30 uur prop. A.J. Treur (Vinkeveen)
18.30 uur ds. W.P. Emaus (Urk)
- 4-mrt 09.30 uur ds. J.T. Maas - **Vorbereiding Heilig Avondmaal**
18.30 uur ds. C.J. Overeem (Zegveld)
- 11-mrt 09.30 uur ds. J.T. Maas - **Bediening Heilig Avondmaal**
18.30 uur ds. J.T. Maas - **Nabetrachting Heilig Avondmaal**
- 14-mrt **14.30** uur ds. J.T. Maas - **Biddag**
19.30 uur ds. J.T. Maas - **Biddag**
- 18-mrt 09.30 uur ds. P.G. Oskamp (Waverveen)
18.30 uur ds. J.W. Hooydonk (Kockengen)
- 25-mrt 09.30 uur ds. J.T. Maas - **Belijdenisdienst**
18.30 uur ds. A. van Vuuren (Capelle aan de IJssel)
- 30-mrt **19.30** uur ds. J.T. Maas - **Goede Vrijdag**

WELKOMSTCOMMISSIE

In de afgelopen weken heeft u het vast al gemerkt: bij binnenkomst in onze kerk wordt u tegenwoordig welkom geheten door een van de gastvrouwen of gastheren van de Welkomstcommissie. Een initiatief vanuit de kerkenraad, gericht op Gastvrij Gemeentezijn.

De welkomstcommissie bestaat uit: Cootje Belo, Ria van Bruchem, Arthur Burggraaf, Karin Kroon, Dirk Mulckhuijse(jr), Wim Mur, Corina van Slightenhorst, Ab Smit, Carla Stolk, Hanneke van der Velde, Jaap van der Velde(sr) en Debora Verbruggen en wordt aangestuurd door de Evangelisatie-coördinator Jacco Kroese.

Het doel van deze commissie is om met name nieuwe bezoekers en gasten te laten merken dat ze echt welkom zijn in onze gemeente. Wij willen als gemeente hen de gastvrijheid en liefde van Jezus laten zien en laten ervaren. Nieuwe bezoekers ontvangen van de gastvrouw of gastheer ook een informatieboekje waarin een toelichting staat op onze liturgie, gewoonten en gebruiken, plus wat algemene informatie over onze gemeente. Maar daar blijft het niet bij, want zoals op de jaarvergadering van 25 oktober ook toegelicht mogen we daarnaast als totale gemeente de grote welkomstcommissie vormen. Helpt u mee om ervoor te zorgen dat nieuwe bezoekers zich snel onderdeel voelen van de gemeente, in plaats van bezoeker?

Met vriendelijke groet,
Jacco Kroese

U kent het verhaal van die koster wel. Toen iemand hem vroeg hoe laat bij hem de kerk begon, zei hij: 'Om elf uur.' Dat vond de man erg laat, maar de koster zei: 'Bij ons begint de kerk pas als de dominee 'amen' heeft gezegd.'

Ds. G. Boer in 'Worstelen met God'

VAN MOND TOT MOND

In de rubriek 'van mond tot mond' komen diverse mensen aan het woord over kerk en geloven in God. Geïnterviewden kiezen aan het eind van het interview een willekeurig persoon uit, uit de kerkelijke gemeente, aan wie ze een persoonlijke vraag willen stellen. De vorige keer kon u lezen over hoe Sandra Koolmoes via allerlei wegen tot geloof is gekomen. Zij stelt de volgende vraag aan **Anne-Marie de Haan**: “Anne Marie helpt arme gezinnen in Roemenië door het inzamelen van kleding en spullen en is daar ook al een aantal keer naartoe gereisd. Zoiets lijkt mij ook heel gaaf om te doen, mensen écht helpen, écht iets doen. Ik wil haar vragen hoe zij in contact is gekomen met die organisatie en wat zij precies voor hen doet.”

EVEN VOORSTELLEN

Anne-Marie de Haan-van Kreuningens is, als vijfde van tien kinderen, geboren op 30 maart 1972, te Vinkeveen. “Na de basisschool de Schakel ben ik naar het van Lodensteijn College gegaan waar ik de mavo heb gevolgd. Daarna ben ik gaan werken bij de Extramarkt in Vinkeveen. Ik stopte met werken toen ik zwanger was van mijn oudste, Nico-Jan. Vanaf toen ben ik altijd fulltime moeder geweest.”,-vertelt Anne-Marie. Anne-Marie en haar man Hans de Haan kregen vier kinderen. “Vanaf dat mijn neefje Daniël geboren werd, de oudste zoon van mijn zus Debora, heb ik veel op kinderen gepast. Sinds kort werk ik een aantal dagen bij mijn zus en zwager in de poelier en is het oppassen afgelopen.”

EEN WENS IN VERVULLING

“Ik heb altijd al de wens gehad om met 'Actie Schoenendoos' mee te gaan. Het leek me heel erg mooi om een keer mee te reizen en de dozen uit te delen, en mijn zus en vriendin Rebekka wist dat.”,-vertelt Anne-Marie. “Achteraf heeft Rebekka mij vertelt dat ze daar achteraan heeft gezeten en verschillende instanties had aangeschreven om zoiets te regelen voor mij als cadeau, maar ze kreeg nooit antwoord. Omdat zij heel graag mijn wens

in vervulling wilde laten gaan is ze toen gaan zoeken op internet en zo terecht gekomen bij stichting Linquenda in Oudewater. Ze heeft toen contact gehad met het bestuur en met Hans van alles geregeld. Eigenlijk wilden ze het pas een paar dagen van tevoren vertellen zodat het echt een totale verrassing zou worden, maar het bestuur van de stichting wil graag eerst kennis maken met de mensen die mee gaan op reis. Dus in plaats van op mijn verjaardag eind maart kreeg ik op valentijnsdag, 14 februari 2015, een kaart met de boodschap: 'bereid je maar voor, want in mei ga je mee op reis'. Ik was enorm verrast en had het nooit verwacht. Heel bijzonder!" Anne-Marie vertelt verder: "Later kwam het bestuur kennis maken en degene die ook mee zou gaan was er die avond ook bij. Het klikte meteen en het was erg gezellig, dus daar zat ik niet over in. Maar naarmate



de reis dichterbij kwam werd ik toch een beetje zenuwachtig omdat ik nog nooit alleen en zonder mijn kinderen weg ben geweest. Uiteindelijk was de wens toch groter dan de zorgen en ben ik gegaan. In het begin kom je aan en ga je samen danken dat de reis goed is verlopen en bidden voor degene die je misschien missen, en toen had ik wel even heel moeilijk.", vervolgt Anne-Marie. "Maar daarna ben je zo druk en heb je geen tijd om er op de dag over in te zitten, dus het ging uiteindelijk goed."

STICHTING LINQUENDA

"Linquenda is een vrij kleine stichting in Oudewater die alleen geleid wordt door vrijwilligers. Ze verzamelen kleding en spullen voor mensen in Roemenië die het financieel erg moeilijk hebben. De kleding en spullen die niet naar Roemenië gaan proberen ze te verkopen in een tweedehandswinkel. Van het geld dat dat opbrengt worden er dingen gekocht die nodig zijn en bijvoorbeeld de opslagruimte betaald.",-legt Anne-Marie uit. "Drie keer in het jaar gaan er vrijwilligers van de stichting naar Roemenië. Alle drie de keren krijgen de gezinnen die de stichting steunt een voedselpakket. Twee

keer daarvan kopen we de spullen daarvoor in Roemenië, één keer daarvan is er een actie bij Emté Oudewater dat klanten kunnen helpen voedselpakketten te maken en komen de spullen dus uit Nederland. In mei en november gaan er ook kledingpakketten mee. Die kleding wordt verzameld door mensen die gezinnen sponsoren. Als je een gezin wilt sponsoren verzamel je voor jouw 'eigen' gezin kleding en spulletjes en maak je daar twee keer per jaar een pakket van in een bananendoos, een winter- en een zomerpakket. Ook tweedehands fietsen kun je inleveren zodat ze mee kunnen op reis en kunnen worden uitgedeeld, die hebben ze daar heel graag! Mijn vader haalt overal oude fietsen vandaan en knapt ze dan op en levert ze in. Pas kreeg hij een



speciaal bedankje omdat hij zijn honderdste fiets inleverde!” Anne-Marie vertelt verder: “Via mij nichtje Willeke komen we weer aan spullen die over zijn bij verzorgingsinstellingen, zoals bijvoorbeeld incontinentiemateriaal, stomazakjes, enzovoorts. Zo zamelen we dus van alles in en nemen we zo veel mogelijk mee op reis. Alles is welkom, maar er wordt wel nagedacht over wat er mee gaat. Stroom is in Roemenië bijvoorbeeld nog erg duur, dus gezinnen hebben niet veel aan elektrische apparaten als frituurpannen bijvoorbeeld. Sinds kort komt er bij steeds meer gezinnen stromend water tot aan de werft. Sommigen hebben water tot in huis. Daarom zijn we ook begonnen met het geven van wasmachines. De eerste die er één kregen waren gezinnen met een gehandicapt kind, daarna gezinnen met kinderen in de luiers en nu hebben we ook wat oudere mensen een wasmachine kunnen geven.”

BROODCONTRACTEN

“De laatste reis werden er 51 gezinnen gesteund door Linquenda, maar er zijn er ondertussen wat bij gekomen. Ook ondersteunt de stichting daar sinds kort een 'shelter' waar kinderen opgevangen worden.” ,-vertelt Anne-Marie. “Zodra een gezin financieel weer op de goede weg is laten we ze gaan en staan het gezin weer op eigen benen. We proberen ook zoveel mogelijk hun eigen economie een eindje op weg te helpen. De wasmachines

kopen we bijvoorbeeld daar. Zo delen we bij de voedselpakketten ook broodcontracten uit. Voordat we bij de gezinnen langs gaan, gaan we eerst naar de lokale bakker en rekenen we daar de nodige hoeveel broden voor een half jaar af. De gezinnen krijgen dan een kaart met hun gegevens en op de achterkant vakjes voor elke week en zo kunnen de gezinnen elke week gratis brood ophalen. En dan kun je denken van: wat is nu één brood in de week? Maar er was een man die zei: "Één brood in de week betekent voor mij dat ik één dag niet hoeft na te denken hoe ik mijn kinderen te eten ga geven." Dan word je wel weer met beide benen op de grond gezet." Anne-Marie merkt op: "Als er mensen uit de gemeente ook een gezin in Roemenië willen sponsoren via stichting Linquenda kunnen zij bij mij terecht voor extra informatie of een aanmelding."

DANKBAARHEID

"De reizen vind ik heel erg indrukwekkend. De mensen daar zijn zo dankbaar voor alles wat ze krijgen. Roemenië is zo dichtbij en er is zo veel armoede. Sommigen hebben een huisje waar wij onze fiets nog niet in zouden zetten." ,-vervolgt Anne-Marie. "Maar ondanks dat zijn deze mensen zo dankbaar en hebben ze vaak veel vertrouwen in de Heere. 'Het is goed wat God doet' hoor je daar zo vaak. En dan denk ik bij mezelf: ik zou graag wat van hun vertrouwen willen hebben. Ik denk dat wij het hier gewoon te goed hebben, dat we God niet nodig hebben, zeg maar." Anne-Marie vertelt verder: "Ieder bezoek wordt afgesloten met het geven van een Bijbeltekst en een gebed. We vragen of de mensen dat zelf willen doen, maar als zij dat niet durven doen wij het zelf. Ik heb een paar keer meegemaakt dat we dan buiten op het erf stonden te lezen en bidden en dat de mensen dan begonnen te huilen. Vooral de oudere mensen worden vaak emotioneel, omdat zij de tijd nog hebben mee gemaakt dat dat helemaal niet openlijk gedaan mocht worden vanwege het communisme. Ook dat maakte veel indruk."

DE VOLGENDE VRAAG

"De volgende vraag wil ik stellen aan Joost van Selm." ,-zegt Anne-Marie. "Van de laatste 26 jaar is hij 24 jaar ouderling geweest. Ik wil hem vragen wat dat met hem zelf heeft gedaan en wat voor invloed dat op zijn gezin heeft gehad."

GASTVRIJE MAALTIJDEN IN MARANATHA

Op 8 november jl. hebben we de tweede gastvrije maaltijd voor alleenstaanden en echtparen georganiseerd. Door deze maaltijden willen we graag de onderlinge band versterken. Tijdens de maaltijden leren we elkaar beter kennen en hebben we het gezellig met elkaar. We vinden dit fijn en krijgen mooie reacties van de gasten en de mensen die betrokken zijn bij de

organisatie.

We zien de gasten genieten van het driegangenmenu en na afloop van het kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. We zijn te gast bij Jaap en Tea van der Velde in gebouw Maranatha.

Samen met de andere vrijwilligers zorgen zij voor een gezellig en goed georganiseerd samenzijn. Met elkaar zijn we dankbaar dat dit initiatief zo mooi uitpakt.

Onze wens is dat er nog meer vrijwilligers bij de gastvrije maaltijden betrokken raken. Wilt u of



wil jij ook een keer koken voor een deel van de groep (8 personen) of misschien een keer gastheer of gastdame zijn? Wij horen het graag.

Wilt u als gast aanschuiven? U kunt zich opgeven voor de maaltijd van D.V. woensdag 10 januari 2018. U wordt dan verwacht om 11.30u en krijgt een drankje aangeboden. Om 12. 15u wordt het eten gebracht en om 14.00u /14.15u sluiten we met elkaar af. Aan allen die mee-eten, vragen we een bijdrage van 10 euro per persoon.

D.V. woensdag 14 februari staat ook een maaltijd gepland. De datum voor maart wordt nog vastgesteld.



Voor meer informatie kunt u bellen of e-mailen naar: Jeanette v.d. Ruitenbeek tel: 0297 261348 e-mail: jetoussoren@gmail.com
Gré Mulckhuyse tel: 0297 265157 gre.mulckhuyse@gmail.com



EEN KERSTVERTELLING VOOR KINDEREN

OVER DE TURF- EN BIJBELSCHIPPER

Johannes Schipper vaart met zijn turfschip over de rivier naar het stadje. In de volksmond wordt hij vaak de turfschipper, of gewoon de schipper genoemd. Alleen de mensen die hem kennen, noemen hem bij zijn voornaam Johannes. En anderen noemen hem bij zijn achternaam Schipper. De turfschipper verkoopt turf. Dat wordt gebruikt om het fornuis te laten branden, eten te koken en ook voor de kachel, als het koud is.

Het is koud, tegen het vriezen aan. Daar is het ook de tijd van het jaar voor. Nog een week, dan is het Kerstfeest. Het is één van zijn laatste vrachten voor de kerstdagen. De klanten van de turfschipper zijn vaak arme mensen die in kleine huisjes wonen. Ze hebben niet veel ruimte om veel turf op te bergen, maar ook geen geld om veel turf te kopen. De arme mensen kopen vaak maar een paar manden met turf. De rijke mensen hebben meer ruimte en meer geld, die kopen een hele vracht turf in een keer. De schipper heeft een klein huisje op het schip. Dat heet de roef, of tegenwoordig zeggen ze de kajuit. Maar het is zo klein, dus zeggen we maar een klein kajuitje. In de roef kan hij koffie zetten en een pannetje eten koken op een potkachelkje. Het grootste gedeelte onder het dek wordt gebruikt voor de turf. Daar blijft het goed droog

Onder het dek heeft de schipper een hoekje, een kastje laten maken. Het is zwart gemaakt, net als de binnenkant van het schip. Niemand mag weten waar de schipper het voor gebruikt. Boven op het dek staat de turf dicht tegen elkaar opgestapeld zodat het goed vast ligt. Als ze dicht bij het stadje zijn, dan pakt de schipper een aantal turven en legt ze op het voordek. Het lijkt net, of ze van de stapel gevallen zijn. Dan pakt hij vier turven en legt ze achter elkaar, niet in een rechte lijn. En aan beide kanten legt hij ook een turf, als je goed kijkt is het een teken. Als je niet goed kijkt, dan denk je dat het een paar turven zijn die van de stapel zijn gevallen...

De schipper vaart het turfschip door de gracht naar de aanlegplaats. De mensen die dicht bij de aanlegplaats wonen, komen er al aan om turf te kopen. Ze zeggen: "We zijn blij dat u er bent, want we krijgen vorst. We kopen zoveel turf als we geld hebben". Dan komt er een oud vrouwtje aan met een mand. Als ze naast het schip loopt, ziet ze op het voordek en in het gangpad turven liggen. Maar die zes turven daar, dat lijkt wel een... Zou de

schipper soms de Heere Jezus kennen? Het vrouwtje zegt tegen de schipper: "Ik kom turf bij u kopen, maar die turven voor aan de zijkant, lijken wel een kruis... Verkoopt u soms Bijbels?" De schipper schrikt, maar als hij in de ogen van het vrouwtje kijkt, ziet hij dat zij ook de Heere Jezus wil leren kennen. "Wat kost een Bijbel?" vraagt ze. De schipper zegt: "10 gulden". "O", zegt het vrouwtje "dan ga ik geld halen". Ze betaalt voor de mand met turf 50 cent. Als ze thuis is, pakt ze het busje waar ze het geld in bewaart. En telt ze: 9 gulden en 50 cent. O, dan komt ze nog 50 cent te kort. Tranen springen in haar ogen. En ze bidt: "Heere Jezus, wilt u mij alstublieft helpen, want ik wil zo graag U leren kennen, en dat staat in de Bijbel". Weet je wat ze doet, ze brengt de mand turf terug, dan heeft ze precies 10 gulden.

De schipper is verwonderd als het vrouwtje met de turf terugkomt. "Ja", zegt ze "een Bijbel kost 10 gulden en ik heb maar 9,50 gulden". De schipper zegt: "Maar dan hebt U helemaal geen turf om eten te koken en warm te zitten". Het vrouwtje zegt: "Daar zal de Heere God wel voor zorgen". De schipper denkt: "De Heere Jezus wil dat ik haar zal helpen". Dan pakt hij nog een mand en zegt: "Ik zal nog een mand turf onder het dek halen, die zijn goed droog". Dan legt hij een paar turven onderin de mand, pakt een Bijbel uit de schuilhoek, legt deze in de mand en turf er boven op. Hij sluit het luik en de roef goed af en doet de railing dicht. De schipper zegt tegen het vrouwtje: "Ik ga met u mee". Ze dragen allebei een mand met turf. In de mand van de schipper ligt ook nog een grote schat verborgen. Die kunnen de mensen gelukkig niet zien. Als ze in het huisje van het vrouwtje zijn, pakt de schipper de Bijbel, doet die open en leest psalm 91: "Als je in de schuilplaats van de Heere God bent, kun je daar veilig overnachten, in de schaduw van de Almachtige ben je veilig". De schipper zegt: "Het betekent dat als je dicht bij de Heere Jezus blijft, je nooit bang hoeft te zijn". Dan bidt de schipper voor bewaring en dankt hij dat het vrouwtje een Bijbel heeft waar de weg naar de hemel, naar de Heere Jezus instaat.

De Schipper zegt: "Berg de Bijbel goed op, en praat er niet over. Als ik terugkom, zal ik vertellen hoe je het beste over de Heere Jezus kan praten. Het is fijn voor u dat u nu voor de Kerstdagen een Bijbel heeft. Nu kunt u daar ook over de geboorte van de Heere Jezus in lezen. Ik wil nu wegvaren naar de andere kant van het stadje, om turf te verkopen." Als de schipper door de gracht wegvaart, ziet hij het vrouwtje staan en denkt: "Ik heb geen geld verdiend, maar ik ben blij dat ik haar een Bijbel heb mogen geven". De schipper bidt: "Heere God, laat zij de weg naar U vinden".

Kerstkind

In de nacht werd Hij geboren

in het stadje Bethlehem

Juichend zongen engelenkoren:

“Vrede, vrede, zij met Hem.”

Hij werd om mensen te gaan zoeken

geboren in een kleine stal.

Maria wond Hem in wat doeken,

't Kind, Dat de wereld redden zal.

Wie Zijn vrede wil ontvangen

en het Kerstkind mag verstaan,

moet met oneindig groot verlangen

arm en ledig tot Hem gaan.

Mies Vreugdenhil

in de qhik
baldige
voldige

Qvndevre

