

# Leidraad

CONTACTBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VINKEVEEN



## **GELEZEN**

**‘Christus is een dierbare Vriend en een onveranderlijke Priester,  
zoeter voor u dan honing en honingzeem’.**

***R.M. MacCheyne in ‘De Bruidegom tegemoet’***

## **COLOFON**

**Dit blad is een uitgave van de Hervormde Gemeente Vinkeveen.  
Het verschijnt vier keer per jaar.**

## **REDACTIE**

**Ds. J.T. Maas**

**Ageeth Oudshoorn**

**Hanna Simons**

**Ria van der Vliet**

**De redactie heeft het recht om ingezonden artikelen wel/niet te plaatsen,  
dan wel de tekst aan te passen.**

## **KOPIJADRES**

**Ageeth Oudshoorn**

**[pamuilwijk@hotmail.com](mailto:pamuilwijk@hotmail.com)**

## **VOLGENDE SLUITINGSDATUM KOPIJ**

**22 augustus 2017**

## WOORD VOORAF

### Aan de kant gezet?

Vooraf lezen: Openbaring 1:9-20

Patmos, als eiland in vroeger tijden een verbanningsoord, plaats voor misdadigers, dissidenten of andersdenkenden. Plaats van verdrukking. Johannes is aan de kant gezet door de overheid, door Rome. Maatschappelijk gezien is hem alle status ontnomen, zoals zovelen ook vandaag de dag vanwege hun geloof verdrukt of vervolgd worden. De apostel is een gevangene. Onwillekeurig denken we mogelijk dat Johannes aan het einde van zijn leven op Patmos tot rust kon komen en nog wat schrijven kon. In werkelijkheid heeft hij vermoedelijk zware dwangarbeid moeten verrichten op dit eiland.

Lijden om Christus' wil is een zeer zware weg. Wie rekt er op zo'n weg, niemand toch? Het overkomt je. Alhoewel, is verdrukking niet een 'belofte' die verbonden is aan navolging? Johannes is aan de kant gezet omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus (vers 9). Zelfs Johannes! En dan te bedenken dat op dat moment, in het jaar 90 na Christus, menig apostel al gedood is vanwege het geloof in Christus.

Johannes is maatschappelijk geïsoleerd, maar desondanks nog altijd in dienst van Zijn Meester. Het mag er tot op Patmos toe van komen: schrijf! Schrijf nu op wat u hebt gezien (vers 19). Zelfs daar waar Rome hem dacht uit te schakelen, waar hij aan de kant gezet lijkt, is hij voor God bruikbaar. Alleen deze weg van de Heere maakt al duidelijk dat iedereen bruikbaar is in Gods Koninkrijk, jong en oud, rijk of arm. Wat een wonder van genade! De Levende spreekt, misschien juist wel in het bijzonder tot hen die zich zo vaak aan de kant gezet weten. Niet voor niets lezen we in Ps. 146:9 'De HEERE bewaart de vreemdelingen, Hij houdt wees

en weduwe staande, maar de weg van de goddelozen maakt Hij krom'.

Als gemeente mogen we de woorden van God horen en overdenken. Steeds opnieuw, ook in de zomer. Een zegen! We mogen horen dat de Heere ons wil inschakelen om met vreugde te arbeiden in Zijn Koninkrijk. Laten we de woorden van God horen en doen. Ze willen ons bemoedigen op de weg die we gaan mogen, ook als die weg moeilijk is. God heeft de Zijnen geen kalme reis beloofd, wel een behouden thuiskomt. In dat vertrouwen zijn we onderweg, samen met broeders en zusters over de hele wereld. Samen zien we uit naar die grote dag, dat Hij komt en Thuishaalt allen die de Heere Jezus hartelijk liefhebben en gaan in Zijn wegen!

ds. J.T. Maas



*Johannes op Patmos*

*Er komt een tijd....*

*Er komt een tijd waarop de christen wacht:  
dat Jezus op de aarde zal regeren.*

*Geen vijand aan Zijn voeten kan zich keren  
nog tégen Hem – want Hij heeft alle macht.*

*Er komt een tijd – wellicht al binnenkort –  
dat Hij de kwade machten zal onttronen,  
Dan zal de Vredevorst op aarde wonen  
die elke vijand naar beneden stort.*

*Er is een tijd – Goddank, die tijd is nú –  
dat Jezus Koning is in mensenlevens.  
Als wij ons leven aan Hem willen geven,  
zal Hij de Koning zijn van mij, van u.*

*Er is een tijd – 't is de genadetijd –  
dat er nog kans is om voor Hem te kiezen,  
om heel je hart aan Jezus te verliezen,  
Hij houdt Zijn armen naar je uitgespreid.*

*(uit Heilzaam Licht van Jelly Verwaal)*

## (T)OP SURVIVAL – VBW 2017

Tijdens de VBW gaan we met elkaar op survival. Op die tocht ontdekken we dat ons hele leven op een survival lijkt! Ons leven is een avontuurlijke tocht die we niet alleen kunnen maken. We hebben elkaar nodig. Maar het allerbelangrijkste is dat we Jezus nodig hebben.

De kinderen horen tijdens deze VBW-survival dat Jezus onze Gids wil zijn. Het is goed als ons kompas altijd op Hem gericht staat(dag 1). Ook ontdekken we een routekaart voor ons leven, namelijk de Bijbel(dag 2). En als we verdwalen of het gaat fout, dan mogen we weten dat God ons zal redden(dag 3). Hij weet waar we naartoe gaan en Hij heeft ons ook een mooie toekomst beloofd. Daar mogen we naar uit kijken en voor ogen houden. We kunnen volhouden omdat we weten dat ons een nieuwe toekomst wacht(dag 4). Dat hoeven we niet alleen te doen. Samen met andere gelovigen mogen we op weg gaan in de levenskracht die Jezus ons geeft(kerkdienst).

De kinderen ontdekken tijdens deze VBW dat Jezus hun Gids is op de tocht door het leven. Hij geeft je richting, leert je hoe je moet leven, redt van de zonde en geeft zicht op een nieuwe toekomst.

We willen als commissie vragen om voorbede van de gemeente. Bidt dat de medewerkers zich laten leiden door God alleen dat we oog mogen hebben voor de kinderen. Dat we ons afhankelijk weten van Hem en de kinderen zien door de ogen van de Heere Jezus. Dat er veel kinderen getrokken mogen worden en dat het Woord dat we vertellen en uitdragen sporen mag trekken in hun levens en omgeving.



## De Bibliotheek

De bibliotheek is iedere woensdagmiddag van 15.00-16.00 uur en in de avond van 19.00-20.00 uur open. Welkom! De bibliotheek is gevestigd op de bovenetage van gebouw Maranatha. Iedereen, groot en klein, betaalt per week, per boek € 0,25! Weet u/jij dat wij **postzegels** voor **Woord en Daad verkopen** tijdens de uitleentijden. Gewone tarief van **€ 0,78** bij post-agentschap. Wij verkopen ze per velletje van **10 stuks** voor **€ 7,80**.

**Let op:** In de maanden **juli** en **augustus** zijn wij de woensdagmiddagen **gesloten**. Alleen op de woensdagavonden zijn wij dan wel een half uur langer open. Van **19.00-20.30 uur** kan jij en kunt u bij ons de boeken komen lenen en omruilen. Graag tot dan!

### NIEUWE BOEKEN VOLWASSENEN

Lori Benton: **2. Aan het einde van de vallei** (*1. Volg mij voorbij de bomen*)  
Twintig jaar geleden heeft majoor Reginald Aubrey een Oneida-jongetje gestolen en noemde hem William. Zijn geadopteerde dochter Anna weet hier niets van. Steenwerper de biologische vader heeft nooit de schuldige gevonden. Ook zijn tweelingbroer Twee Haviken die zonder zijn broer opgroeit heeft hier ook geen idee van. Twee Haviken hoopt op een toekomst met Anna. Lydia Reginalds vrouw ziet dat hij lijdt en een last met zich meestorst. Zou hij ooit Gods vergeving en haar liefde kunnen omarmen? Sinds William de waarheid weet stort zijn wereld in en maakt hij zich op in het agressieve Britse leger. Twee families moeten een manier zien te vinden om zich met hun zoon te verzoenen rond de Mohawk-vallei. William is juist naar hen op weg onder geleide van een vijandig leger...

Cathy Marie Hake: **Aan elkaar gewaagd**

Lady Sydney Hathwell heeft haar oom Fuller op het verkeerde been gezet. Omdat ze mannenkleding droeg zag hij haar als een man aan. Dus werd haar naam Syd. Dan reist ze als man verkleed af naar Texas. Daar wilde ze zich ontdoen van haar vermomming, zodat ze zich kan onttrekken van een gearrangeerd huwelijk, maar ook voor haar oom die veel oog heeft voor het vrouwelijk geslacht en haar trots, en zo duurt haar vermomming langer dan gedacht. Tim krijgt te maken met Fullers 'neef' die geen respect afdwingt. Hij wil Syd dus laten veranderen in een echte man. Als de ware

identiteit aan het licht komt, mag Sydney niets mannelijks meer doen. Laat zij zich dat zomaar aanleunen?

**Melissa Jagears: Vol vertrouwen**

Lydia King die zelf als geen ander weet wat armoede is sluit zich aan bij het moreel genootschap van Teaville om de minderbedeelden van de stad te kunnen helpen. De verslechterde gezondheid van haar moeder en de oplopende schulden van haar vader vraagt Lydia zich af hoelang het zal duren voordat ze zelf in het armenhuis terecht zal komen. Ze hoopt een huwelijk met de politicus die haar het hof maakt. Voordeel hiervan is dat zijn moeder voorzitter is van het moreel genootschap. Lydia probeert een schenking los te krijgen van de rijkste man van de stad maar Nicolas Lowe weigert dit ronduit. Op zijn eigen manier tijd en wijze in het geheim helpt hij toch graag andere mensen. Op de vasthoudende argumenten van Lydia komen ze toch tot een overeenkomst. Maar met de nodige verrassingen en complicaties die pijnlijk zijn als de stadsgeheimen zich ontrafelen. Dan zal blijken of ze hun verschillende achtergrond en overtuiging kunnen overbruggen.

**Karen Kingsbury: Duizend herinneringen**

Haar eerste roman gebaseerd op haar levensverhaal.

Met haar 31 heeft Ellen Barret al een Pulitzer Prize in de wacht gesleept. Haar huwelijk staat op springen en ze worstelt met haar geloof. De herinneringen aan haar jeugd, haar geboorteplaats en de liefde die ze daar achterliet achtervolgt haar. Waar ze toen nog gelukkig was met elkaar als familie. Als haar vader sterft vertrekt ze uit Miami en keert terug naar Michigan. Daar begint Ellen's missie om zich te verzoenen met de mensen die daar nog wonen met de verliezen en veranderingen. En wat God voor haar in petto heeft. Zal ze zich staande weten te houden en er achter komen wat er nu toch echt belangrijk is in het leven?

**Michael Philips: 1. De erfenis (Geheimen van de Shetlanden)**

In Whales Reef is de traditionele gemeenschap in beroering over de dood van clanhoofd Macgregor Tulloch. Men dacht dat de erfenis gewoon naar zijn geliefd neefje David zou toegaan. Er is geen testament maar neef Hardy claimt de erfenis, waardoor hij controle zou krijgen van het grootste deel van het eiland. Om de oliemagnaat onder druk te zetten voor die controle. Er wordt van rechtswege de geldstromen naar het eiland bevroren



met alle gevolgen van dien. De claims worden nader onderzocht. Loni Ford is wees en groeide op bij haar opa en oma. Ze is benieuwd naar haar roots. Dan krijgt ze een brief van een Schotse advocaat...

Francine Rivers: **Een spoor van genade**

Ontsluierd(Tamar); Onbeschaamd(Rachab); Onuitgesproken(Batseba); Onbevreesd (Maria) - Vijf verhalen in één band

R. M. White: **2. In een keurslijf geperst**

Serie: De vrouwen van het Edwardiaanse tijdperk

Grote kans dat Lady Rowena Kinnaird de erfgename van een graafschap in de Schotse Hooglanden wordt. Waar ze zich niet capabel genoeg voor vindt voor haar familie en God. Na een schokkende aanval hoopt ze te ontsnappen aan dit bedreigende leven. De hertog Brice Myerston van Nottingham heeft nooit gebrek aan belangstelling van de vrouwen uit hogere gehad. Hij wordt gekoppeld aan de warrige en radeloze bekoorlijke Lady Rowena. Lady voelt zich niet voldoen aan de notoire flitter en ontdekt dat hij met een gestolen schat een duistere zaak bezig is. Lady vreest dat ze dan hier in nog een gevaarlijke situatie verzeild raakt waarvoor ze uit de Schotse Hooglanden is gevlucht.

### NIEUWE KINDERBOEKEN:

*C. Oranje:*

**Ga niet in dat gat**  
**Eet de juf niet op**  
**Bom in de klas**

*B. de Raaf:*

**Roland Westhout** - 3 boeken  
**Bardo** - 3 boeken

*Adri Burghout:*

**Piet Storm** - 4 boeken  
**Tim en Tor** - vervolgdelen  
**Lifeliner 2** - vervolgdelen

*H. Mijnders:*

**En/Of**  
**Kort lontje**  
**Solo**  
**5 dagen jou**  
**Zwart-wit**

*Ina van der Beek:*

**Mees en Tijn** - 2 boeken

*J.F. van der Poel:*

**26. Dolfi en Wolfi**

*T. Suijker:*

**Fleur en Luuk** - 1 boek

*H. v.d. Steeg:*  
**Dubbeldikke vrienden**  
**Dubbel geluk**

*J. Molema:*  
**Serie Pony's van De Pegasus - 7**  
boeken

*G. v. Dalen:*  
**De grap van groep 3**

**De kunst van groep 4**  
**Het feest van groep 5**  
**Noodsprong vervolgde christenen**  
**in Syrië.**

*B. Wiersema:*  
**Detectiveserie Iris en Ko - 5 boeken**  
**Serie Simons Spectrum - Paniek in**  
**Porto**

## **COMITÉ VERENIGINGSGEBOUW**

Beste lezer,

Na een geslaagde stroopwafelactie komt de rommelmarkt er weer aan en wel op D.V. zaterdag 26 augustus. Natuurlijk kunnen al uw overbodige spullen weer aangeleverd worden op Demmerikse Kade 15, wel na een telefoontje aan René : 0616950112. Zonder uw spullen kan de rommelmarkt niet bestaan! Naast de "rommel" willen we natuurlijk ook anderen dingen



aanbieden, zoals verse groenten en gebak, maar ook leuke cadeauartikelen, veelal zelf gemaakt! Als u leuke inspiratie heeft voor spulletjes die u wil maken kunnen we dat in een groepje doen, dan komen we een keer bij elkaar en gaan knutselen! Maar als u zelf leuke cadeautjes heeft en door ons wil laten verkopen kan dat ook. Neemt u contact op met Carla Stolk, 262300. Binnenkort worden de medewerkers weer gebeld, doet u dit jaar ook weer mee? Natuurlijk rekenen we weer op onze bakkers en baksters voor de theetuin en de verskraam. U weet dat de bezoekers speciaal even bij ons een taartje komen eten. Hartelijk dank voor uw medewerking en tot ziens op de rommelmarkt!



# Woord en Daad koffie



Gun uzelf en uw gasten een kop smakvolle koffie. Koffie met een goed verhaal en een aangename nasmaak: Koffie met hart en ziel. Neem de tijd om deze nieuwe melange te proeven. Speel met de verhouding: wellicht is de koffie iets sterker of iets zachter dan u gewend ben. Pas de hoeveelheid koffie aan tot u de juiste smaak te pakken hebt, het is de moeite waard!

## Filterkoffie €5,85



Een pareltje van onze koffie-meesters: de snelfiltermaling. De selectie Nicaraguaanse bonen geven deze melange karakter en een bijzonder rijke smaak. Koffie met een aange-naam milde afdronk.

## Bonen €6,85



De geur van versgemalen koffieliefhebber .koffiebonen op z'n best. Deze geheel eigen bonenkoffie wordt gekenmerkt door zijn donkere, volle ondertonen, te danken aan de rijke bodem van Nicaragua. Puur genieten.

Deze koffie is vanaf nu te koop bij Winy van Selm. U kunt deze koffie na een telefoontje of email bij mij afhalen of laten bezorgen. De koffie is niet heel erg goedkoop maar u steunt er een goed doel mee! Ook leuk om aan iemand cadeau te doen.

Winy van Selm  
Donkereind 7  
3645TC Vinkeveen  
Email: [jvanselm@solcon.nl](mailto:jvanselm@solcon.nl)  
Tel: 0297-261515

## PAC: een betrokken partner

PAC zet zich in voor een betere toekomst van Nicaragua, samen met lokale ondernemers. De koffieboeren die ondersteund worden door PAC zijn daar hét voorbeeld van. Zij hebben als midden- en kleinbedrijf een sleutelpositie in de economische groei en ontwikkeling van het land. PAC stimuleert de boeren verantwoordelijkheid te nemen en geeft doelgericht onderwijs.



## Fair Trade

Eerlijke koffie: de koffieboer heeft er baat bij, maar u net zo goed. Het arbeidsproces voldoet aan duidelijke voorschriften, die de kwaliteit van de koffie waarborgen, en de boer ontvangt een gegarandeerde eerlijke minimum prijs én een Fair Trade-premie. Met deze premie worden o.a. wegen verhard, bruggen gebouwd en kerken ondersteund.



## VAN MOND TOT MOND

In de rubriek 'van mond tot mond' komen diverse mensen aan het woord over kerk en geloven in God. Geïnterviewden kiezen aan het eind van het interview een willekeurig persoon uit, uit de kerkelijke of burgerlijke gemeente, aan wie ze een persoonlijke vraag willen stellen. De vorige keer kon u lezen over hoe Simon en Kyra Smit de toekomst tegemoet gaan. Zij stellen de volgende vraag aan echtpaar **Van de Ruitenbeek**: “Meneer en mevrouw Van den Ruitenbeek hebben samen veel meegemaakt en ze hebben allebei op verschillende continenten gewoond. We willen hen vragen hoe ze de verschillen van de landen en de overstap naar Nederland hebben ervaren.”

Gijs van de Ruitenbeek groeide op in Nederland. Toen hij twintig was besloten zijn ouders met hun gezin te emigreren naar Zuid-Afrika. “In die tijd was Zuid-Afrika heel erg bezig met het werven van emigranten. Ze deden alsof alles beter was in Zuid-Afrika, het was het land van de toekomst. Je leek wel gek als je het niet deed!”, -vertelt meneer Van de Ruitenbeek. Jeanette van de Ruitenbeek groeide op in Canada en ook haar ouders besloten toen zij twintig was te emigreren naar Zuid-Afrika. Mevrouw Van de Ruitenbeek zegt: “Mijn ouders besloten te emigreren naar Zuid-Afrika omdat het er christelijker zou zijn dan in Canada, wat in bepaalde opzichten misschien ook wel zo was. Mijn ouders vonden dat erg belangrijk in de opvoeding van hun kinderen.”

### *De ontmoeting*

Via een grote jeugdvereniging van de emigrantenkerk in Zuid-Afrika ontmoetten meneer(toen 22 jaar oud) en mevrouw(toen 20 jaar oud) Van de Ruitenbeek elkaar en zo kregen zij een relatie. Mevrouw Van de Ruitenbeek vertelt: “Toen we net in Zuid-Afrika woonden overleed mijn moeder aan een ongeluk. Mijn vader viel in een diep gat. Omdat hij ook geen boerderij kon vinden besloot hij naar Nederland te emigreren. Gijs en ik hadden toen net drie weken verkering. Mijn vader zei: “Je mag wel hier blijven, maar dan moet je wel trouwen. Ik laat je niet ongetrouwd achter.” Toen ben ik toch maar mee gegaan naar Nederland. Gijs en ik bleven wel

brieven schrijven, maar we hadden nog maar kort verkering, dus het schrijven werd op den duur minder en ik had zelf niet verwacht dat het stand zou houden. Totdat er opeens na drie maanden een telegram vanuit Zuid-Afrika kwam van Gijs; hij kwam naar Nederland. Drie maanden later zijn we getrouwd en daarna zijn wij weer terug gegaan naar Zuid-Afrika." Na twintig jaar met hun eigen gezin in Zuid-Afrika te hebben gewoond, besloot het echtpaar vanwege de politieke onrust in het land weer terug te keren naar Nederland.

### *Overeenkomsten*

"Tja, ze liggen wel ver uit elkaar, de landen waar we gewoond hebben; Canada, Zuid Afrika en Nederland.",- vertellen meneer en mevrouw Van de Ruitenbeek. "En toch ook weer niet. Want in elke plek zijn de kernwaarden van ons bestaan identiek geweest. Wij denken dan aan onze God die overal Dezelfde is en je leven in Zijn hand heeft, waar je ook woont, zaken als geloof, hoop en liefde die in elk land toch op dezelfde manier aan je leven inhoud geven en de Bijbel, die in elke taal dezelfde boodschap heeft. Daarbij waren de landen waarin wij gewoond hebben allemaal toch wel aangeraakt door Nederland op de een of andere manier door de jaren heen. In het dorpje in Canada waar Jeanette geboren is krioelde het van de van Dijks, de Vissers, Buysen en Van Vlieten. De oudere immigranten spraken allemaal nog de taal van oude vaderland. En wat waren ze trots op hun meegebrachte meubels met pluche tafelkleed. Het was net Holland!" Ze vertellen verder: "Dan Zuid-Afrika; ook daar was de Nederlandse invloed merkbaar, op een heel andere manier. In de eerste plaats was er de taal: Afrikaans, dat met enige invloeden vanuit Indië rechtstreeks uit het Nederlands van de zeventiende eeuw gegroeid was. Ook de kerk was toen meegekomen uit Nederland. Wij werden daar lid van de Nederduits Hervormde kerk, dat klonk heel bekend. Je neemt overal jezelf mee en daarom kom je overal in dezelfde soort situaties terecht. Je karakter verandert niet als je tien uur in een vliegtuig zit! En zo maakt het voor sommige dingen niet zo veel uit waar je woont."

### *Verschillen*

"Toch waren er ook wel grote verschillen.",- vervolgt mevrouw Van de Ruitenbeek. "Canada is een land van ruimte, van uitgestrekte wildernissen en

wonende op een boerderij, zag je soms dagenlang niemand. De winters waren lang en het sneeuwde elk jaar wel een keer zoveel dat de scholen moesten sluiten. Het kon gevaarlijk zijn om van je huis naar de stal te lopen tijdens een sneeuwstorm. Het voorjaar was kort en modderig. Waar wij woonden, op een boerderij, kon je op wateroverlast rekenen. Zomers



was het lekker warm en de herfst was in een woord magnifiek. Dat mis ik nog wel eens. Nergens zijn zulke prachtige herfstkleuren als daar! Ook Zuid-Afrika heeft aan ruimte geen gebrek, al waren in mijn herinnering de wegen in Canada en de woonwijken toch allemaal iets groter dan in Afrika. Zuid Afrika is een land met prachtige natuurschoon en heeft een heerlijk klimaat! In Canada heb ik op een Christelijke school gezeten en dat werd door de mensen en kerken zelf betaald. In Zuid Afrika, toen wij er nog woonden, waren alle openbare scholen Christelijk. Hier in Nederland is het zo luxe dat je zelf je soort school mag kiezen, zonder bijkomende kosten. In Canada droegen we meestal laarzen naar school, in Zuid Afrika liepen de kinderen meestal op blote voeten, onze kinderen ook. Wel hadden ze in Zuid Afrika een uniform aan. Ik heb pas gehoord dat er in Canada op de Christelijke scholen nog steeds een strenge discipline heerst. In Zuid Afrika was dat in onze tijd ook zo; onze kinderen kregen wel eens een pak slaag!”

## *Kerkgang*

Meneer Van de Ruitenbeek vertelt verder: “De kerkgang speelde altijd al een grote rol in ons leven. De Nederlandse immigranten in Canada en Zuid Afrika hadden een eigen kerk gesticht en daar waren wij ook in beide landen bij betrokken. Tijdelijk, want wij wilden ook wel zien hoe de plaatselijke bevolking hun geloof beleed. In Canada kwamen wij in allerlei kerken terecht en daar waren altijd twee hele grote taboes; roken en drinken. Dat deed een Christen niet! Voor een Nederlander was dat wel eens moeilijk, zeker toen. Ook de dominees uit Nederland hielden vaak van een dikke sigaar. En voor een borreltje bedankten ze ook niet, tot groot ongenoegen van de Canadese Christen. Maar zo hadden de Nederlanders in Zuid Afrika het ook wel eens moeilijk met de Afrikaanse gewoonten. Toen wij daar kwamen zag het kerkvolk er heel erg netjes uit; alle vrouwen in alle kerken droegen (meestal hele grote) hoeden en alle mannen liepen keurig in pak. Onze monden vielen open toen wij ze zomaar van de kerk naar een winkel in de buurt zagen lopen om daar melk, een vers broodje en de krant te kopen! Dat was daar weer de gewoonste zaak van de wereld.”

## *Thuis*

“Het allergrootste verschil ligt toch wel op het gebied van veiligheid. Als wij in Zuid Afrika op pad gingen, al was het maar om boodschappen te doen, baden we eerst om bescherming, en dankten we elke keer dat we weer veilig thuis gekomen waren. Geestelijk gezien was het geen slechte tijd, maar tussen angst en vertrouwen heen en weer geslingerd, hebben we alweer bijna 25 jaar geleden toch besloten om naar Nederland terug te gaan. Naar huis!”

## *De volgende vraag*

“De volgende vraag willen wij graag stellen aan Sandra Koolmoes. Zij is via allerlei wegen bij ons in de gemeente terecht gekomen en heeft belijdenis van haar geloof gedaan. Wij willen haar vragen hoe zij tot geloof is gekomen.”

## PREEKROOSTER

- 2-jul 09.30 uur ds. J.T. Maas  
18.30 uur ds. J.T. Maas
- 9-jul 09.30 uur ds. M. Aangeenbrug (Apeldoorn)  
18.30 uur ds. J.T. Maas
- 16-jul 09.30 uur ds. J.T. Maas - **(Afsluiting VBW)**  
18.30 uur ds. H. Penning (Langerak)
- 23-jul 09.30 uur ds. J.T. Maas  
18.30 uur ds. A. Simons (Montfoort)
- 30-jul 09.30 uur ds. K.C. Kos (Ede)  
18.30 uur ds. G.J. Hiensch (Elst/Rhenen)
- 6-aug 09.30 uur ds. H.G. van der Ziel (Ooltgensplaat)  
18.30 uur ds. J. Niesing (Lienden)
- 13-aug 09.30 uur ds. J.P. Ouwehand (Houten) - (GZB)  
18.30 uur ds. M.F. van Binnendijk (Rotterdam)
- 20-aug 09.30 uur ds. J.J. van Holten (IJsselstein)  
18.30 uur ds. P.G. Oskamp (Waverveen)
- 27-aug 09.30 uur ds. J.T. Maas - **(Voorber. H. Avondmaal)**  
18.30 uur ds. G.H. Vlijm (Nieuwer ter Aa)
- 3-sep 09.30 uur ds. J.T. Maas - **(Bed. H. Avondmaal)**  
18.30 uur ds. J.T. Maas - **(Nabetr. H. Avondmaal)**
- 10-sep 09.30 uur ds. J.T. Maas  
18.30 uur ds. J. ter Maten (Kamerik)
- 17-sep 09.30 uur ds. J.T. Maas - **(Opening winterwerk)**  
18.30 uur ds. J.H. van Daalen (Nijkerk)
- 24-sep 09.30 uur ds. C.G. Bok (Putten)  
18.30 uur ds. J.T. Maas

## ROOSTER MARIA-OORD

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 2-jul - ds. G. Vlijm       | 13-aug - E. Speet             |
| 9-jul - E. Speet           | 20-aug - dhr. J. Schoenmaker  |
| 16-jul - ds. H. Tacken     | 27-aug - E. Speet             |
| 23-jul - pastor A. Verweij | 3-sep - ds. T.C. Wielsma      |
| 30-jul - K. Kersbergen     | 10-sep - E. Speet             |
| 6-aug - dhr. A. van Hilten | 17-sep - ds. A. van den Berge |
|                            | 24-sep - E. Speet             |



## GEMEENTEAGENDA

- Juli**
- 5 18:30 Avondklanken  
19:00 Bibliotheek
- 11 10:00 VBW-Tentdagen
- 12 10:00 VBW-Tentdagen  
19:00 Bibliotheek
- 13 10:00 VBW-Tentdagen
- 14 10:00 VBW-Tentdagen
- 16 09:30 Welkomdienst VBW  
11:00 Koffie drinken na de morgendienst
- 19 19:00 Bibliotheek
- 23 11:00 Koffie drinken na de morgendienst
- 26 19:00 Bibliotheek
- 30 11:00 Koffie drinken na de morgendienst  
20:00 Zingen bij het orgel
- Augustus**
- 2 19:00 Bibliotheek
- 5 14:00 Verjaardag
- 6 11:00 Koffie drinken na de morgendienst
- 9 19:00 Bibliotheek
- 12 14:00 Verjaardag
- 13 11:00 Koffie drinken na de morgendienst
- 16 19:00 Bibliotheek
- 20 11:00 Koffie drinken na de morgendienst
- 23 19:00 Bibliotheek
- 26 09:00 Rommelmarkt
- 27 20:00 Zingen bij het orgel
- 30 19:00 Bibliotheek
- 31 19:30 Censura Morum  
20:45 Voorbereidingskring
- September**
- 6 15:00 Bibliotheek  
19:00 Bibliotheek
- 13 15:00 Bibliotheek  
19:00 Bibliotheek  
19:30 Kerkenraadsvergadering
- 16 13:00 Gemeentedag
- 17 09:30 Kerkdienst - Opening winterwerk
- 18 18:45 Start Catechisatie  
20:00 Wees een Zegen
- 20 15:00 Bibliotheek  
19:00 Bibliotheek
- 22 19:00 Club 1  
19:00 Club 2  
19:00 Club 3  
20:15 Club 4
- 24 11:00 Zondagsschool Samuël  
20:00 Zingen bij het orgel
- 25 18:45 Catechisatie
- 27 15:00 Bibliotheek  
19:00 Bibliotheek
- 29 19:00 Club 1  
19:00 Club 2  
19:00 Club 3  
20:15 Club 4

## COLUMN

### “Vergeeten”

Iets vergeten kan grote gevolgen hebben. Of vreemde situaties opleveren. Je kunt bijvoorbeeld een afspraak bij de tandarts vergeten, het gevolg is dat je een nieuwe afspraak moet maken en in de meeste gevallen beide afspraken moet betalen. Van tijd tot tijd vergeten we allemaal wel iets, we zijn immers feilbare mensen.

Zo had ik ook eens een vreemde situatie. Het was nog in onze verkerings-tijd. Corina was ziek en lag met keelontsteking op bed. Ik zou 's avonds even bij haar gaan kijken. Aan mijn moeder had ik gevraagd of zij misschien wat fruit wilde halen zodat ik dat mee kon nemen. Die avond was ik laat uit mijn werk, moest me erg haasten om nog een beetje op tijd te komen. Toen ik weg wilde gaan, dacht ik: O ja, het fruit, dat moeder heeft gehaald.

Het eerste zakje wat ik zag staan griste ik mee. Ik was vergeten om er even in te kijken of ik wel het juiste zakje had mee genomen.

Triomfantelijk kwam ik aan bij mijn schoonfamilie, kijk eens wat ik heb meegebracht! De kamer zat vol en alle ogen waren gericht op wat er uit het zakje tevoorschijn zou komen.

En.....? Een paar grote uien. Die vergissing moest ik natuurlijk nog jaren horen.

Een tijdje geleden hadden we als gemeente ook een vreemde situatie, de dominee was de tijd vergeten. Het was inmiddels half tien geworden. We zagen een ouderling naar de

organist lopen. Mensen keken elkaar aan, wat zou er aan de hand wezen? De spanning steeg. Na ruim een kwartier kwam de kerkenraad binnen, zonder dominee. Achteraf bleek dat de dominee vergeten was dat de kerk in Vinkeveen om half tien begon. En eigenlijk waren we allemaal

iets vergeten. We waren vergeten dat niets hier op aarde vanzelfsprekend is, en dat ook een predikant zomaar iets kan vergeten.



Na de dienst werd er natuurlijk nog lang over na gesproken. Die dominee was de tijd vergeten, tjonge dat was ook wat. Iemand vroeg na de dienst aan een ouderling of de spanning wat was weg gezakt en of ze op zo'n situatie zijn voorbereid? 'Wel voorbereid, maar je wordt op zo'n moment wel behoorlijk overrompeld.' De vragensteller vroeg vervolgens, of er misschien ook iemand was onder de mannenbroeders, die het verlangen had om Gods woord te mogen verkondigen?

Natuurlijk kun je daar erg tegenop zien, dat is heel begrijpelijk en ook herkenbaar. Maar soms kan het verlangen toch sterker zijn?

Deze vraag werd door een omstander niet in dank afgenomen. Blijkbaar is het in de kerk vreemd geworden om met verlangen naar het werk in Gods Koninkrijk uit te zien.

Nou ja, we weten het natuurlijk wel, maar waren het even vergeten.

C.v.S

*'Wanneer je opkomt voor de eer van God, dan wil Hij dat belonen. De kinderen van Pinehas zullen hem dankbaar zijn geweest voor zijn daad. God doet barmhartigheid aan duizenden van hen die Hem liefhebben. Dat geldt ook nu. Een duidelijk christelijk leven van jou heeft positieve gevolgen voor je nakomelingen.'*

*Mannenbijbel, invalshoek bij Numeri 25*

## Impressie van de ontmoetingsmiddag op 11 maart 2017

Op een mooie zaterdagmiddag in maart werd weer de halfjaarlijkse ontmoetingsmiddag voor ouderen en alleenstaanden gehouden in de recreatiezaal van Zuiderhof. Vele gemeenteleden en belangstellenden waren gekomen om elkaar te ontmoeten en bij binnenkomst kreeg iedereen een kopje koffie of thee aangeboden met verse banketkoek. Iedereen was vrij om plaats te nemen aan een tafel, waardoor de zaal hoe langer hoe meer gevuld werd met gezellig pratende groepjes.

Om half drie werd de middag geopend door Hans van



der Vliet, hij had deze keer de leiding.

We zongen eerst met elkaar een psalm en onderling van der Vliet ging voor in gebed.

Hierna lazen we met elkaar Mattheüs 16:21-25. Het thema van de meditatie was 'kruisdragen achter Jezus aan'. Jezus gaat aan de discipelen vertellen dat Hij veel moet gaan lijden. Dit was niet wat zij verwacht hadden, het is zelfs zo dat Petrus Jezus bestraft om deze woorden. Toch was het de weg die voor Hem lag én ook voor de discipelen ligt als zij Jezus willen volgen. Achter Jezus aan gaan is niet bepaald de makkelijkste weg, nee, het is er één van

kruisdragen, omdat de Heere Jezus ook Zijn kruis droeg. Maar Hij droeg in wezen óns kruis en daarom kunnen wij in dit leven ons dagelijkse kruis achter Hem aan dragen. We werden deze middag bemoedigd om op Jezus te zien die voorop gaat in het dragen van het kruis en dat juist in dit navolgen een heerlijke belofte ligt want; 'wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.' Vervolgens zongen we nog twee verzen uit psalm 42. Na opnieuw een kopje koffie gedronken te hebben, werd de



zon buiten gesloten, doordat het zonnescerm naar beneden gelaten werd en de lichten gedimd. Een spannend moment brak aan, want wat zou het tweede gedeelte van de middag brengen? Al snel werd het duidelijk, Debora Verbruggen zou een spel gaan leiden. In de eerste plaats was hiervoor de beamer aangesloten, maar de tweede stap was het verdelen van de zaal in twee groepen. Aan de groepen werden twee verschillende soorten vlaggetjes



uitgedeeld, hierdoor ontstonden twee teams. Deze teams gingen tegen elkaar strijden in een puzzelspel. Eén voor één kwamen delen van een plaatje op het scherm en de-gene die het eerste zag wat het voorstelde, mocht met zijn vlaggetje wapperen. Hierbij was wel enig overleg vereist, zodat er geen strafpunten toegekend zouden worden. Debora leidde het spel met haar kenmerkende enthousiasme en flair, streng en rechtvaardig, en na verschillende rondes gespeeld te hebben gingen uiteindelijk beide teams met een chocoladeversnapering naar huis. Maar niet voordat de middag werd afgesloten met een hapje en een drankje.

De volgende ontmoetingsmiddag zal gehouden worden in november, zo de HEERE wil en wij leven. Dit zal aangekondigd worden in het kerkblad en u bent allen van harte welkom!

## Gelezen

**'Het evangelie dient zo gepredikt te worden dat het der gemeente duidelijk zij, dat heel het leven van den Christen zich beweegt tusschen belofte en eisch, waarbij hij telkens van de belofte op den eisch en van den eisch op de belofte wordt geworpen.'**

*dr. J.G. Woelderink in 'Verbond en bevinding'*

## VANUIT DE KERKENRAAD

Als kerkenraad hebben we het afgelopen voorjaar uitvoerig gesproken over het zingen van psalmen en gezangen met betrekking tot onze liturgie. We hebben dit alles verwoord in het beleidsplan wat de tweede helft van juni ter inzage zal komen te liggen voor de gehele gemeente. Nu delen we al enkele besluiten.

De waarde die we hechten aan de psalmen is en blijft zeer groot, in het bijzonder aan de berijming van 1773. Deze berijming ademt een geestelijk klimaat waar we ons sterk mee verbonden weten. Het is doordrenkt met eerbied voor God en Zijn Woord en wil zo getrouw mogelijk de Schrift naspreken. Zingen in de gereformeerde traditie staat vooral in het teken van antwoorden. Dat doen we het liefst met Gods eigen Woord. Dit betekent echter zeker niet dat we ons afsluiten voor de gedachte dat er meer betrouwbare en soms ook beter zingbare psalmberijmingen en gezangen/liederen kunnen zijn dan 1773 en de enige gezangen. Voor de zondagse diensten blijven de psalmen echter leidend.

Het beleid voor de periode 2017-2021 is als volgt

- in de diensten op zondag blijven we de sterke verbinding met de psalmberijming van 1773 als uitgangspunt nemen;
- in huwelijksdiensten, die een meer persoonlijk karakter hebben, is er de mogelijkheid om naast het zingen van psalmen twee Bijbelgetrouwe liederen te zingen mits de begeleiding op orgel of piano goed mogelijk is;
- in rouwdiensten zoeken we naar een goed evenwicht tussen psalmen en Bijbelgetrouwe liederen;
- we blijven zorgvuldig aandacht houden voor het zingen in de eredienst en blijven investeren in het overbrengen van de waardevolle inhoud van de psalmen;
- per 17 september 2017 gaan we de psalmen in de eredienst ritmisch zingen, in rouw- en trouwdiensten is die mogelijkheid er vanaf heden.

*Uw kerkenraad*

# KERKGESCHIEDENIS

Door P.A. van Golen

In 1962 ging ik een trouwverbond aan met mijn vrouw en met de Hervormde Gemeente te Vinkeveen. 55 jaar Hervormde kerkgeschiedenis van Vinkeveen delen wij samen. Er veranderde veel in die periode van de kerkgeschiedenis van de Hervormde Gemeente te Vinkeveen. In mijn bibliotheek heb ik een aantal prekenseries waarin preken van diverse predikanten uit de Nadere Reformatie zijn opgenomen. Onder andere: Reispenningen. Bibliotheek "Overjarig Koren". Preken van ds. Theodorus van der Groe, ds. B. Smytegelt, ds. A. Hellenbroek en nog anderen.

Deze boekjes kocht ik op een braderie van onze gemeente. Kennelijk was een huisarchief opgeruimd. Het waren boekjes die ik al eerder tegengekomen was op huisbezoek. In gesprekken werden de preken aangereikt als bijzonder leerzaam. Ze werden als bronnen gebruikt bij de verzuchting dat toen, in de tijd van de Nadere Reformatie, het geloofsleven meer diepgang had en dat wij terug moesten naar die geloofsgesteldheid. Men had het goed met mij voor.



Zelfs ontving ik van een lid van de gemeente een voor mij bijzonder boek van Wilhelmus à Brakel: 'De redelijke godsdienst'. Deel I en II. Ook de gebroeders Theodorus en Wilhelmus à Brakel behoorden tot de predikanten van de Nadere Reformatie. In de tijd dat ik het boek ontving was de viering van het Heilig Avondmaal voor veel Hervormden in Vinkeveen een grote geestelijke zorg. In plaats van een geloofsvoeding kwam er geloofsbeproeving. Geestelijke anorexia. Men durfde niet te proeven en te smaken dat de HEERE goed is. Avondmaalsmijding was het re-



sultaat. Tot mijn verbazing onderwees Wilhelmus à Brakel in zijn “Redelijke godsdienst” een ruime toegang. De “redelijke godsdienst” was wel in huis, maar er werd niet in gelezen en niet uit geleerd.

De tragische conclusie was dat van ouders op kinderen een onjuiste overdracht van geloofsbeleving plaatsvond. Een lijdelijke visie op het geloven. Een bijzondere manier van uitleg van het Woord moet de oorzaak van deze lijdelijke wijze van denken en geloven zijn geweest. Gaandeweg is het mij duidelijk geworden in welke periode deze lijdelijke gestalte is ontstaan. Wat is/was zo



leerzaam van de Nadere Reformatie? Niet de lijdelijke wijze van geloofsleven. Het was een interpretatie van de uitverkiezing die in de verkondiging was ingebracht. In de uitleg van Wilhelmus à Brakel kom ik deze lijdelijkheid niet tegen.

## De naam Nadere Reformatie

De reformatie of hervorming was een kerkelijke beweging die terug wilde naar de bron: het gezag van de Bijbel als Woord van God. Alle menselijke bijvoegingen, tradities of uitspraken konden nooit de autoriteit hebben van de Bijbel. Vandaar dat men korte metten maakte met veel zaken die in de loop der eeuwen de Rooms-katholieke kerk ingesloten waren en niet hun grond vonden in de Heilige Schrift. Zo was men de kerk gaan reformeren. Het ging de reformatie om de drie sola's: sola gratia, sola scriptura en sola fide. Alleen door genade, alleen door het Woord, alleen door het geloof.

De Synode van Dordrecht gaf de Nederlandse Gereformeerde Kerk (in 1816 pas genoemd de Nederlandse Hervormde Kerk) de theologische kaders met het aanbieden van de Dordtse leerregels (ook wel: de vijf artikelen tegen de remonstranten), het verschaffen van een kerkorde, de DKO (Dordtse Kerkorde) en het herzien en goedkeuren van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus.

Veel predikanten zagen echter heel duidelijk de tweespalt die er bij

het (kerk)volk bestond tussen leer en leven. De leer was wel "gereformeerd", maar in het leven van alleman en alledag was daar weinig van te merken. Bedoelde predikanten wilden dan ook een voortgaande reformatie die zich richtte op het praktische godsdienstige leven. Ze drongen aan op heiliging van het leven en een persoonlijke omgang met God. De reformatie moest "nader" zijn, strikter of nauwkeuriger. Zo U wilt, persoonlijker. Vandaar de term Nadere Reformatie.

## **De datering van de Nadere Reformatie**

G.J. Vos Azn. laat in zijn boek over de vaderlandse kerkgeschiedenis deze beweging ontstaan na 1651, dus in de tweede helft van de zogenoemde Gouden Eeuw. Tegenwoordig rekent men ook eerdere predikanten bij de Nadere Reformatie. Men dateert het begin van deze beweging direct na het eind van de Synode van Dordrecht, rond 1620. Ook mensen als Amesius, Teellinck en Voetius worden zodoende bij deze beweging betrokken. Hun geschriften geven daar ook aanleiding toe. Over het algemeen wordt ds. Theodorus van der Groe (1705-1784) als laatste vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie bestempeld. In dit geval mag de volgende (heel oude) uitspraak illustratief gezien worden: "Van der Groe doet het hekje toe."

## **De kerk**

In de kerk streefde men naar een bevindelijke prediking, dat wil zeggen: een prediking waarin de nadruk gelegd werd op de persoonlijke relatie met God, de eigenschappen en kenmerken van het geloof, de moeilijkheden en ongelovigheid waarmee de gelovige in zichzelf te kampen heeft en de heiliging (leven naar Gods geboden) van het leven.

Vervolgens was het de taak van de dienaren van de kerk toe te zien op de zuivere verkondiging van het Woord, het uitbannen van dwalingen, niet alleen die van buiten de kerk kwamen maar ook vanuit de kerk zelf. Daarom huldigde men de term: de gereformeerde kerk moet zichzelf steeds blijven reformeren. Een voortgaande reformatie dus. Dat wil niet zeggen dat de kerk open moet staan voor alle veranderingen, alsof dat de bedoelde voortgaande reformatie zou zijn, maar dat de kerk alle dwalingen blijvend zou weren en mochten die ingeslopen zijn, zich daarvan te ontdoen.

De sacramenten moesten "heilig" gehouden worden, dat wil zeggen dat

leden van de kerk die zich in leer en leven misdroegen van het gebruik van de sacramenten uitgesloten konden worden. In de Gereformeerde Kerk spreekt men dan over het Avondmaal en de Doop.

Regelmatig werd de overheid door de Nadere Reformatoren op haar Goddelijke taak gewezen. De overheid was Gods dienaar en had als zodanig te handelen. Daarom ook werd het volk opgeroepen de overheid, door God ingesteld, te eerbiedigen en te gehoorzamen. De Nederlandse Geloofsbelijdenis spreekt hierover klare taal.

Bron: Wikipedia.

## **MUTATIES**

**Dhr. L. Oudshoorn**, Demmeriksekade 9 -Belijdenis d.d. 9 april 2017

**Mw. H. Oudshoorn-Soede**, Demmeriksekade 9 - Belijdenis d.d. 9 april 2017

**Mw. A.E.M.R. Koolmoes**, Demmerik 92D, nieuw lid; gedoopt en belijdenis d.d. 9 april 2017

**Mw. H.E. Blokland-Loggers**, Demmerik 118B - uitgeschreven als lid  
Dhr. G.M. de Koning, Herenweg 65R - nieuw binnengekomen vanuit Nieuwer ter Aa

**Dhr. H.J. Kroese**, Herenweg 19B - verhuisd; vorig adres Herenweg 10/Donkereind 5

**Mw. K.C. Fris**, Herenweg 209 - getrouwd d.d. 20 mrt 2017

**Dhr. J.S. Smit**, Herenweg 209 - getrouwd met K.C. Fris en verhuisd; vorig adres Patrijzenlaan 16

**Dhr. H.J. Holzhauer**, Scholeksterlaan 66 - verhuisd naar Laren

**Dhr. G. Strubbe en mw. M. Strubbe-Zeeman**, Bijleveld 18 - verhuisd; vorig adres Donkereind 38

**Dhr. G. Kroese**, Weddesteyn - overleden d.d. 24 april 2017

**Dhr. J.B. Strubbe**, Talingenlaan 33 - verhuisd naar Wommels

De tekeningen zijn gemaakt  
door Avia en Beatriz

