

Leidraad

CONTACTBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VINKEVEEN



GELEZEN

'Zoals Jezus niet los van de joodse Schrift verstaan kan worden, zo kan de joodse Schrift niet los van Jezus worden begrepen. Wat nodig is, is een interpretatie die deze twee met elkaar in verband brengt – en dat is wat Jezus de Emmaüsgangers geeft.'

Richard B. Hays in 'achteruit lezen'

COLOFON

Dit blad is een uitgave van de Hervormde Gemeente Vinkeveen.
Het verschijnt vier keer per jaar.

REDACTIE

Ds. J.T. Maas

Ageeth Oudshoorn

Hanna Simons

Ria van der Vliet

De redactie heeft het recht om ingezonden artikelen wel/niet te plaatsen, dan wel de tekst aan te passen.

KOPIJADRES

Ageeth Oudshoorn

pamuilwijk@hotmail.com

VOLGENDE SLUITINGSDATUM KOPIJ

12 mei 2017

WOORD VOORAF

OM 'T EEUWIG WELBEHAGEN

We leven in de lijdenstijd. Het wil een tijd zijn waarin we onze aandacht op onze Heiland richten, die zo zwaar moest lijden, en dat deed om onze zonden. Door onze schuld. Om 't eeuwig welbehagen.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Het is goed om na te denken over het lijden van de Meester. Omdat we nooit genoeg kunnen beseffen hoeveel Hij geleden heeft en om ons eeuwig welbehagen. Jesaja schrijft erover in het bekende hoofdstuk 53. Daar gaat het over de Knecht des Heeren. In vers 2 staat: 'Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet;'

Het mag opvallen dat hier tweemaal een hoofdletter gebruikt wordt. Ofwel: dat het hier gaat over Hij en over Zijn. Want Hij... dat gaat over de Knecht des Heeren. Dat begint in Hoofdstuk 52: 13. Daar staat: 'Zie, Mijn Knecht...' Die Knecht dat is de Messias, Christus Jezus. Onze Zaligmaker. Misschien weet u dat de joden daar doorgaans een andere uitleg aan geven. Ze zien hierin niet de Messias, die nog komen moet, maar ze zien hierin een tekening van het volk Israël. Dat alle eeuwen door zo heeft moeten lijden. Die invulling komt vooral voort uit de vooronderstelling dat de Messias, de Koning, de Vredevorst, toch niet tegelijkertijd kan neergezet worden als een geslagene, bespotten en een verachtte...

Toch mogen wij geloven dat het hier gaat over de Christus. Hand. 8 wijst ons die weg. De Messiasbelijdende joden erkennen dat ook. Want Hij wordt hier, in Jesaja 53 niet voor niets als een zondeloze (vs.9) in beeld gebracht, die leed als rechtvaardige onder de onrechtvaardigen. We kunnen heel bewonderende en bijzondere dingen over het volk Israël zeggen. En dat mogen en moeten we met de Bijbel in de hand ook doen. Het is en blijft Gods oogappel, Gods Verbondsvolk. Maar, als één refrein het Oude

Testament en het boek Jesaja doortrekt, dan is het toch wel dat Israël verloren zal gaan aan schuld en ongeloof als ze zich niet bekeren. Het volk Israël kunnen we dus nooit als zondeloze neerzetten. Alleen Jezus kennen we als iemand in wiens mond geen bedrog geweest is.

Hij schiet op als een loot voor Zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde. Dat beeld heeft Jesaja eerder gebruikt, in Hoofdstuk 11. Daar sprak hij over de loot uit de afgehouden stronk van Isai, van David. De Bijbel geeft het overzicht: David, de grote Koning, met zijn machtige Rijk. In 1000 voor Christus ontstaan. Het kende een bloeitijd, ook onder Salomo nog, maar toen scheurde het rijk in twee stukken, er kwam een tien- en twee-stammenrijken. Er kwam verval. En rond het jaar nul was het niet meer dan een vergane stronk. Niet meer dan dorre aarde. Hooploos. Verwachtingsloos. En toen, in het verachtte Galilea, kwam Jezus.

Hij kwam dus niet als een groot Koning. Het bittere lijden wat Hij gekend heeft wordt hier al beschreven. Geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. En toch trok Hij aan, Hij trok mensen aan, maar dan vooral mensen die zondig waren, vuil en die zichzelf niet zo hoog hadden staan. De meeste mensen die dachten dat ze wat waren, moesten niets van Hem hebben.

Hij moest zo diep lijden. Het lijden wat hier beschreven wordt begint al vroeg in Zijn leven maar krijgt pas echt de spits in het lijden bij de geseling en de kruisiging. Overdenk eens: 'hoe zou ik gereageerd hebben?'. Zou ik Jezus geacht of veracht hebben? Nu, dan is vers 3 duidelijk: 'Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht'. Jesaja spreekt namens het volk. Hij spreekt namens de mensheid. Wij hebben hem niet geacht, maar veracht. Zo diep was Zijn lijden: ieder verachtte Hem. Waarom dit lijden? Een vraag die op de lippen branden kan. Daarop is maar één antwoord mogelijk: omdat Hij onze plaats innam.

Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat moeten we steeds laten inwerken. Onze ziekten, onze zonden en onze schuld. Mijn verkeerde gedachten en daden. Daarvoor moest voldoening gedaan worden. Dat moest God zelf doen: de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. Er was straf nodig om vrede te brengen.

Om vrede te krijgen in uw leven, in uw ziel. Dat lijden: dat was om ons eeuwig behoud, om ons eeuwig heil, om ons eeuwig welbehagen. Hij droeg de straf, en daardoor is er de mogelijkheid om vrede met God te krijgen, dan mogen we het door genade belijden: 'Jezus, Uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart'. Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Hij stierf voor ons! Van daaruit mogen we doorkijken naar Pasen. Hij is opgestaan uit de dood! Waarom? Om 't eeuwig welbehagen. De straf was voldaan. Het is volbracht! Jezus leeft!

Ik hoop dat u zo uw zonden mag zien. En dat u ze neer zult leggen bij Jezus. Hij is voor ons gegaan. Hij heeft de perskuip alleen getreden. Zie daarom niet slechts op uw zonden, maar zie op Hem, die ging aan het kruis, in smaad en verlorenheid. Zo mogen we tot Hem gaan. Tot het kruis. Hij biedt u vergeving aan, als we Hem daarom bidden. Ik hoop dat u vanuit de opstanding mag leven. Dat u uw vertrouwen op deze Borg en Middelaar heeft gesteld en mag weten dat u van zonden vrij bent. Dan kunt u en zult u getuigen, van het wonder van die heerlijke ruil!

Leer mij o Heer' Uw lijden recht betrachten
In deze zee verzinken mijn gedachten
O, Liefde, die, om zondaars te bevrijden,
Zo zwaar moest lijden

ds. J.T. Maas



RONDZENDBRIEF



Een warme Kerst

Het is inmiddels zo ongeveer traditie geworden om vlak voor Kerst weer een nieuwe nieuwsbrief te schrijven. Dat doe ik met het zweet op m'n voorhoofd... In Peru is namelijk de zomer begonnen en dat betekent dat het iedere dag (zeg maar tot eind april!) erg warm is. Onze kinderen zijn bezig aan hun laatste schoolweek... En dan is het: zomervakantie... Dit jaar komen we niet naar Nederland. In januari hopen we een weekje naar Tarapoto in het noorden van Peru te gaan. Onze juf (Roanne) gaat wel even terug naar Nederland. Even, want eind januari komt ze weer terug om dan nog minstens een half jaar lang aan onze kinderen les te geven!

God werkt

Dat is natuurlijk niet iets nieuws, gelukkig! Maar het is een zegen om dat van heel dichtbij te ervaren. Een poosje geleden preekte ik in een gemeente van de IEPRP (Betel) in het centrum van Lima over de betekenis van het kruis van Christus (n.a.v. 1Co2:2). Eigenlijk was het precies zoals Paulus schrijft in 1Co2:4: het was geen preek die bestond in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar: de Heilige Geest werkte. De Heere God raakte veel harten aan. Iemand drukte het zo uit: 'Het woord was vanmorgen als een aardbeving.' Iemand anders kwam na de dienst

huilend naar me toe en vertelde hoe ze tot op dat moment in zonden geleefd had, en dat ze met die zonden wilde breken, omdat God tot haar gesproken had door middel van de preek. We hebben samen gebeden. Dat zijn dingen om niet vergeten. Iets om te delen is ook wat onze hulp Lourdes laatst vertelde. Lourdes was een paar weken daarvoor met een aantal vrouwen uit Villa Salvador (een ander district van Lima) naar de kerk in Villa Maria gekomen. Die vrouwen waren geen gelovigen. Wat Lourdes vertelde was dat één van die vrouwen was overleden, maar dat ze als christen was gestorven, omdat ze in Villa Maria tot geloof gekomen was, evenals de andere vrouwen die meegekomen waren. Ik schrijf deze dingen om getuigenis te geven dat God werkt. Dat zie ik ook op het USEL. Afgelopen semester heb ik les gegeven over de eerste Korinthebrief



aan zowel de studenten van de voltijdopleiding, als aan een groep avondstudenten. Bij velen merk je het verlangen om meer van de Bijbel te weten en zich door de Bijbel te laten gezeggen. Ik denk bijv. aan Leydi. We hadden het die avond over 1Co6 (over rechtspraak tussen broeders). Leydi is een jonge alleenstaande moeder (waarvan er heel veel zijn in Peru; er is hier veel relatieproblematiek). Ze heeft een dochtertje van twee. De vader van haar dochtertje moet volgens de Peruaanse wet alimentatie betalen voor zijn dochtertje, maar weigert dat. Leydi was van plan geweest daarvoor naar de rechter te stappen. Waar Leydi mee zat was of dat bijbels gezien wel kon. De vader van haar dochtertje gaat immers ook naar de kerk... Wat ik bijzonder vond is dat Leydi het Woord van God serieus wilde nemen. Dat ze zelfs bereid was onrecht te lijden (van de kant van de vader van haar dochtertje), als de Heere God dat van haar vroeg. Die houding is het werk van God.

Silvia Kent u Silvia nog?

In één van onze eerste nieuwsbrieven schreef ik over een bijzondere ontmoeting met haar. Regelmatig bezoek ik haar. Ik schrijf over haar omdat zij gebed nodig heeft. Het eerste wat ze zei toen ik ze vorige week bezocht, was: "Oh hermano, casi me fui." Letterlijk betekent dat: "Oh broeder, ik was bijna weggegaan." Ik vroeg daarom waar ze dan van plan was geweest heen te gaan. "Al Señor", was haar antwoord. "Naar de Heere"... Silvia bedoelde dat ze bijna was gestorven. Ze had een soort van griep gehad en was er behoorlijk slecht aan toe geweest. We hebben met elkaar gebeden en daarna met ik met twee van haar kinderen, Jafet en Brisa, op stap gegaan om groente en fruit voor haar en de hele familie te kopen. Ze had namelijk bijna niets meer gegeten in huis en omgerekend nog maar twee euro in haar portemonnee...



Silvia, Brisa en Jafet

Project 'Een pastor voor de kerk in Villa Maria del Triunfo'

Het was in juli 2013 dat ik met Esau voor het eerst in Villa Maria del Triunfo terecht kwam; om precies te zijn: in de wijk Primero de Agosto. Die wijk bestond toen nog maar twee jaar. Er was in die buurt geen kerk te bekennen. Allebei geloofden we dat de Heere God ons naar deze plaats geleid had om er te beginnen met evangelisatiewerk. Nu, ruim drie jaar later, staat er in het centrum van de wijk een klein kerkje. Iedere zondag komen er zo'n 25 kinderen naar de zondagschool en zo'n 15 tot 20 mensen naar de kerkdienst. Jammer genoeg gaf Esau een poosje geleden aan met het werk in Villa Maria te willen stoppen. De reden daarvoor is dat hij op zoek wil gaan naar een fulltime baan om beter zijn gezin te kunnen onderhouden. Als u/jij deze brief leest, hebben we waarschijnlijk net afscheid van Esau en zijn familie genomen. Op onze website zal ik foto's plaatsen

van zijn afscheid! Het kerkplantingswerk in Villa Maria is (inmiddels) officieel een 'obra de extensión' (kerkplantingsproject) van de IEPRP (Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada en el Perú). Dankbaar ben ik voor de hulp die ik kreeg vanuit de IEPRP bij het zoeken naar een vervanger voor de Esau. Vanaf januari hoopt Noé Aron Huaman Cabalcanti mij te gaan helpen in Villa Maria. Noé heeft gestudeerd aan het Seminario Evangélico de Lima. Noé hoopt twee dagen per week (de zondag en een doorde-weekse dag) in Villa Maria aan de slag te gaan. De GZB wil hem financieel ondersteunen. Daarvoor is uw steun uiteraard onontbeerlijk! Uw gift is hartelijk welkom op rekeningnummer NL91INGB0690762445. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project PE.1.016 Noé. (Op onze website is er spoedig meer over dit project te lezen!)

Project Kerkbouw

Tot op heden gebruiken we in Villa Maria nog steeds het tijdelijke kerkgebouwtje. Er zijn wel gelukkig wat vorderingen gemaakt. Zo hebben we bijvoorbeeld de 'Constancia de Posesión' gekregen, een document waaruit blijkt dat de kerk (de IEPRP) 'eigenaar' is van het terrein waarop het kerkje staat. Eigenaar tussen aanhalingstekens, omdat het eigenlijk een eerste document is op weg naar het uiteindelijke eigendomsdocument. Een andere vordering is dat de kerk inmiddels een wc heeft (zonder riolering)! Met de IEPRP ben ik in gesprek over hoe nu verder. Iedereen is het er over eens dat we op korte termijn willen beginnen met de 'muros de contención': dat zijn de muren die aan weerskanten van het terrein komen en die dienen om de grond op z'n plaats te houden (het terrein ligt nl. op een helling).

Handwerkproject Gerdine:

Sinds maart van dit jaar maken we slingers van vilt. De vrouwen met wie ik (Gerdine) werk houden van handwerken en vinden het leuk telkens weer wat nieuws te leren. Ze zijn dankbaar voor het geld wat ze ervoor krijgen. Vilma (één van de vrouwen, zij heeft kanker) zei een poosje geleden toen ze haar geld weer kreeg: 'Daar koop ik een blik speciale melk van... Dat geeft me weer wat energie...' Met het andere deel van de opbrengst helpen we (o.a.) mensen in de sloppenwijk. Laatst brak bijv. een meisje (Brenda) in Villa Maria haar been. Met een motortaxi, al hobbelen over

de weg, hebben haar ouders haar naar een ziekenhuis gebracht. Daar konden ze haar echter niet helpen. Janina, haar moeder, belde toen naar ons op: of dat de pastor niet wilde komen helpen om Brenda naar een ander ziekenhuis te brengen. Onze auto was toen net kapot. Met geld uit het project hebben we toen een ambulance voor Brenda geregeld. Brenda's ouders hadden dit nooit kunnen betalen. Wilt u dit project steunen door één of meer slingers te kopen? Zie voor meer info onze website!



**Handwerkproject
Gerdine**

Van onze thuisfrontcommissie:

Al 4,5 jaar mogen Peter, Gerdine en de kinderen dienen in Lima. Als thuisfrontcommissie zijn wij dankbaar voor de betrokkenheid van zoveel mensen en kerkelijke gemeenten bij hun uitzending. Ook voor de komende tijd willen wij uw betrokkenheid vragen.

Wilt u bidden voor.....

- Elke dag weer nieuwe kracht en inspiratie voor de toerusting van de Studenten
- Dat de Heilige Geest krachtig zal werken in het evangelisatiewerk
- Dat de gemeenteleden mogen groeien in geloof en navolging

Wilt u danken voor.....

- De blijvende liefde van Peter en Gerdine voor het werken in Lima
- De uitbreiding van Gods Koninkrijk in Lima

DE BIBLIOTHEEK

De bibliotheek houdt woensdags, zowel de middag als de avond, een uitleenuur van 15.00-16.00 uur en van 19.00-20.00 uur. De bibliotheek is gevestigd op de bovenetage van gebouw Maranatha. Vanaf maart betaalt u/jij, groot en klein voor de boeken 25 euro cent per week.

NIEUWE BOEKEN VOLWASSENEN

B. Duffey en L. Myers: *Het lied van de Herder*

Een psalm verandert het leven van twaalf mensen door de kracht van het Woord.

Jodie Hedlund: *Luthersbruid*

Maarten Luther verspreidt zijn werken in abdijen en kloosters waar Katie Bora al vijf jaar binnen verbleef. Het ware Woord wekte verlangen bij haar om een huwelijk en een gezin te stichten. Ze maakte een plan en ontsnapte met nog meer nonnen. Katherine is weliswaar verliefd op Maarten Luther en wilde toch niet met hem trouwen. Maar dat gevoel veranderde en ze zag toch wel hiervan vele voordelen. Veel steun begrip ondervond ze en de liefde overwint toch alles!

Lody van de kamp: *Sara, het meisje dat op transport ging*

Samen met haar zusje wordt Sara als joodse op transport gezet. Onderweg verdwijnt haar zusje en moet Sara alleen verder naar Engeland. Daar is ze vrij maar zonder haar moeder en zusje voelt ze zich in de steek gelaten. Hoe goed ze ook opgevangen wordt in het pleeggezin. Ze leeft tussen hoop en wanhoop. Zal zij ooit nog haar familie terugzien na de oorlog?

Karen Kingsbury: *4. Op de liefde*

Serie: Bailey Flanigan

Met wie zal Bailey trouwen? De vriendschap met Brandon en haar carrière geniet Bailey met volle teugen. Zal ze in Los Angeles blijven of keert ze terug naar Bloomington de plaats die een speciale plek in haar hart heeft en naar haar jeugdliefde Cody?

Deborah Raney: *4. Dierbaar (Chirory Inn)*

Audrey en Grant runnen een Bed & Breakfast. De vrouw Bree van hun zoon Timothy die in Afganistan is omgekomen is goed opgenomen in de familie

Whitman. Na vijf jaar als er een nieuwe liefde op haar pad komt in de persoon Drew Brooks, voelt ze zich schuldig en vindt zij het moeilijk om daar een weg in te vinden. Bree wil de familie van Timothy geen pijn doen.

Stephanie Rapp: *De bediende van de boekdrukker*

Is een sage over drie generatie van familie Storm rond de Reformatie. Omstreeks 1500 preekte Maarten Luther over vergeving wat bij veel mensen hun leven op zijn kop zette. In het dorp van Lisbeth duikt Lucas Storm op die aan het werk gaat bij de heer Von Laubenstein. Hij draagt een geheim met zich mee. Waarom zou hij kiezen voor het sober eenvoudige leven daar?

Karen Witemeyer: *1. Voor geen goud*

Serie: Vrouwen van Harper's station

Harper's Station is door de zelfstandige Emma Chandler opgericht. Een vrouwenkolonie waar veiligheid in nood geboden wordt om een nieuwe start te kunnen maken. Ze zijn op hun hoede. Er is één aanvaller die het er niet opgemunt heeft. Daarom voelt Emma zich genoodzaakt om een man in dienst te nemen die voor hun belangen zal opkomen. Malachi Shaw werkzaam bij de explosieven export bij de spoorwegen, krijgt van het meisje dat hem ooit zijn leven heeft gered een telegram met een dringende boodschap. Dus vertrekt hij naar Texas naar Emma die inmiddels is uitgegroeid en opgebloeid als een jonge vrouw. Alles en iedereen is in touw om het stadje te redden.

ROOSTER MARIA-OORD

02 april	dhr. J. Schoenaker	07 mei	mw. B. van den Oord-Vader
09 april	E. Speet	14 mei	E. Speet
14 april	E. Speet	21 mei	dhr. A. van Hilten
15 april	E. Speet	28 mei	Pastor Verweij
16 april	dhr. G. Strubbe	04 juni	ds. J. Schoenmaker
23 april	E. Speet	11 juni	E. Speet
30 april	E. Speet	18 juni	ds. P. Oskamp
		25 juni	E. Speet

PREEKROOSTER

- 2-apr 09.30 uur ds. J.T. Maas
18.30 uur ds. J. Belder (Harskamp)
- 9-apr 09.30 uur ds. J.T. Maas - (**Belijdenisdienst**)
18.30 uur ds. T.C. de Leeuw ('s Grevelduin Capelle)
- 14-apr 19.30 uur ds. J.T. Maas - (**Goede Vrijdag**)
- 16-apr 09.30 uur ds. J.T. Maas - (**1e Paasdag**)
18.30 uur Prop. M. van Rijn (Katwijk aan Zee)
- 17-apr 09.30 uur ds. J.T. Maas - (**2e Paasdag - Paasviering jeugd**)
- 23-apr 09.30 uur ds. J.T. Maas
18.30 uur ds. A. van Vuuren (Capelle aan de IJssel)
- 30-apr 09.30 uur ds. C. Hoogerwerf (Doorn)
18.30 uur ds. J.T. Maas
- 7-mei 09.30 uur ds. M. van der Zwan (Westbroek)
18.30 uur ds. J.T. Maas
- 14-mei 09.30 uur ds. J.T. Maas
18.30 uur ds. A. Jonker (Putten)
- 21-mei 09.30 uur ds. J.T. Maas
18.30 uur ds. G. Lustig (Zeist)
- 25-mei 09.30 uur ds. J.T. Maas - (**Hemelvaartsdag**)
- 28-mei 09.30 uur ds. A.D. Goijert (Nijkerk)
18.30 uur ds. J.T. Maas
- 4-jun 09.30 uur ds. J.T. Maas - (**1e Pinksterdag**)
18.30 uur ds. J.P. Nap (Lunteren)
- 5-jun 09.30 uur ds. J.T. Maas - (**2e Pinksterdag**)
- 11-jun 09.30 uur ds. J.T. Maas - (**Voorber.H. Avondmaal**)
18.30 uur ds. G.J. Codée (Maarszen)
- 18-jun 09.30 uur ds. J.T. Maas - (**Bed. H. Avondmaal**)
18.30 uur ds. J.T. Maas - (**Nabetr. H. Avondmaal**)
- 25-jun 09.30 uur ds. A. van der Meer (Zeist)
18.30 uur ds. J.T. Maas

GEMEENTEAGENDA

April

- | | |
|--|---|
| 2 11:00 Zondagsschool Samuël | 7 11:00 Zondagsschool Samuël |
| 3 20:00 Bijbelkring | 10 15:00 Bibliotheek |
| 4 19:30 Belijdeniscatechisatie | 18:30 Avondklanken |
| 09:30 Ouderenbijbelkring | 19:00 Bibliotheek |
| 5 15:00 Bibliotheek | 19:30 Kerkenraadsvergadering |
| 19:00 Bibliotheek | 11 20:00 Avond vrouwen-en mannenver. |
| 7 18:00 Stroopwafelverkoop | 14 11:00 Zondagsschool Samuël |
| 19:00 Club 1 | 20:15 De Springplank 16+ |
| 19:00 Club 2 | 17 15:00 Bibliotheek |
| 19:00 Club 3 | 18:30 Avondklanken |
| 20:15 Club 4 | 19:00 Bibliotheek |
| 8 09:00 Stroopwafelverkoop | 21 11:00 Zondagsschool Samuël |
| 9 11:00 Zondagsschool Samuël | 24 15:00 Bibliotheek |
| 09:30 Belijdenisdienst | 18:30 Avondklanken |
| 10 20:00 Wees een Zegen | 19:00 Bibliotheek |
| 11 09:30 Vrouwen rond de Bijbel | 28 11:00 Zondagsschool Samuël |
| 12 15:00 Bibliotheek | 20:00 Zingen bij het orgel |
| 18:30 Avondklanken | 31 15:00 Bibliotheek |
| 19:00 Bibliotheek | 18:30 Avondklanken |
| 19:30 Kerkenraadsvergadering | 19:00 Bibliotheek |
| 13 20:15 De Springplank 16+ | Juni |
| 19 10:00 Seniorenbijeenkomst | 7 15:00 Bibliotheek |
| 15:00 Bibliotheek | 18:30 Avondklanken |
| 18:30 Avondklanken | 19:00 Bibliotheek |
| 19:00 Bibliotheek | 14 15:00 Bibliotheek |
| 20:00 Consistorie overleg | 18:30 Avondklanken |
| 20 18:15 Jeugdraad | 19:00 Bibliotheek |
| 24 20:00 Bijbelkring | 19:30 Kerkenraadsvergadering |
| 26 15:00 Bibliotheek | 15 19:30 Censura Morum |
| 18:30 Avondklanken | 20:45 Voorbereidingskring |
| 19:00 Bibliotheek | 21 15:00 Bibliotheek |
| 30 20:00 Zingen bij het orgel | 18:30 Avondklanken |

Mei

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 20:00 Wees een Zegen | 25 20:00 Zingen bij het orgel |
| 3 15:00 Bibliotheek | 28 15:00 Bibliotheek |
| 18:30 Avondklanken | 18:30 Avondklanken |
| 19:00 Bibliotheek | 19:00 Bibliotheek |

VAN MOND TOT MOND

In de rubriek 'van mond tot mond' komen diverse mensen aan het woord over kerk en geloven in God. Geïnterviewden kiezen aan het eind van het interview een willekeurig persoon uit, uit de kerkelijke of burgerlijke gemeente, aan wie ze een persoonlijke vraag willen stellen. De vorige keer kon u lezen over hoe Marc Blonk het lange traject van herstel na een ernstig ski-ongeluk heeft ervaren. Mark stelt de volgende vraag aan **Simon Smit en Kyra Fris**: “Na een aantal jaren verkering hebben zij plannen om DV 20 maart te gaan trouwen en samen te gaan wonen op de Herenweg. Simon zal onderhoud aan de begraafplaats gaan doen en Kyra helpt al met werkzaamheden in gebouw Maranatha. Ik wil hen vragen hoe zij de toekomst tegemoet gaan.”

Het begin

Simon Smit(19) en Kyra Fris(20) ontmoetten elkaar in het tweede leerjaar van de HAVO op het Driestar College te Gouda. Na een paar maanden bij elkaar in de klas te hebben gezeten kregen zij oog voor elkaar en sloegen de vonken over. “We waren allebei 14 jaar oud toen we verkering kregen”, vertelt Kyra. “Omdat we bij elkaar in de klas zaten zagen we elkaar elke dag en dat vond ik zelf erg leuk. Ik vond school helemaal leuk en ik was blij dat Simon daar een groot deel van uit maakte en wilde zo veel mogelijk bij hem zijn.” Kyra lacht en merkt op: “Maar Simon ervoer dat anders...” Simon moet ook een beetje lachen en vertelt verder: “Natuurlijk vond ik het ook leuk dat ik haar elke dag zag, maar ik wilde ook graag soms even alleen met vrienden een potje voetballen, bijvoorbeeld. Ik was eigenlijk nog erg jong en vond het moeilijk gebonden te zijn en te voldoen aan de sociale verplichtingen die er nu eenmaal bij horen als je een relatie hebt.” “Achteraf zien we echt dat we door een moeilijke ontwikkelingsfase gingen vanwege onze leeftijd en die fase verschilt nu eenmaal tussen jongens en meisjes.”,-vult Kyra verder aan. “Ik was toen al wel zelfstandiger en toe aan die relatie en hij nog niet.” Simon zegt: “Maar dat maakt het dan ook weer extra bijzonder dat we zo lang al bij elkaar zijn en dat we juist door de moeilijke periodes en persoonlijke veranderingen heen meer en meer naar elkaar toe gegroeid zijn.”

Persoonlijk geloof

Simon en Kyra hebben vorig jaar samen belijdenis gedaan. Kyra vertelt: "Toen we elkaar net ontmoetten zei het geloof mij nog niet echt persoonlijk iets, het deed me weinig. Ik ben van thuis uit niet gewend er veel over te praten. Mij zijn wel dingen bijgebracht, maar er werd niet altijd uitgelegd waarom." Simon zegt: "Ik wist wel meer van geloof, maar ik denk dat ik er nog geen zin in had in die tijd." Kyra vertelt verder: "Iets later ging ik op mezelf wonen en werd ik iets zelfstandiger. I zag ook verschillen tussen de kerk van Simon en mijn eigen gemeente en de mensen in de kerk van Simon bleken het ook echt te menen, zeg maar. Toen ging ik zelf meer onderzoeken hoe het zat. En doordat ik meer de Bijbel onderzocht ging het ook veel meer voor mij leven. In die periode raakten Simon en ik daarover ook steeds in gesprek en zo kwamen we samen tot de beslissing de belijdeniscatechese te gaan volgen. Niet met het uitgangspunt daarna belijdenis te doen, want we waren beiden nog niet zeker van een persoonlijk geloof, maar we waren wel toe aan meer verdieping en er was wel honger naar God." Kyra vervolgt: "Halverwege het seizoen van de belijdeniscatechese kwam voor mij een ommekeer en wist ik zeker dat ik wel belijdenis kon doen." "Ik heb niet zo'n duidelijke ommekeer gehad als Kyra. Ik kon niet echt getuigen van een veranderd hart." ,-vertelt Simon. "Dat vond ik toen, en nu nog steeds weleens, best lastig. Het was voor mij een persoonlijke strijd of ik wel belijdenis kon doen, maar na een gesprek met mijn vader waarin ik hem al mijn tegenwerpingen en vragen vertelde, kon ik er niet meer onderuit: ik zou Jezus verloochenen als ik geen belijdenis zou doen en dat is niet wat ik wil en wilde. Sindsdien wist ik zeker dat ik wel belijdenis wilde doen." Kyra vertelt: "Ik ben heel blij dat we het geloof samen kunnen delen. Zonder



Simon had ik waarschijnlijk de Bijbel vaker laten liggen, gewoon vanwege moeheid of drukte of iets dergelijks.” Simon knikt instemmend. “Omdat we samen lezen en bidden houden we elkaar daar ook gewoon aan.”

Plek in de gemeente

Sinds hun belijdenis zijn Simon en Kyra allebei werkzaam in het vrijwilligerswerk voor de gemeente. Elke vrijdagavond geven ze club, Simon helpt mee met het oud papier, Kyra zit in de VBW-commissie en helpt met het schoonmaken van het verenigingsgebouw Maranatha. Simon zal zodra hij ook op de Herenweg woont mee gaan helpen met het bijhouden van de begraafplaats. Dat Simon en Kyra in het verenigingsgebouw zouden komen te wonen hadden zij nooit verwacht. “We wilden altijd al rond deze leeftijd trouwen, “ vertelt Kyra, “maar we hadden nooit verwacht dat dat ook tot de mogelijkheden behoorde. We hadden zeker niet verwacht dat we een huisje in Vinkeveen konden huren; we dachten meer dat we zouden beginnen in een goedkopere flat buiten Vinkeveen. We hadden nooit bedacht dat onze zus en zwager een keer zouden gaan verhuizen en dat het huis in het verenigingsgebouw vrij zou komen. Toen dit wel gebeurde dachten we ineens van: hé, dit zou wel eens de weg voor ons kunnen zijn.”

De toekomst tegemoet

DV 20 maart hopen Simon en Kyra te gaan trouwen. “We leven er beide erg naartoe.” , -zegt Simon. “Ik zie er ontzettend naar uit getrouwd te zijn met Kyra en geen afscheid meer te hoeven nemen. En om de vraag van Mark te beantwoorden: onze toekomst ziet er naar de mens gesproken erg rooskleurig uit. We zijn allebei bezig met het laatste jaar van onze studie, ik heb al zicht op een vaste baan daarna en we hopen binnenkort te trouwen. Als Kyra nog een baan in de buurt vind het komende jaar zitten we helemaal goed. Maar wat de toekomst ons verder brengt weten wij niet en hebben we niet in de hand. Daarom gaan we de toekomst in vertrouwen en samen met God tegemoet.”

De volgende vraag

De volgende vraag willen Simon en Kyra stellen aan echtpaar Van den Ruitenbeek. “Meneer en mevrouw Van den Ruitenbeek hebben samen veel meegemaakt en ze hebben allebei op verschillende continenten gewoond. We willen hen vragen hoe ze de verschillen van de landen en de overstap naar Nederland hebben ervaren.”

NPV THUISHULP



De NPV Vrijwillige Thuishulp biedt hulp aan mensen, ter ondersteuning van de mantelzorger. Deze hulp is heel verschillend en hangt helemaal af van de

hulpvraag. Zo doen we boodschappen, begeleiden mensen naar het ziekenhuis of huisarts en passen we een dagdeel op zodat de mantelzorger even weg kan. De aanvragen komen meestal van ouderen maar er zijn ook jongeren of gezinnen die een beroep ons doen voor ondersteuning. Sinds de oprichting van het Diaconaal Platform werken we nauw samen met de diaconieën van verschillende kerken. Ook in het kerkelijk werk neemt het ondersteunen van de mantelzorger of een bezoek brengen aan een gemeentelid een belangrijke plaats in. Elke gemeente heeft te maken met het ouder worden van gemeenteleden. Dan komen belangrijke onderwerpen ter sprake zoals eenzaamheid en hoe om te gaan met ziekte en vragen rondom het voltooid leven. De NPV Thuishulp biedt dit voorjaar een cursus aan waarin de basisvaardigheden voor een goed gesprek behandeld worden. Deze cursus is voor onze vrijwilligers. Maar ook iedereen die betrokken is bij bezoekwerk is van harte welkom.

De cursus Sociale Vaardigheden bestaat uit 2 avonden. U krijgt in deze cursus handvaten aangereikt om een goed gesprek te kunnen voeren. Het zal vooral gaan om de praktijk. U leert o.a. hoe u beter kan leren luisteren, interpreteren en hoe u een gesprek kan samenvatten en daardoor de ander beter kunt helpen. Deze cursus wordt gehouden in gebouw Maranatha, Herenweg 230 te Vinkeveen op D.V. woensdag`10 en donderdag 18 mei . Aanvang : 19.30u. Iedereen is van harte welkom!

U kunt zich tot 15 april aanmelden bij: Riet Zeeman tel. 0297261776. fam.zeeman@hetnet.nl

GELEZEN

Uit de grond van mijn hart heb ik medelijden met iemand die nooit in zijn Bijbel leest.

John. C. Ryle in 'een veilige geleide'

Comité Verenigingsgebouw

Hebt u op zaterdag 28 januari jl. ook uw container met oud papier aan de weg gezet? (als u niet in het buitengebied woont). Op deze dag hebben onze vrijwilligers voor het eerst achter de wagen gelopen om te helpen het oud papier op te halen en zo een nieuwe traditie te starten. Na 40 jaar is het verzamelen in een container bij Fa. Leeflang verleden tijd. Maar ook op deze manier zullen we inkomsten verwerven. Er werden vier routes gereden en er waren 3 mannen bij iedere wagen. Edwin van der Linden had ze van koeken voorzien en had alles van te voren tot in de puntjes geregeld. Ofwel: het liep op rolletjes! We wisselen dit af met S.V. Hertha, zij zijn de maand februari aan de beurt en wij weer in maart met een nieuwe ploeg.

Dan gaan we ons voorbereiden om stroopwafels te verkopen; dit willen we doen op D.V. vrijdagavond 7 en zaterdagmorgen 8 april. Alle medewerkers worden binnenkort gebeld en we hopen dat u weer meedoet! We verklappen wel vast dat de prijs per pakje nu op €3,50 is gesteld. Vorig jaar hadden we een flinke verhoging van de inkoopprijs vanwege de grondstoffen. Eén doos met 15 pakjes is nu €50,-. Noteert u de datum in uw agenda? We lopen zoveel mogelijk op vrijdagavond, maar in het oude dorp en Waverveen komen we op zaterdagmorgen. Als u nog meer wilt noteren in uw agenda: de rommelmarkt zal D.V. zaterdag 26 augustus gehouden worden!



VANUIT DE MANNENVERENIGING: “DE HEERE IS ONZE BANIER”

Onze mannenvereniging heeft de naam van de vereniging ontleent aan een tekst uit Exodus.

“En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: De HEERE is mijn Banier!” (Ex.17:15).

In dit Bijbelgedeelte is het volk Israël in gevecht met de Amalekieten. Jozua is de legeraanvoerder en strijdt met het volk Israël in het vlakke veld tegen de Amalekieten. Mozes, Aäron en Hur staan op de top van een heuvel. En zolang Mozes zijn handen ophief, had Israël de overhand, maar als hij zijn handen neerliet, was Amalek de sterkste. Maar Mozes wordt bijgestaan door Aäron en Hur, zo bleven de handen van Mozes onbeweeglijk in de lucht totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua in de strijd met Amalek en zijn volk. En Mozes bouwde na deze strijd een altaar en gaf het de naam: De HEERE is mijn Banier! Met deze zin geeft Mozes aan: Dat God zijn oriëntatiepunt is. Mozes als leider van Gods volk, wil niets uit zichzelf doen. Hij laat zich oriënteren, inspire-ren en mobiliseren door God alleen.

Het woord banier komt meer dan vijftientig keer voor in de Bijbel, het heeft de betekenis van: vaandel of herkenningsteken, met name in oorlogstijd. De blik van Mozes is volkomen op God gericht, gesteund door Aäron en Hur verslaptten zijn handen niet. Zo won Israël de strijd in afhankelijkheid van de God van het verbond.

Zo wil de mannenvereniging zich richten op God. Gods Woord is ons Oriëntatiepunt, ons uitgangspunt. Zo willen wij met elkaar buigen voor Gods Woord en over Gods Woord, zodat ook onze handen niet verslappen in de geestelijke strijd van het leven.

De oprichting

De mannenvereniging is op 26 september 1984 opgericht en bestaat dus bijna 33 jaar. De oprichter was destijds Ds. N.P.J. Kleiberg, toen onze predikant. Het oprichtingsbe-stuur bestond uit 5 leden:

1. Voorzitter: Ds. N.P.J. Kleiberg
2. 2e Voorzitter: Dhr. Grandia
3. Secretaris: Dhr. H. Schreurs
4. Penningmeester: Dhr. C. Leeftang
5. Algemeen lid: Dhr. N. Oudshoorn

Nu

De mannenvereniging heeft ongeveer veertig leden, maar die komen helaas niet allemaal. De avonden worden meestal bezocht door 15 of 20 leden. Alle mannen zijn dan ook hartelijk welkom en bij deze nogmaals uitgenodigd! Elke derde woensdag van de maand is onze verenigingsavond. We behandelen dan een Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan (het maandblad van mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag). We hebben de gewoonte om het ene jaar een Bijbelstudie uit het Oude Testament te volgen en het volgende jaar een Bijbelstudie uit het Nieuwe Testament. Er is alle ruimte om ook actuele onderwerpen te bespreken en met elkaar te delen. Ook is er de mogelijkheid dat de individuele leden een inleiding verzorgen. Verder worden de avonden gevuld met een opening door de voorzitter. We zingen dan een Psalm, doen met elkaar een gebed en lezen enkele Bijbelgedeelten. Na de opening worden er wat algemene dingen besproken door de secretaris zoals: ingekomen post, uitnodigingen of andere opmerkingen. Daarna richten we ons op de Bijbelstudie, meestal laten we ons leiden door de gespreksvragen die onderaan de Bijbelstudie staan vermeld. Er is een open en laagdrempelige sfeer, iedereen kan en mag zijn gedachten en of gevoelens verwoorden. Natuurlijk zijn er ook wel eens stevige discussies en meningsverschillen, dan worden de degens gekruist, maar dat gebeurt eigenlijk altijd op een goede manier en vanuit wederzijdse verbondenheid. Soms is het ook gewoon goed, dat eigen denkbeelden, heilige huisjes en vanzelfsprekendheden worden bijgesteld en opgescherpt.

Als bestuur en leden ervaren we de mannenvereniging als een grote zegen, zomaar op een doordeweekse avond met elkaar bezig zijn met de Bijbel, dat is niet alleen heel goed, maar vooral ook dringend nodig in het strijdperk van dit leven.

We zien om ons heen mensen afhaken, mensen bij wie de handen verslappen en dat Amalek (als beeld van het kwaad en de tijdgeest) hen inpakt en verslaat. Ze zijn te moe geworden om in de geestelijke strijd te volharden. Te moe geworden omdat er te weinig gegeten wordt van het "Brood des Levens" (Joh.6:35), zodat ze van binnenuit verslappen. Het is een gevaar dat op iedereen afkomt, we hebben er allemaal mee te maken. Alleen als we dicht bij de Heere Jezus blijven, of beter gezegd als we "in Hem blijven" (Joh.15:6), dan kunnen we de strijd aan.

"Opdat onze handen niet verslappen in het strijdperk van dit leven".

“Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn” (Joh.15: 7 en 8)

Naast de zondagse erediensten wil de mannenvereniging in deze broodnodige behoefte voorzien. Gods woord is een kracht tot zaligheid (Rom.1:16), het voedt ons en onderhoudt ons om in de geestelijke strijd anno 2017 staande te blijven. Gods woord is ons oriëntatiepunt en ons uitgangspunt!

Meer weten?

Voorzitter: Chris van Sligtenhorst

2e Voorzitter: Stefan van Kreuningen

Secretaris: Herman Schreurs

Penningmeester: Henk Oussoren

Algemeen lid: Klaas Oudshoorn

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de mannenvereniging “De HEERE is onze Banier”, te Vinkeveen.

GELEZEN

‘Wil toch zien dat al die grote en dierbare beloften niet anders dan zoete stromen van liefde zijn, die door het hart van de dierbare Borg Jezus gelopen zijn, van waaruit ze u en jou toevloeien!’

Adrew Gray in ‘grote en dierbare beloften. Negen preken’



Psalmen bepalen geloof bij Gods rijkdom

dr. P. F. Bouter



beeld RD, Anton Dommerholt

De psalmen zijn immens belangrijk voor het geloofsleven, stelt dr. P. F. Bouter. Juist als je boven je eigen gevoel uit op God ziet, komt er geestelijk leven in je hart.

Psalmen zijn gebeden, bedoeld om de gelovigen tot bidders te maken. God geeft dus niet alleen woorden waarin Hij ons Zijn boodschap geeft, maar ook woorden waarin Hij ons leert hoe we Hem zullen antwoorden, hoe we oprecht en intens met Hem leren spreken.

Dit wordt verdiept door Jezus' omgang met de psalmen. Ze spelen een belangrijke rol in Zijn leven en lijden. Na Zijn opstanding laat Hij de apostelen zien hoe Hij Zelf de psalmen heeft verstaan, gebeden, geleefd en vervuld. Na Pinksteren zien we de apostelen bij uitstek de psalmen gebruiken. De Psalmen zijn het meest geciteerde oudtestamentische boek in het Nieuwe Testament. De apostelen zijn de psalmen met Jezus gaan meebidden. Wij worden geroepen de psalmen in en met de Heiland te zingen. De psalmen zijn in de Heiland gekleurd door Zijn bloed, verrijkt met „Abba, Vader.” Als je een psalm zingt, word je verenigd met het bidden van Jezus en kom je dus heel dichtbij Zijn hart.

Diepte en hoogte

Een tweede belangrijk punt van de psalmen is dat ze zich richten op ons innerlijk, onze ziel. Ze tonen wat er omgaat in het hart van een mens die God

liefheeft en met God leeft. Luther zei dan ook: „In de psalmen kijk je de heiligen in het hart.” In andere boeken lees je hoe ze leven. Maar uit de psalmen leer je hoe een gelovig hart voelt, denkt, bang kan zijn, berouw kan hebben, vertrouwen krijgt, blij is, God looft. Daarom kan een christen er zo’n sterker en rijker geloofsleven van krijgen. Want ze bevatten de grootste diepten en noden van je eigen hart en leven. Maar ze trekken je ook op tot de hoogte van God en Zijn heil. Psalmen kunnen het hart zo vol maken van vertrouwen, blijdschap, liefde en uitzicht.

Dit betekent niet dat de psalmen altijd uiten wat je voelt. Soms gaat de psalm dwars tegen je eigen gevoel in. Bonhoeffer zegt: „Niet de armoede van ons eigen hart, maar de rijkdom van Gods Woord moet ons gebed bepalen.” En dat gebeurt door de psalmen. Ze trekken je boven je soms zo warrige en wereldse hart uit op God aan. Ook als een mens zwaarmoedig is, zonder vertrouwen, leeg, vol verveling.

Bevindelijk leven is niet dat je leeft op wat er aan gevoelens en stemmingen in jezelf is. De Heilige Geest geeft de psalmen als middel om niet gevangen te hoeven zijn in je eigen gevoel of stemming, maar om in de werkelijkheid van God gesterkt te worden en zo heilige, goede, rijke gevoelens in je hart te ontvangen. De psalmen behoren bij het leven door de Geest. Wie de inwerking van de Heilige Geest in eigen hart zoekt, die krijgt in de psalmen een geweldig middel waardoor Hij werken wil.

Monotoon

Nog een uitwerking van de psalmen op je geestelijk leven: ze leren je vele soorten gebeden aan. Het monotone gaat van je gebeden af. Soms zegt iemand: Ik heb het gevoel altijd maar hetzelfde te bidden. De psalmen leren vragen, smeken, klagen, danken, vertrouwen, schreeuwen, fluisteren, twijfel bekennen, aanbidden, prijzen, zekerheid uitjubelen. Door de psalmen krijg je een rijk gebedsleven, met hoogten en diepten, waarin je leert je hart persoonlijk en echt open te leggen voor God en Hem alles te vertellen. Ze leren je niet alleen te aanbidden, maar ook niet alleen te klagen. Ze leren je niet alleen zonde te belijden, maar ook met heel je hart te aanbidden en groot te maken. Maar hoe kan dat praktisch gebeuren in ons leven? Hoe kunnen de psalmen zo’n uitwerking hebben? Om te beginnen in de kerk. De eerste eeuwen na de Reformatie werden de psalmen op volgorde en in z’n geheel gezongen. Sinds enkele eeuwen zoekt de predikant psalmen bij de preek. Allerlei psalmen drijven daardoor op de achtergrond te raken. Het is van groot belang te proberen

ook minder bekende psalmen te laten zingen. Ook klaagpsalmen. Een mogelijkheid is om voor of ergens tijdens de dienst de psalmen op volgorde te zingen. De Psalmen zouden ook als extra Schriftlezing gelezen kunnen worden. En er zou meer uit gepreekt kunnen worden.

Psalmen zingen kan ook in andere verbanden. Aan tafel, bij het afsluiten van de maaltijd is een goed moment. We lezen al in de Vroege Kerk bij Clemens dat het zo gedaan werd. Of op catechese. Jongeren zingen soms liever het lied, begrijpelijk op zich. Maar je helpt ze niet door de psalmen nog onbekender te laten worden. Je dringt de psalmen pas binnen als ze je vertrouwd worden, nabijkomen. Dat is meestal een langere weg dan bij een lied. Daarom moeten we wegen vinden om het gebedenboek van de Heilige Geest te behouden voor de nieuwe generatie. Voor hun geestelijke rijkdom.

Overnemen

De Psalmen moeten ook hun plaats innemen in ons persoonlijk leven. Het is goed ze onberijmd te lezen, waarbij het advies geldt: niet te veel achter elkaar lezen. Naast lezen is vooral het mediteren, het herkauwen van groot belang. Daardoor komt de psalm de aderen van de ziel in. Neem een enkel vers om dat te proeven, erover na te denken, stil te worden, te mediteren. Heel veel lezen kan op termijn ook afkeer in de hand werken. Neem tijd voor concentratie. Gewoon stil overdenken en je hart met het vers van de psalm tot God verheffen. Lezen is nodig om vertrouwd te raken met de Psalmen. Overdenken is het middel om de rijkdom ervan te ontvangen. In persoonlijk gebed mag je datgene waar de dichter om vraagt overnemen en God daar Zelf om vragen. Je merkt dan dat je voor jezelf leert bidden, maar ook sterk voor het hele volk van God, degenen om je heen, de gemeente.

Luther zegt ergens: „Ook mensen die niet graag lezen kunnen mooi de Psalmen uit hun hoofd leren. Dan hebben ze de hele Bijbel in beknopte vorm bij zich.” Door veel psalmen te zingen, word je gedompeld in de volheid van Gods Woord met zijn vele aspecten. En dat wil in je hart telkens weer rijke en gezegende gedachten geven.

De auteur is predikant van de hervormde gemeente te Bergambacht. Dit artikel is een bewerking van de lezing die hij woensdag hield op een studiedag van de Gereformeerde Bond.

Ingezonden door Albert Kraaij



COLUMN

Uitstraling....

Wat stralen wij uit? Die vraag houdt mij de afgelopen tijd nogal bezig. Straling is een onderwerp dat we zowel positief als negatief tegenkomen. Wij hebben uiteraard de voorkeur voor positieve straling. Want zeg nou zelf: de straling van de zon, van een warmtebron, van een lichtstraal in de duisternis en noem al die positieve straling maar op; daar worden we toch veel blijer van dan van een negatieve variant? Voorbeelden daarvan noemen we liever niet eens..... Na het plotseling overlijden van onze lieve tante Wouda, wat met veel verdriet gepaard ging, werden Helga en ik aangesproken door een buitenstaander op juist iets heel moois, iets heel positiefs: onze **uitstraling** als familie...Naast al onze moeite, verdriet en onze vragen, was die buitenstaander iets bijzonders opgevallen: de saamhorigheid in de familie, de manier waarop wij elkaar mochten steunen.

Die opmerking zette én maakte mij wel even stil, mag u best weten. Zelf had ik op dat moment nog niet in de gaten hoe bijzonder dat was. Het is toch de normaalste zaak van de wereld dat je in een dergelijke situatie als familie om elkaar heen gaat staan, de verschillende talenten inzet om samen noodzakelijke zaken te regelen, praktisch en troostend etc. En natuurlijk, ook bij de Kroeses is het weleens wat, waar niet? Maar die buitenstaander maakte ons er ontegenzeggelijk op attent dat wat hij had gezien, echt heel bijzonder was. Daar moesten wij, zo zei hij, "heel zuinig op zijn, het was echt niet gewoon, daar ging iets van uit!"

Na afloop van die voor onze gemeente zo zeer droevige week vanwege de meerdere sterfgevallen, kwam die vraag bij mij naar boven. Hoe wordt er eigenlijk tegen ons als Hervormde gemeente van Vinkeveen aangekeken? Worden wij als gemeente nog wel aangesproken vanwege onze positieve uitstraling? Of wordt daar te weinig van gezien? Als evangelisatiecoördinator, maar juist ook als gemeentelid, als christen, wil ik graag dat onze dorpsgenoten jaloers op ons zijn. Wil ik trots zijn op onze gemeente, omdat het een deel van de wereldwijde Gemeente van Jezus Christus is. Hebben we als gemeente iets te stralen, is er aan de buitenkant iets te merken van onze saamhorigheid? Van het elkaar accepteren, ondanks dat we allemaal verschillend zijn? Als leden van één lichaam hebben we elkaar immers heel hard nodig! En zijn we (al) uitnodigend naar buiten? Laten we een warm welkom merken aan nieuwe bezoekers? Of neerbuigend en uit de hoogte en voelen we ons zelfs

beter? Kortom: hebben we als gemeente een positieve uitstraling? Als die ontbreekt is het namelijk lastig evangeliseren, eigenlijk onmogelijk. Een slager legt toch ook geen bedorven vlees in de toonbank, een aannemer zet toch geen bouwval op zijn website? Dat verkoopt niet, dat hoef je niemand uit te leggen. Wij zijn allemaal reclamezuilen, toonbanken of websites voor onze gemeente. Nog groter: reclamezuilen voor Christus! Zijn wij uitnodigend? Zeggen buitenstaanders: "Daar wil ik ook bij horen, zij hebben iets bijzonders, wat is dat toch wat zij hebben?" Wij hebben hopelijk allemaal Zijn Licht gezien, omarmd en mogen dat ongemerkt, als heel vanzelfsprekend, doorgeven. Stralen door om te zien naar elkaar, zorgzaamheid en medeleven te laten blijken. Dat straalt warmte uit naar onze hele omgeving. Onderlinge liefde vanuit de warmtebron Jezus!

Daarbij hoeven we overigens niet bang te zijn dat wij te veel warmte uit zouden stralen, want deze warmte zorgt niet voor ongewenste opwarming van de aarde. Laat Zijn warmte maar stromen, daar kan niet genoeg van zijn!

Jacco Kroese, coördinator evangelisatiewerk. En vooral gemeentelid!

PS. En zelfs al zouden er warmere winters door komen, dan hang ik daarvoor graag mijn schaatsen vandaag nog aan de wilgen!



PSALMGEZANG LANGS DE TURF EN RIETLANDEN

Het land werd steeds minder en de watermassa steeds groter. De boeren, veenbazen en veenarbeiders hebben het voor hun ogen zien gebeuren. Er waren families die generaties lang als arbeiders al ploeterend hun brood verdienden met het werk op het turfland. Met het verdwijnen van het land, verdween ook de afhankelijkheid van de mens die daar leefde en verkeerde, zo dicht bij de natuur. Met een bijzondere familiegedenkdag zag je ze, varen en genieten van de vrije dag of middag en het mooie weer, en dan klonk het psalmgezag over het water langs de turfhopen. De leeuweriken en de vinken zongen het loflied mee, de vissen sprongen van vreugde boven het water uit tot eer van hun Schepper. De kerkelijke families werden er zondag aan zondag aan herinnerd: “Ik ben de Heere, Uw God, die hemel en aarde gemaakt heeft”. En als er voorgelezen werd uit Gods Heilige wet “u zult de Heere uw God liefhebben met geheel je hart en ziel”. Omdat je daar niet aan voldoen kan, heb je de Heere elke dag, ja elk uur van de dag nodig. Ook werd de korte levensduur van de mens meer beleefd. Als je daar over na gaat denken, word je wel voorzichtiger met wat je zegt. Een tijdje geleden vertelde een kennis, een nazat van één van de vroegere generaties uit het turfland. Hij had een familiedag op het water meegemaakt. Het vaartuig en de consumpties waren luxer en de turfhopen stonden er niet meer. Waar vroeger turf was, waren nu bouwsels en boten. De recreanten van nu, zijn niet de ploetersaars van toen. Met de kennis haalden we herinneringen op. “En hebben jullie ook het psalmgezag over het water laten horen zoals vroeger?” vroeg ik. Maar wellicht horen we het psalmgezag en de geestelijke liederen nog weer over het water. Misschien zelfs van hen waar we het niet van verwachten, want wat oud is kan weer nieuw worden. “Ik zal met hart en mond Uw eer, vermelden Heer, U dank bewijzen.”



**GRAAF WILLEM LODEWIJK HAD SCHERPENHEUVEL ALTIJD BIJ ZICH. DE HEERE
JEZUS ALTIJD IN JE HART HEBBEN!**

Toen Maurits van Nassau, prins van Oranje, op zijn ziek/sterfbed lag, kreeg hij meerdere malen bezoek van ds. J. Bogerman uit Leeuwarden. Ds. Bogerman heeft deze bezoeken uitvoerig beschreven in een boekje. Tijdens het eerste bezoek vertelde ds. Bogerman dat de neef van Maurits, de Friese graaf Willem Lodewijk, tijdens zijn ziekte bericht kreeg dat de overleden R.K. Aartshertog Albert, landvoogd over de Zuidelijke Nederlanden, naar Scherpenheuvel gereisd was om daar een aflaat van de Paus voor zijn zonden te kopen. Willem Lodewijk had er om moeten glimlachen. De zieke neef Willem Lodewijk zei, door zijn beroerte met gebroken woorden, dat hij een ander licht had ontvangen en een beter fundament in zijn hart gelegd had. Ds. Bogerman schrijft dat Maurits dit beaamde, enkele malen op zijn borst klopte, en zei: "Willem Lodewijk had Scherpenheuvel altijd bij zich".

Uit het boekje "Het Christelijk overlijden van de doorluchtige en hooggeboren Prins Maurits van Nassau, Prins van Oranje, enz.", geschreven door Johannes Bogerman en herschreven door ds. J. van der Haar. [Scherpenheuvel in Belgisch Vlaams-Brabant is nu een bedevaartsoord].

Dhr. G. Kroese droeg beide stukjes aan

MUTATIES

Dhr. M. Matthezing, Arkenpark Mur 31 - verhuisd naar Vlissingen

Dhr. J.V. Kaspers, Arkenpark de Plashoeve 22 - verhuisd naar Amsterdam

Mw. R. Kaspers, Arkenpark de Plashoeve 22 - verhuisd naar Amsterdam

Mw. S.L. Lillipaly, Arkenpark de Plashoeve 22 - verhuisd naar Amsterdam

Mw. G. Lolkema, Baambrugse Zuwe 49 - verhuisd; vorig adres Proosdijland 57

Mw. R. Gijzen, Baambrugse Zuwe 57 - overgeschreven naar Herv. Gem. Wilnis

Mw. M. Oskam, Futenlaan 39 - wijziging burg.staat; verdere gegevens ontbreken

Dhr. J.C. Moerman, Kievitslaan 30 - wijziging burg.staat, verdere gegevens ontbreken

Mw. B.G. Molenaars-Kroon, Kievitslaan 83 - overleden 02-07-2012

Dhr. G. Bouthoorn, Maria-Oord - binnengekomen vanuit Nieuwer ter Aa

Dhr. B. Krijgsman, Saffierstraat 85, Alphen a/d/ Rijn - overgeschreven naar Hervormde Oudshoornsekerk Alphen a/d Rijn

Mw. R. Jager, Vinkenkafe 65 - nieuw binnengekomen vanuit Kloosterhaar

Mw. J. van Veen-Posdijk, Zwanenhof 6 - overleden d.d. 18 december 2016

Heer, wijs mij Uw weg
En leid mij als een kind
Dat heel de levensweg
Slechts in Uw richting vindt

Met veel blijdschap en dankbaarheid geven wij,
Kyriina Cornelia Frij & Jan Simon Smid

u te kennen dat wij Deo Volente maandag 20 maart 2017 gaan trouwen.

Om 09:30 uur geven wij, in het bijzijn van onze ouders en grootouders, elkaar
het ja-woord in het Huis van de stad te Gouda.

Gods zegen over ons huwelijk willen wij vragen, in een dienst, die om 15:00 uur
zal plaatsvinden in de Hervormde Kerk, Herenweg 201 te Vinkeveen, waarin
ds. J.T. Maas zal voorgaan.

Wij zouden het leuk vinden als u op onze receptie en feestavond zou kunnen
komen. Deze houden wij van 19:30 uur tot 23:30 uur op Boerderij Langerlust,
Provincialeweg 24 te Amsterdam-Zuidoost.



Voor Goede Vrijdag en Pasen

Binnenkort gaan wij herdenken
Zo God 't ons beleven doet,
Goede Vrijdag en het Paasfeest.
Hoe gaan wij dat tegemoet?

O, hoe kunnen wij ooit peilen
hoe dat kruis Hem lijden deed:
waar Hij was van God verlaten
en om ons doorstond dat leed.

Maar, o wonder van genade,
na die vreselijk', donk're nacht,
na Zijn sterven en begraven
stond Hij op, ondanks de wacht!

Hij versloeg de laatste vijand,
die ook ons eens wachten zal.
Kennen wij Hem als die Paasvorst
heel persoonlijk, nu óók al?

Eerst dán kun je paasfeest vieren,
als je weet: Hij stierf voor mij!
Hij verzoende ook mijn zonden,
Op 't gebed maakt Hij mij vrij!

Ja, dan zul je mogen delen
in die hemelse heerlijkheid,
waar Hij dan de Zijnen nodigt:
"Komt, Ik heb u plaats bereid".

Geve God ons zó te komen
tot het Paasfeest dat ons wacht.
Kom dan, zondaar, zonder schromen
tot die Paasvorst, zie Hij wacht!

(uit de bundel Zwerfgedichtjes van ds. J.J. Poort)



Gemaakt door:
Willem Boer

Dominee op de kansel



Thema: Zonderschuld Boekje



Gemaakt door:
Nico J.F.

thema: De Bijbel



Gemaakt door:
GeerLof
Boer