

Leidraad

CONTACTBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VINKEVEEN



Jaarthema: Met hart en ziel

'Geloven met hart en ziel, bevindelijk geloven, is niet smal en kortzichtig, maar diep en breed.'

J. Hoek en W. Verboom in 'met hart en ziel geloven'

COLOFON

**Dit blad is een uitgave van de Hervormde Gemeente Vinkeveen.
Het verschijnt vier keer per jaar.**

REDACTIE

Ds. J.T. Maas

Ageeth Oudshoorn

Debora de Haan

Ria van der Vliet

**De redactie heeft het recht om ingezonden artikelen wel/niet te plaatsen,
dan wel de tekst aan te passen.**

KOPIJADRES

Ageeth Oudshoorn

pamuilwijk@hotmail.com

VOLGENDE SLUITINGSDATUM KOPIJ:

16 november 2018



**Hervormde Gemeente
Vinkeveen**

HET WOORD VOORAF

Met hart en ziel

Lezen: Deuteronomium 6: 4-9

De HEERE is één! Hoor, luister!

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!

Het Bijbelboek Deuteronomium bevat deze geladen belijdenis. Het is het hart van het geloof, voor onze Joodse broeders en zusters. Kern-tekst bij uitstek.

De oproep komt scherp en indringend tot Gods volk. Als een bevel, tot luisteren.

Het besef moet diep doordringen. Alleen Jahweh, alleen de HEERE, is God.

Hij is de enige.

Hem moeten ze dienen. Zijn Naam belijden.

Geen andere goden. Geen eigen wegen.

Aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen halen we deze woorden naar voren. Ieder seizoen krijgen we een jaarthema aangereikt. Nu is dat: 'met hart en ziel', vanuit Deuteronomium 6.

Voor een goed begrip van dat thema is het nodig te beginnen bij de inzet.

Want niet alleen tot Israël klinkt de oproep de HEERE alleen te dienen, ook tot ons.

De Heere Jezus leefde bij deze belijdenis en roept ons op God lief te hebben met hart en ziel, en ook met ons verstand.

Wat zeggen we wanneer we belijden dat de HEERE één is? Boven alles dit; er is geen God zoals Hij! Hij is de enige Die recht op ons heeft. Op ons hart. Op onze ziel.

Na de belijdenis dat de Heere de enige is volgt een woord wat extra aandacht moet krijgen 'daarom'.

Omdat de Heere één is, daarom zult u Hem liefhebben.

‘Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht’.

Daarom, omdat Hij God is, zult u Hem liefhebben.

Met hart en ziel!

God is God.

**Liefhebben... u zult! Voor ons mensen uit de 21^e eeuw vergt dat invoe-
len.**

Een bevel tot liefhebben, dat werkt toch niet, zo redeneren velen.

Inderdaad, het is nodig daar tijd voor te nemen. Om dat te overdenken.

Hoe zit dat?

Kan dat wel, iemand de opdracht geven tot liefhebben?

We moeten beseffen dat Gods liefde van zo’n heilige kwaliteit is dat Hij het niet kan verdragen dat we Hem niet liefhebben. Hij is een na-ijverig God.

**Zo hebben we het steeds nodig dat ons richting gewezen wordt! Gun-
nend, royaal, overtuigend.**

Dat Hij ons voorgesteld wordt, deze heilige en liefdevolle God. Dat we over Hem horen. Hem voor ogen geschilderd krijgen, we komen onder het Woord. We horen over Zijn heiligheid, over Zijn uniek-zijn.

**Wanneer dat besef dieper en dieper doordringt, je in vuur en vlam ge-
zet bent voor deze God. Je Zijn genade geproefd hebt. Dan ga je het
vanzelf doen!**

**Deze God aanprijzen, want je weet; dat geeft richting en doel aan je be-
staan.**

**Te zeggen, zoals Mozes deed, velen het voor ons gedaan hebben, onze
Heiland het deed:**

Heb God lief!

Doe dat toch!

**U zult de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw
ziel en met heel uw kracht.**

Zo spreken we elkaar aan, zo voeden we ook op.

Laten we bidden om die genade in Christus. Om die bekering die de Geest werkt op het gebed. Zodat we de Heere liefhebben met hart en ziel.

We niet plichtmatig, maar met hart en ziel zullen geloven!

We niet in een sfeer van 'het moet maar weer', maar met passie de Heere zullen dienen en zo bezig zijn met al het werk in de gemeente.

Opdat we zo met hart en ziel zingen tot Zijn eer.

Maar ook met verstand het Woord onderzoeken.

Onze kracht zullen gebruiken in het clubwerk, kerkenraadswerk, verenigingsleven en vul maar aan.

Geen andere goden!

Hij heeft recht op heel uw leven. Heel ons hart!

Dien Hem zo, met hart en ziel!

Dat geeft ware vreugde.

Een seizoen lang. Een leven een lang. Tot in eeuwigheid!

ds. J.T. Maas



Gods oppermacht

*Heel de schepping is “des Heeren”,
God heeft recht op u en mij.
Ieder schepsel moet Hem eren,
buigen voor Zijn heerschappij.
Schoon de mens zijn God verliet,
Gods gezag verandert niet.*

*Ieder mens zal voor Hem knielen.
Zalig zij, die in de tijd
aan Zijn voeten nedervielen,
buigend voor Zijn majesteit:
die, hoe snood ze zijn geweest,
zijn getrokken door Gods Geest.*

*‘Leer mij, Heere, voor U bukken,
nú is ’t nog genadetijd.
Breek mijn trotse hart aan stukken.
Maak mij tot Uw dienst bereid.
Geef mij, kinderlijk en stil,
onderwerping aan Uw wil.*

Christien de Priester

DE BIBLIOTHEEK

De bibliotheek is iedere woensdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur en in de avond van 19.00 tot 20.00 uur open. Welkom!

Op de zolder van het verenigingsgebouw is de bibliotheek gevestigd. U/jij betaalt voor boeken, dus iedereen groot en klein, **25 euro cent** per week. Vanaf september gewone uitleenuren. Ook zijn hier van Woord en Daad postzegels te koop voor hetzelfde tarief elders.

NIEUWE BOEKEN VOLWASSENEN:

Tamera Alexander: 3. Het hart als inzet

Sylas Rutledge, de nieuwe eigenaar van de Northeast Line Railroad heeft alles voor deze onderneming geïnvesteerd. Voor de uitdaging maar vooral om de naam te zuiveren van zijn vader. Dan ontmoet hij Alexandra Jamison en ontdekt hij dat haar verloofde is omgekomen, door het treinongeval waar zijn vader als machinist de schuld van krijgt. Alexandra wijst een huwelijkskandidaat door haar vader af. Ze verlaat haar huis subiet en heeft een passie om les te gaan geven aan de Fiks Universiteit voor de voormalige slaven in de VS, wat tegen de betere kringen van Nashville ingaat. Sylas en Alexandra worden bondgenoten door de connecties met de familie Harding de eigenaars van Belle Meade. Ze gaat steeds meer voor Sylas voelen...



Terri Blackstock: 3. Ontsnapt

(Vervolg: Op de vlucht en Onvindbaar)

Casey Cox heeft zich weer onvindbaar gemaakt in Memphis. Dylan de rechercheur staat aan haar kant en helpt haar de moordenaar van haar vriend Brent voor het gerecht te slepen. Wordt Dylan misschien wel meer als alleen maar een goede vriend voor Casey. Met alle bewijs die ze hebben verzameld gaan ze naar de officier van justitie. Ze komen erachter dat ze zelfs niemand kunnen vertrouwen. Waar kunnen ze heen na een wanhopige ontsnapping?



Vibeke Olsson: De dochter van de houtzager

In Noord-Zweden 1879 is Britta van bijna elf jaar trots dat ze als lattengrietje in de houtzagerij ook wat geld kan verdienen. Met haar ouders woont ze in de arbeidersbarak. Het is erg lang en hard werken. Britta merkt dat haar ouders steeds meer zorgen hebben. De houtprijs zakt en de lonen gaan omlaag. De regering geeft veel steun aan de houtzagerijen. Maar de arbeiders krijgen daar niets van. Is staken wat en waar moeten ze dan ooit hun geld mee verdienen?

Tracie Peterson 2. Dierbare hoop

(serie: Op de grens van het wilde westen)

Hope Flanagan overleefde het bloedbad op de Whitman zendingspost maar het heeft haar ook een groot offer gebracht. In het veilige Oregon City hoedt ze een kudde schapen van haar familie. Daar kan haar geest en ziel tot rust komen en genezen. Ze wordt gevraagd als getuige tegen de Cayuse- indianen of ze dit aankan. Dan brengt luitenant Lance Kenner licht en hoop voor Hope. Zal hij en zal zij zelf het verleden naar boven halen?

Deeanne Gist: 2. Olie op het vuur

(1. Schone zaak)

Essie Spreckelmeyer heeft samen met haar vader de leiding over Sullivan Oil de grootste olieproducent van Texas. Ook geeft ze fietsles door haar opgerichte fietsclub. Heel veel is ze bezig met haar geloof. Aan haar rustige leven komt een einde als Tony Morgan als boor arbeider voor hun komt werken. Essie weet niet dat Tony de onterfde zoon van de eigenaar is van Morgan Oil. Beide hebben vooroordelen over elkaar. Gaan ze die overwinnen?

Kristen Heitzmann: 2. Hier voor jou

(1. Ik wist het wel)

Alexis gaat trouwen met Jeffrey en wil graag een themabruiloft laten organiseren door schrijfster Grace Evangeline, die hun liefdesverhaal uitgebreid zal beschrijven. Grace en Devin haar man hebben twijfels over Exi's verloofde. Dan ontmoet ze Bo Corrigan de



knappe acteur die een sterke aantrekkingskracht heeft op hun beide. Vanaf het eerste moment vindt Bo Exi heel bijzonder. Zij ziet wie hij werkelijk is en geeft niet zomaar op. Vele moeilijkheden komen op hun pad. Zal de liefde genoeg zijn of is het al te laat?

Kim Phuc: Het napalm meisje

Haar leven van vuur naar vrede.

Waargebeurd verhaal!

De negenjarige Kim Phuc uit Vietnam waarvan heel de wereld weet en de iconische foto heeft gezien. Waar Kim weg rent voor de napalmbommen en het helse vuur haar kleding verbrand en diep onder haar huid door brand helaas. Niemand verwachtte dat Kim het zou redden. Maar het is zo beschikt dat ze drie dagen in een mortuarium lag van een ziekenhuis. Zelf vertelt ze over haar jeugd het moment van haar leven totaal veranderde van pijnlijke weg naar genezing en vrede. Hoopgevend over de veerkracht die Kim vond in de liefde en genade van God.

Joel, C. Rosenberg: Het Kremlin complot

Een actuele politieke thriller!

Als de spanningen hoog oplopen tussen Noord-Korea en Iran ook het uiterste van de Amerikaanse president gevegd wordt, is de Russische president hard bezig om de macht in handen te krijgen en de oppositie de mond te snoeren. Hij zorgt voor een supersnelle militaire aanval die de NAVO uiteen kan rukken en Washington en Moskou op de grens van een kernoorlog kan brengen. Dan komt de voormalige geheime dienst agent Marcus Ryker in beeld die getraind is om te beschermen maar omwille van zijn land te verdedigen ook bereid is te moorden.



‘HET IS GODS TROUW AAN ZIJN WOORD DIE HEM DOET REAGEREN IN BARMHARTIGHEID OP DE BEKERING VAN NINEVÉ.’

R. van Kooten in ‘Aan Zijn voeten’

UITNODIGING

GASTVRIJE MAALTIJDEN VOOR ALLEENSTAANDEN EN ECHTPAREN

Met dankbaarheid kijken we terug op de gezamenlijke maaltijden die we in het vorige winterseizoen hadden. Ook dit jaar gaan we weer driegangenmenu's organiseren voor alleenstaanden en echtparen. Eens per maand komen we weer samen in gebouw 'Maranatha', naast de Hervormde Kerk in Vinkeveen. We willen hiermee de onderlinge band versterken en gezellig samen zijn.

We nodigen we u weer van harte uit om deel te nemen aan de maaltijden. U wordt verwacht vanaf 11.30u (inloop). We beginnen de maaltijd met elkaar om 12.15u. Wat de kosten betreft: aan het eind van de maaltijd vragen wij een bijdrage van 10 euro voor de door u genoten maaltijd.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de volgende data: D.V.

2018:	2019:
woensdag 26 september	woensdag 23 januari
woensdag 17 oktober	woensdag 20 februari
woensdag 21 november	woensdag 20 maart
woensdag 19 december	woensdag 17 april

Van harte welkom. Wel graag voor elke maaltijd even opnieuw opgeven, ook al heeft u al eerder deelgenomen!

U kunt zich opgeven tot uiterlijk een week voor de maaltijd bij:

Jeanette van de Ruitenbeek, tel.: 0297-261348,

e-mail: jetoussoren@gmail.com

Gré Mulckhuysse, tel.: 0297-265157

e-mail: gre.mulckhuysse@gmail.com

We hebben nog vrijwilligers nodig om te koken, af te wassen en gastheer/gastvrouw te zijn. Wilt u ons team versterken om deze maaltijden door te kunnen laten gaan? Meldt u bij ons aan!

VANUIT DE KERKENRAAD

Voor de goede orde bericht de kerkenraad u en jou alvast over twee data van bijeenkomsten in het D.V. najaar 2018.

Op 17 oktober is de jaarvergadering in gebouw Maranatha gepland. In deze bijeenkomst geven diverse commissies een toelichting op laatste ontwikkelingen.

Op 21 november is de gemeenteavond, ook in gebouw Maranatha, gepland, waarvoor we dhr. Henk Binnendijk hebben uitgenodigd.

Mogelijk kunt u, kun jij beide data alvast in uw/jouw agenda vastleggen.

Woord en Daad Producten



Gun uzelf en uw gasten een kop smaakvolle koffie. Koffie met een goed verhaal en een aangename nasmaak: Koffie met hart en ziel. Neem de tijd om deze nieuwe melange te proeven. Speel met de verhouding: wellicht is de koffie iets sterker of iets zachter dan u gewend ben. Pas de hoeveelheid koffie aan tot u de juiste smaak te pakken hebt, het is de moeite waard!



Filterkoffie €5,85

Een pareltje van onze koffiemessters: de snelfiltermaling. De selectie Nicaraguaanse bonen geven deze melange karakter en een bijzonder rijke smaak. Koffie met een

aangenaam milde afdronk.

Bonen €6,85

De geur van versgemalen koffie. Koffiebonen op z'n best. Deze geheel eigen bonenkoffie wordt gekenmerkt door zijn donkere, volle ondertonen, te danken aan de rijke bodem van Nicaragua. Puur genieten voor de echte liefhebber.



PAC: een betrokken partner

PAC zet zich in voor een betere toekomst van Nicaragua, samen met lokale ondernemers. De koffieboeren die ondersteund worden door PAC zijn daar hét voorbeeld van. Zij hebben als midden- en kleinbedrijf een sleutelpositie in de economische groei en ontwikkeling van het land. PAC stimuleert de boeren verantwoordelijkheid te nemen en geeft doelgericht onderwijs.

Fair Trade

Eerlijke koffie: de koffieboer heeft er baat bij, maar u net zo goed. Het arbeidsproces voldoet aan duidelijke voorschriften, die de kwaliteit van de koffie waarborgen, en de boer ontvangt een gegarandeerde eerlijke minimum prijs én een Fair Trade-premie. Met deze premie worden o.a. wegen verhard, bruggen gebouwd en kerken ondersteund.

Deze koffie is te koop bij: Winy van Selm. U kunt deze koffie na een telefoontje of email bij mij afhalen of laten bezorgen. De koffie is niet heel erg goedkoop maar u steunt er een goed doel mee! Ook leuk om aan iemand cadeau te doen.

Winy van Selm
Donkereind 7

3645TC Vinkeveen

Email: jvanselm@solcon.nl

Tel: 0297-261515

Nu ook Woord en Daad postzegels te koop. Velletje 10 stuks: €8,30. Verkrijgbaar elke woensdag bij onze bibliotheek of thuis bij Marijke Leeflang. U kunt het contant betalen of overmaken. U krijgt ze dan thuisbezorgd (in Vinkeveen).

Marijke Leeflang
Kerklaan 67
3645ET Vinkeveen
Tel: 0297-263647

Bank: NL85INGB0001395872



VAN MOND TOT MOND

Bijna aan het eind van deze warme zomervakantie, heb ik afgesproken met Johannes en Hanna Simons om eens met elkaar te praten over een groot avontuur wat zij zijn aangegaan...

We zijn bij elkaar op de plek waar zij zich helemaal thuis voelen en de kinderen heerlijk in hun eigen bedje kunnen slapen.

We spreken elkaar na een, voor hen, drukke periode. Hanna was druk met de Vakantie Bijbel Week en Johannes heeft kort geleden een flinke longontsteking achter de rug, kortom, pittige tijd, vooral met twee lieve, prachtige meiden om je heen om voor te mogen zorgen....

De laatste keer dat ik op pad was voor deze rubriek was dat voor een gesprek met Jos Rijneveld. Zijn vraag aan Johannes en Hanna was: hoe komen jullie uit bij pleegzorg en hoe ervaren jullie de zorg rondom het meisje dat binnen jullie gezin gekomen is.

En dus, met koffie in de hand, spreken we elkaar over deze grote stap!

Het was al lang voor dat Avia geboren werd, onderwerp van gesprek bij Hanna en Johannes;

Johannes was al erg bekend met pleegzorg; er was vaak wel iemand met grote zorg bij ons in huis, al was dat niet echt direct al via pleegzorg. Wel hebben we later een pleegzusje via pleegzorg in huis gehad. Dat was in Vinkeveen, ook is er korte tijd een pleegbroertje bij ons in huis geweest. Maar ook de zus en zwager van Johannes hebben al heel lang de zorg voor kinderen via pleegzorg op zich genomen. Helemaal onbekend was het zeker niet voor hen.

Hanna is al van jongs af aan begaan met kinderen, wilde altijd al "iets met kinderen" gaan doen. Wat het tegen hield, in het begin van hun huwelijk, was met name de ruimte. Eerst Nieuwer ter Aa, dat was echt heel erg klein

geen extra kamertje... Later kwamen we in het, toen nog, Hervormd Verenigingsgebouw. Daar hadden we ook niet al teveel ruimte, maar daar werd ook ons dochtertje Avia geboren daardoor kwam het heel even op een lager pitje te staan. De zorg voor Avia ging toen voor.

Weg was de pleegzorg wens zeker niet, die wens bleef er altijd.

Toen we van de Herenweg verhuisden naar ons nieuwe huis hier hadden we opeens ruimte genoeg. En niet alleen de ruimte maar ook is Avia iets groter, Hanna werkt thuis als gastouder enz. enz.. Kortom de tijd was er om het lange traject in te gaan.

Het is namelijk niet zomaar iets waar je instapt! Johannes en Hanna hebben contact gezocht met SGJ/Timon pleegzorg. Een Christelijke pleegzorg stichting waar alle kinderen, ongeacht achtergrond, welkom zijn. Wel zijn alle

Het is namelijk niet zomaar iets waar je instapt!

pleegouders die zich aanmelden bij deze stichting Christelijk. Dit is erg fijn, zo vertellen Hanna en Johannes, want je hebt zeer regelmatig contact met je pleegzorgmedewerker, en dan is het erg fijn om, wat identiteit betreft, hetzelfde te denken.

Eerst volgen er gesprekken, er komen twee dames thuis om over van alles te praten. Hoe is het gezin nu, wat is je achtergrond, vragen naar referentie adressen, eigenlijk een soort screening. Je plaatst tenslotte niet zomaar een kind in een "onbekend" gezin.

Na deze gesprekken, die best intensief zijn, ben je verplicht een cursus te volgen. Avonden waarin het bijvoorbeeld gaat over opvoed problemen, hoe ga je daar mee om?!

Pleegkinderen kunnen allerlei zorgen hebben op allerlei gebied dus moet je op alles voorbereid zijn, denk aan bijvoorbeeld hechtingsproblematiek, iets wat enorm moeilijk is en bij elk pleegkind in zekere mate voorkomt.

Zo was er een avond die ging over de bloedband met ouders. En dan vooral hoe sterk die bloedband is, al kunnen je ouders niet voor je zorgen en hebben zij je altijd teleurgesteld, op wat voor manier dan ook, toch blijven het altijd je vader en moeder. Lastig te begrijpen soms maar als je er langer over nadenkt en leert wat dat met een kind doet dan snap je dat hechtingsproblemen bestaan en je er als pleegouders enorm je best voor moet doen dit goed te begeleiden. Dit is enorm belangrijk voor het goed en veilig opgroeien, ook voor de langere termijn. Zo'n cursus is dus erg belangrijk, en zeker nodig!

Na deze cursus is het wachten.... En dat is moeilijk! Wachten op een match, een kindje wat past in jou gezin. Zo houden ze bv rekening met de leeftijd van, in ons geval, Avia dat moet niet te klein zijn om competitie tegen te gaan .

We hebben best lang moeten wachten totdat de telefoon ging en de mededeling kwam dat er een meisje voor ons was. En na dat bewuste telefoontje hadden we maar drie weken om alles op orde te maken in ons huis, je weet dat het komt, maar de leeftijd en het geslacht van het kindje weet je niet van tevoren en zo is het dan toch ineens, drie weken voor een kinderkamer; bedje in elkaar, lijk verf over de kast en commode, kleertjes in de kast, luiers, babypullen....

**Dankbaar ook
dat ons gebed
verhoord is....**

Maar zo fijn om er mee bezig te zijn! Dankbaar ook dat ons gebed verhoord is, wij krijgen de zorg voor een meisje en we mogen haar een thuis geven, er voor haar zijn nu we nodig zijn!

Ons meisje is al vanaf dat ze zes weken oud was bij een crisis opvang gezin, en wij zijn eerst naar dat gezin gereden om kennis te maken. Later nogmaals om met dit meisje te spelen, in het huis waar ze toen woonde. Op dat moment waren de eerste pleegouders even weg om een boodschap te doen. Zo hadden wij even een moment alleen met dit meisje. Later kwamen zij een keer bij ons en toen Eraylin een middagje alleen bij ons.

Dat het zo verliep is ook niet zomaar, je kunt niet een meisje zomaar oppakken en meenemen. Ze weet tenslotte niet beter dan dat ze daar woont, dat zou gewoonweg heel onveilig voelen voor haar. Alles gaat dus heel bewust in stappen, maar die stappen volgen elkaar wel vrij snel op. Dit omdat zij toen 9 maanden oud was en de echte hechting aan de personen die ze het meest vertrouwd op die leeftijd in volle gang is.

Tot het moment daar is dat de eerste pleegouders haar bij ons thuis brengen. Een enorm bijzonder moment!

Eraylin is thuis!!

Een heel warm welkom voor dit mooie meisje in dit warme gezin, welkom lieve Eraylin!

Toch blijft het woord hechting een groot woord. De eerste periode is het beter voor Eraylin om even alle rust te hebben, dus geen visite. Hoe graag

alle opa's, oma's, tantes en ooms op bezoek wilden komen, de deur bleef dicht.

Geen grote welkom visites maar rust voor dit gezin de eerste periode van de komst van Eraylin.

Dit is juist om te zorgen dat het goed gaat met Eraylin, na zomaar achter gelaten te zijn in een voor haar onbekend gezin. Ook voor Hanna, Johannes en Avia is het goed om zo aan elkaar te wennen, Avia is trouwens stapel op haar "zusje", samen spelen en kletsen ze wat af!

De gewoontes van een meisje van negen maanden leren kennen en herkennen is niet makkelijk, rust en tijd zijn daar voor nodig.

Op mijn vraag hoe het nu met Eraylin gaat antwoord Johannes: eigenlijk kunnen we nu pas zeggen dat het heel goed gaat.

't Ging eigenlijk al snel best goed maar nu merken we steeds meer dat ze zich thuis voelt. Kruipt ook bij mij op schoot terwijl de eerste tijd alles Hanna was. Ook hier zie je dus weer dat hechten waar we het al over hadden. Nu ik ziek ben geweest, en was de afgelopen drie steeds bij mij zitten. En doen, klimmen, muziek maken, alles wat een één jaar hoort te doen. Haar goed gedaan. Ze weet dat wij er voor haar zijn, voor haar zorgen en haar niet alleen laten. Eind juni werd ze één jaar, een mijlpaal voor dit meisje. En feest met taart en slingers!

Het is heel fijn dat ze in ons gezin is gekomen, een wonder ook, en een opdracht voor ons om haar op te voeden tot Gods eer.

dus veel thuis weken, wil ze ondeugend maken, herrie meisje van net Die rust heeft

Het is heel fijn dat ze in ons gezin is gekomen, een wonder ook, en een opdracht voor ons om haar op te voeden tot Gods eer. Dát zien Hanna en Johannes duidelijk als opdracht.

Misschien ook wel juist omdat de situatie waar Eraylin uit komt niet bekend is met de onvoorwaardelijke liefde van de Heere God. Een voorbeeld zijn en haar Gods liefde voorleven is een taak voor ons allemaal.

Hoe gaat het dan nu met bezoekenmomenten met de ouders van Eraylin? Zijn die er, en hoe ervaren jullie dat dan?

Nou, zo zegt Hanna, die zijn er wekelijks. De ene week komt Eraylin's vader de andere week haar moeder. De bezoeken aan haar ouders zijn ook altijd met een pleegzorgmedewerker erbij.

Dubbel, omdat je hen juist zoveel wil laten genieten maar lastig omdat we zien dat, als Eraylin moe gaat worden, echt naar ons toe trekt. Aan ons gehecht dus, maar dat is lastig om te zien richting haar ouders, al zien we bij hen ook liefde voor dit mooie meisje, dat is wel heel fijn! De bezoeken zijn wel altijd op neutraal terrein, niet bij ons thuis. Zo zijn we aan een heel aantal “regels” gebonden. Dit is een bepaalde veiligheid voor Eraylin. Hierom plaatsen we ook geen foto’s van Eraylin op social media.

Hoe de toekomst er uit ziet voor Eraylin en ons weten we niet. Hoe lang ze bij ons zal blijven is niet bekend. Dat is ook erg lastig, ze is zo eigen en vertrouwd inmiddels we houden van haar!

We leggen de toekomst van Eraylin en van ons in God Hand, Hij zorgt!

Lieve Eraylin:

**Weet dat de Vader je kent,
Weet dat je van waarde bent
Weet dat je een wonder bent,
een wonder in Gods Hand.**

Rest ons de vraag van Johannes en Hanna : Wie nodigen jullie uit voor een volgend gesprek en wat is jullie vraag aan deze persoon?



Wij willen graag echtpaar Oudshoorn, van Donkereind, vragen hoe zij het ervaren dat hun zoon de boerderij heeft overgenomen en het levenswerk zo uit handen te mogen geven.

‘De ware godsdienst is niet een dienst van de mens aan God, maar van God aan de mens.’

Henk Binnendijk in ‘Het verlangen van God’

Verkort Overzicht

Balans en Lasten

	begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
Balans			
80	€ -	€ -	€ -
81	€ 5100	€ 332	€ 547
82	€ -	€ -	€ -
83	€ 17.920	€ 14.817	€ 19.217
84	€ 14.000	€ 34.529	€ 28.835
85	€ -	€ -	€ -
	totaal balans (a)	€ 32.430	€ 49.650
Lasten			
40	€ -	€ -	€ -
41	€ -	€ -	€ -
42	€ -	€ -	€ -
43	€ -	€ -	€ -
44	€ -	€ -	€ -
45	€ 1.300	€ 1.390	€ 1.398
46	€ 250	€ -	€ -
47	€ 50	€ -	€ -
48	€ -	€ -	€ -
50	€ 6.300	€ 4.455	€ 2.348
51	€ 12.500	€ 13.836	€ 11.166
52	€ 16.000	€ 36.893	€ 33.988
	totaal lasten (b)	€ 36.400	€ 49.900
	totaal a - b	€ 4.030	€ 251
53	€ -	€ -	€ -
54	€ -	€ -	€ -
56	€ -	€ -	€ -
57	€ 2.500	€ 7.000	€ -
58	€ 2.500	€ 7.000	€ -
	Resultaat	€ 1.500	€ 251

Balans

Balans per 31 december	2017	2016
Activa		
00	€ -	€ -
01	€ -	€ -
02	€ -	€ -
03	€ -	€ -
07	€ -	€ -
10	€ -	€ -
11	€ 43.352	€ 40.845
12	€ 44.284	€ 41.538
	totaal	€ 87.636
Passiva		
20	€ 40.874	€ 40.384
21	€ -	€ -
22	€ -	€ -
23	€ -	€ 540
24	€ -	€ -
25	€ 3.205	€ 615
	totaal	€ 44.284

Saldo	Verslagjaar 2017	Jaar 2016
actief	€ -	€ 251
passief	€ 495	€ -
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b	11%	
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b -+c	0%	
aantal deelnemende leden	257	
aantal doopleden	217	
overig aantal tot de gemeente behorend	50	
Totaal aantal leden	474	
aantal pastoraal eenheden	270	
gemiddelde bijdrage per lid (=ver.geld) # leden)	€ 31	

BIJBELKRING

Het is erg belangrijk om de Bijbel, Gods openbaring, te onderzoeken. We worden niet alleen opgeroepen tot het lezen van de Bijbel, maar ook tot onderzoek, tot studie van de Bijbel. Allereerst persoonlijk, in ons dagelijks leven en in ons gezin, maar daarnaast ook in onze kerkelijke gemeente. Nu zijn wij als Hervormde Gemeente gezegend met verschillende kringen/verenigingen, die elk op een bepaald tijdstip bijeen komt om met elkaar Bijbel studie te doen. Deze verschillende mogelijkheden, geeft ook ons verantwoordelijkheden om deze kringen daadwerkelijk te bezoeken. Het bezoeken en deelnemen aan een kring/vereniging mag rekenen op de beloofde zegen.

Romeinen 15:4 "Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden."

Ook als Bijbelkring komen we bij elkaar om met elkaar Gods Woord, de Bijbel, te onderzoeken. Per winterseizoen behandelen we een Bijbelboek, een bepaald Bijbelgedeelte, een Bijbels thema of volgen we een persoon uit de Bijbel. We komen meestal 10 keer per seizoen, op maandagavond, bij elkaar.

Dit seizoen behandelen we, aan de hand van Bijbelstudies van Ds. C.H. Bijl, de brief van Paulus aan de Romeinen. De Romeinenbrief is voor velen voor grote, voor cruciale, levendmakende, betekenis geweest. Denken we hierbij alleen al namen als Augustinus, Luther en Wesley. (misschien kunt u hier straks uw/jouw eigen naam aan toevoegen)

We hopen dat velen met ons zich willen verdiepen in Gods Woord, Zijn Woorden bewaren en doen, en ook naar Zijn belofte kennis ontvangen en door het Woord vertroost worden.

Gespreksleider van de Bijbelkring zijn Frans Voskuil en Antoon Smit.



We beginnen om 20.00 uur in gebouw Maranatha, we eindigen rond 22.00 uur. Hierbij de planning voor het komende seizoen:

- 24 sept. - Rom. 1: 1-15 - Paulus als gezant van de opgestane Christus
- 15 okt. - Rom. 1: 16-32 - Gerechtigheid en onrecht
- 05 nov. - Rom. 3: 21-31 - Rechtvaardigheid uit het geloof voor Jood en heiden
- 26 nov. - Rom. 5: 1-11 - De vrucht van de rechtvaardiging
- 10 dec. - Rom. 6: 1-14 - De doop
- 14 jan. - Rom. 7: 1-13 - De vrijheid
- 04 feb. - Rom. 7: 14-26 - Geestelijke strijd
- 25 feb. - Rom. 8: 1-17 - Leven door de Geest
- 18 mrt. - Rom. 8: 18-30 - De schepping en de Geest
- 08 apr. - Rom. 8: 31-39 - Overwinnen door Christus

+++ Alpha-cursus najaar 2018 +++

Op D.V. dinsdag 25 september om 19:00 uur zal in gebouw Maranatha een Alpha-cursus starten. In deze cursus wordt in ca. 10 avonden de basis van het christelijk geloof besproken. De groepsgrootte is meestal beperkt, waardoor de deelnemers in een ongedwongen sfeer alle vragen over het christelijk geloof op tafel kunnen leggen. Iedereen die meer wil weten over de inhoud van het christelijk geloof, de Bijbel, over de God van de Bijbel etc. is van harte welkom bij deze gratis cursus. Nodig daarom gerust vrienden, burens, kennissen of andere bekenden uit om samen deel te nemen aan deze bijzondere cursus. Durft u die stap te doen? Voor aanmeldingen of meer informatie:

alpha@hervormdvinkeveen.nl, jaccokroese@hetnet.nl of
0651624458. Jacco Kroese, Coördinator Evangelisatiewerk

PREEKROOSTER

- 7-okt 09.30 uur ds. J.T.Maas
18.30 uur ds. J.A. van den Berg (Amersfoort) - **IZB + preekbespreking**
- 14-okt 09.30 uur ds. C. Blenk (Den Haag)
18.30 uur ds. J.E. de Groot (Ede)
- 21-okt 09.30 uur ds. J.P. Nap (Hoevelaken)
18.30 uur ds. J.T. Maas
- 28-okt 09.30 uur ds. J.T. Maas
18.30 uur ds. P. Vernooij (Lekkerkerk)
- 4-nov 09.30 uur ds. J.T. Maas
18.30 uur ds. T.C. de Leeuw ('s Grevelduin Capelle)
- 7-nov 14.30 uur ds. J.T. Maas - **Dankstond**
19.30 uur ds. J.T. Maas - **Dankstond**
- 11-nov 09.30 uur prop. A.M. van Mourik (Driebruggen)
18.30 uur ds. C.J. Overeem (Zegveld)
- 18-nov 09.30 uur ds. J.T. Maas
18.30 uur ds. A.A. Floor (Barendrecht)
- 25-nov 09.30 uur prof. H. van den Belt (Woudenberg)
18.30 uur ds. J.T. Maas - **Nabestaandendienst**
- 2-dec 09.30 uur ds. J.T. Maas - **Vorbereiding Heilig Avondmaal**
18.30 uur ds. G. van Wijk (Dordrecht)
- 9-dec 09.30 uur ds. J.T. Maas - **Bediening Heilig Avondmaal**
18.30 uur ds. J.T. Maas - **Nabetrachting Heilig Avondmaal**
- 16-dec 09.30 uur ds. J. Niesing (Kesteren)
18.30 uur ds. J.W. Hooydonk (Kockengen)
- 23-dec 09.30 uur ds. J.T. Maas
18.30 uur ds. A. Simons (Montfoort)
- 25-dec 09.30 uur ds. J.T. Maas - **1e Kerstdag**
18.30 uur Kerstfeestviering met de jeugd
- 26-dec 09.30 uur ds. H.J. Lam (Barneveld) - **2e Kerstdag**
- 30-dec 09.30 uur ds. J.W.J. Guis (Ridderkerk)
18.30 uur ds. P.C.H. Kleinbloesem (Goudswaard)
- 31-dec 19.00 uur ds. J.T. Maas - **Oudjaar**

ROOSTER MARIA-OORD

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 7-okt ds. T. Wielsma | 25-nov E. Speet |
| 14-okt E. Speet | 2-dec mw. B. van den Oord-Vader |
| 21-okt dhr. A. van Hilten | 9-dec E. Speet |
| 28-okt E. Speet | 16-dec ds. P. Oskamp |
| 4-nov mw. B. van den Oord-Vader | 24-dec E. Speet |
| 11-nov E. Speet | 25-dec ds. A. van den Berge-Geudeke |
| 18-nov drs. W.J. Gijzel | 30-dec vervalt |

GEMEENTE AGENDA

Oktober

1-okt 18:45 Catechisatie	14-nov 19:30 Kerkenraadsvergadering
2-okt 09:30 Ouderenbijbelkring	19-nov 18:45 Catechisatie
2-okt 19:30 Belijdeniscatechisatie	19-nov 20:00 Wees een Zegen
3-okt 15:00 Bibliotheek	20-nov 19:30 Belijdeniscatechisatie
3-okt 18:30 Avondklanken	20-nov 19:30 Passage
3-okt 19:00 Bibliotheek	21-nov 11:30 Gastvrije maaltijd
8-okt 18:45 Catechisatie	21-nov 15:00 Bibliotheek
8-okt 20:00 Wees een Zegen	21-nov 18:30 Avondklanken
9-okt 09:30 Vrouwen rond de Bijbel	21-nov 19:00 Bibliotheek
10-okt 10:00 Seniorenbijeenkomst	21-nov 20:00 Gemeenteavond met Henk Binnendijk
10-okt 15:00 Bibliotheek	22-nov 20:00 Consistorieoverleg
10-okt 18:30 Avondklanken	25-nov 20:00 Zingen bij het orgel
10-okt 19:00 Bibliotheek	26-nov 18:45 Catechisatie
10-okt 19:30 Kerkenraadsvergadering	26-nov 20:00 Bijbelkring
15-okt 20:00 Bijbelkring	27-nov 19:30 Belijdeniscatechisatie
16-okt 19:30 Passage	28-nov 15:00 Bibliotheek
17-okt 11:30 Gastvrije maaltijd	28-nov 18:30 Avondklanken
17-okt 15:00 Bibliotheek	28-nov 19:00 Bibliotheek
17-okt 18:30 Avondklanken	
17-okt 19:00 Bibliotheek	
17-okt 20:00 Jaarvergadering	
23-okt 19:30 Belijdeniscatechisatie	
24-okt 15:00 Bibliotheek	
24-okt 18:30 Avondklanken	
24-okt 19:00 Bibliotheek	
28-okt 20:00 Zingen bij het orgel	
29-okt 18:45 Catechisatie	
29-okt 20:00 Wees een Zegen	
30-okt 19:30 Belijdeniscatechisatie	
31-okt 15:00 Bibliotheek	
31-okt 18:30 Avondklanken	
31-okt 19:00 Bibliotheek	

November

5-nov 20:00 Bijbelkring	
6-nov 09:30 Ouderenbijbelkring	
6-nov 19:30 Belijdeniscatechisatie	
8-nov 19:00 Bibliotheek	
12-nov 18:45 Catechisatie	
12-nov 19:00 Bibliotheek	
13-nov 09:30 Vrouwen rond de Bijbel	
13-nov 19:30 Belijdeniscatechisatie	
14-nov 10:00 Seniorenbijeenkomst	
14-nov 15:00 Bibliotheek	
14-nov 18:30 Avondklanken	
14-nov 19:00 Bibliotheek	

December

3-dec 18:45 Catechisatie	
4-dec 09:30 Ouderenbijbelkring	
4-dec 19:30 Belijdeniscatechisatie	
5-dec 15:00 Bibliotheek	
5-dec 18:30 Avondklanken	
5-dec 19:00 Bibliotheek	
6-dec 19:30 Censura Morum	
6-dec 20:45 Bezinningsuur Heilig Avondmaal	
10-dec 18:45 Catechisatie	
10-dec 20:00 Bijbelkring	
11-dec 09:30 Vrouwen rond de Bijbel	
11-dec 19:30 Belijdeniscatechisatie	
12-dec 10:00 seniorenbijeenkomst	
12-dec 15:00 Bibliotheek	
12-dec 18:30 Avondklanken	
12-dec 19:15 Kerkenraadsvergadering	
17-dec 18:45 Catechisatie	
17-dec 20:00 Wees een Zegen	
18-dec 10:00 Passage	
18-dec 19:30 Belijdeniscatechisatie	
19-dec 11:30 Gastvrije maaltijd	
19-dec 15:00 Bibliotheek	
19-dec 18:30 Avondklanken	
19-dec 19:00 Bibliotheek	
30-dec 20:00 Zingen bij het orgel	



Wonder van God gekregen,
voor ons een grote zegen.
Wij mogen voor jou zorgen,
in Zijn handen ben jij geborgen.



D.V. 8 juli wordt Jorim gedoopt
in de Hervormde Gemeente te Vinkeveen,
Herenweg 203. Deze dienst begint
om 09:30 uur en u bent
hierbij van harte welkom!



Lief ventje wat ben je klein,
zo kwetsbaar en zo teer
Wilt U hem beschermen Heer,
elke dag weer

welkom lieve

Sepp

11.06.2018

Welkom

Mees en Ineke Oudshoorn
Tijn, Noor en Jasper

Verwonderd en blij zijn wij met de geboorte
van onze zoon en broertje

**Sepp Thomas
Johannes**

3420 gram | 14:40 uur | 50 cm

Dit kind, zo klein, zo teer...

Mag het ook een kind van U zijn HEER'?

Uw kind, dat opgroeit en Uw woord gelooft

En levenslang U om Uw liefde looft!

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte
van onze dochter en ons zusje

Willemina Marjan

18 juli 2018

Wilma weegt 3270 gram en is 52 cm lang

Arie en Petra,
Geerlof, Willem, Marije,
Pieternel en Kees Boer

Wilma

Hoera een zusje!



COLUMN

Op een doordeweekse dag vertrok ik met het openbaar vervoer richting mijn school in Utrecht. Eenmaal op school aangekomen nam ik mijn plaats in, naast mijn studiegenoten, in de collegezaal. Elke dinsdagochtend begint mijn dag met een hoorcollege. Ik keek de collegezaal rond of ik al meer bekenden zag aankomen, maar mijn oog viel op een onbekende meid. Ik zag haar alleen in de banken zitten en hield haar een tijdje in de gaten.

In de loop van de dag kwam ik haar een aantal keer alleen op de gang tegen, maar we hadden geen contact. Na mijn laatste lesuur stond ik op de trein richting Breukelen te wachten en ja hoor, daar stond zij weer alleen. In Breukelen aangekomen, kwam bus 130 aanrijden en we stapten beiden de bus in. Ik was verbaasd dat zij ook precies richting Uithoorn reisde. Door al deze 'ontmoetingen' begon ik na te denken en dacht misschien moet ik deze situatie oppakken.

Ik geloof niet in toeval en begon mezelf af te vragen: "Wat zou Jezus doen?". Ik zat namelijk voor mezelf allemaal excuses te verzinnen om niet naar haar toe te stappen. Mijn antwoord werd snel duidelijk, want zij stapte ook uit bij het Viaduct en onze fietsen stonden letterlijk naast elkaar. Ik maakte een praatje en er volgde een goed en mooi gesprek. Dit was niet eenmalig, want wij komen elkaar nu dagelijks tegen.

Beschamend vond ik het feit dat ik zo lang gewacht heb om naar haar toe te stappen. Blij dankte ik God voor de vrijmoedigheid die ik van Hem ontving, waardoor dit mooie moment (met voor mij een eenzame meid) ontstond. Je hoeft niet altijd moeilijke vragen te stellen, maar simpelweg een groet kan al genoeg zijn. Het is goed om je blik te verbreden en om te kijken naar een "vreemde".

Hoe belangrijk is het dat wij oog hebben voor elkaar en ook de stap durven zetten om uit onze comfortzone te komen. Laten we ons in alle dingen afhankelijk weten van Hem. God geeft ons ook de opdracht om, om te zien naar onze medemens en laat ons in Zijn Woord het juiste voorbeeld zien. Kortom: "Open je ogen".

Mirjam Oussoren

UIT HET LEVEN VAN ANNA VAN BEUSEKOM

Vervolg op de turf- en Bijbelschipper (Leidraad december 2017)

Nadat de schipper het vrouwtje, dat kennelijk honger en dorst had naar het Woord van God, een Bijbel heeft mogen geven, vaart hij dankbaar verder. Het vrouwtje heeft al veel gezocht en gelezen in de Bijbel. De schepping van hemel en aarde, het paradijs, de ongehoorzaamheid van Adam en Eva, en daarin ook van ons mensen om naar verkeerde stemmen te luisteren. Naar de satan die wij niet kunnen zien, maar sprak door de mond van de slang, de duivel. De duivel haat God, de duivel is een mensenmoordenaar, een sluipmoordenaar. Wie zei dat ook alweer? O ja, vroeger die man die langs de deur kwam met een kist met spullen om te verkopen, met garen /naalden en spelden en nog veel meer. Ze had die man toen zomaar binnen gelaten in de keuken en koffie gegeven. Zij, de rijke Anna van Rederij van Beusekom, begreep er toen de man weg was eigenlijk niets van, dat zij, de schatrijke, voorname dame zomaar een nagosie* mens binnen had gelaten. Vreemd denkt ze nu, dat ze niets van die man gekocht heeft. De man had ook de koffer niet opgedaan om wat te laten zien. Hij praatte er helemaal niet over om wat te verkopen. Het zal toch geen Engel** geweest zijn, door de Heere God gezonden om haar te waarschuwen? Bij het weggaan keek de man haar diep in de ogen en gaf haar een hand.

Wat zouden haar voorname vriendinnen er wel van gezegd hebben, als zij het geweten zouden hebben. "Wij moeten wel onze stand ophouden, Anna..." Met een weemoedige glimlach denkt ze terug. Ja, ze was toen bijna zestig. Ze vond het allemaal wel goed, ze wilde wat rustiger aandoen. Dan kon ze zich wat meer bezighouden met het delen van haar hobby met haar vriendinnen: het schrijven en voordragen van proza en poëzie. Haar voortvarende vriendinnen hadden voor het jaar erna de grote zaal van de Gouden Scheepsbel afgehuurd. Ze zouden een uitvoering geven. De zaal moest rijk versierd worden, voor de vele gasten die ze uit zouden nodigen. Ja, natuurlijk op kosten van Anna.

Een paar jaar daarvoor had ze de werkverdeling en leiding van het bedrijf, rederij van Beusekom, besproken met de al jarenlang bij haar werkende Zevers. Zevers, de procuratiehouder, liet de uitstekende jaarcijfers zien. Zevers die zij volledig vertrouwde, had zij de algehele leiding van het bedrijf in handen gegeven. Zevers zei dat hij het een grote eer vond om bij rederij van Beusekom de gehele leiding te mogen hebben. Hij vroeg om volmachten, dan kon hij sneller handelen. Anna weifelde, maar gaf toe. Toen Zegers de leiding van het bedrijf in handen had, ging hij vreemde dingen doen. Hij kocht aandelen van niet bonafide bedrijven, die hoge koersen en winsten voorspelden. En hij ging ook naar mensen toe die spaarcenten hadden. Daar stelde hij voor om een lening af te sluiten, in de vorm van een schuldbekentenis. Rederij van Beusekom garandeerde een hoge rente. Zegers wist zijn praatje wel te maken: "Rederij van Beusekom is net zo safe als de bank van Engeland. Wij geven twee keer zoveel rente als de bank, dat is best een beetje boel

meer." Verschillende mensen tuinden er in. Zo ook Jochem, de boekhouder, althans de vrouw van Jochem. De op hebzucht beluste vrouw haalde het geld van de bank, en kreeg een schuldbekentenis in handen, waar de hoogte van de lening en de te ontvangen rente op stond. Maar een tijdje later deden vreemde verhalen de ronde over rederij van Beusekom. Anna hoorde wat mompelen in een winkel, maar wist niet wat. Een vriendin van Anna vroeg of zij de rekening van de huur van de grote zaal voor de uitvoering in de Gouden Scheepsbel alvast wilde betalen. "Ben je nou van lotje getikt?" zei Anna. De beheerder drong zo aan zei de vriendin. "Als je het zo nodig vindt, betaal jij het dan maar vast!" zei Anna. De vriendin droop af. Er kwam bij Anna een herinnering van een grote rekening van een bedrijf binnen die niet betaald was. De ontboden procuratiehouder zei dat er niets aan de hand was: "er stonden verkeerde datums op". Anna- Anna, waarom werd je toen niet wakker?! Maar de procuratiehouder zei dat hij de rekening gelijk zou betalen en het bedrijf meedelen dat de Rederij niet meer van hun diensten gebruik zou maken, omdat zij mevr. Anna er mee lastig hadden gevallen. Zegers maakte ook gebruik van zijn volmachten, om bij de banken zwaar in het rood te staan. Jochem, de boekhouder van de Rederij, kreeg argwaan. En had hij Zegers laatst het casino niet zien binnengaan? Hij vroeg aan Zevers of het allemaal wel goed ging. "Wat gaat er dan niet goed?", vroeg Zevers? "Moet u dat nog vragen?" zei Jochem, waarop Zevers in woede uitbarstte. Hij zei: "Als je het hart hebt om naar mevr. Anna te gaan, kan je je kiezen: een kogel door je kop, of ik snij je aan riempjes". Het bang uitgevallen mannetje zei: "Doe me alstublieft niks."

Toen Jochem het gebeuren aan zijn vrouw vertelde, stooft zij er de volgende dag op af, om Zegers te lijf te gaan. Ineens stond de woedende vrouw voor Zegers, met de schuldbekentenis in haar handen. Terugbetalen Zegers en gauw. Zegers verbleekte, en moest zoeken om het geld bij elkaar te rapen. De praatgrage vrouw vertelde het door, met de vinger op de mond. Het duurde daarna niet lang meer met Rederij van Beusekom. Zegers, de procuratiehouder, was met de noorderzon vertrokken, de bankrekeningen waren leeg geroofd. Hij liet een chaos van schuld en ellende achter. Het mooie huis van Anna, eigendom van de onderneming, werd van haar afgepakt. Ook raakte zij alle vriendinnen kwijt. Een verre nicht ontfermde zich over haar. Ja, toen Anna nog in haar glorie was, bogen alle werkmensen zich als een knipmes. Ja, ze wisten het allemaal: als je bij Anna mocht werken, dan zat je goed, dan had je een goed loon en werd je voorkomend behandeld.

Ineens moest Anna weer aan die nagosie man denken, die vertelde uit de Bijbel: dat wij geboren worden, buiten het paradijs en daarom hulp nodig hebben, omdat, als we sterven gaan, diezelfde God zullen ontmoeten, die ons geschapen heeft en wij voor Hem niet kunnen bestaan. Maar de Heere God heeft Jezus, zijn eniggeboren Zoon, naar deze boze wereld gezonden, om zondaren zalig te maken. Door de slagen die Hij kreeg, door het bloed dat Hij gestort heeft en de kruisdood die Hij heeft willen ondergaan, mogen wij tot de Heilige God gaan, opdat een ieder die in

Hem gelooft het eeuwige leven mag hebben. Die man zei: "Het ware geluk begint, als je de Heere Jezus echt nodig leert krijgen in je leven". Anna begrijpt niet dat zij zich dit nu allemaal herinnert.

Wordt vervolgd....

*nagose : langs de deur venten met artikelen.

**onwetend, Engelen geherbergd – (Hebreeën 13:1)

***Die rijk willen worden, vallen in veel verzoeking - (1 Tim. 6:9)

AVONDKLANKEN

We staan weer voor een nieuw winterseizoen. Ook de medewerkers van Avondklanken maken zich op voor een reeks nieuwe uitzendingen op de woensdagavond. Dit jaar hopen we te beginnen op woensdag 19 september met het verzoekprogramma. De laatste uitzending is op D.V. 26 juni 2019. In de tussentijd is er elke twee weken een verzoekprogramma met meditatie en in de andere week kunt u een muziekprogramma beluisteren. De muziekprogramma's vindt u niet op de site, deze zijn alleen live te beluisteren. Zoals gewoonlijk zijn we erg blij met aanvragen. In principe kan iedereen het programma tegenwoordig beluisteren via de site van de kerk. Dat kan ook op een ander tijdstip dan woensdagavond 18.30u. Mies, Gre, Winy, Sandra, Frans, Ab, Krijno en Gerrie zien uw reactie graag tegemoet. In de hal van Maranatha zijn aanvraag formulieren beschikbaar, een briefje of telefoontje kan ook altijd.

Mutaties ledenbestand van juni - augustus

dhr. R.N. Oudshoorn	Centaur 42	nieuw binnengekomen lid
dhr. M.C.B. van Eijk	Dodaarslaan 44	nieuw binnengekomen vanuit Wilnis
dhr. M.C.B. van Eijk	Dodaarslaan 44	overgeschreven naar Herv. Gem. Wilnis
Sepp Oudshoorn	Donkereind 9	geboren/ingeschreven
C. van Laaren	Herenweg 69	overleden d.d. 11 augustus 2018
Wilma Boer	Mijdrechtsedwardsweg 15	geboren d.d. 18 juli 2018
Jorim Jochem van Selm	Proosdijland 23	geboren 2 juni; gedoopt 8 juli 2018
dhr. M.E.P. Schoonderbeek	Schakel 10	verhuisd: vorig adres Groenland 20
Mw. G.A. Landman-Paul	Soetlaan, Abcoude	verhuisd naar Houten
dhr. R. Woud	Zwanenhof 12	overleden d.d. 30 juli 2018

EEN TERUGBLIK OP DE VAKANTIE BIJBEL WEEK 2018



Zoek het uit! Dat klinkt in de eerste instantie negatief, maar we vonden het als commissie ook een heel mooi thema voor de Vakantie Bijbel Week. Tijdens de week hebben we samen met de kinderen uitgezocht wie Jezus is, wat Hij doet, hoe machtig en liefdevol Hij is en waar Hij woont. Zeker voor buitenkerkelijke kinderen is het moeilijk te vatten waarom de Heere Jezus zo'n belangrijk Persoon is, en dat hij zelfs God is!

Nadat de tent door een aantal mannen was opgezet, zijn we allereerst als medewerkers samengekomen in de tent om stil te staan bij het hogere doel waarvoor de VBW georganiseerd wordt: zoveel mogelijk kinderen bereiken met Gods liefde. En daarna kon de week beginnen!

Dinsdag hebben we stil gestaan bij de genezing van de 10 melaatse mannen en als werkje hebben we een mooie spiegeltegelt gemaakt. In plaats van de poppenkast, was er dit jaar iedere dag een slimme professor in de tent, die allerlei proefjes heeft gedaan! Dinsdagavond hebben we de bazaar gehouden met allerlei activiteiten zoals de appeltjesboom, kegelen en



er was een springkussen. Daarnaast was er allerlei lekkers te koop en er waren 2 heuse kappers. De opbrengst was bijna €2000 euro! Leuk om te zien dat er zo'n grote opkomst was vanuit de gemeente.

Woensdag stond in het teken van de gelijkenis van de goede herder die op zoek gaat naar het verloren schaap. Natuurlijk moest er als werkje een schaap gemaakt worden met echte schapenwol. Tussen de middag hebben we met z'n allen heerlijke pannenkoeken gegeten en daarna was er een leuke spelmiddag georganiseerd. De kleinere kinderen zijn op het schoolplein gebleven voor allerlei kleine spelletjes en de grote kinderen hebben een vossenjacht gedaan door de wijk waarbij aan het einde een puzzel opgelost moest worden om de schat te vinden.

Donderdag ging het verhaal over Jezus die de storm stilt, Hij

is machtig! Hierbij hebben we als werkje een vlot gemaakt. Samen hebben we broodjes knakworst gegeten en daarna was het tijd voor het theater. Theatergroep Simon & Zo heeft een voorstelling gedaan over de bijbelverhalen. 's Avonds hebben we met de tieners een bijbelstudie gedaan met het spel Levend Cluedo.

Vrijdag ging het verhaal over de hemelvaart van Jezus. Hij woont nu in de hemel en bidt daar voor ons, maar Hij komt terug op de aarde! Hierbij hebben we een potje met gekleurd zand geknutseld. Dit was alweer de laatste dag van de VBW-week en daarom hebben we 's avonds een afsluitende barbecue gehouden waarbij iedereen welkom was. Na de barbecue hebben de tieners nog samen een film gekeken. Zaterdag was het tijd om de tent af te bouwen, de spullen op te ruimen en de school schoon te maken. Zondagochtend zijn we naar de kerk geweest voor de speciale VBW dienst waarin



de dominee de afsluitende preek heeft gedaan. En de kinderen mochten samen met alle leiding voorin de kerk onder andere het themalied laten horen.

Een groot succes zijn de Knabbel en babbel groepjes, waarmee we vorig jaar zijn begonnen. Hierbij praten we in kleine groepjes spelenderwijs met de kleine kinderen na over het verhaal. Dit doen we aan de hand van kleden met voorwerpen erin verstoppt die gelinkt zijn met het verhaal.

ZOEK HET UIT!



We zijn als commissie dankbaar het dit jaar weer zo goed is verlopen en dat er weer genoeg medewerkers en middelen beschikbaar waren. En een hele bijzondere reden tot dankbaarheid: dit jaar waren er veel buitenkerkelijke kinderen. We hopen en bidden dat de Vakantie Bijbel Week een middel is geweest waardoor de kinderen Jezus ook als hun Verlosser en Zaligmaker mogen leren kennen. Bidt u mee?

Ontmoeting, overtuiging & ontplooiing – Je vindt het op de CSFR

Heb je net je examens achter de rug en ben je aan het genieten van een heerlijke vakantie? Dan is het tijd om ook eens vooruit te kijken naar volgend collegejaar. Als student wacht je een bijzondere tijd, wellicht ga je zelfs op kamers wonen en ben je nog op zoek naar de leukste studentenvereniging. Wil jij alles uit je studententijd halen? Kom langs bij een van de vele disputen van de CSFR.

De C.S.F.R. is een christelijke studentenvereniging, met disputen in alle toonaangevende universiteitssteden. Je vindt ons in Amsterdam, Delft, Eindhoven/Tilburg, Groningen, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Wageningen. De CSFR is een christelijke vereniging die zich bezighoudt met de Bijbel. Daarnaast houden we van goede borrels, helpen we je nadenken over maatschappelijke thema's en organiseren we tal van activiteiten om jouw studententijd tot een bijzondere tijd te maken! Op onze website csfr.nl en via alle sociale media vind je meer informatie over wie wij zijn en waarom wij jou als lid verwelkomen. Op onze website vind je ook links naar alle disputen, waar je je kan inschrijven voor de introdagen. Heb je vragen? Check onze socials of mail voor meer informatie naar lpc@csfr.nl. Zien wij jou volgend jaar?

DE PREEK HERKAUWEN, ALS DE REINE DIEREN

Het overkomt mij regelmatig dat ik onder het luisteren naar de preek met mijn gedachten blijf plakken op een bepaalde uitdrukking in de verkondiging, of enkele woorden in het gelezen Schriftgedeelte. Mijn hersenen volgen dan een tweesporenbeleid. Eén gedeelte luistert, weliswaar enigszins beperkt, naar de Woordverkondiging, terwijl een ander gedeelte van mijn denkvermogen een eigen preek begint voor te bereiden. Dit voorbereiden bestaat uit het verzamelen van steekwoorden, welke ik vervolgens later thuis uitwerk.

Zondagmorgen 15 juli overkwam het mij opnieuw. 2 Kronieken 24 was gekozen als perikoop voor de preek. Het beleid van koning Josias, de koning van Juda. Hij werd koning in het jaar 835 voor Chr.

Koning Josias opgevoed onder het vaderlijk toezicht van de hogepriester Jojada, blijkt helaas niet over een sterk karakter te beschikken. Na het overlijden van Jojada komen bezoekers, vorsten van Juda, zich voor hem neerbuijgen en ondertussen beïnvloeden zij koning Josias en leggen hem een beleid voor dat hij zonder meer overneemt.

Zij bepleitten een terugkeer naar het beleid dat gevoerd werd in de dagen van koning Ahazia, toen de verering van Baäl en Astarte hen winsten opleverden in de vorm van de lucratieve verkoop van gunsten van de goden. Aan deze lucratieve handel was een einde gemaakt door koning Josias, op aandringen van de hogepriester Jojada.

Onder het bewind van zijn voorganger, koning Ahazia, stond het religieus denken sterk onder invloed van lokale goden, welke vereerd werden op de toppen van heuvels of kunstmatige hoogten. Godsbeelden die vereerd werden omdat zij omgeven waren met een cultus van vruchtbaarheid. In een agrarische economie is vruchtbaarheid behoorlijk belangrijk.

Zacharia, de zoon van Jojada had inmiddels zijn vader opgevolgd als hogepriester. Maar Zacharia was er niet in geslaagd de vertrouwenspositie van zijn vader Jojada over te nemen in de relatie met koning Josias.

Koning Josias liet zich ompraten door de vorsten van Juda en nog erger, hij gaf opdracht om de hogepriester Zacharia te vermoorden, in het tempelcomplex.

Hier begon voor mij het verzamelen van steekwoorden voor mijn eigen Bijbelonderzoek.

1. Wat was de bindende factor van de cultus, dat het volk daaraan zo verslaafd was?
2. Hadden de vorsten alleen financieel belang bij het handhaven van de cultus of was het ook om het behoud van hun machtspositie? Opportunisme!
3. Is het gedrag van de vorsten herkenbaar in onze samenleving?



Enige eeuwen later als in het Midden Oosten de Griekse cultuur tot ontplooiing komt, leeft in Griekenland de filosoof Plato. 427 – 347 v.Chr.

Hij bestudeerde onder andere het menselijk gedrag. Hij vatte de conclusie van zijn studie van de samenleving samen in een allegorie, een voorbeeldverhaal. Een aantal mensen bevond zich in een grot. Vastgeketend, ze konden zich nauwelijks bewegen. Achter hun rug brandde een groot vuur en voor dat vuur langs liep een weg. Zij

zagen op de wand tegenover hen alleen de schaduwen van hetgeen achter hun rug gebeurde en omdat ze niet beter wisten, meenden zij dat wat zij zagen de werkelijkheid was.

Op zeker moment werd een van hen bevrijd van de boeien en uit de grot gehaald. De voor hem nieuwe werkelijkheid was echter zó overweldigend en door die persoon als zó bedreigend ervaren, dat hij vroeg om weer te worden teruggebracht in de grot, de voor hem bekende werkelijkheid. De mede grotbewoners vroegen naar zijn belevenissen. In de werkelijkheid van de grot waren geen woorden bekend om uit te leggen wat de persoon gezien had. Daarom geloofden de medebewoners niet dat er een andere werkelijkheid bestond. Lieden buiten de grot kunnen het denken van de bewoners van de grot beïnvloeden door schaduwbeelden te creëren op de wand van de grot. Zo gebeurde het in de werkelijkheid van het verhaal. Gebeurt dat nu nog?

Plato helpt ons met de allegorie van de grot, om te begrijpen waarom de koning door toedoen van de vorsten terugviel in de oude cultus. De druk van enkele opportunisten die belang hadden om alleen hun beeld van de samenleving aan de koning voor te houden en het gebrek aan durf en karakter van de koning, bepaalde het regeringsbeleid.

Samenvattend:

De vorsten waren inderdaad opportunisten, maar ook zelf slachtoffer van de verblinding. Dramatisch is de conclusie van Plato, dat het gedrag van de grotbewoners niet te corrigeren is.

En wij dan?

Ook wij leven in een samenleving waarin wij gedwongen worden de samenleving te zien zoals de zonde en de uitvoerenden van het kwaad, belanghebbenden, wensen dat wij de samenleving zien. In die samenleving is onder andere het individualisme de norm geworden. Door in te spelen op het recht op eigen belang weten opportunisten de samenleving voor te houden dat zij dat eigen belang zullen respecteren en beschermen. Door het individualisme verhardt de samenleving en is het bereiken van eigen belangen in materieel maar ook in sociaal en ethisch opzicht het belangrijkste levensdoel.

Het is dramatisch om mee te moeten maken dat wij met ons allen weten dat het klimaat, maar ook het leefmilieu, schade lijdt door onze wijze van leven, door ons gedrag en we zijn met ons allen niet in staat om dat gedrag wezenlijk te veranderen. "Dit is onze werkelijke wereld". Maar het kan anders, het moet anders !



Jezus Christus was bereid in onze wereld in te treden en ons te bevrijden van de banden van onze werkelijkheid. Hij spreekt wél onze taal en wil ons de werkelijkheid laten zien van Zijn wereld, welke Hij ons voorhoudt als de wereld waarnaar wij mogen uitzien. Hij biedt ons werkelijke vrijheid. Vrij van de manipulatie van de zonde en het kwaad. Vrij om God, de Vader lief te hebben met heel ons hart, met heel ons denken, met heel ons doen en daarom in staat de naaste, de wereld lief te hebben als deel van onszelf..

Te leven in een wereld zoals deze door God bedoeld was en is.

Op de kopie van een icoon van de Oosters Orthodoxe Kerken staat de Heere Jezus afgebeeld als Hij ons zegent. Op elke icoon waarop de Heere Jezus voorkomt staat Hij altijd afgebeeld met een boek. "ZIJN WOORD".

Met het handgebaar zegent Hij ons. Duim en ringvinger en pink raken elkaar en de wijsvinger en de middelvinger steken omhoog.

Zo maken wij het teken van de eedaflegging.

Te lezen is dus op de icoon dat de Heere Jezus zich houdt aan Zijn Woord en dat Hij terwijl Hij ons zegent een eed aflegt op Zijn Woord.

"Vertrouw op mij, Ik houd mij aan Mijn Woord".

Amen. Ja Amen.

P.A. van Golen

Avondklanken

Om de twee weken is er op de kerkradio en via internet het verzoekprogramma Avondklanken te horen. Gemeenteleden kunnen hier voor elkaar een gezang of Psalm aanvragen.

Hier vindt u een formulier waarmee u een lied kunt aanvragen.

Aanvraagformulier Avondklanken

Ik wil graag voor de volgende persoon een lied aanvragen:

Naam.....

Lied/Psalm.....

Uw naam.....

Reden/wens/bemoediging.....

.....
.....
.....
.....
.....

U kunt uw verzoeken ook gewoon op een papier, telefonisch of via de mail inleveren. Uw aanvragen graag uiterlijk de vrijdag voor de uitzending inleveren bij:

Gerrie Schreurs, Donkereind 15a, her.ger.schreurs@net.nl., Tel 264286 of Ab Smit, Klijne Meer 80, ab.smit@casema.nl, Tel 261007



V V V V V
Joëlle Kroese V
va kantie 2018 V
V V

