

# Leidraad

CONTACTBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VINKEVEEN

Sta op, word verlicht,  
want uw licht komt, en  
de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op

(Jes. 60:1)



## *Gelezen.....*

Bij oprecht dienen gaat het om veel meer dan het afstrepen van een opdrachtenlijstje.

Ook in het geloof gaat het veel meer om de manier waarop wij de Heere dienen dan dat we het dichttimmeren met lijstjes van wat we allemaal zouden moeten doen.

Als we het namelijk op een slaafse manier doen, missen we de oprechtheid.

ds. G.J. Codée in Waarheidsvriend 46/2018.

Hij mediteert daarin over Jozua 24:14.

## **COLOFON**

Dit blad is een uitgave van de Hervormde Gemeente Vinkeveen.  
Het verschijnt vier keer per jaar.

## **REDACTIE**

Ds. J.T. Maas

Ageeth Oudshoorn

Debora de Haan

Ria van der Vliet

De redactie heeft het recht om ingezonden artikelen wel/niet te plaatsen,  
dan wel de tekst aan te passen.

## **KOPIJADRES**

Ageeth Oudshoorn

[pamuilwijk@hotmail.com](mailto:pamuilwijk@hotmail.com)

## **VOLGENDE SLUITINGSDATUM KOPIJ**

16 februari 2019

# HET WOORD VOORAF

*door: Jos Kroon*

## **Psalm 105 - Gods trouw voor Israël**

We zijn en blijven als kerk onopgeefbaar verbonden met Israël. Het blijft mooi en nodig een en ander te mogen belichten wat betreft Gods trouw aan zijn volk Israël. Dat blijkt uit Zijn hand in de geschiedenis van dat volk, zoals beschreven in Psalm 105. Israël is Gods uitverkoren volk zoals we lezen in Deuteronomium 7, “Want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. De Heere, uw God, heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u, en om de eed die Hij uw vaders gezwoeren had, in acht te nemen, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Hij is de God de getrouwe God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties”. God koos Zich een volk, van waaruit de Verlosser geboren zou worden.

Psalm 105 is een lofzang op de trouw van de Heer. Een van de historische psalmen, zoals ook psalm 78 en 106, liederen van het oude Israël waar een gedeelte uit de bewogen geschiedenis van dit volk zingend wordt naverteld. Geschreven door David zoals we lezen in 1 Kronieken 16 vers 7 waar David het begin van deze psalm opgaf aan Asaf, een leviet en koorleider in de tabernakel. De eerste 15 verzen van deze psalm zijn letterlijk hetzelfde als 1 kronieken 16 : 8-22.

“Toen, op die dag (als de ark van God de stad is binnengebracht en in de tent is geplaatst), gaf David voor de eerste maal deze psalm (dit loflied/deze tempelzang) op om de HEERE te loven.”

De psalm begint dan ook met een lofprijzing aan God, waar en hoe zouden we als gemeente anders moeten beginnen in ons gebed in Gods wijngaard? Na het loven en het aanroepen van Zijn naam volgt dat we Zijn daden

bekend moeten maken onder de volken, geen opdracht die we kunnen uitbesteden aan de IZB of GZB of ons zendingsechtpaar Klaasse (hoezeer we deze organisaties ook steunen) maar een persoonlijke opdracht voor iedere Christen, niet omdat het moet maar omdat je niet anders zou willen. Omdat dat niet altijd gemakkelijk is, is het goed dat we daar door het jaar heen in de prediking handvatten voor krijgen aangeboden. In het geloof dat ieder zaadje, door God geplaat, vrucht mag en zal dragen.

Gelukkig mogen we ons in Zijn heilige naam beroemen, het zoeken ernaar zal ons hart verblijden. Een blijdschap die alle aardse vreugde te boven gaat.

De eerste verzen van deze psalm bereiden ons voor op wat er verder komen gaat, eerst moet alle eer naar God en van daaruit zien we hoe Hij zijn volk heeft geleid door de eeuwen heen, vanaf het verbond met de aartsvaders Abraham, Izak en Jakob. Concreet wordt dit door de belofte dat het land Kanaän door God aan hen en hun nakomelingen gegeven zal worden.

De verzen 8 en 9, zingen we, als vers 5, bij de doop, het moment waarop God zich wil verbinden aan de dopeling. Eeuwig gedenkt Hij aan zijn verbond, weer is het begin bij Hem, en wordt Zijn woord trouw volbracht tot in het duizendste geslacht.

Vanaf vers 12 tot 15 volgt een beschrijving over de tijden in Kanaän, bijzonder hier was al dat hoewel zij met weinigen waren ze toch staande konden blijven, iets wat uitzonderlijk was in die tijd. Gods bescherming was er toen al.

In vers 16 wordt gesproken over de komende hongersnood en hoe God Jozef toebereid/gebruikt om hier een rol in te spelen. Jozef wordt verkocht als slaaf en klimt op in Egypte tot heer van het huis. Het louteren, waar we in vers 19 over lezen, geeft aan dat Jozef door de beloften van God een beter toebereid mens werd, zodat hij goed was voorbereid op zijn komende taken. Zodoende kon hij de vorsten in Egypte zijn wil opleggen en hen wijsheden leren die ze kennelijk nog niet bezaten.

In vers 23 en daaropvolgend lezen we dat Israël naar Egypte komt, het volk groeit en wordt sterker, ondanks de verdrukking, maar daarom neemt ook de haat richting het volk toe. Mozes, Gods dienaar en Aaron, die Hij verkozen had worden gezonden om de wonderen te doen zodat het volk hen zou geloven en de Farao het volk zou laten gaan in de woestijn.



Dan volgt een opsomming van de 10 plagen, opvallend genoeg wordt al in vers 28 gesproken over het zenden van duisternis en het maken van duister. Pas de 9<sup>e</sup> plaag betrof het duister, maar in de duisternis ziet de farao niet Gods almacht in de plagen. De zin 'zij waren zijn woord niet ongehoorzaam', kan slaan op Mozes en Aaron die God gehoorzaamden als wel op de duisternis en het duister die moesten luisteren naar God of als vraag in de zin of de Egyptenaren niet ongehoorzaam waren.

Uiteindelijk leidt dit tot de uittocht uit Egypte, de exodus. Niemand struikelt bij het vertrek, Gods werk is volmaakt. Bevrijd van de slavernij mogen ze in vrijheid afreizen naar het beloofde land, en gedurende deze 40-jarige reis is God een wolk tegen de zon en een vuur in de nacht. En zoals we zingen met de psalmen: 'ga ons met Uw heillicht voor', hier werd dat concreet zichtbaar voor het volk.

En zo komt het volk aan in Kanaän, het beloofde land. God maakt zijn beloften waar. Hij is trouw, die het ook doen zal. Wat opvalt in deze beschrijving is dat het allemaal perfect lijkt te gaan, terwijl we zoals beschreven in de eerste Bijbelboeken en in psalm 106 ook kunnen lezen dat er vaak heel wat menselijks foutiefs/zondigs ging.

Ook in Psalm 106, net als in psalm 78, vinden we een beschrijving van de geschiedenissen van de exodus en de reis in de woestijn. In psalm 106 echter ligt de nadruk op wat het volk heeft gedaan, en dan vooral hun blijken van zonde en ongelooft. In vers 17 staat Hij zond een man (Jozef) voor hen uit, niets over hoe dat tot stand kwam, hoe Jozef werd bevoordeeld door Izaak, in de put gedaan door zijn broers en verkocht aan de Midianieten. En in vers 41 staat: Hij opende een rots en er vloeide water uit, niets wordt vermeld over het gemor van het volk.

Het lezen van de psalmen 105 en 106 geeft ons zicht op hoe we naar de geschiedenis van toen en nu kunnen kijken. Zien we op wat er allemaal misgaat in de kerk, al dan niet door satans invloed, of zien we naar hoe God zijn wegen volbrengt, door al het menselijk falen heen? Te mogen weten, 'wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heeren hand'. Hij heeft, vanaf het begin van de schepping alles onder controle, niets loopt Hem uit de hand. Gaat alles dan goed? Nee, er zijn oorlogen er is hongersnood, er zijn ziektes en tsunami's, maar wat een troost daarbij te weten en te mogen belijden dat het goed is wat Hij doet. Hierop te vertrouwen geeft rust in je leven.

Ook voor onze Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel onderdeel van de identiteit. Jodendom en Christendom komen voort uit de erfenis van het Bijbelse volk Israël. Als God zo voor Zijn volk zorgde en nu nog zorgt en het liefheeft, hoe zouden wij die band met dit volk ooit kunnen opgeven?

Waar deze psalm begint met een gebed, eindigt ze met de oproep tot werkzaamheden zijn geboden na te leven en zijn wet te houden, bidden en werken omvatten deze psalm.

Dat ook onze levensreis deze psalm na mag volgen, de Heer bidden en lofprijzen, in vol vertrouwen dat Hij Trouw is en je wil brengen waar je hoort, bij je schepper: bij Hem. Onze God zo groot zo goed, hij verdient alle lof en prijzing. Schepper van hemel en aarde, zijn Zoon gegeven tot het behoud van zondaren voor wie in hem geloven en hem navolgen.

Toepasselijk zijn woorden uit de Lofzang van Zacharias, die we in de tijd rond de kerstdagen zo graag zingen:

*Lof zij de God van Israël  
Den Heer die aan zijn erfvolk dacht  
En door zijn liefderijk bestel  
Verlossing heeft teweeggebracht*



## KLUSSEN IN BOSNIË

door Mariska Boellaard

In mei ben ik met de Marnix Academie naar Bosnië geweest. We zijn van zaterdag tot zaterdag daar geweest. Het is een lange reis, maar gelukkig kon iedereen een beetje slapen in de bus. Na aankomst hebben onze koffers uitgepakt en de plannen voor het klussen besproken.

Maandag, dinsdag en woensdag hebben we geklust. Daarvoor moesten we eerst een uur rijden, want de school was niet vlak bij. We waren opgedeeld in vier groepen: twee lokalen en twee gangen. Ik zat bij de groep 'gang beneden'. We hebben alles geschuurd en geverfd. Op woensdag hebben we er ook tekeningen op geschilderd. In de twee lokalen zijn ook nieuwe vloeren gelegd.



Niet alles liep even lekker dit jaar. Zo moesten de plafonds in de twee lokalen gestukt worden, omdat de verf losliet. Toch is het ons gelukt en waren woensdagavond alle lokalen en gangen helemaal af.

Donderdag zijn we naar Sarajevo geweest. Sarajevo is de hoofdstad van Bosnië en is een jaar belegerd geweest in de oorlog. Dit was nog goed te zien. We zijn naar verschillende historische plaatsen geweest. Allereerst zijn we naar de skischans van de olympische spelen van 1984 geweest. Dit is nu een

reünie. Daarna zijn we naar een olympisch hotel geweest, waar ook niet veel meer van over is. Dit staat er allemaal nog wel, omdat de Bosniërs nooit willen vergeten wat er in de oorlog allemaal is gebeurd. Op deze twee locaties zijn ook oorlogsmisdaden geweest. Het was heftig om te zien, maar tegelijkertijd ook mooi, omdat je ziet waarom je de mensen daar helpt. 's Middags waren we vrij en hebben we door de stad gelopen.



Vrijdagochtend gingen we terug naar Nederland, maar eerst zijn we nog naar een kinderdagverblijf geweest en hebben we daar spullen gebracht. Hier waren ze erg blij mee. Daarna zijn we met de bus terug naar Nederland gegaan.

Ik wil iedereen bedanken voor de steun, want het was niet voor niets. Het was een indrukwekkende reis en als het mogelijk is, ga ik volgend jaar zeker weer.

## *Kleurplaat*





## CRÈCHE



Zoals u allemaal wel zult weten is er de mogelijkheid om uw jonge kindjes bij de oppasdienst te brengen. Op zondagmorgen, nieuwjaarsmorgen, de 'tweede' feestdagen, en op bid- en dankstond om 14:30 uur, kunt u gebruik maken van de crèche.

Vanaf 9:15 uur, en tijdens de middagdiensten vanaf 14:15 uur, staan er 3 vrijwilligers klaar om met liefde voor uw kleintje te zorgen, zodat u samen naar de eredienst kunt gaan. Er wordt even genoteerd welke kinderen er zijn; daarna kunnen ze lekker spelen en kleuren. De baby's worden natuurlijk ook met liefde verzorgd.

Vanaf deze plek een dankwoordje aan alle medewerkers! Fijn dat we met elkaar ook op deze manier gemeente zijn.



Nog even een herinnering: Als je oppas hebt zorg dat je er om 9:15 uur ('s middag 14:15 uur) bent, en ruil tijdig als je een keertje niet kunt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Betty Mulckhuysen (219509) of kijk even op:

<https://www.hervormdvinkeveen.nl/website/21/crèche>

## DE BIBLIOTHEEK

De bibliotheek is iedere woensdag open van **15.00-16.00 uur** en van **19.00-20.00 uur**, op de 1<sup>e</sup> verdieping van gebouw Maranatha. Welkom! Iedereen, dus groot en klein, betaalt voor boeken, **€ 0,25** per week.

**Postzegels van Woord en Daad zijn ook weer hier te koop!** In de week van de **Kerstdagen** zijn wij **gesloten**. Wij hopen **woensdag 2 januari 2019** u/jou weer te ontmoeten op de uitleenuren.

Goede Kerstdagen en al het nodige voor het komende jaar toegewenst!

## NIEUWE BOEKEN VOLWASSENEN

### **Lindsay Harrel: Twee zussen, een donorhart & een bucketlist**

Megan heeft drie jaar geleden een harttransplantatie ondergaan. Helaas



houdt angst haar nog bezig. Ze had gehoopt dat dit het begin van een nieuw en avontuurlijk leven zou zijn. Ook woont ze nog bij haar ouders en werkt bij de plaatselijke bibliotheek. Megan denkt dat het leven van haar tweelingzus Crystal succesvol verloopt. Als Megan de bucketlist van de overleden Amanda, waar Megan haar hart aan te danken heeft, in handen krijgt, verandert alles. Op aanraden van haar jeugdvriend Caleb, gaat ze op wereldreis, om alle punten op de lijst van Amanda af te kunnen vinken. Crystal gaat met haar mee en heeft zo haar eigen redenen hiervoor. Zal de band, die

flink op de proef is gesteld tijdens de ziekte van Megan, stand houden en zal het hun lukken om al de problemen achter zich te laten?

### **Dee Henderson: 1. Zwart water**

Rechercheur Evie Blackwell gaat van de stad Chicago naar het platteland van Carin County, waar ze zich met de sheriff Gabriel Thane stort op oude onopgeloste vermissingszaken. Evie doet een verrassende ontdekking en stuit op een derde cold case-zaak. Nu blijkt de sheriff en zijn familie hier meer van te weten. Zal Evie de waarheid en de onderste steen boven water krijgen?

### **Dee Henderson: 2. Koud spoor**

In Chicago krijgt Evie Blackwell door haar goede reputatie, langdurige vermiste personen te traceren samen met haar nieuwe partner David Marshal.

Evie is op zoek naar een verdwenen student uit een buurtgemeenschap. David is op zoek naar een vermiste privé detective. Allebei bijten ze zich hierin vast om de waarheid boven tafel te krijgen. Rob haar nieuwe geliefde staat volgens Evie op het punt om haar ten huwelijk te gaan vragen.....

**Barbera Nooitgedacht: De liefde van mijn vader**

Herman leeft met het verdriet dat zijn vader niet van hem houdt. Dat is voor Herman veel erger dan dat zijn ouders fout waren in de oorlog.

Een dramatische familiegebeurtenis brengt een familiegeheim aan het licht. De ontrafeling van dit geheim brengt hem uiteindelijk naar een plaats vlakbij het meer van Galilea. Daar leert hij de Vader kennen die altijd en onvoorwaardelijk van hem gehouden heeft.



**Gabi de Ridder: Geef me moed**

Tim Hordijk is docent op de Bijbelschool in Biesterlo. Waar men angstig is, want er is een brandstichter actief. Esther bewerkt het lesmateriaal voor de Bijbelschool voor Tim. Zakelijk gaat prima maar ze blijft gereserveerd naar Tim. Na enige tijd gaat het beter met hun broze vriendschap. Zal deze bestand zijn voor de waarheid die aan het licht komt, na ongewild betrokken te raken bij weer een brandmelding?

**W. Schipper: Klavervier (heruitgave)**

Mari Groskamp is de enige dochter van een welgestelde boer, van de boerderij Klavervier. Ze wordt verliefd op een vreemdeling, wat tegen haar vader ingaat, want hij had de keus voor haar op Bart Brakkers die boerenzoon is van de Klittenhof. En Bart legt zich bij dit besluit niet neer.

*Gelezen....*

De engelen voeren niet weg naar de hemel 'teleurgesteld om wat ze van de herders aan reactie teruggekregen hadden', maar met een 'ere zij God!'

ds. J.J. Poort in 'Herders op den velde'



# Gemeentedag 2018





# *Van mond tot mond*

*door Debora de Haan*

Voor deze rubriek mocht ik nu op pad voor een interview met dhr. en mw. Oudshoorn van Donkereind, of eigenlijk beter gezegd: oom Niek en tante Corrie. Want zo heten ze, volgens mij, gewoon. Of ze nu familie zijn, of niet, voor iedereen zijn zij oom en tante... En als je bij hen thuis komt voelt het ook nog zo! Nu wist ik dit al, dus ik keek er erg naar uit om gezellig op de Donkereind een "bakkie" met grote een koek te gaan doen.

Al direct na het uitkomen van de vorige Leidraad hebben we geprobeerd een datum te prikken voor dit moment, dat was nog niet zo makkelijk. Oom Niek zat in de lappenmand, maar nu, gelukkig weer opgeknapt, kwam het er dan toch van!

Ik werd op pad gestuurd met een vraag van Johannes en Hanna Simons: Hoe is het nu om de boerderij over te dragen aan zoon Niek, en er naast te wonen! Je levenswerk overdoen aan je zoon, hoe voelt dat?

Voordat we op deze vraag uitkwamen hebben we een hele ochtend samen gesproken over hoe deze boerderij toch eigenlijk in handen kwam van oom Niek....

In 1957 zijn we getrouwd, maar ik was toen al volop aan het melken; want al op jonge leeftijd ben ik begonnen met melken. Er kwam op een gegeven moment (1960) een werkplek vrij bij de oom van dhr. Oudshoorn, oom Leen. Er was een knecht gevallen en die mocht zes weken niet werken. Dus oom Leen vroeg over de sloot (ik was toen namelijk bij Voorend aan het melken) of ik bij hem ook niet kon komen werken, en dan vooral helpen met het melken. Daar voelde ik zelf wel wat voor, geld was nodig dus er moest gewerkt worden.

Koeien melken, let wel, met de hand, ging hem aardig af. 13 koeien met de hand, 't was nog een hele toer. In het begin kramp in de handen en armen maar op den duur ging het steeds beter en sneller.

Later hebben we toen een melkmachine gekocht, oom Leen en ik, dus toen was dat een stuk makkelijker. Oom Leen was tenslotte ook al bijna 65 en ging met pensioen.

Toen hij dus met pensioen ging vond oom Leen dat ik de zaak maar moest gaan huren. Nou dat is dus ook gebeurd. Oom Leen bleef wel meehelpen

nog met melken. Maar dat viel hem steeds zwaarder, dus toen hebben we van Rossum uit Mijdrecht gebeld en die heeft de melkmachine geplaatst. Dat was wel erg wennen hoor, 't ging veel sneller. Ik had er in de zelfde tijd het dubbele aantal gemolken. Maar het was ook erg wennen voor de koeien. Eer dat we ze allemaal vast hadden staan; ze wisten niet wat er ging gebeuren. Maar al snel ging dat beter. We raakten er aan gewend, de koeien en wij.

Ondertussen was ook onze oudste zoon geboren, Nico in 1959. Later Rita en Petra en nog weer later onze jongste zoon Melis-Jan. Allemaal in de boerderij hier tegenover nog natuurlijk.

Voor die tijd heb ik met oom Leen altijd zo fijn gewerkt,. Het was erg arm allemaal. We hebben erg hard gewerkt. Het was een totaal andere tijd als dat het nu is. Er was eten maar dat was het dan, er waren ook zorgen. Medische zorg was er niet zoals nu en het kostte ook allemaal erg veel. Er werd van alles gedaan, melk karnen, boter en kaas maken enzovoorts. Kortom, er moest gewoon erg hard gewerkt worden!

Toen een aantal jaren later de kans er kwam om de boerderij te kopen, oom Leen was inmiddels overleden en zijn vrouw ook, hebben we dit kunnen doen. Zo ongeveer vanaf 1965 is de boerderij dus van ons. Het was een hele oude boerderij. De kieren zaten in de stalmuren, je kon je arm erdoor steken.... Je kunt het je bijna niet meer voorstellen als je nu de nieuwe stal ziet staan.... Naderhand hebben we de hele boerderij gesloopt en nieuw gebouwd. Een waardevol bezit waar we erg dankbaar voor zijn geweest. We konden er ons brood verdienen. Hebben er mooie tijden gehad.

Op een gegeven moment hebben we de boerderij, het huis, te koop gezet. Wij zijn toen gaan wonen bij Voorend. Daar stond het huis en de stal iets verder op. Later, half jaren '90 is deze boerderij hier gebouwd en zijn we weer verhuisd, van Voorend naar hier. Nico en Beate zijn toen in ons huis gaan wonen.

Na al die keren verhuisd te zijn, hebben we hier onze plek gevonden. Een fijne plek! Mooi huis met de stal erachter, een hele prettige werkplek.

Maar om nu op de vraag van Johannes en Hanna te komen, De boerderij overdoen aan je zoon, ernaast blijven wonen, alles meemaken, Hoe is dat nu eigenlijk? Nu heeft Nico het bedrijf over genomen, hoe voelt dat?

Nou Nico kwam er eerst bij werken. We hebben het toen samen gedaan. Het is dus eigenlijk heel geleidelijk gegaan. Ik heb altijd erg fijn met hem



gewerkt. Het is natuurlijk ook heel fijn als je een zoon hebt die het kan, en wil, overnemen. Je levenswerk gaat daarmee door. Daar zijn we erg dankbaar voor.

Nadat we de nieuwe schuur hebben gebouwd, zijn wij hier voorin gaan wonen. En Nico is met zijn gezin in de boerderij gaan wonen, allemaal op één werft. Zeker nu we toch alweer een aantal jaren hier naast de boerderij



wonen, kunnen we meegenieten van het reilen en zeilen op de boerderij, die van ons was en nu van onze zoon. Ik kon zo ook naar het mannenkoor Con Forza gaan. Samen met mannen zingen tot eer van God, dat deed ik erg graag. Mijn oren gingen wat minder hun best doen, zodoende ben ik er mee gestopt. Dat vind ik nog steeds erg jammer. Het was een grote hobby van me.

Maar ik help zo nu en dan nog mee. Met kuilen bijvoorbeeld. Ik kan er erg van genieten. Maar toch ook even gas terug nemen. Vooral toen het met de gezondheid niet zo goed ging, was dat toch heel erg fijn. Als er werk te doen is en de gezondheid laat het toe, dan is het erg fijn om zo, nog af en toe, mee te kunnen helpen! En we hebben ervaren dat het gewoon heel goed gaat, dan kun je het ook, op een bepaalde manier, wat los laten.

De boven toon in dit gesprek is toch dat het erg prettig is om zo hier op de boerderij te kunnen wonen. Alles en iedereen om je heen. Kunnen helpen



waar nodig, en altijd mensen om je heen! Zo komt hier iedereen gewoon aanwaaien. Tussen het werken door een bakkie koffie met warme melk. Of gewoon een praatje. Heel fijn is dat!

Wat ook zo fijn is? Alles is hier gelijkvloers. Geen trappen meer op, een heerlijk huis hebben we zo gekregen, met een prachtig uitzicht over het weiland. Wat heerlijk is dat!

En we zijn ook erg dankbaar dat we onze kinderen en kleinkinderen zo om ons heen hebben. De één komt spelen met de Lego, de ander wil een spelletje doen. Weer een ander komt op zondag uit de kerk koffie drinken. Allemaal zoeken ze ons op.

We hebben met elkaar al een heleboel meegemaakt, vreugde en verdriet. Zeker nu onze lieve schoonzoon Peter is overleden, merken we dat het fijn is als ze hier aankomen allemaal. We missen hem enorm.

Die grote kleinzons die zoveel op hun vader lijken en alweer vriendinnen hebben. We zijn zelfs al overgrootouders geworden. Dat stemt ons dankbaar. We hopen samen nog heel, heel erg lang van dit alles te mogen genieten, hier op onze plek op de boerderij!

Dan rest ons alleen nog de vraag, wie jullie willen uitnodigen voor een volgend gesprek in de Leidraad en welke vraag willen jullie aan deze persoon stellen?

Graag willen we dat dhr. en mw. Oussoren, van de Demmerikse Kade, ons iets vertellen over de avonturen in Canada. Zoon Christiaan is daar naartoe verhuisd en hoopt D.V. volgend jaar te gaan trouwen. Hoe ervaren zij dit en kijken ze uit naar de nieuwe reis richting Canada?

Na een dan “oké nog één bakkie koffie” nemen we afscheid en loop ik de werf af richting huis, zingend, met in mijn achterhoofd de stemmen van het mannenkoor:

*Nader, mijn God, bij U  
zij steeds mijn bee,  
zij 't levenspad soms ruw,  
ga Gij maar mee,  
dan kent mijn ziele rust;  
mij van Uw trouw bewust,  
wacht ik aan blijder kust,  
Uw sabbatsvree.*





## WEEK VAN GEBED

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. Missie Nederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. De Raad van Kerken en Missie Nederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo'n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Recht voor ogen

Van 20 tot en met 27 januari 2019 zet de Week van Gebed voor de eenheid van christenen het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij bereidden het materiaal dit jaar voor.

Ook in de Ronde Venen hopen we deze week gebedsbijeenkomsten te organiseren zo hopen wij zaterdag 27 januari in gebouw Maranatha de week van gebed af te sluiten .

Hier onder het volledige programma

<b>Dag</b>	<b>Datum</b>	<b>Gebouw</b>	<b>Plaats</b>
Zaterdag	19 januari	de Hoogt	Abcoude
maandag	21 Januari	de Rank	Mijdrecht
dinsdag	22 Januari	de Roeping	Wilnis
woensdag	23 Januari	Herv. Kerk	Waverveen
donderdag	24 januari	Postwijk	Baambrugge
vrijdag	25 januari	de Weg	Mijdrecht
zaterdag	26 januari	Maranatha	Vinkeveen



## PREEKROOSTER

Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
1-jan	9:30 uur	ds. J.T. Maas	Nieuwjaarsdag
6-jan	9:30 uur	ds. B.A. Belder (Brakel)	
	18:30 uur	ds. A.A. Floor (Barendrecht)	
13-jan	9:30 uur	ds. J.T. Maas	
	18:30 uur	ds. J.T. Maas	
20-jan	9:30 uur	ds. J.P. Nap (Hoevelaken)	
	18:30 uur	ds. J.T. Maas	
27-jan	9:30 uur	ds. J.T. Maas	
	18:30 uur	ds. M.F. van Binnendijk (Stadskanaal)	
3-feb	9:30 uur	ds. D. Breure (Waarder)	
	18:30 uur	ds. J.T. Maas	
10-feb	9:30 uur	ds. J.T. Maas	
	18:30 uur	ds. M. van Kooten (Elspeet)	
17-feb	9:30 uur	ds. J.T. Maas	
	18:30 uur	ds. J.T. Maas	
24-feb	9:30 uur	ds. P.H.C. Kleinbloesem (Goudswaard)	
	18:30 uur	ds. P.G. Oskamp (Waverveen)	
3-mrt	9:30 uur	ds. J.T. Maas	Voorbereiding H. Avondmaal
	18:30 uur	ds. M.C. Schreur (Harskamp)	
10-mrt	9:30 uur	ds. J.T. Maas	Viering Heilig Avondmaal Nabetracting H. Avondmaal
	18:30 uur	ds. J.T. Maas	
13-mrt	14:30 uur	ds. J.T. Maas	Biddag Biddag
	19:30 uur	ds. J.T. Maas	
17-mrt	9:30 uur	prof. W.H.Th. Moehn (Hilversum)	
	18:30 uur	ds. J.P. Ouwehand (Houten)	
24-mrt	9:30 uur	ds. J.T. Maas	
	18:30 uur	ds. J.T. Maas	
31-mrt	9:30 uur	ds. J.T. Maas	
	18:30 uur	prop. A.J. Treur (Vinkeveen)	

## ROOSTER MARIA-OORD

6-jan Dhr. A. van Hilten	17-feb Ds. A.A. van den Berge-Geudeke
20-jan Dhr. A.J. Treur	3-mrt Ds T. Wielsma
3-feb Ds M. van de Ruitenbeek	17-mrt Ds G. Vlijm

# GEMEENTE AGENDA D.V.

Januari	11 18:45 Catechisatie
2 15:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD	12 09:30 Vrouwen rond de Bijbel
2 18:30 Avondklanken	12 19:30 Belijdeniscatechisatie
2 19:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD	13 15:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD
6 11:00 Zondagsschool Samuël	13 18:30 Avondklanken
7 18:45 Catechisatie	13 19:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD
7 20:00 Wees een Zegen	17 11:00 Zondagsschool Samuël
8 09:30 Vrouwen rond de Bijbel	18 18:45 Catechisatie
8 19:30 Belijdeniscatechisatie	18 20:00 Wees een Zegen
9 09:30 Ouderenbijbelkring	19 19:30 Belijdeniscatechisatie
9 15:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD	19 19:30 Passage
9 18:30 Avondklanken	20 11:30 Gastvrije maaltijd
9 19:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD	20 15:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD
13 11:00 Zondagsschool Samuël	20 18:30 Avondklanken
14 18:45 Catechisatie	20 19:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD
14 20:00 Bijbelkring	24 20:00 Zingen bij het orgel
15 19:30 Belijdeniscatechisatie	25 20:00 Bijbelkring
15 19:30 Passage	27 15:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD
16 15:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD	27 18:30 Avondklanken
16 18:30 Avondklanken	27 19:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD
16 19:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD	Maart
17 20:00 Vergadering zondagsschool Samuël	4 18:45 Catechisatie
20 11:00 Zondagsschool Samuël	5 09:30 Ouderenbijbelkring
21 18:45 Catechisatie	5 19:30 Belijdeniscatechisatie
22 19:30 Belijdeniscatechisatie	6 15:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD
23 11:30 Gastvrije maaltijd	6 18:30 Avondklanken
23 15:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD	6 19:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD
23 18:30 Avondklanken	11 20:00 Wees een Zegen
23 19:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD	12 09:30 Vrouwen rond de Bijbel
27 11:00 Zondagsschool Samuël	14 19:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD
27 20:00 Zingen bij het orgel	17 11:00 Zondagsschool Samuël
28 18:45 Catechisatie	18 18:45 Catechisatie
28 20:00 Wees een Zegen	18 20:00 Bijbelkring
29 19:30 Belijdeniscatechisatie	19 19:30 Belijdeniscatechisatie
30 15:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD	19 19:30 Passage
30 18:30 Avondklanken	20 11:30 Gastvrije maaltijd
30 19:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD	20 15:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD
Februari	20 18:30 Avondklanken
3 11:00 Zondagsschool Samuël	20 19:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD
4 18:45 Catechisatie	24 11:00 Zondagsschool Samuël
4 20:00 Bijbelkring	25 18:45 Catechisatie
5 09:30 Ouderenbijbelkring	26 19:30 Belijdeniscatechisatie
5 19:30 Belijdeniscatechisatie	27 15:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD
6 15:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD	27 18:30 Avondklanken
6 18:30 Avondklanken	27 19:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD
6 19:00 Bibliotheek/postzegelverkoop WenD	31 11:00 Zondagsschool Samuël
10 11:00 Zondagsschool Samuël	31 20:00 Zingen bij het orgel

## ROMMELMARKT

Zaterdag 8 september was er weer de jaarlijkse rommelmarkt. We waren ontzettend blij met alle medewerkers, die ons dit jaar ook weer wilden helpen met de verkoop. Om 7.00 uur 's morgens waren er al vele vrijwilligers om alle spullen uit gebouw 'Maranatha' naar de kramen te brengen. Wat was er weer veel verzameld, het hele gebouw stond bomvol! Om 8.30 uur zagen alle kramen er piekfijn uit en was er tijd voor een kopje koffie. Na een korte instructie was het al gauw 9.00 uur en werd het startsein gegeven voor de verkoop. Direct werden de pronkstukjes uitgezocht en verkocht. De kraam met handdoeken en lakens liep erg hard. Ook bij de boeken was het meteen een drukte van belang. We hadden een



prachtige dag met mooi weer. De barbecue werd aangestoken voor de hamburgers die tussen de middag goed verkocht werden en ook bij de poffertjeskraam liepen de bestellingen binnen. In de theetuin werd koffie schonken en taart aangesneden waar iedereen van kon genieten. Nieuw dit jaar was daar de appeltjesboom. De mensen die lekker genoten van een kopje koffie konden ook een lootje kopen om in de prijzen te vallen. De verskraam had dit jaar zoveel producten dat ze steeds bij moesten vullen, het paste niet in één keer op de kraam. De heerlijke baksels van de vrijwilligers deden het erg goed.

Bij de cadeaukraam werden leuke snoeppotjes verkocht, maar ook knuffeldoekjes voor baby's en leuke gehaakte knuffeltjes. Voor de kinderen was er het snoeprad te vinden en het envelop-trekken. Voor de mensen die van raden hielden was er het raad-en-win spel. Marieke van der Linden ging er





met de hoofdprijs van door: een waardebon van € 50,00 te besteden bij een restaurant in Vinkeveen! Bij de plantenkraam werd de keuze gauw minder, zo snel werden de planten en bloemen verkocht. Om half 2 begon het opruimen. Toen alles weer aan kant was kregen we de geschatte opbrengst te horen: € 4.500,00! Wat een prachtig bedrag! Moe maar ontzettend voldaan mochten we de dag mooi afsluiten met elkaar. Iedereen hartelijk bedankt voor zijn of haar inzet! Ook willen we alle mensen die iets gesponsord hebben hartelijk bedanken!



## MUTATIES LEDENBESTAND

dhr. P. Oussoren	Achterbos 9	overleden d.d. 28 augustus
fam. Stam-Versteeg (2 pers.)	Achterbos 105	nieuw binnengekomen
dhr. J.H. Kroese	Demmerik 96	nieuw binnengekomen
Sepp Oudshoorn	Donkereind 9	gedoopt d.d. 9 september
dhr. M. Zeeman	Donkereind 56	overleden d.d. 16 september
mw. K.D. De la Mar-Burkhard	Futenlaan 50	overleden d.d. 7 november 2018
dhr. G.A. Mulckhuyse	Herenweg 200	getrouwd en verhuisd naar Wilnis
mw. E. Oudolf-Hoogendoorn	Herenweg 69 (1230-kl.1)	verhuisd naar M-Oord
dhr. E.H.J. Samplonius	Kerklaan 57	verhuisd naar Mijdrecht
dhr. J.L. Catsburg	Kievitslaan 46	nieuw binnengekomen vanuit Waverveen
fam. Van 't Hul-v. Leeuwen (2 pers.)	Lange Meer 22	verhuisd naar Mijdrecht
dhr. D. van Egmond	Midrethstraat 71	verhuisd; vorig adres Spinel 15, Mijdrecht
Wilma Boer	Mijdrechtsedwarsweg 15	gedoopt d.d. 9 sept.
mw. R. Jager	Vinkenkade 65	verhuisd naar Epse



## VERBONDENHEID MET ISRAËL



### GEMEENTEREIS IN SEPTEMBER 2019

Diverse gemeenteleden hadden me weleens gevraagd of ik er voor voelde een gemeentereis naar Israël te organiseren. Ja, daar voel ik voor! Mij lijkt de tijd er nu rijp voor.

Graag zet ik voor u op een rij wat me beweegt om dit te organiseren:

- Israël is het land van de Bijbel, daar zijn waar Christus leefde, stierf en opstond is onvergetelijk;
- als Kerk voelen we een onopgeefbare verbondenheid met land en volk van Israël, deze reis wil daar blijk van geven;
- het wil samenbindend werken in de gemeente om met alleenstaanden en echtparen, jongeren en ouderen deze reis te ondernemen;
- Israël is een heerlijke vakantiebestemming.



De bezoeken aan Israël hebben op mij een onuitwisbare indruk gemaakt. De Bijbelse geschiedenis is nog meer gaan spreken en leven voor me. Ook helpt het om vragen omtrent Gods beloften voor het Joodse volk te doordenken en het bidden om de vrede voor Jeruzalem nog concreter te maken, wat winst is. Dit alles beleven als gemeente, daar samen het Woord te lezen en te overdenken... daar zie ik naar uit. Zo'n reis levert een mooie combinatie van inspanning en ontspanning op, dat geeft vreugde en voldoening.

### **De reis**



Het najaar blijft een uitgelezen moment om in Israël te zijn. De reis is via reisorganisatie DrieTour ingepland van dinsdag 17 t/m woensdag 25 september 2019, zo de Heere wil en wij leven.



Er zijn best wat gemeenteleden die al in Israël geweest zijn, maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Het spreekt voor zich dat een bezoek aan de Dode Zee, de Klaagmuur, Getsémané en wandelen op de Berg der Zaligsprekingen in ons reisprogramma opgenomen zal worden.

Maar om onze reis meer een eigen gezicht te geven, juist voor hen die al eens geweest zijn, lijkt me het mooi om in het Zuiden te beginnen, in de Negev-woestijn, rond Mitzpe Ramon. Via het Zuiden, Bethlehem en Jeruzalem zullen we naar het Noorden trekken.

Steeds zullen we de Bijbel lezen en de tijd nemen voor meditatie. De zondag is ook in dat opzicht een belangrijke dag. Een dag van rust waarop we samen zullen komen in een dienst van Woord en gebed te Jeruzalem, een mooi moment om naar toe te leven!



### **Enthousiasme**

Hopelijk deelt u het enthousiasme om het Beloofde Land samen als Hervormde gemeente Vinkeveen te bezoeken. Voor vragen en voor een opgaveformulier kunt u bij me terecht! Graag aanmelden voor 1 februari 2019. Met reizen als deze is het van belang dat we met een groep zijn van minimaal 20 personen. Mijn hoop en verwachting is dat dit gaat lukken.



ds. J.T. Maas



Foto gemaakt op de Gemeentedag

## OPEN DOORS-DAG 2018



**OpenDoors**  
Op de bres voor vervolgte christenen

Open Doors, opgericht in 1955 door Anne van der Bijl (die bijbels smokkelde naar communistisch Oost-Europa), is een internationale christelijke organisatie die ondersteuning biedt aan christenen in landen waar christenvervolgung plaatsvindt, waar het christendom verboden is of in sterke mate maatschappelijk niet geaccepteerd wordt. Open Doors is mede bekend door de jaarlijkse publicatie van de Ranglijst Christenvervolgung. Enkele jaren geleden hadden we als zendingscommissie een avond met een spreker van Open Doors. Zijn verhaal over de vervolgte christenen, en hoe hun lijden samenhangt met het volgen van Jezus die voor ons leed, was indrukwekkend.

Op zaterdag 20 oktober werd in de Jaarbeurshal te Utrecht weer de jaarlijkse Open Doors-dag gehouden. Zo' n 8000 mensen, waaronder opvallend veel jongeren, kwamen samen om te luisteren naar verhalen uit de vervolgte kerk. Dagvoorzitter Ron van der Spoel opende deze dag, en had daarna een kort gesprek met de nieuwe voorzitter van Open Doors . Jurjen ten Brinke diepte het thema van deze dag uit "Eén in Hem". Aan de hand van een fietswiel liet hij zien dat hoe dichter we bij Jezus( de as waar alles omdraait ) leven, des te dichter we ons ( als de spaken van een wiel ) verbonden voelen met andere christenen, hoe ver ze soms ook fysiek van ons verwijderd kunnen zijn.

Daarna waren er een drietal sprekers uit India, Noord-Korea en uit Pakistan. Hartverscheurende verhalen over christenvervolgung, van bedreigingen tot daadwerkelijk geweld. Vaak in samenlevingen waar geweld vaker wordt toegepast en er van een eerlijke rechtspraak geen sprake is. Men vraagt om ons gebed, een kracht die ze daadwerkelijk ervaren doordat ze ook zo dicht bij God leven. De kracht van het gebed is groot, dit werd verduidelijkt door de geschiedenis uit Handelingen 12 waar op het voortdurende gebed van de gemeente een Engel van de Heer Petrus bevrijdt uit de gevangenis. Ook bid men zelf en vraagt ons gebed voor de vervolgers en de leiders van die landen dat God hun harten mag bekeren, zodat ook zij God mogen loven en prijzen. Bijzonder is dat men juist ook bidt voor ons hier in Europa, omdat we door de welvaart wellicht denken God minder nodig te hebben omdat we het zelf wel kunnen redden.

Al jaren wordt er gedurende een periode van enkele jaren gebeden voor een specifiek land, voor de komende 2 jaren is dat India, bidt u mee?





willen van een 'rijke blanke'. Het is aangrijpend om te zien hoe gezinnen leven op een paar vierkante meter, met muren van modder en lekkende dakplaten. Dan zou je graag iedereen op het project verwelkomen, maar dat is helaas niet haalbaar.

Doordat het project vele aspecten kent, ziet elke dag er voor mij dan ook anders uit. Ik help bijvoorbeeld mee in de 'special needs' klas, in deze klas zitten allerlei verschillende kinderen uit de sloppenwijk met verschillende lichamelijke of geestelijken beperkingen. Daarnaast zijn er jongeren te oud waren voor het project en nog nooit naar school zijn geweest. Zij krijgen elke middag eten en verschillende simpele lessen om toch onderwijs te kunnen ontvangen. Er is veel afwisseling en ik mag meehelpen waar ik zelf wil, wat het enorm leerzaam en uitdagend maakt. (Zie voor meer informatie de site van het project: [www.ugandahandsforhope.org](http://www.ugandahandsforhope.org)).



Wilt u op de hoogte blijven van mijn activiteiten, of wilt u bijdragen aan mijn werk? Mail dan naar [joramkroese@hotmail.com](mailto:joramkroese@hotmail.com) en dan hoort u zo snel mogelijk van mij!

Met vriendelijke groet uit het zonnige Kampala,

Joram Kroese

## *Gelezen.....*

Of de Statenvertaling altijd consequent is in het vertalen van het begrip sjeool, daarover kan men van mening verschillen, maar dat laat onverlet dat het Oude Testament wel degelijk rekent met een bestaan dat wij aanduiden met het woordje hel.

ds. J. Belder in 'De laatste ernst'

Zoek de woorden op in de woordzoeker. De woorden staan van links naar rechts, van onder naar boven, schuin, en 1 woord (\*) staat in een slinger.

www.bijbelidee.nl

stal  
ster  
Maria

herberg  
Jezus  
Jozef

kerst

S	T	A	L	F	E	Z	O	J
H	K	G	E	B	O	R	E	N
G	M	R	H	E	R	D	E	R
R	E	E	I	S	T	E	R	W
E	I	J	H	N	B	K	W	M
B	A	M	E	G	B	V	A	Z
R	O	O	R	L	E	E	R	E
E	B	E	T	H	J	L	I	N
H	J	E	Z	U	S	O	A	U

kribbe  
herder

wijzen  
geboren

woordzoeker

engel  
Bethlehem (\*)

De letters die overblijven vormen een zin. Lees van linksboven naar rechts onder de belangrijkste boodschap van Kerst:

## *“Zal ik nog geloof vinden”*

De Here Jezus wordt regelmatig uitgenodigd voor een gesprek met Farizeeers. Zij zien in Hem een interessante gesprekspartner. In het evangelie van Lucas hoofdstuk 17 vanaf vers 20 betrekken zij hem in hun discussie over de komst van het Koninkrijk der hemelen.

De Farizeeërs kunnen er niet om heen. Deze rabbi heeft invloed op het denken van veel mensen. Als Hij beweert dat Hij de Messias is, betekent dat, dat het Koninkrijk der hemelen en van de aarde, aanstaande moet zijn, maar zij hebben een ander verwachtingspatroon van de manifestatie van dat koninkrijk dan deze rabbi.

Jezus is niet degene die zich manifesteert als krijgsman of politicus, die de Romeinen het recht op wereldmacht betwist en Israël bevrijdt van de Romeinse overheersing. Integendeel vinden zij. De visie van Jezus op macht, zoals verwoord in de Bergrede (Mattheus 5) is naar hun mening niet geschikt als beleidsvisie voor een aards koninkrijk, dus kwamen zij met de vraag: “Wanneer en hoe komt het Koninkrijk der hemelen naar Uw mening.”

In Lukas 18: 1 e.v. reageert Jezus op het vraagstuk van de Bijbelonderzoekers. Hij gebruikt ook ditmaal het model van de gelijkenis om Zijn antwoord vorm en inhoud te geven.

Om theologische vragen met elkaar te bespreken wordt ook nu nog het model van gelijkenissen gebruikt door Joodse rabbijnen. In de Sidra van de week, een tekst welke gelezen wordt in de Synagoge op de sabbat, staat bij de uitleg van de perikoop bijna altijd een verhaal om de tekst praktisch begrijpelijk te maken.

Jezus sprak ook een gelijkenis tot hen, met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij vertelt de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, waarin de vrouw, een weduwe, uiteindelijk gehoor krijgt van de rechter, niet omdat zij met recht vraagt om gehoord te worden, maar om van het gezeur af te zijn. Lukas 18: 1-8.

Maar God handelt heel anders:

*“Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen? Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen.”*

Dan volgt nog een dramatische uitspraak van Jezus. In de tekst is emotie te lezen. De zorg die er in door klinkt is duidelijk te horen.



*“Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?”*

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vastgesteld dat het aantal leden van alle kerkgenootschappen in Nederland is gedaald tot onder de 50%. Wel is er nog religieus denken. Als voorbeeld wordt genoemd een Boeddhabeeldje in de vensterbank of in de tuin naast het tuinpad. Een inheemse vorm van religieus denken bestaat uit het meedragen van een beeldje of een kettinkje met de beeltenis van een beschermheilige.

In de periode dat in Vinkeveen gebaggerd werd voor het maken van turf, werd bij het transport van de turf naar de steden, op de terugweg het stadvuil meegenomen om als compost verwerkt te worden op het land. In deze compostlagen, toemaekdek genoemd, is van alles te vinden wat door de stedelingen werd weggegooid of verloren. Zo ook een heel klein beeldje van Maria. Het beeldje werd als bescherming tegen het KWAAD meedragen in de broekzak. Ook in Vinkeveense broekzakken.



Het is een beeldje van pijpaarde. Hetzelfde materiaal waar de kleipijpen van gemaakt werden, die in grote hoeveelheden ook in de Vinkeveense gronden worden gevonden. Het is ruim 3 cm lang. Het beeldje draagt een rozenkrans en de rechterhand is geheven in een gebaar waarbij een zegen wordt uitgesproken.

Weliswaar wordt het geloof van Maria in de Bijbel aangewezen om na te volgen. Maar onze uitleg van die perikoop is niet om onze bescherming bij Maria te zoeken. Wel kunnen wij leren van

deze houding van Maria om altijd een denk/geloof-relatie te hebben met de Here Jezus.

Het hoeft geen beeldje te zijn van pijpaarde, maar het Woord van God reikt ons vele Woorden aan om met ons mee te dragen.

Johannes de Doper reikt ons een duidelijk beeld aan: “Zie het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt”. Om dat Lam te zien en te kennen moeten we wel weten hoe wij Hem leren kennen.

In het evangelie naar Johannes, geeft de Here Jezus aan wie Hij is: *Ik ben het Licht der wereld, Ik ben de goede Herder.*

In hoofdstuk 17 van het Johannes evangelie horen wij Jezus bidden, voor u en voor mij. Die woorden moeten wij opslaan in ons geheugen en met ons meedragen. Niet in onze broekzak, want dan valt het misschien in de compostbak.

In het Oude Testament klonk ook een klacht van God, eveneens geladen met emotie:

*‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis’.* Hosea 4: 6a

Men hoeft geen pedagoog te zijn om te weten dat als er geen belangstelling is voor de inhoud van een boek, dat boek niet wordt gelezen en dus ook niet begrepen.

De secularisatie is begonnen, toen men stopte met het lezen van de Bijbel. Het Woord van God. Dat was in de dagen van TOEN, 2.500 jaar geleden. In onze jaartelling 2018 is het lezen van boeken verdrongen door appjes. Het bekende kinderliedje: “Lees je Bijbel, bidt elke dag” is verdrongen door de smartphone. Dit medium heeft deze dagtaak verdrongen. 24/7 moeten we de smartphone gehoorzaam aandacht geven. Het risico om een berichtje te missen wordt door vele te groot gevonden.

Het is goed om te horen dat er organisaties zijn die de geestelijk zorg hebben gezien en dagelijks een goed bericht versturen. We kunnen ons abonneren op het ontvangen van een Bijbelse dag tekst. Bijvoorbeeld: [www.dagelijkswoord.nl](http://www.dagelijkswoord.nl)



**DAGELIJKS WOORD**

\* EEN GOED BEGIN VAN DE DAG \*

*dinsdag 30 oktober 2018 Deuteronomium 32:11-12*

*Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de HEERE hem, (Jakob), geleid, er was geen vreemde god bij hem. -- Deuteronomium 32:11-12 (Herziene Statenvertaling)*

**P.A. van Golen**



In het voorjaar was de opbrengst van de stroopwafelactie bestemd voor De Sleutelbloem in Noorden. Zij waren erg blij met de € 5.000,00 die de actie heeft opgeleverd. Als dank werden we uitgenodigd om hun werk te komen bekijken. We waren onder de indruk dat er zo dicht bij Vinkeveen zulk mooi werk gedaan wordt voor mensen die zijn vastgelopen in de maatschappij. Om u hiermee bekend te maken stelt de Sleutelbloem zich in onderstaand stukje voor.

### **Leerwerkcentrum De Sleutelbloem**

De Sleutelbloem is een leerwerk centrum in Noorden, die zorg aanbiedt aan de kwetsbare mede mens. Addie en Evalien Muilwijk begonnen de Sleutelbloem in 2004 als zorgkwekerij. Daar werd in 2009 het leerwerkcentrum aan toegevoegd. Vanuit een Christelijke levensovertuiging en een groot hart voor mensen tussen wal en schip, creëerden zij een veilige leer- en leefomgeving. Inmiddels is de Sleutelbloem uitgegroeid tot een volwassen zorgorganisatie met een professioneel team en zo'n 65 deelnemers. De Sleutelbloem biedt zorg aan mensen die vastgelopen zijn in een psychische beperking, een verslaving, of moeilijkheden thuis, school of op het werk. De zorg bestaat uit een gevarieerd aanbod van dagbesteding, individuele begeleiding, leerwerktrajecten, begeleid wonen en stages. Deelnemers kunnen hun handen uit de mouwen steken in de keuken, het dierenverblijf, de houtwerkplaats, de metaal-en brommerwerkplaats, het atelier, de tuin, of het hoveniersbedrijf. Afgelopen 2 jaar is een groot deel van de Sleutelbloem gesloopt en herbouwd. De Sleutelbloem wordt zo stap voor stap vernieuwd en aangepast aan de huidige eisen en om aan meer deelnemers zorg te kunnen bieden in de toekomst.

Wilt u zelf ervaren wat we doen, dan bent u altijd welkom om langs te komen. Verder kunt u ons helpen op allerlei manieren. Allereerst kan dit door gebed voor de deelnemers en ons werk. Verder zoeken we altijd vrijwilligers die ons willen helpen. Dit kan door te helpen met onderhoudswerk, te helpen in de verschillende werkplaatsen of keuken, chauffeurswerk of om er gewoon te zijn voor een deelnemer door boodschappen te doen, te wandelen of iemand uit te nodigen voor een maaltijd. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website [www.de-sleutelbloem.nl](http://www.de-sleutelbloem.nl)

## *Kerstfeest voor Anna van Beusekom*

Vervolg op "Uit het leven van Anna van Beusekom" (Leidraad september 2018)

En nu is het kerstavond, morgen is het kerstfeest. Anna pakt de Bijbel en leest. O, dat is het, dat is de kerstgeschiedenis: "Heden is u geboren de Zaligmaker, in de stad van David...." Maar zal Jezus ook haar Zaligmaker willen zijn? Hij, gestorven aan het kruis. Anna voelt zich diep schuldig. Zij had nooit naar de Heere God gevraagd of aan Hem gedacht. Ja, ze was goed geweest voor de mensen die bij haar werkten, maar dat deed ze niet omdat ze de Heere Jezus liefhad; en kwam daar niet veel eigen eer en hoogmoed bij? Vroeger had ze wel een Bijbel, ze vroeg zich af of ze er ooit wel in gelezen had. Als ze verder leest, denkt ze: "Wat? Daar staat mijn naam! Anna!". "En er is Anna een profetes, die vierentachtig jaar oud is", net zo oud als zij, "...en haar hele leven gehoopt heeft, dat ze de Zaligmaker nog zal mogen zien, met haar eigen ogen".

Anna, de profetes, was altijd in de Tempel, en zij? Ja, daar denkt ze ineens aan: dat ze ook een keer met haar vriendinnen in de kerk is geweest met kerst. De dominee zei dat God liefde is. En dat wij mensen van goede wille moeten zijn. En daarom niet meer aan de zonde moeten denken: als we zo leven, dan hoeven we ons geen zorgen te maken voor de dood, omdat Jezus de dood overwonnen heeft, als we dat geloven, kunnen we rustig verder leven, en nu fijn kerstfeest vieren. De hemelpoort zal wijd voor ons open staan.\*

Ja, dat is heel wat anders, dan wat die nagosie\*\* man zei. Zal die man bedoeld hebben dat de duivel op veel manieren een sluipmoordenaar is? En dat er meer Jezus-en zijn, een Jezus die wij zelf bedenken. De satan is een leermeester waar we graag naar luisteren. De Bijbel leert dat er één Jezus is. JEZUS CHRISTUS, de ZOON van God, De Levende GOD. Die de heerlijke hemel wilde verlaten om zondaren zalig te maken. Het is een list van de satan om te doen alsof de zonde niet zoveel voorstelt. Anna leest: "En er was Anna..." En zij, Anna, zij heeft nooit naar God gevraagd. Vierentachtig jaar is ze nu. Als ze sterven moet, wat dan? Dan zal ze God ontmoeten. Anna's leven gaat als een sneltrein in haar gedachten aan haar voorbij. Zij, de vroegere schatrijke Anna, die toen in een heel ander stad woonde was straatarm, omdat ze God miste. De Heere Jezus die uit de hemel moest komen en nameloos arm werd, om armen en ellendigen rijk te maken. Anna vouwt haar handen en bid, of de Heere haar zonden vergeven wil en haar



genadig wil zijn. Dan ziet ze ineens dat de Heere haar genadig ís. De Heere had die wonderlijke nagosie man gestuurd om haar tot inkeer te brengen. Hoewel ze een Bijbel, het Woord van God, in huis had, had ze er toen geen letter in gelezen. Zij is doorgestaan met haar bedrijf en haar hobby. Zal het een list van de satan geweest zijn, die haar in het ongeluk wilde stortten, toen ze Zegers te veel zeggenschap gaf, en zij daardoor geruïneerd werd? Ze ziet nu duidelijk dat de Heere mensen gelukkig wil maken en de satan mensen ongelukkig. De Heere heeft haar niet losgelaten. De macht van de Heere staat boven de macht van de satan. De Heere gaf haar het verlangen in haar hart om een Bijbel te hebben. Ze had niet eens geld genoeg om er één te kopen. Het is een geschenk van de Heere God, zei de schipper. De Heere heeft door Zijn leiding in haar leven haar alles afgenomen, zodat ze straatarm is geworden. Wat is de Heere goed voor me, dat Hij aan mij gedacht heeft. Een diepe vreugde vervult haar. Mij niet heeft laten omkomen in een eeuwige nacht. De Heere heeft alles van me afgenomen om mij schatrijk te maken, door Zijn Zoon Jezus Christus, mijn Heiland.

(Anna van Beusekom had geen kerkelijke achtergrond.)

---

\*We begrijpen dat in de kerk waar Anna met haar vriendinnen geweest is, een dominee preekte, die niet de Bijbelse leer verkondigden.

\*\* nagosie: langs de deur venten met artikelen

*G. Kroese*

## AVONDKLANKEN

Het verzoekprogramma draait weer op volle toeren en uw verzoekje kan daar nog prima bij! Helaas is op het aanvraagformulier in de vorige Leidraad het e-mail adres van Gerrie Schreurs niet goed weer gegeven.

Het juiste adres is [her.ger.schreurs@hetnet.nl](mailto:her.ger.schreurs@hetnet.nl).

Voor de volgende uitzendingen kunt u aanvragen indienen: woensdag 12 dec.2018 / woensdag 02 jan. 2019 / woensdag 16 jan. / woensdag 30 jan. / woensdag 13 febr. / woensdag 27 febr.

De programmamakers vinden het erg fijn als ze op zaterdag voor de uitzending de lijst met verzoeken hebben. Dus graag uiterlijk inleveren op **vrijdag**.

In gebouw Maranatha hangen op het prikbord aanvraagformulieren. Bezoekt u een kring of gezellige bijeenkomst vul er dan eens een in. De luisteraars en de programmamakers zijn blij met elke reactie.

## Hulphond Roxy

Een paar jaar geleden, toen ik bij Timon woonde, kreeg mijn vriendin een combinatiehond. Dat is een geleidehond, maar daarnaast ook een psychiatrische hulphond. Mijn vriendin ging een avondje weg en het was voor haar hond Amy nog te intensief om mee te gaan. Ik heb die avond opgepast op haar hond Amy. Die avond had ik een moeilijke avond. Ik merkte dat Amy dat door had. Ze kwam naast me zitten en ik ervoer dat dit me steun gaf. Het deed me zo goed. Het bleef niet bij een avondje. Hierdoor ging ik zelf serieus nadenken over een psychiatrische hulphond. Het fijne van zo'n hond is dat ze je aanvoelt. Als het niet goed gaat, komt-ze naar je toe en is ze er voor je.

Inmiddels ben ik al tweeënhalf jaar trouwe bazin van Roxy. Ik moest gaan verhuizen en tegen de verhuisperiode zag ik heel erg op. In die periode ben ik erg op zoek geweest naar een hond. Roxy moest weg bij haar vorige baasje, omdat de zoon van het echtpaar allergisch bleek te zijn. Vlak daarna heb ik haar gekregen. Het is heel bijzonder hoe dat is verlopen.

Roxy betekent veel voor mij. Ze helpt mij veel. Als ik 'uit contact raak' (momenten waarop ik als het ware even 'wegraak' uit de werkelijkheid) springt Roxy bij mij op schoot, zodat ik weer in contact kom.

Ze voelt vaak de spanning bij me opkomen. Ze zoekt dan contact, door bijvoorbeeld op mijn voeten te gaan liggen, kop op mijn schoot te leggen en aandacht te vragen. Ook doet ze het licht aan als ik een nachtmerrie heb.

Als ik even uit een situatie moet, doordat het niet goed gaat, zoekt ze de uitgang. Ook geeft ze veiligheid en rust, doordat ze zo waakzaam is. Ook blokt ze mensen als mensen te dichtbij mij komen staan. Ze gaat er dan tussenin staan.

Ik zou Roxy niet meer willen missen! Zonder haar had mijn leven er heel anders uit gezien. Dan was ik vaak depressief in bed blijven liggen. De invloed van Roxy is zo positief dat ik het met haar red. Samen met de begeleiding en zorg van andere mensen om mij heen.



*Suzanne Versloot*

# Avondklanken

Om de twee weken is er op de kerkradio en via internet het verzoekprogramma Avondklanken te horen. Gemeenteleden kunnen hier voor elkaar een gezang of Psalm aanvragen.

Hier vindt u een formulier waarmee u een lied kunt aanvragen.

## Aanvraagformulier Avondklanken

Ik wil graag voor de volgende persoon een lied aanvragen:

Naam.....

Lied/Psalm.....

Uw naam.....

Reden/wens/bemoediging.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

U kunt uw verzoeken ook gewoon op een papier, telefonisch of via de mail inleveren. Uw aanvragen graag uiterlijk de vrijdag voor de uitzending inleveren bij:

Gerie Schreurs, Donkereind 15a, [her.ger.schreurs@hetnet.nl](mailto:her.ger.schreurs@hetnet.nl), Tel 264286 of Ab Smit, Klijne Meer 80, [ab.smit@casema.nl](mailto:ab.smit@casema.nl), Tel 261007

MARCO  
Smit

