

Leidraad

Contactblad van de Hervormde Gemeente

MEVROUW LANDMAN:

“Ik denk dat ik het harde werken van de boerderij heb meegekregen”



Doen

De zondag is een belangrijke dag. Niet alleen omdat het goed voor is ons om eventjes gas terug te nemen, belangrijker is dat we ons in Gods huis mogen laven aan de rust die Hij heeft klaargemaakt.

De zondag zet onze wereld op zijn kop: het is geen rusten ná gedane arbeid, maar rusten om de rest van de week aan te kunnen. Iemand zei eens: hoe meer van de week in de zondag, des te minder zondag in de week. En dat geldt ook andersom.

De kerkenraad legt in deze uitgave de vinger bij de grootheid van de gave van de zondag en ook bij het essentiële belang daarvan voor de gemeente en voor elk gemeentelid afzonderlijk. Want in de kerk, daar doet God het werk.

Natuurlijk ontbreken ook ontspannende rubrieken niet in deze Leidraad. Zo vertelt Sara-Maria waarom ze Hebreuws zo boeiend vindt, vertelt mevrouw Landman waarom ze altijd in de weer is en kijken we terug op het zendingsdiner. Veel leesplezier!

COLOFON

Dit blad is een uitgave van de Hervormde gemeente te Vinkeveen. Het verschijnt vier keer per jaar

REDACTIE :
Chris-Jan de Leeuw
Hanna Simons
Ageeth Oudshoorn
De redactie heeft het recht om ingezonden artikelen wel/niet te plaatsen, dan wel de tekst aan te passen.

Kopijadres
Ageeth Oudshoorn
pamuilwijk@hotmail.com

VOLGENDE SLUITINGS-
DATUM KOPIJ:
20 augustus 2015
Graag op tijd inleveren!

GELEZEN

“Leef los van het schepsel en loop hand in hand met Jezus”

MARY WINSLOW

Psalm 43

TEKST J. VAN SELM

Vervolg van psalm 42 staat er boven. Psalm 42 en 43 samen:

- David is lange tijd op de vlucht en zo is hij verhinderd dicht bij de Heere te zijn in de tabernakel
- Zijn vijanden leiden uit zijn vervolging af dat de Heere hem verlaten heeft
- David verlangt hevig naar de offerdienst in de tabernakel
- Hij bid God om verlossing en is ervan verzekerd dat God die zal geven.

Psalm 42 en 43 samen kunnen als één lied worden beschouwd. Er zijn verzen in 43 die bijna woordelijk ook in 42 voorkomen: 42 vers 6 en 12 net als 43 vers 5: “Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van mijn aangezicht”.

Overigens heeft 42 vers 6: “Zijn aangezicht”, maar dit terzijde. Psalm 42 vers 10 is nagenoeg gelijk aan 43 vers 2: “Want U bent de God van mijn kracht. Waarom verstoot u mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld door de onderdrukking van mijn vijand?” In 42 vers 3 lees ik van het verlangen naar God en Zijn dienst in de tempel, “Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnen gaan om voor Gods aangezicht te verschijnen?” wat ook wordt geproefd in 43 vers 3 en 4.

Het verschil met psalm 42 ligt vooral in vers 1 en ook wel in vers 3. Waar David in psalm 42 vooral zijn verlangen uitspreekt naar God en in zichzelf, komt het niet tot een echt gebed. Dit gebed horen we wel in Psalm 43. Hier komt hij uit zijn overdenking en formuleert een krachtig gebed: “Heere doe mij recht zodat ik kan gaan naar Gods altaar”.

David spreekt van “het volk zonder goedertierenheid” en van “de man van bedrog en onrecht”, die hem tergen met spottereien – 42 vers 4: “omdat zij de hele dag zeggen: Waar is uw God?” – hij vraagt: “O God, doe mij recht tegenover hen”.

Voor God betekent recht doen aan de tempelganger, dat Hij onderscheid maakt tussen de gelovige en de ongelovige. Een tweede nuance is er misschien nog dat Hij dat publiekelijk doet. De gelovigen zijn zij die het verbond ter harte nemen en die als overheersend patroon in hun leven in oprechtheid hun weg gaan en op de

Heere hebben vertrouwd. Zij houden tevens Gods goedertierenheid voor ogen en wandelen in Gods waarheid, dat wil zeggen, zij leven uit de genade.

Vers 2: “Waarom verstoot u mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld, door de onderdrukking van de vijand?”.

Hierin klinkt iets door van het niet begrijpen van de weg die God met hem gaat. Het lijkt een uiting van wanhoop. Toch is er ondanks dit niet weten, een vertrouwen op de trouw van de Heere en Zijn verlossende zorg; vers 5b: “Ik zal Hem weer loven, Hij is de volkomen verlossing!”

Vers 3: David bidt om Gods licht; daarmee belijdt hij de duisternis bij zichzelf die met Gods licht verdreven kan worden. Hij bidt ook om Gods waarheid; daarmee belijdt hij een gebrek hieraan bij zichzelf. Hij spreekt het verlangen uit dat dit licht en deze waarheid hem tot raadsman zullen zijn om hem te leiden tot de plaats waar de tabernakel is.

Vers 4: “Zodat ik kan gaan naar Gods altaar”. David noemt opvallend genoeg juist het altaar! Dat is niet toevallig: Op het altaar worden de offers gebracht, verzoening gedaan, de dank betaald. Daar ligt het hart van de dienst aan God.

En dan nog iets: In vers 4 spreekt David ook het verlangen uit om zijn talenten en vaardigheden, het bespelen van de harp, te gebruiken in de dienst van de Heere.

David noemt opvallend genoeg juist het altaar! Dat is niet toevallig: Op het altaar worden de offers gebracht, verzoening gedaan, de dank betaald

In vers 5 bemoedigt hij als het ware zichzelf en spreekt de vaste overtuiging uit dat hij God weer zal loven en dat de Heere de volmaakte verlossing voor hem is.

Wat heeft deze psalm ons te zeggen?

Als we naar vandaag een toepassing zoeken in deze psalm kun je je afvragen of het hooggestemde verlangen van David wel de norm voor ons moet zijn met het oog op onze kerkgang. Is de openbare samenkomst en de “Bediening der verzoening” werkelijk zo belangrijk als hij voorgeeft? Wat heeft deze psalm ons te zeggen?

Ik lees in **Exodus 29**, waar het gaat over de offerdienst in de tabernakel, in vers 42 en 43: “Het moet een voortdurend brandoffer zijn, al uw generaties door, bij de ingang van de tent van ontmoeting, voor het aangezicht van de HEERE, daar zal Ik u ontmoeten om daar met u te spreken. Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn Heerlijkheid geheiligd worden”.

Ik lees in **Leviticus 23 vers 3** over een “heilige samenkomst” op de rustdag des Heeren.

Ik lees in **Numeri 6 vers 27**, nadat de Heere Mozes bekend maakt hoe Aaron en

zijn zonen het volk aan het eind van die heilige samenkomst de zegen moet opleggen: “Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen: en Ik zal hen zegenen”. De zegen die in Numeri 6 door de Heere wordt geformuleerd, wordt nog altijd uitgesproken aan het einde van elke kerkdienst.

Ik lees in **Lucas 10**, daar waar Martha aan het werk is en Maria aan de voeten van Jezus zit: “Eén ding is nodig”.

In **Hebreeën 10** lees ik van de oproep om “de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten” en de oproep elkaar hiertoe aan te sporen.

In de **Heidelbergse Catechismus**, vraag en antwoord 103 waar het gaat over het 4e gebod worden wij aangespoord “op de rustdag tot de gemeente van God naarstiglijk te komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen.

**In onze kerkdienst
vind ook de
bediening der
verzoening plaats
en ontvangen we de
Zegen van God!**

De **Dordtse leerregels 3-4 artikel 17** spreekt van het “God verzoeken” als we moedwillig de middelen die God geeft tot ons heil niet gebruiken.

Dit alles overdenkend moet ik wel concluderen dat het verlangen wat David in psalm 42 en 43 uitspreekt getuigt van zicht op de belofte van God die Hij verbindt aan het trouw samenkomen met de gemeente. Deze belofte van God geldt onverminderd vandaag!

In onze kerkdienst vind ook de bediening der verzoening plaats en ontvangen we de Zegen van God! De Zegen die Hij geeft aan het individu die zijn plaats inneemt in de gemeente. Ik moet belijden dat het door David uitgesproken verlangen niet altijd in die mate in mij aanwezig is, maar laten wij elkaar aansporen de diensten trouw te bezoeken. Want God zegt: Dáár zál Ik u ontmoeten en dáár zál Ik u zegenen!”

GELEZEN

“Als wij christenen ons slecht gedragen, of nalaten ons goed te gedragen, maken we het christendom ongeloofwaardig voor de buitenwereld”

C.S. LEWIS

De bibliotheek is iedere woensdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur en in de avond van 19.00 tot 20.00 uur open. Welkom!

Op de zolder van het verenigingsgebouw Maranatha is de bibliotheek gevestigd.

U/jij betaald voor boeken, CD's als volwassenen en de jeugd 25 euro cent per week. Kinderen van de basisschool en daaronder mogen de boeken gratis komen lenen!

NIEUWE BOEKEN VOLWASSENEN

Dineke Epping: Op de vleugels van de wind.

Het is 1896 als de toekomst plannen van Katie Shellesdale in duigen vallen. Nadat haar vader bij een grote fraudezaak betrokken raakt en haar verloofde het uit maakt. Dan grijpt ze de kans om op een bruiloft van haar penvriendin in New York bij te gaan wonen. Tijdens de overtocht naar Amerika ontmoet ze de gelovige Jim Watson, de Ierse Scotty en Megan. Er ontstaat een ongewone vriendschap. Ook Jim wil graag opnieuw beginnen. In Amerika wordt Jim's en Katie's geloof en de hoop op een betere toekomst op de proefgesteld. Is het mogelijk dat ze hun haat en de leugens en de schaamte van hun verleden achter te laten? Zodat ze opnieuw mogen beginnen?

Melissa Jagears: 1. Een bruid om van te houden. Serie: Onverwachte bruiden

Everett Cline redt het niet in zijn eentje als pionerende boer en heeft een vrouw aan zijn zijde nodig. Na vele pogingen zorgt er een buurvrouw voor dat Julia naar Kansas af zal reizen om een verstandshuwelijk aan te gaan. Om veiligheid en bescherming te krijgen na haar vlucht uit haar verleden.

Everett is inmiddels heel erg onzeker geworden door vrouwen die niet met hem verder wilden. Hij toont zijn gevoelens niet en Julia kan niet over haar verleden praten.

Twee eenzame zielen die beide hunkeren naar liefde en elkaar hun hart niet durven te geven. Tot dat daar verandering in komt.

Melissa Jagears: 2. Een bruid op bestelling

Eliza is een postorderbruid en verheugt er zich op haar echtgenoot te ontmoeten. Daar zal ze helpen zijn slecht lopende winkel nieuw leven in te blazen. Ze gaat één week eerder dan gepland er al naar toe. Maar onderweg wordt ze beroofd van haar bruidschat. Bij haar te vroege aankomst, was haar verloofde Axel spoorloos verdwenen. Zijn zakenpartner William is van plan om dokter te worden. Hij ontfermt zich over Eliza als zij op de stoep staat. Dan blijkt al snel dat zij veel beter verstand van zakendoen heeft dan William die aan het sparen is om medicijnen te studeren.. Ook slaat de vonk over tussen hun. Dan komt Axel terug en rijgen de problemen aan één. Zullen ze een keuze kunnen maken? Hun dromen op offeren of een droom volgen voor hun samen die uit zal komen?

Dillip Joseph: Gekidnapt door de Taliban

Het is december 2012 als arts Dillip Joseph met twee medewerkers overmeesterd wordt door talibanstrijders na een bezoek aan een plaatselijk kliniek. Na een negenuurdurige tocht door de woestijn komen ze op een locatie aan waar ze gruwelijke videobeelden tonen van gemartelde gevangenen. Ondanks momenten van ontbering, angst en onzekerheid ervaart Dillip de nabijheid van God. Ook ontstaat er een bijzonder contact met een paar ontvoerders. Tijdens Dillip overleving, bereidt elite-eenheid Seal 6 in het diepste geheim een gevaarlijke reddingsactie voor...

Laura Frantz: 2. De tweestrijd van Elinor serie: Ballantyne kronieken

Het is 1822 als Elinor weer thuis komt wonen in Pittsburgh nadat ze haar school heeft afgerond. Haar ouders zijn al voor lange tijd op reis. Ook haar broers en zussen hebben geen bemoeienissen met Elinor. Vastbesloten zal ze

laten zien wat ze waard is en gaat aan jonge dames in Pittsburgh lesgeven. Chloë een moeilijk onhandelbaar meisje uit de beruchte Turlock familie die slaven houdt en whiskymagnaten zijn. Haar broer Jack is ook vaak bij de lessen aanwezig. Zijn reputatie is dat hij een dronkenlap en een rokkenjager is. Ondanks dat voelt Elinor zich tot hem aangetrokken. Haar vader zou nooit een huwelijk met een Turlock goedkeuren.

Laura Frantz: 3. De thuiskomst van Rowena

Speelt zich af in Kentucky in 1850. Rowena en haar vader gaan naar Pennsylvania waar haar grootvader een groot landgoed en een fortuin bezit. Zelf is ze in een eenvoudig huis opgegroeid. Nu zal ze het luxe leven leren kennen. Ze raakt bevriend met James de beste stuurman van de familie. Dan valt haar oog als debutante op een knappe jonge man...

**Julie Klassen:
Het geheim van
Pembroke Park**
Abigail Foster heeft alle

hoop verloren als de enige man waar ze van houdt haar zusje kiest. Het huis in Londen dreigt de familie te gaan verliezen als gevolg van financiële problemen. Dan biedt een ver familielid zijn leegstaand landhuis Pembroke Park aan om dit door de Fosters mogen gaan bewonen. Wat ze daar aantreffen valt met geen pen te beschrijven. Het lijkt erop dat de vorige bewoners halsoverkop vertrokken zijn. Ook de plaatselijke predikant waarschuwde hun voor indringers die op zoek zijn naar de vermeende schat ... Abigail gaat zelf op zoek naar de schat maar dan krijgt ze anonieme brieven met aanwijzingen die leiden naar nog meer geheimen.

NIEUWE JEUGD BOEKEN

**Teunie Suijker: deel 5 :
Manege de Driesprong**

Suzanne Knegt:
Serie: Lisa en Summer:
deel 7 en 8

COMITÉ VERENIGINGSGEBOUW

Het comité wil alle helpers bedanken, speciaal ook de jeugdclubs en leiding, die 10 en 11 april geholpen hebben met de stroopwafelverkoop. Er moest opnieuw worden nabesteld waardoor er 3360 pakjes verkocht zijn. Omdat er dit jaar geen slotavond is maken we binnenkort het bedrag van € 5.000,- over aan Mercy Ships, het varend ziekenhuis voor de allerarmsten.

Rommelmarkt

Na de zomervakantie houden we D.V. 22 augustus onze jaarlijkse rommelmarkt. We hopen natuurlijk weer op veel spullen die bij René Oussoren op Demmerikse Kade 15 afgegeven kunnen worden. Wilt u hem van tevoren wel even bellen op nummer: 0297-263955.

Binnenkort worden medewerkers van vorig jaar weer gebeld voor deelname dit jaar. Als u niet bij een kraam wilt/kunt staan hebben we iets nieuws, waardoor u toch een bijdrage kunt

geven.

Wij willen een nieuwe kraam inrichten met houdbare eetbare dingen: bijvoorbeeld eigengemaakte jam, verse eieren, zelfgebakken koekjes of boterkoek/ cake in diverse varianten, of brood. Of als u bijvoorbeeld een fruitboom hebt en veel oogst: pruimen, walnoten enz. Verse groenten uit de groentetuin mag ook. Waarschijnlijk hebt u zelf ook ideeën. Voorwaarde is dat het niet snel bederfelijk is en vers is.

En voor de theetuin kunnen we op 22 augustus weer gebak gebruiken, we weten dat veel mensen speciaal voor de monchoutaart of kwarktaart naar de rommelmarkt komen.

Wilt u aanmelden wat /hoeveel u maakt of aanbiedt? Dan kunnen wij een inschatting maken. Graag 15, 17 of 18 augustus mij bellen, 0297-262300. Alvast hartelijk dank!

Carla Stolk,
comité verenigingsgebouw

GELEZEN

“Een christen mag en moet zijn eigen mening hebben, maar hij moet niet eigenwijs zijn. Daar is een groot verschil tussen”

DR. D.M. LLOYD-JONES

Zendingsdiner valt in de smaak

De zendingscommissie zocht een nieuwe manier om de zending onder de aandacht te brengen. Ze kozen voor het zendingsdiner: een smakelijke manier om met de culturen waarin de GzB actief is kennis te maken. Natuurlijk niet zonder een inhoudelijk gedeelte om weer eens stil te staan bij wat zending eigenlijk is...





Laat de eters maar komen...



Meer dan genoeg...



Alles moet perfect zijn...



Dat zal smaken....



Waar gehakt wordt, vallen spaanders....

Volle zaal en volle magen...



Een spelletje als ijsbreker....



Boeiende presentatie....

...En een aandachtig gehoor



Een bedankje is op z'n plaats....

DE ARK VAN NOACH



Dag Tijd Activiteit

Juni

- 27 09:00 Oud papier
- 28 09:30 Bevestiging Ds. Maas
- 14:30 Intrede Ds. J.T. Maas
- 20:00 Zingen rond het orgel

Juli

- 01 19:00 Bibliotheek
- 19:30 Kerkenraadsvergadering
- 05 09:30 Kerkdienst –Doopdienst
- 18:30 Kerkdienst
- 08 19:00 Bibliotheek
- 12 09:30 Kerkdienst
- 18:30 Kerkdienst
- 20:00 Gebedskring
- 13 20:00 VBW Tentdagen - opening medewerkers
- 14 10:00 VBW Tentdagen - Kinderfeest
- 19:00 VBW Tentdagen - Bazaar
- 15 10:00 VBW Tentdagen - Kinderfeest
- 19:00 Bibliotheek
- 19:00 VBW Tentdagen - Tiener avond

- 16 10:00 VBW Tentdagen - Kinderfeest
- 18:30 VBW Tentdagen - Tiener avond
- 17 10:00 VBW Tentdagen - Kinderfeest
- 17:30 VBW Tentdagen - slotavond
- 19 09:30 Kerkdienst - afsluiting VBW
- 18:30 Kerkdienst
- 22 19:00 Bibliotheek
- 26 09:30 Kerkdienst
- 18:30 Kerkdienst
- 20:00 Zingen rond het orgel
- 29 19:00 Bibliotheek

Augustus

- 02 09:30 Kerkdienst
- 18:30 Kerkdienst
- 05 19:00 Bibliotheek
- 09 09:30 Kerkdienst
- 18:30 Kerkdienst
- 20:00 Gebedskring
- 12 19:00 Bibliotheek
- 16 09:30 Kerkdienst
- 18:30 Kerkdienst
- 19 19:00 Bibliotheek
- 22 09:00 Rommelmarkt
- 23 09:30 Kerkdienst
- 18:30 Kerkdienst
- 26 19:00 Bibliotheek
- 29 09:00 Oud papier ophalen

- 30 09:30 Kerkdienst - Voorbereiding H. Avondmaal
- 18:30 Kerkdienst
- 20:00 Zingen rond het orgel

September

- 02 15:00 Bibliotheek
- 19:00 Bibliotheek
- 03 19:30 Censura Morum
- 20:45 Voorbereidingskring op het Heilig Avondmaal
- 06 09:30 Kerkdienst - Bediening H. Avondmaal
- 18:30 Kerkdienst - Nabetrachting H. Avondmaal
- 09 15:00 Bibliotheek
- 19:00 Bibliotheek
- 19:30 Kerkenraadsvergadering
- 13 09:30 Kerkdienst
- 18:30 Kerkdienst
- 20:00 Gebedskring
- 16 15:00 Bibliotheek
- 19:00 Bibliotheek
- 19 Opening Winterwerk Startdag
- 20 09:30 Kerkdienst - Opening Winterwerk
- 18:30 Kerkdienst
- 23 15:00 Bibliotheek
- 19:00 Bibliotheek



Er wordt hard gewerkt aan het terreintje waarop de kerk moet verrijzen.

Perikelen in Peru

Evangelist Kleinbloesem vertelt over de ontwikkelingen in Peru. Bij de kerkbouw stuit men op wat problemen, zoals tegenwerking vanuit de leiders van de wijk. Een evangelische kerk zien ze niet zo zitten. Met Jeftha, hun jongste zoon, gaat het gelukkig goed.



Peter Kleinbloesem met zijn collega-evangelist Esau



DOOR **DS. P.C. KLEINBLOESEM**

We willen zeker geen duur gebouw neerzetten. Integendeel zelfs! Het moet allemaal heel eenvoudig blijven, in de stijl van de andere huisjes hier. De kosten lopen toch nog behoorlijk op omdat het noodzakelijk is aan weerskanten van het terrein muren te bouwen. Het terreintje waarop we willen gaan bouwen ligt namelijk tegen een helling aan. U/jij kunt meer over dit project lezen op onze website. Jammer is echter dat we met steeds meer tegenstand van een aantal leiders van de wijk te maken krijgen. Zij zijn bijna allemaal rooms-katholiek en voelen daarom niet veel voor een evangelische kerk (voor de duidelijkheid: ook een reformatische of protestantse kerk valt onder die

Jammer is dat we steeds meer tegenstand krijgen van een aantal leiders van de wijk

noemer) in hun buurt. Dat is tenminste wat sommigen van hen zeggen. De praktijk is dat juist die mensen hun zondagen grotendeels vullen met drinken. Ten diepste hebben ze niets met welke kerk dan ook.

Gevolg is wel dat het project wat vertraging oploopt. We hadden gedacht op korte termijn te kunnen beginnen met bouwen, maar de vraag is of dat werkelijk gaat lukken. Misschien zal er iets meer tijd overheen gaan. Uw gebed voor het evangelisatiewerk in de sloppenwijk is hard

nodig! Onze hoop is dat we toch in elk geval dit jaar kunnen beginnen met bouwen.

Gebed

Het is bijzonder om te zien hoeveel

waarde men hecht aan het gebed. Vóór het gebed aan het einde van de dienst krijgt iedereen altijd gelegenheid om gebedspunten te noemen of op te schrijven op een briefje. Werkelijk iedereen heeft wel 'iets' voor te bidden: de één vraagt gebed voor familieleden die de Heere Jezus nog niet kennen, een ander voor een broer die aan de drugs is, weer een ander heeft huwelijksproblemen en vraagt daarvoor te bidden, enz. enz. Van harte vragen we ook om uw gebed voor de mensen hier. Als ze ziek zijn bijvoorbeeld, zien ze vaak geen andere uitkomst dan het gebed. Geld voor een

dure medische behandeling hebben ze niet. Luis en Veronica (zie onze vorige nieuwsbrief) gaan 's zondags niet mee. Het bleek in combinatie met hun dagelijks werk te intensief voor ze te zijn. Juan (een student van het USEL) gaat nog wel iedere keer mee. Tijdens de zondagsschool en de dienst in Primero de Agosto is hij bezig met evangelisatiewerk in de wijk Jesús de Nazaret. Een paar mensen uit die wijk zijn al trouwe kerkgangers geworden.

Jeftha

Inmiddels zijn we alweer ruim drie jaar in Peru. We zijn dankbaar dat de Heere God ons toe hiertoe bewaarde! Ontvang een hartelijk groet van ons zevenen. We zijn blij dat we weer kunnen schrijven dat het met Jeftha goed gaat. Ook over de laatste echo (april 2015) waren de artsen weer erg tevreden. Van harte wensen we u toe dat de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw harten en uw zinnen zal bewaren in Christus Jezus (Fil. 4:7).



GELEZEN

“Stel je steeds de kroon voor ogen die is weggelegd voor degenen die de Heere vrezen. Dat zal je opwekken om te strijden”

THOMAS WATSON

05 jul	09.30 uur	ds J.T.Maas	Bed.H.Doop
	18.30 uur	ds J.T.Maas	
12 jul	09.30 uur	ds J.T.Maas	
	18.30 uur	ds A.Simons	(Montfoort)
19 jul	09.30 uur	ds J.T.Maas	(Afsluiting VBW)
	18.30 uur	ds P.Veerman	(Wilnis)
26 jul	09.30 uur	ds G.J.Hiensch	(Elst/Rhenen)
	18.30 uur	ds K.C.Kos	(Ede)
02 aug	09.30 uur	ds G.H.Kruijmer	(Lage Vuursche)
	18.30 uur	prop J.W.van den Bosch	(Woerden)
09 aug	09.30 uur	ds H.G.van der Ziel	(Ooltgensplaat)
	18.30 uur	ds H.Penning	(Langerak)
16 aug	09.30 uur	ds J.W.Hooydonk	(Kockengen)
	18.30 uur	ds H.G.van der Ziel	(Ooltgensplaat)
23 aug	09.30 uur	ds J.T.Maas	
	18.30 uur	ds C.Bos	(Benschop)
30 aug	09.30 uur	ds J.T.Maas	(Voorber.H.Avonddmaal)
	18.30 uur	ds J.Niesing	(Lienden)
06 sep	09.30 uur	ds J.T.Maas	(Bed.H.Avonddmaal)
	18.30 uur	ds J.T.Maas	(Nabetr.H.Avonddmaal)
13 sep	09.30 uur	prop G.M.van Meijeren	(Katwijk aan Zee)
	18.30 uur	ds J.T.Maas	
20 sep	09.30 uur	ds J.T.Maas	(Opening Winterwerk)
	18.30 uur	ds M.van der Zwan	(Westbroek)
27 sep	09.30 uur	ds J.T.Maas	
	18.30 uur	ds B.M. vd Bosch	(Linschoten)

ROOSTER MARIAOORD

5 juli	ds B.W. Aarnoutse	
19 juli	Dhr. G. Strubbe	
2 augustus	Dhr. G. Strubbe	
16 augustus	dhr J. Schoenmaker	
30 augustus	ds H. Tacken	
6 september	ds A. van den Berge	Avonddmaal



**Kom in de
werkplaats**

**van de
Heilige Geest!**

EEN OPROEP OM TROUW TE ZIJN IN
HET BEZOEKEN VAN DE EREDIENSTEN

DOOR DE KERKENRAAD**Het vierde gebod**

Neem de sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God.

Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw rund, noch uw ezel, noch enig vee van u, noch de vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en slavin rusten zoals u.

Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de HEERE, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm.

Daarom heeft de HEERE, uw God, u geboden de dag van de sabbat te houden.

In de catechismus staat de wet in het gedeelte van dankbaarheid.

Rust als geschenk

De rustdag is een geschenk van God, een zegen van God voor heel zijn schepping. “En God zegende de zevende dag, en heiligde die...” God spreekt Zijn zegen uit over de rustdag en dat niet alleen, Hij heiligt hem ook, Hij zet deze dag apart.

Gods kinderen mogen rusten, zich laten koesteren door Zijn liefde, onder Zijn zegen, zoals we die in al de erediensten, die God in Zijn goedertierenheid geeft, mogen ontvangen.

Samen komen, zoals Maria, aan Jezus voeten.

Luisteren naar wat de HEERE zegt, schrijft de profeet Micha.

“Hij heeft u, mens, bekend gemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.”

Rust en vrede horen bij elkaar, goddelozen zijn als een onstuimige zee, die kunnen niet rusten. Mijn hart is onrustig in mij, tot het rust vindt in U.

Niet zomaar een vrije dag

De zondag is niet zomaar een vrije dag, het is een dag die aan God en Zijn dienst is gewijd. In de diensten mogen we in het bijzonder de gemeenschap der heiligen beleven, dat belijden we toch?

God geeft een rustdag om samen te komen onder het geopende Woord, daar

**Samen komen,
zoals Maria, aan
Jezus voeten.
Luisteren naar wat
de HEERE zegt**

wordt de rust geschonken, daar mogen we de zegen ontvangen.

Daar mogen we de HEERE lof zingen voor de bevrijding van zonden en ellende, door het bloed van Christus.

In de diensten op zondag komt de HEERE tot ons in en met het Woord.

Daar is God nabij.

In Romeinen 10 lezen we: "Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart.

Dit is het Woord van het geloof dat wij prediken".

Daar mogen we als gemeente gevoed worden, om het aan onze kinderen, onze burens, collega's voor te leven en door te geven.

Vertrouwt elkander dan met die woorden.

Napraten

Geloof is geen geleerd lesje maar is een levende werkelijkheid, daarin worden we opgevoed in de erediensten, in de werkplaats van de Heilige Geest.

Daar ontvangt u stof om over na te denken, om bij de koffie over na te praten, waar zouden we het anders over moeten hebben.

Wees een voorbeeld voor onze jongeren, laat zien in woord en daad wat het verbonden zijn met Christus voor u betekent

Gezin

De gemeente is een gezin, Gods gezin, u vindt het thuis toch fijn als alle leden van het gezin er zijn.

We zijn als gemeente aan elkaar gegeven, bidt voor elkaar.

Bid voor hen die er niet zijn, zeg het tegen hen dat ze gemist worden, om daar in het

midden van de gemeente, God te loven en te prijzen, Hem de eer te geven.

Wees een voorbeeld voor onze jongeren, laat zien door handel en wandel, in woord en daad, wat het geloof, het verbonden zijn met Christus, voor u betekent.

Want kleine potjes hebben grote oren, ook als het om deze dingen gaat.

Vrije toegang

We hebben de feestdagen, Pasen en Pinksteren weer mogen gedenken.

Het voorhangsel is gescheurd, we hebben in Christus de toegang tot de Vader.

Laten we vrije toegang ook gebruiken door samen te komen in de



erediensten, in de diensten van Woord en gebed.

“Het is volbracht”.

De Heilige Geest is uitgestort, Jesaja bidt er om “Och dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen”.

David zegt “neem Uw Heiligen Geest niet van mij”.

Laten wij er als gemeente ook eendrachtig om bidden.

Op de Pinksterdag “waren zij allen eensgezind bijeen” er gebeurden grote dingen.

De HEERE heeft ook ons grote dingen beloofd.

Oproep

Gemeente als kerkenraad roepen wij u op om trouw te zijn in het bezoeken van de erediensten, trouw te zijn onder en aan het Woord.

In de Hebreeënbrieff lezen we: “Laten we de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar laten we elkaar aansporen, op elkaar letten.”

Laten we biddend om elkaar heen staan, ook om onze nieuwe predikant, dominee Maas en zijn gezin, die, als de HEERE het geeft, op 28 juni aan onze gemeente verbonden mag worden.

Laat hij door ons allen opgedragen worden in gebed, opdat hij vrijuit en voluit het Woord mag verkondigen en de sacramenten mag bedienen.

Gemeente dit hebben we in liefde geschreven, laten we dit ter harte nemen, en zo in liefde, biddend en wakend gemeente zijn, dan mogen we grote dingen verwachten, omdat God dat belooft.

*Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen,
Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.*

Uw kerkenraad

**Het voorhangsel
is gescheurd, we
hebben in Christus
de toegang tot de
Vader. Laten we
vrije toegang ook
gebruiken door
samen te komen in
de erediensten**



In de rubriek 'van mond tot mond' komen diverse mensen aan het woord over kerk en geloven in God. Geïnterviewden kiezen aan het eind van het interview een willekeurig persoon uit, uit de kerkelijke of burgerlijke gemeente, aan wie ze een persoonlijke vraag willen stellen.

MEVROUW LANDMAN

'Ik vind het fijn om zoveel mogelijk te helpen'

De vorige keer kon u lezen over hoe mevrouw van Leeuwen het ervaart om thuis te luisteren naar de kerkradio. Mevrouw van Leeuwen stelt de volgende vraag aan mevrouw Landman: Waar haalt zij de energie vandaan om dat werk te doen wat ze doet?

DOOR HANNA SIMONS

Mevrouw Landman (79) is geboren en getogen op een boerderij in Abcoude. Mevrouw Landman vertelt: “Ik wilde vroeger altijd kleuterjuf worden, maar omdat mijn ouders een boerderij hadden, was het voor mij helaas niet mogelijk om naar school te gaan. Er was heel veel werk op de boerderij. We melkten alle koeien nog met hand! Op een dag kwam er een vertegenwoordiger van een kunstmesthandel op de boerderij en die vroeg of ik een paar dagen op kantoor wilde komen werken. Dat leek me best heel leuk, dus dat heb ik toen aan mijn vader gevraagd. Het mocht, dus zo komt het dat ik drie dagen op kantoor werkte. Vroeger ging dat toch makkelijker zonder opleiding. Ik heb ook nog een tijdje op kantoor bij een scheepswerf gewerkt.”

Op latere leeftijd ontmoet mevrouw Landman haar man. “Toen ik op de huishoudschool zat, had ik een vriendin waar ik weleens kwam. Zij was het zusje van mijn man en ze woonden op een boerderij in Ouderkerk aan de Amstel. Toen we niet meer op de huishoudschool zaten, verloren we elkaar een beetje uit het oog en kwam ik daar niet meer over de vloer. Ik heb tussendoor wel eens vriendjes gehad, maar nooit langer dan een jaar, om het zo maar te zeggen. Jaren later heb ik weer contact gezocht met die vriendin en zo kwam ik weer op de boerderij van de familie Landman terecht. Mijn man was toen ook nog vrijgezel en van het één kwam het ander...”

Mevrouw Landman vertelt verder: “Toen ik samen met mijn man was, gingen we op zoek naar een gemeente waar we konden kerken. Zo kwamen we in Vinkeveen terecht. Toen we trouwden was ik 37 jaar oud. We hebben samen twee zoons gekregen, waar ik heel erg dankbaar voor ben. Vanaf toen ben ik gestopt met werken en ben ik thuis moeder geweest. Ik naaide de kleren voor mijn zoons zelf, totdat ze naar de middelbare school gingen, dan zoeken ze hun kleding liever zelf uit. Mijn man was uitvoerder in de bouw en heeft ons huis helemaal zelf verbouwd, zodat mijn moeder op de bovenste verdieping van ons huis kon wonen, nadat mijn vader was overleden. Zij is 97 jaar oud geworden.”

“Ik naaide de kleren voor mijn zoons zelf, totdat ze naar de middelbare school gingen, dan zoeken ze hun kleding liever zelf uit”

“Toen mijn man met pensioen ging hebben we samen veel gemaakt voor het goede doel. Ik maakte bijvoorbeeld servetpoppen en breide jurkjes en mijn man maakte spaarpotten van hout, in verschillende vormen. Die gingen we dan verkopen op bijvoorbeeld de Israëldag of op GZB-dagen. Het is alweer dertien jaar geleden dat mijn man is overleden,” vertelt mevrouw Landman. “Hij heeft tien jaar last

gehad van zijn hart, dat zat ook in zijn familie. Doordat ik kinderen heb, heb ik de draad wel weer kunnen oppakken. Het is echt een zegen, dat als je alleen over blijft, je toch nog je kinderen hebt, met kleinkinderen. Mijn jongste zoon woont in Eindhoven, maar mijn oudste woont nu nog in Amsterdam Zuid-Oost. Hij en zijn vrouw denken er wel over om te verhuizen naar Houten, in verband met zijn werk. Hij heeft gezegd dat ik er maar over na moest denken waar ik zou gaan wonen als ik het niet meer aankan in mijn eigen huis. Het kan nog jaren duren, maar ik denk wel dat ik met mijn zoon mee ga als het zover is.”

Mevrouw Landman is nog altijd erg actief en helpt waar ze helpen kan. Zo sorteert ze één keer in de twee weken kleding voor Dorcas, rijdt ze voor de NPV geregeld mensen naar het ziekenhuis en begeleidt de patient daar ook. Ze ziet

altijd werk bij haar zoon in huis, omdat hij vier kinderen heeft en ook nog actief is in het gemeentelieven. Dit allemaal naast de bezoeken aan haar vriendinnen en haar eigen huishouden. “Ik ben altijd erg gezond geweest. Ik denk dat ik het harde werken ook van de boerderij heb meegekregen. Het enige waar ik last van heb gehad, is acute reuma, zes jaar geleden. Maar toen heb ik prednison gekregen en daarmee is het goed onder de duim te houden. Als je je gezond voelt, wil je ook meer dingen doen. Ik heb best een groot huis dat ik zelf bijhoud, net als de tuin, maar het is niet meer zo dat ik elke dag aan het poetsen ben. De bovenste verdieping is nu verhuurd,

“Ik denk dat ik het harde werken ook van de boerderij heb meegekregen. Het enige waar ik last van heb gehad, is acute reuma, zes jaar geleden”

dus die hoeft ik ook niet meer schoon te maken. Ik vind andere dingen ook gewoon belangrijker. Ik vind het fijn om mensen zoveel mogelijk te helpen, je krijgt er ook zo veel voor terug.”

De volgende vraag is voor mevrouw van Golen. Mevrouw Landman zegt: “Omdat Anna van Golen ook zo’n bezige bij is, wil ik aan haar het stokje overgeven. Zij doet ook nog steeds erg veel en is ook actief in de gemeente. Anna is een wijze vrouw, alles wat ze zegt is goed doordacht. Ze leidt nog veel verenigingen, zit in besturen. Ze is een lieve en zachte vrouw. Ik wil haar vragen wat haar drijft.”

GELEZEN

“Mediteren over Gods Woord is de beste remedie tegen de zonde”

MAARTEN LUTHER

Waarom Hebreeuws?

DOOR SARA-MARIA SMIT

Het is best aardig om een aparte hobby te hebben. Het brengt altijd leuke gesprekstof met zich mee. Althans, in mijn ogen; het gaat tenslotte om mijn hobby. Na het vaste voorstelrondje, 'Ik ben 19 jaar, studeer nu voor secretaresse, maar wil graag Hebreeuws gaan studeren...', komen er meestal een aantal nieuwsgierige vragen, zoals bijvoorbeeld 'Kun je dat lezen?!' en 'Zeg eens wat in het Hebreeuws!'

Maar de meest voorkomende vraag is toch wel: 'Waarom Hebreeuws?'

Tja... Waarom Hebreeuws? Daar kan ik uren over praten! Er schieten allerlei dingen door me heen en uiteindelijk geef ik dan een lang en warzig, maar gedreven antwoord.

Hebreeuws is een heel bijzondere taal. Ook wel de 'heilige taal'. Vind ik het echt een heilige taal? Ja, het is duidelijk een taal die een bijzondere plaats gekregen heeft van de Heere. Apart gezet.

Hebreeuws heeft een hele héle lange geschiedenis en is veel ouder dan ons Nederlands. Het heeft veel varianten, zoals bijvoorbeeld het Aramees. Bepaalde boeken en gedeelten in de Bijbel zijn geschreven in het Aramees, zoals Daniël en Ezra. En wat dacht u van Jiddisch? Het 'Joods-Duits'. Wij hebben in het Nederlands een behoorlijk aantal woorden uit het Jiddisch overgenomen.

En mag ik u er ook op wijzen dat Hebreeuws de enige taal is, dat van een 'dode taal' weer

levend is geworden?! Nadat Hebreeuws honderden jaren alleen een liturgische taal was, is het in 1948 weer ingesteld als de nationale taal van Israël. Honderd jaar geleden had niemand kunnen denken dat in 2015 acht miljoen mensen de Hebreeuwse taal zouden spreken! Zo heb je klassiek (of Bijbels) Hebreeuws en modern Hebreeuws (ook wel 'lvriet').

Daarnaast heb ik natuurlijk ook interesse in Hebreeuws als christen. Zoals u weet (en anders weet u dat nu) is het grootste deel, het Oude Testament, van de Bijbel geschreven in

het Hebreeuws. En trouwens: ook in het Nieuwe Testament is Hebreeuws belangrijk. De Heere Jezus Zelf sprak waarschijnlijk meer Hebreeuws en Aramees dan Grieks.

Het heeft een bijzondere meerwaarde de Bijbel te lezen in de grondtaal. Er zijn bijvoorbeeld

veel woorden met meerdere betekenissen en diepere lagen. Denk bijvoorbeeld eens na: als David om redding roept, roept hij eigenlijk om Jezus. Het woord voor 'redding' in het Hebreeuws, is namelijk de naam 'Jezus' ('Yes-hua')! Zo zijn er nog heel veel mooie dingen te ontdekken...

Ik kan nog wel even door gaan over mijn hobby. Maar eigenlijk komt het hier op uit: Hebreeuws is de taal van mijn God. De taal van het volk van mijn God. Dat zegt toch eigenlijk genoeg?

Dus... Mijn antwoord op de vraag 'Waarom Hebreeuws?' is een wedervraag:

Waarom vraagt u dat?

**Als David
om redding
roept, roept hij
eigenlijk om
Jezus**

WISSELLIJST

DOOR: MARGRIET SMIT

TITEL: EEN BOSJE MARGRIETEN
VOOR DE NIEUWE DOMINEE

