

Dag thema:

**KOM EENS  
MEE!**



Interview:

**Zoë van  
Dasler**



Avondprogramma

**Bazaar**



Opkomst:

**114 kinderen  
in de tent**

## Gratis kinderBijbel

De verhalen die in de tent verteld worden komen uit de Bijbel, het boek wat God aan de mensen heeft gegeven om over Hem te leren. Kinderen die thuis nog geen eigen kinderBijbel hebben kunnen er gratis één krijgen. Vraag het gewoon even aan iemand van de leiding, dan krijg je er gratis één om mee naar huis te nemen.

## DE VBW IS BEGONNEN!

Door Hanneke Zeeman



Bijbel over Paulus. Paulus wilde de mensen in Athene over God vertellen. De mensen hadden voor iedereen een tempel en ook voor een onbekende god. Paulus vertelde de mensen over God die mensen red door genade.

De kop is eraf! VBW 2009 heeft zijn eerste dag erop zitten! Wat een feest was het weer om iedereen in de tent te zien. Kinderen in de tent en ouders gezellig op het plein voor een kopje koffie. De sfeer was vanmorgen meteen goed. De kinderen waren enthousiast en deden leuk mee. We begonnen met zingen en gebed. Joleen vertelde een verhaal uit de

## Interview Zoë van Dasler

Door Judith Oussoren



*Vindt je het leuk in de tent en zo ja, wat vindt je dan leuk?*

Ja!, knutselen.

*Ga je deze week nog vaker naar de tent?*

Elke dag.

*En ga je verder nog wat doen op vakantie?*

Ik ga naar Zuid Frankrijk, 18 dagen. En verder veel spelen met mijn zusje en mijn vriendinnen en bij mijn oma en opa logeren.

Weet je waar het verhaal vandaag over ging?

Over Paulus in Griekenland.

## Prijzenregen op de Bazaar

Door Philinde van Selm

De Bazaar op de dinsdagavond was weer een gezellig avondje uit! Bij zowel de enveloppen en het receptiebord als het rad van fortuin zijn prachtige prijzen gewonnen, waaronder naast bloembakjes, kaarsjes en grillworst zelfs doekjes voor de Swiffer (!) De gelukkige winnaars: Gefeliciteerd! Veel plezier ermee en in het laatste geval: werke. Nieuwe attracties waren de wandelende takken. Helaas zijn deze bijna onvindbaar en daarom was de opdracht: "raad hoeveel het er zijn" iets te hoog gegrepen voor de bezoekers. Het waren er namelijk 31 en niemand heeft het juiste antwoord geraden! Gelukkige



winnares Mirjam Oussoren zat er wel dichtbij met een aantal van 28. De mannen en sommige vrouwen konden hun krachten testen hangend aan een spijkerbroek. Dit bleek nog knap lastig. Daarom mogen we als gemeente trots zijn dat we een kampioen in ons midden hebben: Gert ten Brummeler met 2 minuten en 6 seconden!! Daarna had hij wel zin in wat lekkers; gelukkig waren er mensen in de buurt met kroketten en frikadellen (patat was toen helaas al op...☹), poffertjes, drop, chips en taart. En dan hebben we nog lang niet alles genoemd... Bent u nog benieuwd naar de rest: kom het volgend jaar gewoon zelf beleven!

## Foto van de dag



## Knutselen in de tent

Iedere dag maken de kinderen in de tent een knutselwerkje. Vandaag maakte de oudste kinderen een raamhanger en de jonge kinderen een creatieve kleurplaat. Omdat het dagthema en het verhaal terug komt in het knutselwerkje onthouden de kinderen beter wat er vertelt is die dag.



Er is meer.

## Geef u op voor de Alpha-cursus

U kinderen gaan naar de VBW, maar wellicht bent u zelf ook op zoek naar meer. Verhalen uit de Bijbel zijn mooi om in de tent voor de kinderen te vertellen, maar het christelijk geloof is ook voor volwassenen een bron van leven. Benieuwd geworden naar waar het nu werkelijk om draait in het geloof? Geef u dan op voor de Alpha-cursus. Gedurende 8 avonden wordt de basis van het geloof helder en begrijpelijk uitgelegd en besproken in een kleine groep. De cursus is helemaal gratis en volledig vrijblijvend. Voor meer informatie: tel. 0297-261007 of mail naar [alpha@hervormdvinkeveen.nl](mailto:alpha@hervormdvinkeveen.nl)