



Dag thema:
Steengoede actie



Interview:
Salomé van Kreuningen



Middagprogramma:
Spel



Opkomst:
136 kinderen

Wat een steengoede actie!

Door Karin Kroon

In de stromende regen begonnen we deze ochtend met de medewerkers de dag. Tegen de tijd dat de kinderen kwamen was het gelukkig droog. Geweldig dat weer zoveel kinderen naar de tent kwamen, het was een heel stuk drukker dan gisteren. Na het zingen van een aantal liederen en welkom en gebed was het tijd voor de poppenkast. Leuk om te zien dat zelfs de oudere kinderen muistil zitten te kijken naar de belevenissen van Jesse en Yara. Deze hadden een steengoede actie bedacht om geld voor eten voor de dieren van het asiel in te zamelen. Hierna vertrokken de oudere kinderen van de Bijbelleesgroepjes naar de school. En Hilda vertelde het bekende verhaal van David en Goliath in de tent aan de jongere kinderen. David vertrouwde op God en daardoor had hij de moed om het op te nemen tegen de sterke reus, met een paar steentjes versloeg hij hem. Wat een steengoede actie! Na het verhaal was het tijd voor het werkje, de kinderen maakten een portemonnee/buideltje van een melkpak. Aan het eind van de dag krijgen ze (snoepsteentjes) mee om hierin te doen. We besloten de ochtend met het zingen van het thema-lied en het aanleren van de weettekst. Hilda dankte voor de ochtend en bad voor het eten, waarna de kinderen heerlijk konden gaan genieten van de pannenkoeken. Deze waren ook dit jaar weer gebakken door vele vrijwilligers uit de gemeente. De kinderen lieten ze goed smaken en zaten toen al gauw te popelen om aan het middagprogramma (het spel) te kunnen beginnen.



Interview

Salomé van Kreuningen

Door Nico-Jan de Haan

Vind je het leuk in de tent?

Ja, superleuk!

Wat vind je het leukste in de tent?
Poppenkast.

Waar ging het verhaal vandaag over?

David ging een reus verslaan.

Had David gewonnen van de reus?
Ja, want de Heere God was bij hem.

Wat heb je vandaag in elkaar geknutseld?
Een portemonnee.

Wat vind je de leukste dag?

Vandaag met allemaal spelletjes.

Ben je ook op de bazaar geweest? En wat heb je daar allemaal gedaan?

Ja. Grabbelen, Snoeprad, Poffertjes gegeten, op Silvia gegooid met water.



Foto van de dag



De tooi van de indianen

Door Martijn Burggraaff

De spelmiddag van de VBW is weer aangebroken. We beginnen, zoals de laatste jaren een traditie is geworden, met pannenkoeken eten. Daarna gaan de grote kinderen (8 jaar en ouder) een foto opdracht doen door een deel van Vinkeveen. De andere kinderen (7 jaar en jonger) blijven nog even in de tent. Daar komen een paar indianen en ze hebben een probleem, want de indianen zijn hun tooi kwijt. Ze vragen of de kinderen willen helpen met het zoeken van de tooi. De kinderen stemmen luidkeels in en gaan dus opdrachten doen om letters te verzamelen. De letters vormen weer een woord en dat woord wijst de plaats aan waar de tooi ligt. Daarna wordt de middag afgesloten met zingen van liedjes en het uitreiken van prijzen. De jongere kinderen die het beste de spellen hebben gedaan krijgen een prijs. De oudere kinderen die de mooiste foto's hadden gemaakt kregen ook een prijs.

uitnodiging

Ook dit jaar weer een super leuke avond voor jongeren. Donderdag 12 juli vanaf 18.30 uur een BBO, spel en kampvuur voor iedereen van 12 t/m 16 jaar. Op het plein bij de VBW tent op de Pijlstaart laan 1 in Vinkeveen. De avond duurt ongeveer tot 22.00 uur. Tot dan allemaal!

Fotospel

"wat hoort bij elkaar?"



Prinses Maxima bezoekt Vinkeveen



Verdacht pakketje



Originele groepsfoto



Keigave gebeurtenis!