

# Leidraad

CONTACTBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VINKEVEEN

SEIZOEN 2020-21

JAARTHEMA: 'GOED OM TE HOREN'



*'Uw goedheid kroont de jaargetijden'*

*Ps. 65 ber.*

## *Voor u gelezen.....*

'Gelovigen zijn niet geroepen slechts een steentje bij te dragen, maar zichzelf als levende stenen aan te bieden tot opbouw van de gemeente. Offers kunnen dan niet uitblijven. Niet dat het daarvan afhangt. Nee, ons behoud ligt vast in het grote unieke offer dat Christus voor ons bracht. Maar in zijn spoor kunnen er ook offers van ons gevraagd worden. Je blijft liever passief. Maar dat gaat niet, je bent geen donateur op afstand. Als je stenen hart eenmaal aangeraakt is door de levende Steen, Jezus Christus, volg je zijn spoor, wat het je ook kost'

Drs. Pieter L. de Jong in 'Zijn roepstem horen.' Bijbels dagboek

### COLOFON

Dit blad is een uitgave van de Hervormde Gemeente Vinkeveen.

Het verschijnt vier keer per jaar.

### REDACTIE

Ds. J.T. Maas

Ageeth Oudshoorn

Deborah de Haan

Ria van der Vliet

De redactie heeft het recht om ingezonden artikelen wel/niet te plaatsen, dan wel de tekst aan te passen.

### KOPIJADRES

Ageeth Oudshoorn

[pamuilwijk@hotmail.com](mailto:pamuilwijk@hotmail.com)

### VOLGENDE SLUITINGSDATUM KOPIJ

13 november 2020

### Wie oren heeft...

**Lezen: Openbaring 2 en 3**

In de brieven aan de zeven gemeenten, zoals we die in Openbaring 2 en 3 lezen, klinkt steeds 'Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.' Dat is de vaste slotzin. Het heeft ons veel te zeggen! Als het goed is.

Het jaarthema wat de HGJB voor dit seizoen aanreikt is: 'Goed om te horen'. Bij dit thema gaat het om het gezagvolle Woord van God en onze respons daarop. In de inleidende woorden bij het thema lees ik een zegswijze die met instemming aangehaald wordt: *Gods Woord werkt altijd iets uit, hetzij geloofsgroei, hetzij verharding*. De indringende kant van het belang van horen komt naar voren. Nu willen we al over dat thema nadenken, tijdens opening winterwerk op zondag 20 september hopen we dieper op het thema in te gaan. We lezen dan 1 Samuel 3.

Nu lezen we de terugkerende woorden uit de brieven aan de zeven gemeenten te Klein-Azië. Zeven keer klinkt ter afsluiting van een brief: 'Wie oren heeft...' Aan die opmerking zou je zomaar voorbij kunnen gaan. Want, zo zeg je: 'natuurlijk heb ik oren'. Zeker, we beseffen dat er mensen zijn die moeten leven met een handicap. Die geen oren hebben, of werkelijk doof of blind zijn. Dat is heftig. Zwaar. 'Wie oren heeft...', laten we daar nu niet aan voorbij gaan! Uiteraard, de uitdrukking is figuurlijk bedoeld, ze heeft een overdrachtelijke betekenis. Vandaar dat ik u aanspoor die vraag te stellen aan uzelf. Heel persoonlijk. Heb ik oren? Heb ik de oren waar Jezus op doelt? Luister ik wel echt? Want dat is het aangrijpende. Je kunt prima oren hebben, en toch doof zijn. Doof voor wat Jezus door Zijn Geest tot u te zeggen heeft. Als gemeente hebben we onze oren open te zetten, opdat we niet horende doof zijn. Dat gevaar is niet denkbeeldig. Voor niemand van ons.

Ter bemoediging moet vermeld worden dat het ook andersom kan. Zonder een gehoorapparaat kunt u geen gesprek voeren, maar toch kunt u haarscherp luisteren naar Gods Woord. Naar Gods Geest. Van buiten oogt het

misschien niet jong en flitsend, maar er is een gave antenne voor datgene wat de Geest tot de gemeente zegt. We kunnen ons op de ander verkijken. Zo kunnen we ons op een gemeente verkijken. Buitenkant zegt niet alles over de binnenkant. Van het grootste belang is te luisteren naar wat de Geest tegen de gemeente zegt. Laten we daarom steeds in Gods Woord te rade gaan. Laten we op Christus Jezus zien. Want de Geest doet niets liever dan ons wijzen op de gekruisigde en opgestane Christus. Wie van Christus is en luistert naar de Geest zal bekende klanken horen. Want, in Joh. 16: 14 lezen we wat Jezus over de Heilige Geest zegt: 'Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen'. Zo worden we opgeroepen onszelf te toetsen. Dat het niet zo is als in Sardis 'u hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood'. Beter is het een voorbeeld te nemen aan Filadelfia: 'u hebt weinig kracht, maar u hebt Mijn Woord in acht genomen'.

Wij staan aan het begin van een nieuw seizoen. Niet alles zal op dezelfde manier ingevuld kunnen worden in het gemeentewerk als voor de coronacrisis. Dat maakt ons treurig. Het is vermoeiend. Wellicht geeft het nu en dan spanning. Maar wanneer het zo is, dat we (nog) scherper leren luisteren naar Gods Woord en naar Zijn Geest, dan mag het toch een zegenrijk seizoen zijn! Wanneer we ons de woorden te binnen brengen: 'Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt', dan zullen we veel goeds horen. Want de stem van de Geest is goed om te horen. Nee, dat is niet altijd hetzelfde als 'fijn'. De Geest spreekt echt niet alleen woorden die in onze kraam te pas komen. Maar het luisteren naar Gods Woord doet goed, dat kan niet anders. Ook wanneer het ons doet opschrikken. Ook wanneer het ons oproept tot omkeer. Het luisteren naar de zuivere bazuin geeft moed en hoop, daar kunnen we van op aan. Laten we eerst luisteren en zo als gemeente een geluid voortbrengen waardoor God verheerlijkt wordt. Waardoor we fijngevoeligheid leren. Geduld met elkaar hebben. In liefde naar de ander omzien. Dan mogen we elkaar wijzen op de genade die God schenkt. Overvloedig zelfs. Zoals Paulus in 1 Tim. 1: 14 schrijft aan Timotheüs: 'de genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus.'

We mogen ons erover verwonderen dat de Geest spreekt tot de gemeente. En dat doet Hij. Daar mogen we niet aan twijfelen. De Geest werkt, ook

vandaag. Ook in onze gemeente waait de Geest. Daar zien we voorbeelden van. We horen ze. In getuigenissen. In jongeren die belijdenis van het geloof afleggen. In hen die in vrede mogen heengaan. Waar bij een afscheidsdienst een goed woord van de Heere gesproken mag worden. Het Woord van Jezus aan de zeven gemeenten maakt wel duidelijk dat die Geest tot alle zeven gemeenten spreekt, hoe slecht ze er ook op staan. Zeven, hier zeker een symbolisch getal, uiting van volheid, Dat rechtvaardigt de conclusie dat de Geest tot álle gemeenten spreekt, ook tot Hervormd Vinkeveen. Daarom is het zo'n voorrecht om tot de gemeente te behoren. Maar horen wij het wel wanneer de Geest spreekt? Je hebt toch oren, luister dan goed! Laat het daar niet aan ontbreken. 'Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.' Dat stelt de Heiland aan de orde. Het kan blijkbaar zo zijn dat we druk zijn met van alles en nog wat, maar we de stem van de Geest niet verstaan. Laat dat onder ons niet zo zijn. Biddend luisteren naar de Schrift, dat is onze opdracht! Zien op Christus en uitzien naar Zijn komst. Dat verlangen mag leidend zijn.

Ongetwijfeld is er dit seizoen iets minder activiteit. Dat is verlies. Vooral wanneer u juist hunkert naar ontmoeting. Wanneer de ontmoeting en het gezamenlijk bestuderen van de Bijbel uw lust en uw leven is. We blijven beseffen dat de geméente aangesproken wordt. Samen. We hebben elkaar nodig. De Geest geeft ons aan elkaar. Twee horen meer dan een. Laat staan honderd, of vijfhonderd! Laten we luisteren, in Gods huis, en daarnaast thuis en vol ontzag doorgeven van wat God ons deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan onze geest. Wanneer we werkelijk onze oren gebruiken luisteren naar Zijn dierbare stem, dan is het niet alleen verlies. Houd dat vast.

Gods Woord werkt altijd iets uit. Verhard u niet, laat u leiden. Opdat we mogen groeien in geloof, in hoop en in liefde. Dat we mogen groeien in volmaaktheid en volharding. Hij zegt: 'Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand de kroon zal wegnemen.' En ook: 'wees trouw tot in de dood, en ik zal u de kroon van het leven geven'.

ds. J.T. Maas





# zomer



zon  
zonnemelk  
zonnebril  
parasol  
seizoen

bij  
zomer  
zee  
zonnebloem  
vakantie

bloem  
zonnen  
barbecue  
strand  
warm

zandkasteel



## De Bibliotheek

We zijn **alleen de woensdagmiddag open en houden een uitleenuur van: 15.00-16.00 uur!**

Jong en oud kunnen de boeken voor € 0,25 per week komen lenen. Bij mevr. M. Leeflang en ook hier kan je **Woord en Daad postzegels kopen** voor hetzelfde tarief elders.

### NIEUWE BOEKEN VOLWASSENEN

#### **Cathy Gohlke: Het Medallion**

Tijdens de tweede wereldoorlog wanneer Warchau in 1939 is verwoest wacht Sophia Kumiega op nieuws van Janek haar echtgenoot die bij de Poolse luchtmacht piloot is. De joodse familie Rosa en Itzhak Dunovich die uiteindelijk een dochter krijgen in het Joodse getto. Dan wordt het gezin uit elkaar gerukt. Na alle ontberingen besluit Rosa tot slot, nadat Itzhak op zoek is gegaan naar zijn familie, ook nog hun dochter uit veiligheid te laten onderduiken



#### **Asia Bibi en A.I Tollet: Eindelijk vrij**

In 2018 en 2019 kwam Asia steeds wereldwijd op de voorpagina van kranten omdat ze werd veroordeeld tot de doodstraf, vanwege haar geloof. Negen jaar is de Pakistaanse Asia Bibi gevangen geweest om haar geloof, door een valse beschuldiging van haar moslim buurvrouw. Omdat Asia gewoon een glas water uit dezelfde put dronk en de buurvrouw haar woorden verdraaide, Ondanks Asia haar geloof heeft zij juist respect voor anders denkenden. Uiteindelijk loopt dit zo uit de hand met alle gevolgen van dien.

## Deborah Raney: Morgenlicht

### 1 De drie zussen



Nadat de drie zussen hun moeder is gestorven en hun vader met een jonge vriendin vertrekt, krijgen ze via de telefoon bericht dat hun ouderlijk huis verkocht moet worden. De zakenpartner Quinn van hun vader regelt alles voor hun. Ook krijgen ze een optie om met hun moedererfenis op prachtige plek aan het water een project met drie vakantiehuisjes die flink verbouwd en ingericht moeten worden. Ze gaan er alle drie tegenaan. Dan ontluikt er een liefde tussen Phee en Quinn weliswaar is hij 12 jaar ouder dan haar. Met haar vader had ze grote moeite dat hij al zo gauw met een veel jongere vriendin vertrok. Is zij dan nu ook niet te jong

voor Quinn?

### Joël C. Rosenberg: 3. Machtstrijd

Machtstrijd in Jeruzalem (Het Kremlin complot, Russische roulette).

Tijdens het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen worden er moorden gepleegd. Het CIA-team waarvan Marcus Ryker de leiding heeft, stuit op een complot om de Amerikaanse President te laten vermoorden. Zijn het de Russen, de Iraniërs, of is er nog een partij die de invloed van de VS wil ondermijnen om zelf de macht te krijgen in het Midden-Oosten. Uiteindelijk krijgt het CIA-team nog 96 uur voordat het kwaad zal toeslaan.

### KINDERBOEKEN:

Liesbeth Binsbergen: Sprookjes prinses

Caja Cazemier e.a.: Brugklassers

N. Dees: De omgekeerde wereld

H. Koesveld: Het teken van de uil.





# *Van mond tot mond*

*door Debora de Haan*

Het is nog juli als het alweer heerlijk warm is geworden buiten. De zon straalt enorm en iedereen geniet buiten.

Ik maak een afspraak met mevr. A. van der Roest aan de Herenweg, om een gesprek te hebben voor de Leidraad. Begin augustus komt voor ons beide het beste uit.

Na een aantal hete dagen is het die ochtend van de afspraak net wat koeler en het begint te spetteren, in de tuin zitten is dus niet te doen, jammer, maar binnen is het niet minder gezellig.

Vanwege Corona houden we afstand en schudden we maar geen handen... Allebei vinden we dat maar niets, het is zo afstandelijk en het voelt zo "koud". Maar het zijn de regels en daar houden we ons aan, ziek worden willen we beiden ook niet.

De koffie met zelf gebakken Australische cake kwam op tafel (het smaakte heerlijk) en het gesprek kwam al snel op gang!

**...hoe dat nu is als je een dochter hebt die zo enorm ver weg woont....**

Ik ben op pad gestuurd door Ab Smit, hij wilde weleens weten hoe dat nu is als je een dochter hebt die zo enorm ver weg woont dat je er niet zomaar even naartoe kunt gaan voor een bakkie koffie.

Mevrouw van der Roest was verbaasd dat iemand haar nu vroeg voor dit gesprek, want ja, wat had zij nu helemaal te vertellen..

Toch steekt ze van wal en het werd een enorm fijne ochtend. Natuurlijk ging het over dochter Anja in Griekenland, maar het ging over nog zoveel meer.

Anja (58 jaar) is al 23 jaar terug naar Griekenland gegaan.

Nadat Anja weduwe was geworden, ze is acht jaar alleen geweest, is ze met een vriendin naar Griekenland gegaan, meerdere keren wel hoor, ze leerde een aardige man kennen, hij werd haar vriend en ze is daar toen gebleven. Ze kwam daar ook Hollandse mensen tegen in de bibliotheek en daar heeft ze een kennissenkring opgebouwd. Ook leer je op die manier de taal wat sneller en beter. En dat nu dus al 23 jaar...

Het is inderdaad wel erg ver weg, al wonen al onze kinderen erg verspreid door het land. Van Woerden tot Groningen en er tussenin.

Bij geen van hen zou je zomaar even kunnen “aanwaaien”.

Dat is wel erg jammer hoor, ik ben een echt familiemens, dat heb ik van mijn moeder, denk ik, die hield er ook zo van om iedereen om haar heen te hebben.

Wat wel fijn was, was dat toen er kleinkinderen kwamen ze hierheen kwamen om bij ons te logeren. Ze woonden natuurlijk ver weg en als ze dan hier waren genoten we dubbel van hen. Prachtig was dat.

Wij genoten daar erg van, samen eten een spelletje doen, zwemmen varen, noem maar op. En dan gingen ze ons wakker maken ‘s morgens eerst de tantes die nog thuis woonden en dan opa en oma, hoe mooi...

Ze vonden het zelf ook altijd fijn om hier te komen want onze kleindochter deed een keer een opstel over Vinkeveen, nou daar kon je alles, zo schreef ze, dat waren haar mooiste vakanties! Geweldig toch?!

Dat is nu natuurlijk niet meer zo iedereen is “uitgevlogen” en heeft een eigen plek gevonden.

Ze komen nog wel hoor maar het is anders dan toen.

Voorheen reed ik zelf nog auto maar tegenwoordig niet meer, de auto is weggegaan en als ik naar bijvoorbeeld een verjaardag wil gaan, nou dan halen ze mij op. Of ik rijd met iemand mee die er ook heen gaat.

Ook neem ik tegenwoordig weleens de regiotaxi, die brengt mij dan naar een vriendin en haalt mij dan ook weer op. Dat werkt ook prima, om nu alleen voor een boodschap de auto te houden, dan is dat wel een dure bezigheid! Gelukkig kan ik nog fietsen.

Maar even terug naar Anja...

Ze woont dus al jaren op Rhodos. Haar vriend werkt in de horeca sector; wie niet op zo'n eiland dat leeft van toerisme. Iedereen werkt wel in die sector, zij het in een restaurant, een hotel of iets dergelijks.

Haar vriend stoffeert hotels enzo-voorts.

Anja werkt in de zomermaanden, van april tot oktober in een



souvenirwinkel. Soms komt ze daar natuurlijk Hollanders tegen waar ze dan spontaan Nederlands tegen gaat spreken, dan houdt ze zich eerst stil maar gaat dan antwoorden in het Nederlands, dat is natuurlijk altijd leuk! Ook is ze een aantal keren wat Vinkeveners tegengekomen, oude vrienden van vroeger, dat is helemaal leuk, je hebt dan herkenning, kunt even over vroeger praten!

Ze woont sinds drie jaar in een plaatsje net buiten Rhodos stad. Eerst woonde ze echt in de stad, zo druk, vol toeristen. Eigenlijk is het hele eiland vol met toeristen. Maar toch, dit is iets beter.

Komt Anja ook nog weleens naar Nederland?

Nou eigenlijk niet zo heel vaak, heel soms komt ze deze kant op. Weet je, zo vertelt mevr. van der Roest, het is daar geen Nederland.

Het is allemaal niet zo gemakkelijk daar hoor, al die kosten, je moet het zelf maar uitzoeken, het is daar allemaal anders geregeld hoor, niet zoals hier.

Als je zelf niets spaart heb je niets, geen enkele zekerheid. En van sparen komt niet zoveel hoor, zeker niet in deze tijden van Corona.

Ik kan er dus ook niet zo goed tegen als Nederlanders lopen te klagen over van alles en nog wat. Wij hebben het hier zo goed, we zouden allemaal wat meer dankbaarheid kunnen tonen. Dit is een prachtig veilig land, je hebt geen recht om hier te klagen.

Hier klaagt iedereen over onze regering, ze moeten hier voor zorgen en daar voor zorgen, nou ik zeg dan altijd, ga jij maar eens naar het buitenland, dan piep je wel anders. Hier hebben we overal voorzieningen voor, dat is daar heel anders geregeld. Wat minder goed dan hier.

Nee hierheen komen is dus niet zo makkelijk voor Anja.

Maar wat we wel doen is elke zaterdagochtend met elkaar skypen, dan kunnen we elkaar toch zien en horen.

Dit is wel pas van de laatste paar jaar want in het begin hadden we dat natuurlijk niet, ze had eigenlijk nog niet eens een telefoon.

We praten over van alles en nog wat, we praten op deze manier de week weer door. Fijn hoor dat dat zo kan. Op mijn vraag of mevr. van der Roest ook weleens daar is geweest, in Griekenland, verteld ze verder....

Zelf ben ik niet zo van verre vakanties, heb vroeger een poosje in Donkereind gewoond en kreeg al heimwee naar de Herenweg, kun je nagaan.

**Maar wat we wel doen is elke zaterdagochtend met elkaar skypen, dan kunnen we elkaar toch zien en horen.**

Je bent zo gehecht aan je eigen stek, maar je wilt natuurlijk zien waar je dochter woont. Eerst natuurlijk samen met Henk, mijn man.

**Heel fijn om daar samen te zijn geweest, te genieten van het eiland en onze dochter.**

Dat was zo mooi, Henk, mijn man, was helemaal enthousiast, het is daar prachtig natuurlijk. Vooral voor vakantie, je bent verzekerd van mooi weer. Maar om daar nu je bestaan op te bouwen, nou dat valt echt niet mee hoor.

Zo zijn we er een aantal keer geweest.

Heel fijn om daar samen te zijn geweest, te genieten van het eiland en onze dochter.

Toen mijn man was overleden vond ik het erg lastig om daar alleen heen te gaan, twee jaar terug ben ik er heen geweest met onze dochter. Zij sliepen in een hotel en ik bij Anja, want Anja heeft nu dus een huisje met een tuin en een logeerkamer, dat had ze in Rhodos stad niet. Daar had ze alleen een balkonnetje en maar 1 slaapkamer.

Dus nu heb ik bij haar thuis gelogeed. Zij mocht wat later beginnen op haar werk en zo konden wij de ochtend en het begin van de middag samen optrekken.

Anja haar vriend spreekt niet zo goed Nederlands dus hij dacht zal dat wel goed gaan als Anja gaat werken en ik ben thuis.... Nou dat ging prima, ik had wat boeken mee genomen en ze heeft in haar tuin een sinaasappelboom staan, daar zat ik heerlijk onder te lezen.

Het was fijn om daar weer te zijn en met haar samen te zijn.

Mijn andere dochter zagen we elke dag hoor, we hebben de vakantie samen beleefd, maar ik had zo ook wel wat tijd alleen met Anja, geweldig was dat. Ik zag er tegenop om te gaan maar onze zoon zei dat ik gewoon moest gaan, zo'n kans krijg je niet zomaar weer.

Want om nu alleen te gaan, dat zie ik niet zitten hoor.

Voordat het hele Corona gedoe er was kwamen er ook vaak wel mensen hier op visite, maar het is de laatste maanden wel heel erg stil geweest.

Dat is akelig hoor, erg eenzaam voelde dat, juist omdat ik zo van mensen houd, graag naar de ouderenkring ga, de gastvrije maaltijden en dat soort dingen. Het was erg stil die lange periode.

**Het was erg stil die lange periode.**

**Ik ben zo dankbaar dat we weer naar de kerk kunnen gaan...**

Ik ben zo dankbaar dat we weer naar de kerk kunnen gaan en dat ik een boodschap kan halen zodat ik weer mensen zie, zij het op afstand. Maar toch, ik houd ervan om mensen te spreken, en om in de kerk te zijn om daar dan God te horen spreken. Dat is zo nodig, versterkt te worden door Hem, kracht en rust te vinden bij Hem, Hij die er altijd is.



Want dat geeft houvast.

Hier hebben we nog een poosje over mogen doorpraten, Wie de Heiland voor ons is, wat Hij heeft gedaan voor ons, zondaren.

Dat Hij het Lam is waar we naar mogen uitzien, aan Wie we ons mogen en moeten vasthouden, zeker ook in tijden van zorgen (denk maar aan Corona en eenzaamheid) en verdriet.

Ook dat het zo belangrijk is om al jong de Bijbel te gaan lezen en de psalmen te leren, want wat een rijkdom staat daar in, troost en bemoediging!

Ik mag wel zeggen dat het eind van ons gesprek het meest waardevol is geworden, ik mocht hier luisteren naar mevr. van der Roest, we mochten bemoedigd raken door Hem, die voor ons zorgt.

Dankbaar neem ik afscheid van mevr. van der Roest, in de hoop haar snel nog eens te spreken.



Als ik terug denk aan dit gesprek komt er een psalm in mijn gedachten, psalm 147 vers 6.

De HEER' betoont Zijn welbehagen,  
aan hen, die need'rig naar Hem vragen,  
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden  
en door Zijn hand zich laten leiden.  
die, hoe het ook moog' tegenlopen,  
gestadig op Zijn goedheid hopen.  
O, Salem, roem den HEER' der heren,  
wil Uwen God, o Sion, eren!

*Een volgend gesprek hoop ik te hebben met dhr. Klaas Oudshoorn. Mevr. Van der Roest wil wel eens weten hoe het nu is met de hobby van Klaas, de modeltreinen.*



# Catechisatie

Leren is een blijvende opdracht die in de doopbelofte al duidelijk naar voren komt. Geloofsoverdracht is een heerlijk werk, maar gaat niet vanzelf. Thuis niet en op catechese niet. We doen het in afhankelijkheid van Gods Heilige Geest. Laten we daar steeds om bidden. Draag zo het catechesewerk op in uw gebed, het is nodig.

De tiengroepen (12, 13 en 14-jarigen) hebben mentorcatechese. De mentoren Nellie Oussoren en Henk-Jan Kroese willen ook dit seizoen hun gaven inzetten voor het onderwijs aan de tieners, zelf ben ik naast catecheet ook mentor. Dhr. J. van der Velde heeft eind vorig seizoen te kennen gegeven te willen stoppen met het mentorschap. Van hem hebben we afscheid genomen. We danken hem hartelijk voor zijn wijze inbreng tijdens de afgelopen vijf seizoenen. Jeugdoudervolunteer Rudy Oussoren zal zo nodig invalmentor zijn.

Een avond mentorcatechese begint met een inleidend deel, wat ikzelf als predikant verzorg, en vervolgens spreken we door in vaste groepjes. Dan bespreken we het gemaakte huiswerk. Ouders, graag het maken van huiswerk thuis stimuleren en zo nodig begeleiden! De oudere groepen ontvangen catechese in vaste groepen, onder leiding van de predikant. We zien er naar uit om samen te leren van Gods Woord en de belijdenisgeschriften. Een persoonlijke uitnodiging heb je inmiddels ontvangen. Actuele informatie over catechisatie zal in de Ons Kerkblad te lezen zijn en op [herformdvinkeveen.nl](http://herformdvinkeveen.nl) staan.

## **Schema seizoen 2020-2021 – locatie gebouw Maranatha**

- 12, 13 en 14-jarigen mentorcatechese - maandag 18.45-19.30 uur  
Methode: Reflector, 'In het voetspoor van'.
- 15-16 jarigen - maandag 19.45-20.30 uur  
Methode: Leer & Leef, uitgave HGJB, deel bovenbouw zeegroen
- 17+ - maandag 20.45-21.30 uur  
Methode: geloofsthema's uit HGJB-boekje 'Hou(d)vast!', aangevuld met actuele thema's of gekoppeld aan de zondagse prediking
- Belijdeniscatechese op dinsdag van 19.30-21.15 uur  
Methode: HGJB, Leer ons belijden

## **Collecte**

Iedere avond zal er een collecte gehouden worden. 60% daarvan is voor het GZB-catecheseproject voor jongeren uit Zuid-Soedan die in vluchtelingenkampen in Oeganda verblijven. Daar ontvangen ze Bijbels onderwijs, dat steunen we. 40% van de collecte is voor de kerk. Het is goed om steeds te denken aan het meenemen van collectegeld (bonnen mag ook)! Op catechese willen we onze jeugd al vroeg bewust maken van het belang van delen, van het belang van zending en kerk. Op D.V. 25 januari 2021 houden we een projectavond, zodat iedere catechisant weet waar het GZB-doel voor is.

## **Corona**

Dit seizoen hebben we ons te verhouden tot het zorgvuldig omgaan met onze gezondheid in verband met het coronavirus. Een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. Wij volgen het gebruiksplan van onze gemeente. Zo houden we de nodige afstand en wanneer je verkouden bent moet je helaas thuisblijven. Een dringend verzoek aan u als ouders om uw zoon of dochter af te melden wanneer hij of zij tijdens een avond niet aanwezig kan zijn.

Dat mag in de jongste groepen bij de mentor. In alle gevallen kan het door te mailen naar [jt.maas@hervormdvinkeveen.nl](mailto:jt.maas@hervormdvinkeveen.nl) of me een appje te sturen: 06-41777121. In de oudere groepen kunnen de jongeren dit uiteraard ook zelf doen. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen naar onze jeugdouderling; [rudy.oussoren@hervormdvinkeveen.nl](mailto:rudy.oussoren@hervormdvinkeveen.nl).

We zien uit naar een gezegend seizoen!

Namens onze jeugdouderling en de mentoren,  
ds. J.T. Maas



# Kleurplaat



# 130 jaar...

Dit is toch wel een bijzonder jaar.....

Als je dit zinnetje hierboven leest, zal je misschien gelijk wel denken: ja, dat komt door 'corona'. Maar dat bedoel ik niet. Ja, vanwege het coronavirus moesten we in dit voorjaar abrupt stoppen met het jeugdwerk en met de verenigingen, maar daarom is het voor mij geen bijzonder jaar.

Nee, het is een bijzonder jaar omdat onze zondagschool Samuël dit jaar 130 jaar bestaat!

Het is een bijzonder jaar, omdat wij een bijzondere God hebben!

Al die jaren mocht in Vinkeveen, het Evangelie verkondigd worden aan de jonge kinderen van onze gemeente. Wat een wonder van genade!

Het plaatje hiernaast heeft mijn vader bij het verlaten van de zondagschool gekregen. Het hangt bij ons thuis aan de muur bij de computer, ik zie het dus elke dag. Voor mij een bewijs dat God

doorgaat met Zijn werk, door de geslachten heen. En ik moest gelijk aan dit plaatje denken toen ik het stukje van onze dominee las, aan het begin van de Leidraad, over 'wie oren heeft'. Op het plaatje staat o.a. de tekst uit Joh. 10: 27 "Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij". Mijn schapen horen Mijn stem..... Al die jaren heeft Zijn stem geklonken op de zondagschool. Mochten kinderen horen van de Goede Herder, Die iedereen bij name kent, en Die ook aan hen gevraagd heeft 'volg Mij'.



## Ter herinnering

bij het verlaten der Zondagsschool.

Witgereikt aan

*Dirk Smij,*  
door *Zondagschool, Samuël*  
*Vinkeveen, den 26. December, 1916*

Mijne schapen hooren Mijne stem, en Ik ken ze,  
en zij volgen Mij. Joh. 10: 27.

De Heer is mijn Herder! Ik heb al wat mij lust.  
Hij zal mij geleiden Naar groene weiden;  
Hij voert mij al zachtzaam Een waar'ten der rust.



En het ontroert mij als ik mag zien dat er jongeren zijn, die voorheen op de zondagsschool hebben gezeten, die geluisterd hebben naar de Roepstem en belijdenis van hun geloof deden en die zelf als leiding van de zondagschool of club werkzaam waren of zijn.

Het ontroert me als ik de kinderen van nu hoor zingen:

Ik wil luisteren naar de stem van Jezus.

Ik wil gehoorzaam doen wat Hij gebiedt

Rustig ga ik heel de weg met Jezus,

want ik weet Hij verlaat mij niet.

En ik bidt dat dit voor hen werkelijkheid mag zijn of zal worden.

Ook in dit bijzondere jaar 2020 wordt Gods Woord weer verkondigd op de zondagsschool!

Op D.V. zondag **27 september** starten we met het nieuwe seizoen.

De kinderen zullen hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Natuurlijk zullen we volgens de geldende regels vanwege het coronavirus handelen en we gaan er vanuit dat u en uw kinderen dat ook doen.

We vragen u ook ouders, wees betrokken bij het werk van de zondagschool, bij uw kind. Leer samen met hen de Bijbeltekst en de Psalm. Zing samen de Psalm!

Bidt voor de kinderen en voor de leiding van de zondagschool. Bidt dat het zaad dat gestrooid wordt, mag gaan groeien en vrucht mag gaan dragen.

Bidt dat de Heere Zijn zegen geeft!

Dan zal het zeker een bijzonder jaar worden!

Hartelijke groeten,

namens de leiding van zondagsschool Samuël

Ria van der Vliet-Smit





# Jos Rijnveld en Mirjam Oussoren

Dankbaar en blij delen wij u mede, dat wij op D.V. vrijdag 21 augustus 2020 gaan trouwen!

**21**

Deze dag willen wij graag samen met u vieren. U bent welkom om 10:45 uur op 'Landgoed Groenendaal' in Heemstede. Op deze locatie zal de huwelijksvoltrekking plaatsvinden.

**08**

Wij willen God danken en Zijn zegen over ons huwelijk vragen om 18:30 uur in de Hervormde gemeente van Vinkeveen.

**20**

Aansluitend zullen wij naar 'Buitenplaats Kameryck' gaan, waar deze feestelijke dag wordt voortgezet.

Wij hopen er samen met u een onvergetelijke dag van te maken.

Ons toekomstig adres:  
Oudelandseweg 44W, 3443 AC Woerden

*Berry & Rosalie*

28 augustus 2020



*Lieve familie en vrienden,*

Wij hopen D.V. 27 augustus te gaan trouwen in het gemeentehuis. Hier hopen we 28 augustus een zegen over te vragen in de kerk en dit willen we graag met jullie vieren!

Jullie worden om 12:30 uur verwacht in Maranatha te Vinkeveen om daar samen de dag te beginnen.

We hopen tot dan!

*Berry & Rosalie*



*En als iemand de één  
overweldigt, zullen die twee  
tegen hem standhouden.  
Een drievoudig snoer wordt  
niet snel gebroken.*

Prediker 4:12

*Ons adres:*

Botsholsedijk 2a - H46  
3645 CK Vinkeveen

## GEMEENTE-AGENDA D.V.

Datum	Tijd	Onderwerp	Datum	Tijd	Onderwerp
4-10-2020	11:00	Zondagsschool Samuël	18-11-2020	15:00	Bibliotheek
5-10-2020	18:45	Catechisatie	18-11-2020	18:30	Avondklanken
6-10-2020	09:30	Ouderenbijbelkring	18-11-2020	19:30	Consistorie overleg
6-10-2020	19:30	Belijdeniscatechese	19-11-2020	20:00	Gemeenteavond
7-10-2020	15:00	Bibliotheek	22-11-2020	11:00	Zondagsschool Samuël
7-10-2020	18:30	Avondklanken	23-11-2020	18:45	Catechisatie
11-10-2020	11:00	Zondagsschool Samuël	23-11-2020	20:00	Bijbelkring
12-10-2020	18:45	Catechisatie	24-11-2020	19:30	Belijdeniscatechisatie
12-10-2020	20:00	Bijbelkring	25-11-2020	15:00	Bibliotheek
13-10-2020	19:30	Belijdeniscatechese	25-11-2020	18:30	Avondklanken
14-10-2020	15:00	Bibliotheek	26-11-2020	19:30	Censura Morum
14-10-2020	18:30	Avondklanken	26-11-2020	20:45	Vorbereidingskring
14-10-2020	19:30	Kerkenraadsvergadering	30-11-2020	18:45	Catechisatie
19-10-2020	20:00	Wees een Zegen	30-11-2020	20:00	Wees een Zegen
21-10-2020	15:00	Bibliotheek	1-12-2020	09:30	Ouderenbijbelkring
21-10-2020	18:30	Avondklanken	1-12-2020	19:30	Belijdeniscatechisatie
25-10-2020	11:00	Zondagsschool Samuël	2-12-2020	15:00	Bibliotheek
25-10-2020	20:00	Zingen bij het orgel	2-12-2020	18:30	Avondklanken
26-10-2020	18:45	Catechisatie	6-12-2020	11:00	Zondagsschool Samuël
27-10-2020	19:30	Belijdeniscatechisatie	7-12-2020	18:45	Catechisatie
28-10-2020	15:00	Bibliotheek	8-12-2020	19:30	Belijdeniscatechisatie
28-10-2020	18:30	Avondklanken	9-12-2020	15:00	Bibliotheek
28-10-2020	20:00	Jaarvergadering	9-12-2020	18:30	Avondklanken
1-11-2020	11:00	Zondagsschool Samuël	9-12-2020	19:30	Kerkenraadsvergadering
2-11-2020	20:00	Bijbelkring	13-12-2020	11:00	Zondagsschool Samuël
3-11-2020	09:30	Ouderenbijbelkring	14-12-2020	18:45	Catechisatie
3-11-2020	19:30	Belijdeniscatechisatie	14-12-2020	20:00	Bijbelkring
5-11-2020	19:00	Bibliotheek	15-12-2020	19:30	Belijdeniscatechisatie
8-11-2020	11:00	Zondagsschool Samuël	16-12-2020	15:00	Bibliotheek
9-11-2020	18:45	Catechisatie	16-12-2020	18:30	Avondklanken
9-11-2020	20:00	Wees een Zegen	20-12-2020	11:00	Zondagsschool Samuël
10-11-2020	19:30	Belijdeniscatechisatie	21-12-2020	20:00	Wees een Zegen
11-11-2020	15:00	Bibliotheek	22-12-2020	19:30	Belijdeniscatechisatie
11-11-2020	18:30	Avondklanken	23-12-2020	15:00	Bibliotheek
11-11-2020	19:30	Kerkenraadsvergadering	23-12-2020	18:30	Avondklanken
15-11-2020	11:00	Zondagsschool Samuël	27-12-2020	20:00	Zingen bij het orgel
16-11-2020	18:45	Catechisatie	30-12-2020	15:00	Bibliotheek
17-11-2020	20:30	Belijdeniscatechisatie	30-12-2020	18:30	Avondklanken

# Preekbeurtenlijst DV 2020 - Hervormde Gemeente Vinkeveen

## 4e Kwartaal 2020

Datum	Tijd	Voorganger	Plaats	Bijzonderheden
4-10-2020	09:30	ds. J.T. Maas		
	18:30	prop. J.J. de Haan	Woerden	
11-10-2020	09:30	ds. J.T. Maas		bediening H. Doop
	18:30	ds. Joz. A. de Koeijer	Ermelo	
18-10-2020	09:30	ds. M.F. van Binnendijk	Stadskanaal	
	18:30	ds. J.T. Maas		
25-10-2020	09:30	ds. J.T. Maas		
	18:30	ds. J.T. Maas		
1-11-2020	09:30	ds. J.T. Maas		
	18:30	ds. J.A. van den Berg	Amersfoort	IZB (+ preekbespreking)
4-11-2020	<b>14:30</b>	ds. J.T. Maas		Dankdag
	<b>19:30</b>	ds. J.T. Maas		Dankdag
8-11-2020	09:30	ds. C.J. Barth	Langbroek	Ruilbeurt
	18:30	ds. J.T. Maas		
15-11-2020	09:30	ds. A. Jonker	Putten	
	18:30	ds. J.T. Maas		
22-11-2020	09:30	ds. J.T. Maas		Voorbereiding. H. Avondmaal
	18:30	ds. J.T. Maas		Nabestaandendienst
29-11-2020	09:30	ds. J.T. Maas		Viering H. Avondmaal
	18:30	ds. J.T. Maas		Nabetrachting. H. Avondmaal
6-12-2020	09:30	ds. J.P. Ouweland	Houten	
	18:30	ds. J.A.C. Olie	Delft	
13-12-2020	09:30	ds. J.T. Maas		
	18:30	ds. J. ter Maten	Kesteren	
20-12-2020	09:30	ds. J. Westland	Putten	
	18:30	ds. J.T. Maas		
25-12-2020	09:30	ds. J.T. Maas		1e Kerstdag
	18:30	Kerstfeestviering Jeugd		
26-12-2020	09:30	ds. P.C.H. Kleinbloesem	Goudswaard	2e Kerstdag
27-12-2020	09:30	ds. H.G. van der Ziel	Waarder	
	18:30	prop. A.M. van Mourik	Driebruggen	
31-12-2020	<b>19:00</b>	ds. J.T. Maas		Oudjaarsdag



# Column

door Nico-Jan de Haan

## Omzien naar elkaar

Koop lokaal, steun de kleine ondernemer en blijf thuis, dat waren de afgelopen maanden het motto. Terwijl toiletpapierfabrikanten grote omzetten draaiden, moesten de meeste ondernemers de afgelopen maanden alle zeilen bijzetten om overeind te blijven. Het is de wereld op zijn kop. Supermarkten werden leeg geplunderd omdat de mensen volop gingen hamsteren. Ook bij ons in de winkel moesten dingen veranderen om open te mogen blijven. Ineens mochten er nog maar 6 klanten in de winkel staan, als er meer waren moesten die buiten wachten. Ook binnen gingen er liters extra alcohol, desinfectie en dozen vol handschoenen doorheen. Ook proefde je een bepaalde angst onder de klanten vooral in het begin, mag de winkel open blijven? Of moeten ook wij sluiten? Veel van onze horecaklanten moesten hun restaurant sluiten wat voor velen een zware tijd is geweest. Heel dubbel natuurlijk als je het zelf druk hebt aan de toonbank en restaurants hebben bijna niets. Dit koopgedrag van de mensen had nog een hele nare bijkomstigheid namelijk dat de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank nu echt niets meer hadden. Dat juist deze kwetsbare groep mensen zo hard werden geraakt deed mij pijn. Juist die mensen die het zo hard nodig hebben zonder eten in deze tijd kon echt niet. Ik was dan ook blij dat er door de voedselbank om hulp werd gevraagd zodat we konden handelen en dus ook helpen. Mede door enkele bedrijven uit de Ronde Venen die bereid waren financieel te steunen. Door hun giften konden wij vleespakketten maken zodat er weer uitgedeeld kon worden. Ook zo kun je als kleine ondernemer een steentje bijdragen in het omzien naar anderen. Als kerk mogen we met bid- en dankdag spullen inzamelen voor onze medemens die het zo goed kunnen gebruiken.

Daarnaast zijn ook de collectes heel belangrijk maar het belangrijkste blijft toch het gebed ook juist voor deze mensen. Ook in andere opzichten heeft deze coronatijd mooie dingen voortgebracht zoals het omzien naar elkaar en elkaar helpen. Laten we dat vooral vasthouden. Dat we er voor elkaar zijn of het nu een boodschap halen is of een ander klusje. Aan de andere kant is er ook grote eenzaamheid geweest onder veel mensen die bijna niemand

meer op bezoek kregen of spraken laten we daar ook goed opletten met elkaar.

Het maakt je ook wel weer bewust hoe goed we het altijd hebben gehad, nu mogen we naar de kerk nu mogen we gelukkig weer meezingen, allemaal dingen die we altijd zo gewoon vonden maar eigenlijk zijn ze heel bijzonder en waardevol.

Een psalm die mij in de corona tijd extra heeft aangesproken is psalm 62 een psalm die spreekt over de rust die er bij God alleen te vinden is, gewoon uitrusten bij Hem.

*Stil mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen.*

*God omgeeft je steeds ;Hij is er bij in je beproevingen en zorgen.....*



## **Herinneringen aan overleden predikanten die de hervormde gemeente van Vinkeveen hebben gediend Ds. D.J. van de Graaf: 1942-1948**

Ds. D.J. van de Graaf (1889-1960) kwam naar Vinkeveen toen ik 11 jaar was. Ik herinner hem en zijn vrouw als betrokken, deftige mensen. Hij blijkt dat als wethouderszoon ook te zijn; tegen de wil van zijn (liberale) vader wist hij zich geroepen om theologie te studeren. Zijn leermeester was Hugo Vischer; later had hij ook goede contacten met Ds. Kersten van de GG. Ds. Van de Graaf diende de gemeenten te Nieuwpoort, Raamsdonk, Ridderkerk, Ede, Schoonhoven, Vinkeveen, Leerbroek en verleende bijstand in Wijn-gaarden. Hij was een populaire dominee die kon rekenen op een groot gehoor, en hij vervulde ook diverse maatschappelijke posities. Zijn leven is getekend door het vroege verlies van zijn vrouw. Ds. van de Graaf hertrouwde met zijn schoonzus, ook weduw(e).



Van zijn geestelijk onderwijs in de kerk kan ik mij helaas niet veel herinneren. Over de catechisatie herinner ik dat we vooraf zongen en dat we de Heidelbergse Catechismus leerden. Bijzonder waardevol. De dominee vervulde plichtsgetrouw en met liefde zijn ambt, zo trachtte hij ons bij te brengen wat tot je eeuwige zaligheid dienen moet. Ik herinner me dat hij, om de drie eenheid van Vader Zoon en Heilige Geest duidelijk te maken, de drie kleuren van de Nederlandse Vlag gebruikte: drie kleuren, en toch een vlag.

Ook vertelde hij over een vrouw die tot het diepe besef kwam, dat zij geen persoonlijke kennis had van de vergeving van haar zonden door het bloed van Christus. Zij worstelde met haar zonden bij de Heere om genade te krijgen. Zij kreeg woorden uit Openbaring 2:17 “Ik zal hem een witte keursteen geven met een nieuwe naam er op geschreven die niemand kent, dan die hem ontvangt.” Haar angsten werden veranderd in grote vreugde en blijdschap. Deze vertellingen zullen voor de catechisanten bedoeld zijn als een sterke aansporing, tot activiteit in het vroeg zoeken naar de Heere Jezus om Hem te mogen vinden. Hij zegt immers: “Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven” (Joh. 14:7). Ds. D.J van de Graaf mag niet slechts de geschiedenis ingaan als “de Duitse herder”, zoals

hij spottend genoemd werd. Zijn hart lag immers ten diepste niet bij de Duitse Weermacht, maar bij de God van Israëls Legermachten. Ds. Van de Graaf was Duitgezind. Daar hoeven we niet gekscherend halve waarheden over te vertellen. Het is namelijk eerder treurig, en op die manier dienen we de Waarheid niet. Er zal over Ds. Van de Graaf te Vinkeveen echter wellicht wel meer te vertellen zijn dan J.P. Neven in het boek *Hervormde Gezanten: Het leven van de predikanten (...) D.J. van de Graaf (...)* doet. Deze pleit ds. Van de Graaf bijna vrij:

- 1) Ds. Van de Graaf had vanaf zijn studietijd een anti-Engelse houding, en had waardering voor de Duitse cultuur met Bach en Händel.
- 2) Ds. Van de Graaf bleef oranjegezind, en bad 's zondags voor vaderland, volk en koningshuis.
- 3) Ds. Van de Graaf gaf informatie door aan verschillende gemeentelieden over razzia's.
- 4) Zijn houding tegenover Hitler was tweeledig: Hitler kon de communisten stoppen, en de bezetting was een oordeel Gods.
- 5) Ook ds. Van de Graaf sprak bij de begrafenis van de protestantse verzetsstrijders.

De recente studie van E.G. Bosma, *Oude waarheid en nieuwe orde* bevat een deel van het verslag van de naoorlogse Politieke Opsporingsdienst en het rechterlijk tribunaal te Utrecht m.b.t. Vinkeveen en Ds. Van de Graaf. Zowel het Vinkeveense kerkvolk als Ds. Van de Graaf worden niet gespaard. Mogelijk bieden de kerkenraadsnotulen meer informatie over het geestelijk onderwijs van Ds. Van de Graaf in Vinkeveen. Bekend is dat er in zijn tijd twee jonge mannen waren, waarvan één (N. van Selm) naast zijn beroep als timmerman predikbeurten vervulde als Godsdienstonderwijzer, en de ander (J. Smit) zelf predikant is geworden. Ook weet ik uit eerste hand van een vrouw (P.), die aanvankelijk de prediking van Ds. Van de Graaf veel te zwaar vond, maar hem later wel degelijk kon waarderen. In het genoemde boek van Neven en op internet via Digibron zijn mooie en grappige stukken te



lezen over ds. Van de Graaf. Na zijn overlijden schreef Ds. W.L. Tukker een korte nagedachtenis over Ds. D.J. van de Graaf: "Het was een man die ook zijn gebreken had maar die toch een grote was in het koninkrijk van God."

(Foto's zijn: ds. en mw. Van de Graaf)

G. Kroese  
(met red. W.D. Kroese)



Fam. De Vree



Fam. De Vree



Familie Maas

Ingezonden  
foto's van de  
zonnebloemen



Fam. De Vree

Fam. De Vree





Fam. De Vree



Roos van der Velde





Fam. Smit



## Een boekje open doen over iemand

Veel spreekwoorden en gezegden in de Nederlandse Taal hebben een Bijbelse achtergrond. Zo ook bovenstaand opschrift.

Uit het Bijbelboek "Openbaringen van Johannes, hoofdstuk 20 vers 12:

*"En ik zag de doden, klein en groot voor God staan.*

*En de boeken werden geopend, nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens.*

*En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken".*

Zo bevat ook mijn brein een behoorlijke bibliotheek.

Regelmatig, zeg maar dagelijks, wordt deze bibliotheek aangevuld met nieuwe gedachten en gebeurtenissen.

Bij mij in de bibliotheek komen inmiddels ook antiquarische deeltjes voor. Gedachten, overwegingen, herinneringen uit mijn jeugdijaren en bij het opgroeien naar een volwassen denkwereld.

Indrukken uit de wereld waarin ik opgroeide, mijn ouders, mijn zusters en broers.

Zelf vergelijk ik mijn brein met een computergeheugen.

Vele bestanden zijn voor mij vrij toegankelijk, gebruik ik dagelijks.

Er waren gegevens, die ik mij niet wil herinneren.

Deze bestanden hebben ik gewist. Op de computer zijn gewiste bestanden niet meer zichtbaar, maar geleerde kleinzonen zijn in staat gewiste bestanden weer terug te roepen. Zo zullen de gewiste bestanden in mijn geheugen ook wel voor de Deskundige Psychiater bereikbaar blijven.

Er zijn gegevens in mijn brein achter een wachtwoord verborgen.

Ik ken de bestanden met de gegevens nog wel. De inhoud, soms met zorg en soms met pijn. Soms met schaamte.

Mijn geheugen maakt ook bestanden aan, waarvan ik het bestaan niet wist.

Het bestand herbergt sub-bestanden:

Ergernis, kwaadheid, haat.

Zo'n sub-bestand heb ik gelezen in de nacht in een hotelkamer tijdens een kleine vakantie in Duitsland.

Aanleiding was de ontdekking van Bijbelteksten op de balken van prachtige, oude vakwerkhuisen. We gingen erop letten en ontdekten steeds meer oude vakwerk-gebouwen met Bijbelteksten.



Op de draagbalk van de verdieping stond een tekst uit Psalm 120:

“Mijn ziel heeft lang gewoond bij hen die de vrede haten.”

Er ontstond verbijstering. Kan een volk te midden van Bijbelteksten wonen en toch een



oorlog beginnen? Een poging doen om het volk van God uit teroeien ?

Ik las die nacht in mijn geheugen-boekenkast de herinneringen aan het bezoek aan Yad Vashem. Ik hoorde het monotone voorlezen van de namen van de omgekomen kinderen

Ik herlas in mijn geheugen-boekenkast de verhalen van de familie Lauffer, Anne Frank, Ety Hillesum, Simon Wiesenthal, e.a.

Het overdenken was opgeslagen in de sub-map “onverwerkte haatgevoelens”

Het troost mij dat voor God onze bibliotheken/bestanden te lezen zijn.

De boeken van de Duitsers, ook van diegenen die met Bijbelteksten op hun broekriemen en op hun huizen, mensen moordenaars waren.

Ook mijn lijst met boeken.

De verborgen bestanden en de gewiste bestanden.

Want God is rechtvaardig. Groot in goedgezindheid. Hij wil ons genadig zijn in de Heere Jezus Christus.

Wel leidden de overdenkingen tot de vraag: "Hoe is het te verklaren dat ook in deze tijd, begin 21<sup>e</sup> eeuw wereldwijd, ook in ons land, Christenen stemmen op populistten en hun gedachte goed, welke uiteindelijk ontaarden in dictatoriale regimes.

Voorbeelden: V.S. Amerika, Filipijnen, Hongarije, Polen.

Mijn conclusie is: "Het zijn onzekere tijden. Wel of niet een milieuprobleem. Zorgen over inkomende migranten, met een voor ons vreemde cultuur.

Economische zorgen, politieke spanningen tussen Oost en West.

De populistten raden ons aan: "Volg mij, ik weet precies wat gedaan moet worden".

De Bijbel geeft ons een ander advies:

*"Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt".*

*Onberijmd: "Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, hij gaat met zijn plannen ten onder".*

*"Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEERE zijn God".*

P.A. van Golen.

## *Voor u gelezen.....*

'Wat geloven betreft, ons grootste probleem is niet dat we niet kunnen, want als dat je nood is, dan wil de Heere daarin voorzien; ons grootste probleem is dat we niet willen.'

Ds. Klaassen in 'Verbonden' : de betekenis van Gods verbond in de Bijbel en in het persoonlijk leven.



**Verkort Overzicht**

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	200	58	120
Opbrengsten levend geld	15.000	16.808	15.117
Door te zenden collecten en giften	22.000	28.556	35.490
<b>Totaal baten A</b>	<b>37.200</b>	<b>45.422</b>	<b>50.727</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.400	1.210	1.491
Kosten beheer, administratie en archief	50	-	0
Diaconaal werk plaatselijk	5.400	1.819	2.602
Diaconaal werk regionaal/landelijk	6.000	5.355	4.413
Diaconaal werk wereldwijd	7.000	8.800	7.582
Afdrachten door te zenden collecten en giften	19.000	28.556	35.490
<b>Totaal lasten A</b>	<b>38.850</b>	<b>45.740</b>	<b>51.578</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-1.650</b>	<b>-318</b>	<b>-851</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	1.000	1.000	1.000
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-650</b>	<b>682</b>	<b>149</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-650</b>	<b>682</b>	<b>149</b>



**Balans**

	2019	2018
<b>Activa</b>		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	5.476	4.958
Gedmiddelen	43.107	40.338
<b>Totaal</b>	48.583	45.296
<b>Passiva</b>		
Eigen vermogen	41.710	41.028
Kortlopende schulden en overlopende passiva	6.873	4.268
<b>Totaal</b>	48.583	45.296

**Algemene gegevens**

	2019	2018
Aantal belijdende leden	247	256
Aantal doopleden	199	208
<b>Totaal aantal leden</b>	446	464
Aantal pastorale eenheden (PE)	242	270
Gemiddelde bijdrage per lid (=levend geld / # leden)	38	33
Gemiddelde bijdrage per pastorale eenheid (=levend geld / # PE)	69	56

**Mutaties ledenbestand mei t/m augustus**

dhr. A. de Haan	Achterbos 10B	verhuisd vorig adres: Herenweg 162
Mirjam Oussoren	Achterbos 64	getrouwd d.d. 21 aug. en verhuisd naar Woerden
Berry v. Slighthorst	Dodaarslaan 38	getrouwd 27/28 aug en verhuisd naar Botsholsedijk 2a
Jos Rijnveld	Donkereind 42	getrouwd d.d. 21 aug. en verhuisd naar Woerden
mw. K. Kuipers	Gemeeneland 11	verbintenis geregistreerd, partner onbekend
J.W.H. van der Ster	Goudsmid 45, Ter Aar	verhuisd vorig adres P. van Schravendijkstraat 15
echtpaar Doornekamp-Both	Groenland 54	uitgeschreven
Dhr. P. Koster sr.	Herenweg 193 a ws	overleden d.d. 3 juli
Rosalie Smit	Klijne Meer 80	getrouwd 27/28 aug. en verhuisd naar Botsholsedijk 2a-H46
dhr. R. G. Korver	Meerkoetlaan 46	verbintenis geregistreerd, partner onbekend
mw. W.E. Adriaanse	Meerkoetlaan 8	ontbinding geregistreerd
gezin Smit-Moen (4 pers.)	Molenwiek 46	voorkeurlidmaatschap voor onze gemeente opgeheven
Mw. Oudshoorn-Langelaar	verhuisd naar Maria-Oord	voorheen wonend op Donkereind 13
Mw. Post-Doppenberg	verhuisd naar Maria-Oord	voorheen wonend op Achterbos 36R/16
mw. C.J. Kroon	Waverbancken 30	verhuisd naar Utrecht
echtpaar Mur-Oudshoorn	Zwanenhof 30	verhuisd vorig adres Herenweg 106

# Wat is en doet de Gereformeerde Bond (3)

## Intro

Als onze gemeente meeleeft met de Gereformeerde Bond (GB), wat houdt dit precies in? Wat is zijn doelstelling? In vier korte bijdragen zoomen we hierop in. Hieronder deel 3, over het werk aan de universiteiten.

## Hoogleraren

Ieder die predikant wil worden, heeft een lange weg van studie te gaan. Voor de identiteit en de toekomst van de kerk is de opleiding van jonge en van iets oudere mensen, van aanstaande predikanten van groot belang. Wie is je leermeester, wat krijg je onderwezen? Omdat veel docenten aan de universiteiten het gezag van de Bijbel niet belijden zoals artikel 3 t/m 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis doet (waarin gesproken wordt over de openbaring van God), probeert de GB aanwezig te zijn aan de theologische opleidingen. Met die Nederlandse Geloofsbelijdenis zeggen we immers dat de bijbelboeken heilig en canoniek (dat wil zeggen dat ze behoren tot het vastgestelde Woord van God) zijn, dat we ons geloof daarop bouwen. Aanwezig zijn aan de universiteiten raakt daarmee (nu of op termijn) ook uw gemeente.

Hoe we hierin voorzien? Door twee leerstoelen (gedeeltelijk) te bekostigen. De GB heeft momenteel een leerstoel die verbonden is aan de vestiging Amsterdam van de PTHU en bekostigt voor de helft de leerstoel Systematische theologie aan de Amsterdamse Vrije Universiteit. Prof. dr. H. van den Belt werkt er als hoogleraar Systematische theologie. Hij geeft colleges Dogmatiek aan studenten en begeleidt promovendi die zich in een bepaald aspect van de dogmatiek of de theologiegeschiedenis verdiepen. Verder reserveert hij een dag in de week voor het Cornelis Graafland Centrum, het Theologisch Instituut van de Gereformeerde Bond, om het onderzoek in hervormd-gereformeerde kring te coördineren en te stimuleren. Belangrijk is het om zó jonge mensen te vormen tot deskundige en gelovige werkers in de kerk.

Prof. dr. W.H.Th. Moehn bezet de leerstoel 'Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme', die gekoppeld is aan de vestiging Amsterdam van de Protestantse Theologische Universiteit. Deze taak beslaat veertig procent van zijn werk. Hij geeft colleges over de belijdenisgeschriften, over wezenlijke elementen van het christelijk geloof.

Deze twee docenten hopen zo via hun werk aan de theologische faculteiten een komende generatie dienaren van het Woord op te leiden. Het gaat erom dat door hun arbeid de gemeente gebouwd wordt.

Verbonden met dit werk is wat de GB doet aan toerusting van studenten theologie, via een jaarlijkse studieweek, via een ontmoetingsdag in december, via persoonlijke gesprekken ook.

*Volgende keer deel 4: Over de toerusting van de gemeenten.*

## **Avondklanken**

Als u deze Leidraad ontvangt is het inmiddels september.

De start van een nieuw winterseizoen. Ook voor de uitzendingen van Avondklanken is er weer een nieuw schema gemaakt.

Zoals het er nu naar uitziet hopen we woensdag 16 september te beginnen.

Frans Voskuil heeft afscheid genomen als presentator. Dat vinden we jammer maar we hopen een goede opvolger te vinden.

Nu we als gemeente door de omstandigheden meer gewend zijn geraakt om kerkelijke activiteiten thuis te beluisteren/bekijken willen we u er nogmaals op wijzen dat ook Avondklanken via de site van de kerk is te ontvangen. U kunt de programma's op uw eigen tijdstip naluisteren.

Misschien zet dit u ertoe aan om eens iets aan te vragen voor een gemeentelid jong/of oud. De manier van aanvragen is divers. Bij Ab Smit of Gerrie Schreurs kunt u een briefje afgeven of via de telefoon 0297-264286, maar u kunt ook via de site hervormdvinkeveen een verzoekje indienen en op de laatste pagina van deze Leidraad vindt u zelfs een invulformulier. Schroom dus niet en waag de stap.

Op deze manier kunnen we ook het gemeente zijn gestalte geven.

Heeft u opmerkingen of suggesties we horen het graag.

Een vriendelijke groet namens het team van Avondklanken

## *Voor u gelezen.....*

'Christus maakt slapende honden wakker: de tegenkrachten verraden dat, met name de islam en de afval nu.'

Drs. C. Blenk in 'Waarom duidt u deze tijd niet?'  
Historisch-Theologisch levensverhaal.

# Avondklanken

Om de twee weken is er op de kerkradio en via internet het verzoekprogramma Avondklanken te horen. Gemeenteleden kunnen hier voor elkaar een gezang of Psalm aanvragen.

Hier vindt u een formulier waarmee u een lied kunt aanvragen.

## Aanvraagformulier Avondklanken

Ik wil graag voor de volgende persoon een lied aanvragen:

Naam.....

Lied/Psalm.....

Uw naam.....

Reden/wens/bemoediging.....

.....  
.....  
.....  
.....

U kunt uw verzoeken ook gewoon op een papier, telefonisch of via de mail inleveren. Uw aanvragen graag uiterlijk de vrijdag voor de uitzending inleveren bij:

Gerrie Schreurs, Donkereind 15a, [her.ger.schreurs@hetnet.nl](mailto:her.ger.schreurs@hetnet.nl), Tel 264286 of Ab Smit, Klijne Meer 80, [ab.smit@casema.nl](mailto:ab.smit@casema.nl), Tel 261007

Ik ga op reis en neem mee..

Door Eva de Vree

